

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ

ΝΑΝΩ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α Θ Η Ν Ω Ν

Βηθλεέμ. Η μοναδική εκκλησία με ψηφιδωτά στην ανατολική Μεσόγειο αυτή την περίοδο είναι η Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλέεμ. Μια αφερωματική επιγραφή στην ελληνικά και στα λατινικά μας παρέχει πολύτιμη μαρτυρία για τη χρονιγιά του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού και τη συνεργασία του με το βασιλιά του λατινικού Βασιλείου της Ιερουσαλήμ, καθώς και του επισκόπου Ιεροσολύμων, το 1169, για τη διακόσμηση ενός μέρους του ναού από τον «ιστοριογράφο και μουσειωτή» Εφραίμ.

Τα πλάγια κλίτη της βασιλικής έχουν διακοσμηθεί με ένα σπάνιο θέμα: της εππάτα Οικουμενικές Συνόδους και τις έξι Επαρχιακές, με τρόπο ανεικονικό και με πολλές επιγραφές, ενώ στην επάνω σειρά παριστάνονται οι προπτόρες του Χριστού κατά τη γενεαλογία του Λουκά και του Ματθαίου. Στα εγκάρια κλίτη, στην ανατολική πλευρά του ναού, εικονίζονταν σκηνές από την Καινή Διαθήκη: η Γέννηση, η Προσκύνηση των μάγων, ο Χριστός και η Σαμαρείτις, η Ανάληψη, ο Ευαγγελισμός, οι μορφές των τεσσάρων ευαγγελιστών και σκηνές από τα Πάθη, ενώ στο δυτικό τοίχο του ναού και πάνω από την κύρια είσοδο η Ρίζα Ιεσσαί. Οι παραστάσεις των συνόδων με καλοσχέδιασμένα ανάλαφρα κτίρια συμπλέκονται αρμονικά με τις διακοσμητικές άκανθες, όμοιες στην καθ' ύψος ανάπτυξή τους με εκείνες που συναντούμε σε μεγάλη μνημεία της μουσουλμανικής τέχνης των Ομρεγιαδών, όπως στη Θόλο του Βράχου, καθώς και στο Τέμενος του Ομάρ στα Ιεροσόλυμα, που πιθανώς χρονολογούνται στον 11ο αιώνα. Οι παραστάσεις αυτές, από τις οποίες απονοτάζει η ανθρώπινη μορφή, συνοδεύονται από εκτενείς ελληνικές επιγραφές, ενώ στην τελευταία οικουμενική σύνοδο το κείμενο είναι στα λατινικά.

Από τις σκηνές αύριονται σήμερα η Βασιλόφορος, η Ανάληψη, η Μεταμόρφωση και η Αποστολή του Θωμά. Ζωηρά χρώματα, έντονες κινήσεις και ανήσυχες φυσιογνωμίες εκφράζουν την προχωρημένη κομνήνεια τέχνη του τέλους του 12ου αιώνα. Η υψηλή ποιότητα και η καλλιτεχνική ευημέρωση του «ιστοριογράφου και μουσειωτή» Εφραίμ μαρτυρούν την ελληνική γενικότερη παιδεία του σε εργαστήριο της πρωτεύουσας. Άλλα στο συνεργείο πρέπει να συνεργάστηκαν και υπότοι περιστέρες, όπως φάνηκε από πρόσφατες αποκαλύψεις συριακών επιγραφών.

Ψηφιδωτά 13ου-14ου αιώνα

Το τελευταίο δείγμα ψηφιδωτής διακόσμησης στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης χρονολογείται μετά την ανάκτηση της πρωτεύουσας από τους Λατίνους το 1261, οπότε μια μεγάλη Δέηση αφιερώνεται, πιθανότατα από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο, με την ευκαρία της απόδοσης του ναού στον ορθόδοξο κλήρο. Η σύνθεση αυτή, που επαναλαμβάνει σε μεγάλη κλίμακα το θέμα της Δέησης του 10ου αιώνα στα πατριαρχικά διαμερίσματα, θα αποτελέσει ορόσημο για τα νεότερα ρεύματα της τέχνης, που δίνουν έμφαση στις πλαστικές αξίες και στον ψυχισμό των προσώπων, τάση που συνδυάζεται με μια άψογη τεχνική εκτέλεση, που ξεχωρίζει για την τοποθέτηση των χρυσών ψηφίδων, έτσι ώστε να διαγράφουν ένα πλέγμα από κρινάνθεμα στον κάμπο της παράστασης.

Στην Άρτα, ο ναός της Παρηγορήτισσας (γύρω στο 1290) διακοσμήθηκε πιθανότατα από κωνσταντινουπόλιτικο εργαστήριο. Ο Παντοκράτορας στον τρούλο, οι προφήτες στα τύμπανα και τα εξαπτέρυγα στα οφιαρικά τρίγωνα φανερώνουν μια τεχνοτροπία με έντονο ζωγραφικό χαρακτήρα. Οι μορφές προβάλλουν επάνω στο χρυσό κάμπο με τολμηρές εναλλαγές χρωμάτων, που δεν απέχουν πολύ από τις εμπρεσιονιστικές αναζητήσεις του 19ου αιώνα. Οι στάσεις των προφήτων κατάγονται, όπως και εκείνες στο Δαφνί, από πρότυπα της κλασικής πλαστικής και παρουσιάζουν ανάλογη ποικιλία στις χειρονομίες και στις φυσιογνωμίες.

Στην εκκλησία της Πόρτα-Πλαναγιάς έξω από τα Τρίκαλα στη Θεσσαλία, που ιδρύθηκε από το γιο του δεσπότη της Ηπείρου Ιωάννη Κομνηνό γύρω στο 1285, δύο παραστάσεις στους πεσσούς διπλά στο τέμπλο έχουν τη μορφή μεγάλου μεγέθους ψηφιδωτών εικόνων του Χριστού και της Πλαναγίας και συνδέονται με την τέχνη της Παρηγορήτισσας.

Στην Κωνσταντινούπολη τρία σημαντικά ψηφιδωτά σύνολα, χρονολογημένα στις δύο πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα, προσφέρουν την καλύτερη μαρτυρία για την υψηλή ποιότητα της τέχνης των εργαστηρίων της πρωτεύουσας. Στο Κιλισέ Τζαμί —που ταυτίζεται πιθανότατα με την εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων— η διακόσμηση σώζεται μόνο στους δύο

τρούλους του εξωνάρθηκα και χρονολογείται γύρω στο 1300. Στην Παμμακάριστο (Φετιχέ Τζαμί), το ταφικό παρεκκλήσιο που έκτισε η ιήρα του πρωτοστάτορα Μιχαήλ Γκλαβά Δούκα Ταρχανιώτη γύρω στο 1310, διατηρούνται τα ψηφιδωτά στον τρούλο και στην αιγίδα του ιερού, ενώ σε επιφάνειες του εωτερικού λίγες μορφές αγίων και μία μόνο σκηνή, η Βάπτιση, έχουν διασωθεί. Ο διάκοσμος στη Μονή της Χώρας (Καχριέ Τζαμί) ανακαίνιζεται γύρω στο 1315-1320 από τον Λογοθέτη του Γενικού Θεόδωρο Μετοχήτη, ανθρωπιστή με μεγάλη παιδεία και γνώση κλασικών γραμμάτων και αστρονομίας. Η συμβολή του φαίνεται στην επιλογή της θεματογραφίας και στη διάταξη του εκτεταμένου εικονογραφικού προγράμματος σε τρεις αναλυτικούς κύκλους από τη ζωή της Παναγίας, από το δημόσιο βίο του Χριστού και από τα θαύματα. Ακόμη εικονογραφούνται ούνθετες θεολογικές έννοιες και γίνεται χρήση πυκνών σε θεολογικό περιεχόμενο ποιητικών επιθετικών προσδοτισμών της Παναγίας (Χώρα του Αχωρήτου) και του Χριστού (Χώρα των ζώντων).

Ψηλή θεολογική κατάρτιση διαφαίνεται στον προγραμματισμό της εικονογράφησης και των τριών αυτών εκκλησιών, που συνδυάζεται με τη λειτουργική χρήση των χώρων. Ενδιαφέρουσες ομοιότητες στο διάκοσμο των τρούλων με ανάλογη κατασκευή, ανταποκρίνονται προφανώς σε προτίμηση υψηλών εκκλησιαστικών κύκλων της πρωτεύουσας. Στο κέντρο η μορφή του Χριστού Παντοκράτορα ή της Παναγίας πλαισιώνονται από τους προφήτες ή τους προπάτορες της γενεαλογίας του Χριστού μέσα στις στενές επιφάνειες που δημιουργούν οι πυκνές νευρώσεις του τρούλου. Ένα τέτοιο πρόγραμμα διασώζεται στους δύο τρούλους του νάρθηκα στο Κιλιότε Τζαμί, στον κεντρικό τρούλο της Παμμακάριστο και στους δύο τρούλους του νάρθηκα της Μονής της Χώρας.

Στην Παμμακάριστο η εικονογράφηση του ιερού έχει προσαρμοστεί στην ταφική χρήση του παρεκκλησίου με τον ένθρονο Χριστό, κεντρική μορφή Δέησης στην αιγίδα του ιερού, ενώ από τις σκηνές σώζεται μόνον η Βάπτιση. Φανερώνεται στο διάκοσμο μια συντηρητική τάση που αντλεί από κλασικές πηγές, κυρίως στις στάσεις των προφητών στον τρούλο, και ακόμη μια προσσοχή ιδιαίτερη στη ζωγραφική

απόδοση, με απαλές μεταβάσεις των χαμηλών χρωματικών τόνων.

Στη Μονή της Χώρας περισσότερες τεχνοτροπίες συνυπάρχουν και διαδέχονται αρμονικά η μία την άλλη στις διαφορετικές σκηνές, χωρίς να διασπάται η αισθητική ευόπητη του εωτερικού χώρου, χάρη στη διατήρηση μιας κοινής χρωματικής κλίμακας σε χαμηλούς τόνους επάνω στον ενιαίο, χρυσό κάμπο, και ακόμη χάρη στην ομοιόμορφη, υψηλής ποιότητας, τεχνική εκτέλεση των ψηφιδωτών. Το αυστηρό, κλασικό ήθος διακρίνεται στα πρόσωπα των μεμονωμένων αγίων. Στις συνθέσεις αναφίνεται το σταθερό, διαχρονικό ρεύμα της κλασικής παράδοσης, που τροφοδοτεί κάθε περίοδο «αναβίωσης» των τεχνών. Συχνά η τεχνοτροπία τους οδηγείται στην υπερβολή της δυσαρμονίας των αναλογιών του σώματος, στην αδιαφορία για την απόδοση του όγκου και του βάρους, έτσι ώστε οι μορφές, χωρίς να αποφέύγουν την εκζήτηση, κινούνται με χάρη, σχεδόν μετέωρες, μέσα στα τοπία με τον πλούσιο αρχιτεκτονικό διάκοσμο.

Με την τέχνη της Μονής της Χώρας συνδέονται τα ψηφιδωτά των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη τόσο για την προσήλωσή τους σε κοινά κλασικά πρότυπα όσο και για την ποιότητα της τεχνικής τους. Η διακόσμηση αφιερώθηκε από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νιφωνα (1312-1315), που καταγόταν από τη Βέροια, και οι καλλιτέχνες, όπως ήταν φυσικό, γνώριζαν καλά τα ρεύματα της πρωτεύουσας. Η ολική καταστροφή των χρυσών ψηφιδών του κάμπου καθώς και σημαντικές φθορές στις συνθέσεις έχουν αλλοιώσει σημαντικά την αρχική εντύπωση της ψηφιδωτής διακόσμησης του εωτερικού χώρου, έχει διατηρηθεί ωστόσο η αξία των πολύτιμων πολύτιμων συνθέσεων και των μεμονωμένων μορφών. Η διακόσμηση του τρούλου ακολουθεί σύστημα κοινό με εκείνο της Παμμακάριστου, με άμεσο προηγούμενο την Παρηγορήπισσα της Άρτας και ακόμη παλιότερα το Δαφνί. Στα σφαιρικά τρίγωνα σώζονται οι τέσσερις εναγγελιστές, ενώ στις καμάρες διατηρούνται σκηνές του Δωδεκαόρτου: η Γέννηση, η Μεταμόρφωση, η Βαϊόφορος, η Ανάσταση, η Σταύρωση και η Κοίμηση της Θεοτόκου.

Έχουν διακριθεί δύο διαφορετικοί τρόποι εκτέλεσης του διακόσμου: Στις περισσότερες σκηνές,

βρίσκονται στο ψηλότερο τμήμα του ναού, χρησιμοποιούνται ψηφίδες πολύ μικρού μεγέθους με μεγάλες χρωματικές διαβαθμίσεις, συμβάλλοντας στη ζωγραφική απόδοση των μορφών. Αντίθετα, ο καλλιτέχνης που έκανε τα ψηφιδωτά στις χαμηλότερες επιφάνειες, χρησιμοποιεί μεγαλύτερες ψηφίδες και εκμεταλλεύεται τις αντιθέσεις των τόνων για να αποδώσει με μεγαλύτερη αδρότητα τις μορφές. Η παρουσία συνών των εξαίρετης ποιότητας ψηφιδωτών επηρέασε σημαντικά τη ζωγραφική των εργαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, την ίδια περίοδου εποχή, συμπληρώνεται η διακόσμηση με δύο νέες ψηφιδωτές παραστάσεις. Στον εξωνάρθηκα του καθολικού της μονής ο Ευαγγελισμός πλαισιώνει την πόρτα της εισόδου και στο τύμπανο της εισόδου, στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, παριστάνεται στηθαίος ο ομώνυμος ἄγιος. Αναλογίες τεχνοτροπικές με τα ψηφιδωτά των Αγίων Αποστόλων υποδεικνύουν πιθανώς συγγενικό, αν όχι το ίδιο, εργαστήριο που παράγει έργα υψηλής ποιότητας στη δεύτερη δεκαετία του 14ου αιώνα.





156. Χριστός Παντοκράτορας, π. 1290.
Άρτα, Παρηγορήποσα.

157. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, τμήμα, π. 1290.
Άρτα, Παρηγορήποσα.



158.

158. Οι προφήτες Ἰωῆλ και Ἰωνάς και εξαπέρυγα, τμήμα, π. 1290. Ἀρτα, Παρηγορήσασα.

159. Ο προφήτης Ἰωνάς, λεπτομέρεια της εικ. 158.







160. Ο προφήτης Σωφονίας, λεπτομέρεια της εικ. 161.

161. Ο προφήτης Σωφονίας, π. 1290. Άρτα, Παρηγορήποσα.



162



163

162-163. Η Παναγία
Βρεφοκρατούσα· ο Χριστός,
1285. Τρίκαλα, Πόρτα-Παναγιά.

164. Η Παναγία
Βρεφοκρατούσα,
λεπτομέρεια της εικ. 162.





166



167



165-167. Ο Χριστός ένθρονος, ο Υπεράγαθος· η Παναγία και ο Πρόδρομος δεόμενοι. Τμήματα από τη Δέηση, π. 1310. Κωνσταντινούπολη, Παρμακάριστος.



168. Ο αρχάγγελος Ραφαήλ, π. 1310. Κωνσταντινούπολη, Παμμακάριστος.

169. Χριστός Παντοκράτορας, π. 1310. Κωνσταντινούπολη, Παμμακάριστος.





170. Η Βάπτιση, π. 1310. Κωνσταντινούπολη, Παμμακάριστος.

171-173. Οι ἄγιοι Γρηγόριος τῆς Μεγάλης Αρμενίας, Αντώνιος και Ευθύμιος, π. 1310. Κωνσταντινούπολη, Παμμακάριστος.



183





175

174. Ο Θεόδωρος Μετοχίτης, λεπτομέρεια της εικ. 175.

175. Ο Χριστός ένθρονος και ο αφιερωτής Θεόδωρος Μετοχίτης, 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.

185



176

176. Η Παναγία, «η Χώρα του Αχωρήτου», 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.

177. Ο Χριστός, «η Χώρα των ζώντων», 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.



77

178-179. Η Παναγία και ο Χριστός, λεπτομέρειες από τη Δέληση, 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Ξώρας, ναός.







180. Η Κοίμηση της Θεοτόκου, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.

181. Ο Χριστός με την ψυχή της Θεοτόκου, λεπτομέρεια της εικ. 180.







183

182. Η Θεοτόκος και οι προπάτορες του Χριστού, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη,
Μονή της Ξώρας, ναός.

183. Χριστός Παντοκράτορας, τμήμα από τη Γενεαλογία του Χριστού, 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Ξώρας, ναός.



194





185

185. Η Γέννηση της Παναγίας, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.

196



186. «Η προς τὸν Ἰωσῆφ παράδοσις» της Παναγίας, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη,
Μονή της Χώρας, ναός.



187. Η Ευλόγηση των ιερέων κάτω, η Κολακεία της Παναγίας επάνω, 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.



188. Τα Εισόδια της Παναγίας, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.

189



200





190

189. Ο Ιωάκειμ με τη μικρή Παναγία και
οι ευλογούντες ιερείς, λεπτομέρεια της εικ. 187.

190-191. Οι θεοπάτορες και η μικρή Παναγία·
θεραπαινίδα και παγώνι, λεπτομέρειες της εικ. 187.







193

192. Οι θεοπάτορες, η μικρή Παναγία και ο Ζαχαρίας: στο βάθος η Παναγία και ο τρόφος ἄγγελος, λεπτομέρεια της εικ. 188.

193. Ο Πρόδρομος και ο Χριστός κάτω, οι Πειρασμοί του Χριστού επάνω, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Ξώρας, ναός.







195

195. Η Γέννηση του Χριστού, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη,
Μονή της Χώρας, ναός.

194. Η Απογραφή του Ηρώδη, 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.

196. Το Ταξίδι των μάγων, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη,
Μονή της Χώρας, ναός.



196



197

197. Η Θεραπεία των δύο τυφλών, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.

198. Η Θεραπεία του τυφλού και κωφού, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.



198

199. Η Θεραπεία των εποικίλων νοσημάτων, 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, νάός.

211







200

200. Η Θεραπεία της αιμορροούσας, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.

214



201. Η Θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.



202. Η Θεραπεία του παραλυτικού
της Καπερναούμ, 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή
της Χώρας, ναός.





203. Ο Πολλαπλασιασμός των ἄρτων, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.

204. Το Θαύμα της Κανά, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός.





205. Το Ταξίδι των μάγων, τμήμα από τη Γέννηση του Χριστού, 1312-1315.
Θεσσαλονίκη, Αγιοι Απόστολοι.



206. Οι ευαγγελιζόμενοι ποιμένες, τμήμα από τη Γέννηση του Χριστού, 1312-1315.
Θεσσαλονίκη, Αγιοι Απόστολοι.



207. Οι Ιουδαίοι μπροστά στην πόλη της Ιερουσαλήμ, τμήμα από τη Βαῖοφόρο, 1312-1315.
Θεσσαλονίκη, Ἅγιοι Απόστολοι.



208. Ο Χριστός, ο Αδάμ και η Εύα, προφήτες και δίκαιοι, τμήμα από την Ανάσταση,
1312-1315. Θεσσαλονίκη, Αγιοι Απόστολοι.

152. Ο απόστολος Πέτρος, 1169. Η Μεταμόρφωση, τμήμα.
Βηθλέεμ, Βασιλική Γεννήσεως (ναός, εγκάριστο κλίτος).

Την εμφάνιση του Χριστού μέσαι σε φωτεινή δόξα επάνω στο όρος Θαβώ παρακολουθούν δύο προφήτες και οι μαθητές του Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος σε διαφορετικές στάσεις που αντιτοιχούν στη σχετική ευαγγελική περιοπή. Ο απόστολος Πέτρος αναγνωρίζεται εδώ από τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά, κοντά άσπρα σγουρά μαλλιά και γενειάδα. Είναι καθισμένος στο έδαφος, όπου στηρίζεται με το αριστερό του χέρι, ενώ με το δεξί απλωμένο απευθύνεται με νέυμα ομίλιας προς τον Χριστό. Η αυστηρήστη αυτή στάση του Πέτρου, που συνήθως παριστάνεται όρθιος ή σε γονυκλισία, είναι αποτέλεσμα συνδυασμού διαφορετικών προτύπων που συναντώμε κατά κανόνα στην απόδοση της μορφής του Ιακώβου. Τα ζωηρά χρώματα, η σηνουσιά που διαγράφεται στο πρόσωπο και ακόμη η έντονη προβολή του γυμνού ποδιού κάτω από το καστανοκόκκινο μάτιο αποτελούν γνωρίσματα της δημιουργικής τέχνης του ζωγράφου.

153. Η Παναγία, ἀγέλαιοι και απόστολοι, 1169.
Η Ανάληψη, τμήμα.
Βηθλέεμ, Βασιλική Γεννήσεως (ναός, εγκάριστο κλίτος).

Στη σκηνή της Ανάληψης η Παναγία μαζί με τους απόστολους απενίζουν τον Χριστό που ανέρχεται στον ουρανό μέσα σε φωτεινή δόξα. Η Παναγία, σε πλάγια θέση, υψώνει σε δέηση τα χέρια και πλαισιώνεται από δύο αγγέλους σε στάσεις συμμετρικά αντιμέτωπες. Ηγούνται των δύο ομάδων των απόστολων και με συγκρατημένη αντίκινηση δειχνούν προς τα επάνω, ενώ κοιτούν προς τα πίσω, όπου οι απόστολοι ακολουθούν. Ο Παύλος, γυρισμένος στο πλάι, με συγκρατημένη κίνηση προχωρεί κρατώντας τη ευαγγέλιο. Οι πτυχές του ιματίου του διαγράφουν έντονα τα μέλη και το μεγάλο διασκελισμό. Το κεντρικό αυτό οώμπλεγμα των σταθερών μορφών, με προφανή κλασικήσους καταγωγή, έρχεται σε αντίθεση με την ομάδα των απόστολων που ακολουθεί, με ζωηρές κινήσεις και έκφραση σηνουσιάς στα πρόσωπα.

154-155. Η Βατοφόρος, τμήματα, 1169.
Βηθλέεμ, Βασιλική Γεννήσεως (ναός, εγκάριστο κλίτος).

Ο Χριστός, καθισμένος όπως σε θρόνο «επί πώλου δύνου» στα αριστερά της σκηνής, κατευθύνεται προς την Ιερουσαλήμ. Τον συνοδεύει ο απόστολος Πέτρος που εμφανίζεται πίσω από το τετράποδο, κρατώντας τη χάιτη του. Μπροστά στα τείχη της πόλης στα δεξιά προβάλλει ομάδα Ιουδαίων μαζί με παιδιά ανάμεσά τους μια γυναίκα που

κρατεί το παιδί της στον ώμο. Δύο μικρά παιδιά απλώνουν τα φορέματά τους στο έδαφος για να υποδεχθούν τον Χριστό, ενώ ένα άλλο σκαρφαλώνει στο γυμνό κορμό φοίνικα (επικ. 154). Η πολύχρωμη χαρακτηρίζει το έργο αυτό, όπου ζωηρά κόκκινα χρώματα χρησιμοποιούνται στις ενδυμασίες. Η αρχοντική μορφή του Χριστού, η αντιθετική κίνηση των οώματων του Πέτρου και η στατική ομάδα των Ιουδαίων καθώς και η λεπτομερής απεικόνιση της πόλης, ανήκουν σε ένα παραδοσιακό κλασικίζον πρότυπο που υιοθετεί ο δημιουργός του ψηφιδωτού, «ιστοριογράφος» Εφραίμ. Τα τονισμένα περιγράμματα, οι ζωηρές κινήσεις και η ανησυχία στην έκφραση, μαζί με την πολύχρωμη, μπορούν να θεωρηθούν νεωτεριστικά γνωρίσματα της τέχνης που θα συναντήσουμε σε έργα του τελευταίου τέταρτου του 12ου αιώνα.

ΑΡΤΑ, ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ

Ιδρύθηκε από τους Κομνηνοδουκάδες δεσπότες της Ήπειρου, ανάμεσα στη έπειτα 1282-1289. Μεγάλη εκκλησία σε σύνθετο αρχιτεκτονικό τύπο βασιλικής με υπερώα και σταυρικού οκταγωνικού ναού, στεγάζεται με μεγάλο τρούλο. Ψηφιδωτά, που χρονολογούνται γύρω στο 1290, διατηρούνται μόνο στον κεντρικό τρούλο.

Ορλέανδρος 1963.

156. Χριστός Παντοκράτορας, π. 1290.
Αρτα, Παρηγορήποτος (ναός, τρούλος).

Ο Χριστός, μέσα στο κεντρικό μετάλλιο του τρούλου, ευλογεί και κρατεί κλειστό ευαγγέλιο μπροστά στο στήθος. Ο εικονογραφικός τύπος του Χριστού αναπαράγει παλαιότερο πρότυπο, όπως ο Παντοκράτορας στο Δαφνί. Ωστόσο, εδώ οι βραχίονες, που εκτείνονται σχεδόν σε οριζόντια ευθεία ως προς τον κατακόρυφο άξονα της κεφαλής, ενισχύουν την κυριαρχία της μορφής μέσα στον ευρύ θόλο. Εξαιρέτη πολύχρωμη χρησιμοποιείται για την απόδοση της μορφής του Παντοκράτορα. Πρόστινες, γαλάζιες, κίτρινες, ρόδινες και ακόμη πολλές άλλες αποχρώσεις των βασικών χρωμάτων τοποθετούνται σε παράλληλες μικρές σειρές που διαγράφουν με τις έντονες αντίθεσεις τους δύκους της σάρκας, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα μαλλιά και τη γενειάδα. Την ένταση της φυσιογνωμίας ακολουθεί και ο τρόπος που σχεδιάζονται τα μακριά δόκτυλα των χεριών, με τις αρθρώσεις που προβάλλουν σχέδιον ανάγλυφες.

157. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, τμήμα, π. 1290.

Άρτα, Παρηγορήποσα (ναός, τύμπανο τρούμαν).

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ δρόμιος, γυρισμένος προς τα αριστερά, κρατεί ανοιχτό ειλητάριο. Το ιμάτιό του, με πυκνές αναδιπλώσεις των πτυχών, διαγράφει τους όγκους του σώματος, που προβάλλουν πιο έντονα στο μπρόκαι στην προεξέχουσα κοιλιακή χώρα. Στην απόδοση της μαρφής του αποφέυγονται οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις. Η πυκνή κόμψωση και η γενειάδα εναρμονίζονται με τους χαμηλούς τόνους του ρόδινου και του καστανού χρώματος της ενδυμασίας του.

158-159. Προφήτες και εξαπέρυγο, τμήμα, π. 1290.

Άρτα, Παρηγορήποσα (ναός, τύμπανο τρούμαν).

Στο τύμπανο του τρούλου οι προφήτες προβάλλουν επάνω στο χρυσό κάμπο, δρόμοι συάμεσα στα παράθυρα. Παριστάνονται σε ελαφρά στροφή κατά τα τρία τέταρτα και σε διαφορετικές στάσεις, κρατώντας ειλητάρια ή κώδικες όπως ο Ιωήλ και ο Ιωάννης. Και οι δύο στρέφονται αντίστοιχα το σώμα κατά τα τρία τέταρτα προς τα δεξιά, ενώ η κίνηση της κεφαλής τους διαφέρει, καθώς ο Ιωήλ απενίζει προς τα επάνω ενώ ο Ιωάννης προς τα ανοιχτό κώδικα που κρατεί. Ανάμεσα στους προφήτες, και πάνω από τα παράθυρα στη βάση του τρούλου, προβάλλουν οι ουράνιες δυνάμεις, τα εξαπέρυγα χερούβειμ και σεραφείμ. Πλαισιώνουν έτοι, όπως και στη Νέα Μονή της Χίου, τη μορφή του Παντοκράτορα στον τρούλο. Ανάμεσα σε τρία ζεύγη φτερών, που διασταύρωνται συμμετρικά, προβάλλει το μικρό κεφάλι τους με εντυπωσιακή έκφραση ανησυχίας. Εξόχος είναι ο διακοσμητικός τρόπος που αποδίδονται οι φτερούγες, με πυκνές σειρές από χρυσές ψηφίδες, που πλαισιώνονται από διλλες ανοιχτόχρωμες στην εξωτερική τους πλευρά και συγκροτούν πλέγματα από παράλληλες γραμμές με δυναμική κίνηση.

160-161. Ο προφήτης Σωφονίας, π. 1290.

Άρτα, Παρηγορήποσα (ναός, τύμπανο τρούμαν).

Ο προφήτης Σωφονίας παριστάνεται σε έντονα κινημένη στάση. Με το σώμα γυρισμένο προς τα αριστερά, στρέφει την κεφαλή προς τα επάνω, ενώ το ειλητάριο που κρατεί με τα δυο του χέρια σχηματίζει χάλαιρη καμπύλη καθώς αναδιπλώνεται. Οι πλούσιες πτυχές του λευκού υφάσματος, με βαθύχρωμες πλατιές σκιές, παρακολουθούν την κίνηση του σώματος και διαγράφουν τους όγκους. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, με υψηλό μέτωπο, πυκνά μαύρα φρύδια, ζωηρό βλέμμα και σαρκώδη χειλη προβάλλουν έντονα με ποικιλία και τολμηρή αντιπαράθεση των

χρωματιστών, γαλάζιων και πράσινων ψηφίδων που χρησιμοποιούνται με ευρηματικό τρόπο.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΠΟΡΤΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ

Ο ναός ιδρύθηκε από το γιο του δεσποτή της Ηπείρου, Ιωάννην Κομνηνό, γύρω στο 1285. Δύο ψηφιδωτές παραστάσεις, ο Χριστός και η Παναγία, στα μέτωπα των ανατολικών περούν διίλια στο τέμπλο, έχουν τη θέση μεγάλων ψηφιδωτών εικόνων.

Οριάνδος 1935, σ. 540. Chatzidakis 1982, σ. 137, 164-165.

163. Ο Χριστός.

Τρίκαλα, Πόρτα-Παναγία (ιδεός πεσσός ιερού).

Ο Χριστός παριστάνεται κρατώντας συνοικτό ευαγγέλιο με το αριστερό και ευλογώντας με το δεξιό του χέρι διπλωμένο μπροστά στο στήθος. Μορφή ψηλή και λεπτή, με ρόδινο χιτώνα και γαλάζιο ιμάτιο, πατά σε ορθογώνιο υποπόδιο. Διακρίνεται η κλασική κορμοστάσια με το στάσιμο και άνετο σκέλος και την ανεπαίσθητη στροφή προς τα δεξιά.

162, 164. Η Παναγία Βρεφοκρατούσα.

Τρίκαλα, Πόρτα-Παναγία (αιωνίερος πεσσός ιερού).

Η Παναγία δεξιοκρατούσα, με γαλάζιο φόρεμα και ρόδινο μαρόβιο, κρατεί το μικρό Χριστό σε μια πρωτότυπη παραλλαγή του εικονογραφικού σχήματος της Οδηγήτριας. Ο μικρός Χριστός, ντυμένος μόνο με κοντούάνικο χιτώνα, που κοσμείται με πυκνές χρυσοκοντύλιες και στερεώνεται πάνω από τη μέση με ζώνη, κρατεί κόκκινο κλειστό ειλητάριο με το δεξιό. Αρπάζει την παρυφή του μαφρίου της μιτέρας του με το αριστερό του χέρι και περνά το αντίστοιχο χιμάνι πόδι πάνω από το αριστερό χέρι της Παναγίας που κρατεί σταθερά το κάτω μέρος του δεξιού του ποδιού. Το ενδιαφέρον για την απόδοση του όγκου των σωμάτων, οι στάσεις και η πτυχολογία φανερώνουν συγγένεια με τις μορφές των προφήτων στην Παρηγορήποσα της Άρτας. Τα πρόσωπα ωστόσο αποδίδονται με χαμηλούς τόνους χρωμάτων και καθαρά περιγράμματα, ενώ η έκφραση της Παναγίας τονίζεται από δύο ρυτίδες στο μέτωπο. Η ακατάστατη διάταξη και τα θαυμά χρώματα των ψηφίδων φανερώνουν εργαστήριο που δεν διαδέτει ανάλογη τεχνική ούτε ανάλογη πολυτέλεια υλικών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Μικρός σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, με κομψό τρούλο με νευρώσεις και ψηλό τύμπανο. Είναι ταφικό παρεκκλήσιο της Μονής της Παμμακαρίστου, που κτίστηκε από τη

χήρα του πρωτοστράτορα Μιχαήλ Γκλαβά Ταρχανιώτη γύρω στο 1310 και διακοσμήθηκε με φηφιδωτά και τοιχογραφίες που διατηρούνται αποσπασματικά.

Betling - Mango - Mouriki 1978.

165-167. Ο Χριστός ένθρονος, η Παναγία και ο ἄγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, π. 1310. Η Δέση, τηλίματα.
Κωνσταντινούπολη, Παμμακάριστος (σταυροθόλιο ιερού).

Ο Χριστός ένθρονος, με την επιγραφή «'Ο Υπεράγαθος», καταλαμβάνει την κόρη της αψίδας του ιερού. Αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο μιας σκηνής δέσησης, στην οποία συμμετέχουν η Παναγία και ο Πρόδρομος μέσα σε ειδικές εσοχές στους πλάγιους τοίχους του ιερού. Το θέμα αρμόζει στον ταφικό χαρακτήρα της διακόσμησης του παρεκκλησίου και αντικαθιστά την καθειρωμένη εικονογράφηση της αψίδας του ιερού με τη μορφή της Παναγίας. Ο Χριστός προβάλλει επάνω στο χρυσό κάμπο με βαθυγάλαζο μάτιο και πορφυρό χιτώνα. Χρυσό κοπήμειον στολίζει το χιτώνα και πολύτιμες πέτρες κοσμούν το χρυσό ευαγγέλιο που στηρίζει στο μπρό. Ο θρόνος, πολυτελής, με πολύτιμες πέτρες, έχει κόκκινο μαδλάρι και παριστάνεται προσπτικά. Πλούσια πτυχολογία του ιατρίου αναδεικνύει τον όγκο της καθιστής μορφής, καθώς τυλίγεται γύρω από τη μέση και διαγράφει την ανεπαίσθητη κίνηση του ελαφρά υπερυψωμένου αριστερού μπρού. Μαλακές πτυχές του χιτώνα καλύπτουν αντίστοιχα με άνεση τον κορμό και τα βραχίονα στο χέρι που ευλογεί, σχηματίζοντας ανοιχτή καμπάνη, σε απόσταση από το σώμα. Στην επινωμία «υπεράγαθος» ανταποκρίνεται η πρεμία και η ευγένεια των χαρακτηριστικών του προσώπου καθώς και κάποιος παθητικός τόνος στα μάτια που κοιτάζουν φιλά.

Μέσα σε ενιαίο χρυσό κάμπο η Παναγία στα αριστερά και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στα δεξιά στέκουν γυρισμένοι κατά τα τρία τέταρτα, με τα χέρια σε δέσηση, προς την κεντρική μορφή του ένθρονου Χριστού. Η Παναγία είναι τυλιγμένη σε βαθυγάλαζο μαφόρι με λεπτή χρωσή ταυτία στην παρυφή. Οι πτυχώσεις, με παράλληλες κατακόρυφες, τονίζουν την φιλόλιγνη ραδινή μορφή της, με το σχετικά μικρό κεφάλι. Ο Πρόδρομος είναι υπηρέτης με ανοιχτό πορφυρό κάπαστανο χιτώνα και σκούρο γαλαζοπράσινο μάτιο. Μορφή στατική, αποδίδεται με εντυπωσιακή επιμέλεια στη διάταξη των πολύ μικρών ψηφίδων στη σάρκα, σε πλήθος αποχρώσεις, που προσεγγίζουν την τεχνική της τοιχογραφίας, η οποία χρησιμοποιείται άλλωστε επιδέξια ως συμπλήρωμα της φηφιδωτής απόδοσης στα γυμνά του πόδια και στα χέρια.

168. Ο αρχάγγελος Ραφαήλ, π. 1310.

Κωνσταντινούπολη, Παμμακάριστος (σταυροθόλιο ιερού).

Ο άγγελος προβάλλει στο κέντρο ενός διάχωρου του σταυροθόλιον επάνω σε χρυσό κάμπο. Παριστάνεται έως τη μέση, μετωπικός φέρνει το ένα χέρι μπροστά στο στήθος με την παλάμη προς τα ξένα, ενώ με το άλλο συγκρατεί σφικτά στο ύψος της μέσης το ματά που τυλίγεται γύρω του σαν ζώνη. Το ωοειδές πρόσωπο, με αρμονικά χαρακτηριστικά και κλασικό ήθος, στεφανώνεται από πιούσια κυματιστά μαλλιά που συγκρατεί λευκή κορδέλλα που ανεμίζει στα πλάγια. Οι φτερούγες του συμμετρικά διαγράφονται πίσω από τους ώμους, ενώ την αυστηρή μετωπικότητα διασπά πιού στην αντίθεση που δημιουργείται από την ελαφρά στροφή της κεφαλής προς τα αριστερά και την κατεύθυνση του βλέμματος προς τα δεξιά.

169. Χριστός Παντοκράτορας, π. 1310.

Κωνσταντινούπολη, Παμμακάριστος (ιαός, τρούμας).

Ο Χριστός Παντοκράτορας, μέσα σε μετάλλιο που παρακολουθεί τις πτυχώσεις των νευρώσεων στο κέντρο του τρούλου, παριστάνεται σύμφωνα με την καθιερωμένη εικονογραφία, με βαθυγάλαζο μάτιο και σκούρο πορφυρό χιτώνα με χρυσό «στημέιον». Κρατεί κλειστό ευαγγέλιο και ευλογεί, με χειρονομίες που συναντούμε και στον Παντοκράτορα στο Δαφνί. Η θέση των δακτύλων είναι ίδια, ιδιαίτερα στο χέρι που κρατεί το ευαγγέλιο, με το δεκτή σε μεγάλη απόσταση από τον αντίγειρα και τα άλλα δάκτυλα. Ωστόσο, το σχέδιο είναι χαλαρό χωρίς την έντονη προβολή των αρθρώσεων. Η μετωπική μορφή του Χριστού με κλασική αρμονία στα χαρακτηριστικά του προσώπου, μεγάλα μάτια, σαρκώδη χελιά, μακριά μύτη, έχει ανεπαίσθητη στροφή προς τα αριστερά. Τη λανθάνουσα κίνηση τονίζουν τα μαλλιά που πέφτουν πίσω από τον αριστερό ώμο καθώς και η περιοστόρευτη σκιασμένη επιφάνεια της γενειάδας στην αντίστοιχη παρεία.

170. Η Βάπτιση, π. 1310.

Κωνσταντινούπολη, Παμμακάριστος (ιαός).

Η Βάπτιση είναι η μόνη σκηνή που διατηρείται στο ναό. Ο Χριστός, στο κέντρο του ποταμού Ιορδάνη, στέκει γυμνός με έλαφρη στροφή του σώματος προς τα αριστερά. Λίγο ψηλότερα, στην όχθη του ποταμού, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, με έντονη κάμψη του σώματος και ζωηρή χειρονομία, σκύβει για να τον βαπτίσει. Το σώμα του σχηματίζει έτοιμη συμπταξή των πτυχών του χιτώνα και του ματίου του που τυλίγεται γύρω από τους μπρούς. Στα δεξιά, τρεις άγγελοι

σκύβουν με τα χέρια σκεπασμένα από τα λέντια προς τον Χριστό, ενώ ένας τέταρτος εμφανίζεται στο βάθος κοιτάζοντας προς τα επάνω, όπου από την κορυφή του συρπονού κατέρχεται η περιστερά. Με εξαιρετικά συνοπτικό και καίριο τρόπο αποδίδοντας τα χαρακτηριστικά των σχετικά μικρών προσώπων, όπως του σγγέλου σε καταστομή και του Ιωάννη. Στην ισορροπημένη σύνθεση κυριαρχούν τα ήπια ανοιχτορόδια και γκριζόγαλαν χρώματα, με εξαιρετικό δουλεμένες μεταβάσεις των τόνων με τρόπο ζωγραφικό. Οι ελληνιστικές καταβολές επισημαίνονται στις προσωποποιήσεις του Ιορδάνη και της θάλασσας που προβάλλουν μέσα στα νερά του ποταμού σε μονοχρωμία.

171-172. Άγιοι σε μετάλλια: Γρηγόριος της Μεγάλης Αρμενίας και Αντώνιος, π. 1310.
Κωνσταντινούπολη, Παμακάριτος (ναός).

Μέσα σε δύο χαμηλούς θόλους, με αντίστοιχη διακόσμηση από ελισσόμενους βλαστούς επάνω σε λευκό κάμπτο, προβάλλουν μέσα σε μετάλλια μετωπικοί και έως τη μέση δύο άγιοι. Ο άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Μεγάλης Αρμενίας, με κοντά μαλλιά και μακριά λευκή γενειάδα κρατεί κλειστό ευαγγέλιο. Ο άγιος Αντώνιος, με μοναστική ενδυμασία, κρατεί κλειστό ειλητάριο. Τα χαρακτηριστικά των ασκητικού προσώπου, με τη μακριά γενειάδα, προβάλλουν κάτω από το κουκκούλιο που σκεπάζει την κεφαλή.

173. Ο ἄγιος Ευθύμιος, π. 1310.
Κωνσταντινούπολη, Παμακάριτος (ναός).

Ο άγιος Ευθύμιος, ένας από τους μεγάλους μοναχούς της ερήμου, παριστάνεται όρθιος και μετωπικός, με έλαφρά στροφή προς τα δεξιά. Υψώνει το δεξί του χέρι σε ευλογία, ενώ στο κατεβασμένο κρατεί κλειστό ειλητάριο. Η φιλολίγηνη μορφή του ορίζεται από τις λίγες κατακόρυφες πλατάεις πτυχώσεις του χιτώνα και τη ζυγισμένη κίνηση των χεριών του που εγγράφουνται στο ελλειψωδές περίγραμμα που σχηματίζει ο μοναστικός του μανδύας. Η υπερβολικά μακριά, λευκή, γενειάδα του ταιριάζει με το ασκητικό πρόσωπο που προβάλλει αυστηρό κοιτάζοντας πλάγια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο Θεόδωρος Μετοχίτης (1269-1332), μεγάλος λογοθέτης του Γενικού του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου, άνθρωπος με ευρύτατη κλασική παιδεία, συγγραφέας φιλοσοφικών καθώς και αστρονομικών έργων, ανέλαβε γύρω στο 1320 την αναστήλωση της κομνήνειας εκκλησίας της Μονής της Χώρας. Στο μονόχωρο τρουλάιο ναό πρόσθεσε εξωνάρθηκα και ένα ταφικό παρεκκλήσιο στη νότια

πλευρά. Διακόσμησε με ψηφιδωτά το ναό, το νάρθηκα και τον εξωνάρθηκα και με τοιχογραφίες το παρεκκλήσιο. Η αριστουργηματική διακόσμηση είναι αποτέλεσμα της υψηλής έκφρασης θεολογικών, ποιητικών και αισθητικών αναζητήσεων της εποχής.

Underwood 1966 και 1975.

174-175. Ο Χριστός ένθρονος και ο αφιερωτής Θεόδωρος Μετοχίτης, 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (νάρθηκας).

Στο κέντρο ο Χριστός κάθεται σε θρόνο με υποπόδιο, κρατεί κλειστό ευαγγέλιο, που στηρίζει στον αριστερό μηρό, και με το δεξί του χέρι ευλογίες. Είναι υπεμένος με πορφυρό χιτώνα με χρυσό «σπιμένον» και βαθυγάλαζο ματίσιο που καλύπτει το σώμα με όφθουνες πυκνές αναδιπλώσεις. Ο χρυσός θρόνος, χωρίς ερείσινωτο, έχει διακόσμηση με πολύτιμες πέτρες και δύο μαζίλαρια. «Ο κτήτωρ και λογοθέτης τού γενικού Θεόδωρος Μετοχίτης», όπως αναγράφεται σε μεγαλογράμματη επιγραφή στο πλάι αριστερά, παριστάνεται γονατισμένος στο έδαφος σε στάση προσκύνησης και με τα δύο χέρια προσφέρει το ομοίωμα της εκκλησίας προς τον Χριστό. Ο αφιερωτής είναι υπεμένος με την επίσημη ενδυμασία του αξιώματός του, μακρύ χρυσοσκένηπτο ομαβλίδιον και εντυπωσιακό σε μέγεθος κάλυμμα κεφαλής. Ιδιαίτερο προσωπογραφικό χαρακτηριστικό αποτελεί η σχεδόν τετράγωνη καστανή γενειάδα. Η παράσταση ακολουθεί εικονογραφία που συνδυάζει τις παλιότερες παραδόσεις των αυτοκρατορικών αφιερώσεων στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, όπου ο Λέων ο ΣΤ' βρίσκεται σε προσκύνηση προς τον Χριστό και ο Ιουστινιανός προσφέρει το ομοίωμά της εκκλησίας στην Παναγία (βλ. εικ. 33, 34). Η διάταξη των ψηφιδών στον εναίο χρωστό κάμπτο σχηματίζει ένα διακοσμητικό πλέγμα από επάλληλα ημικύκλια, ανάλογο με εκείνου που συναντούμε στη Δέση του 13ου αιώνα στην ίδια εκκλησία (βλ. εικ. 41-42). Η ποιητική επινυμία του Χριστού «ή Χώρα τῶν ζῶντων» αναφέρεται στην αφέρωση της μονής.

176. Η Παναγία, «η Χώρα του Αχωρήτου», 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (πάλη του νάρθηκα προς τον κερίων ναό).

Η Παναγία προβάλλει στηθαία και μετωπική με τα χέρια απλωμένα σε δέσηση. Μπροστά στο στήθος της εμφανίζεται μεγάλος δίσκος με τον Χριστό Εμμανουήλ στο κέντρο, όπως συνηθίζεται στον εικονογραφικό τύπο της Παναγίας Βλαχερνίποσας. Φοράει βαθυγάλαζο μαφόριο με αποχρώσεις περιοσότερο φωτεινές και λεπτές χρυσές σειρές

ψηφίδων στην παρυφή. Με δεξιοτεχνία και γνώση της κλασικής μονοχρωμίας αποδίδεται η μικρή φωτεινή δόξα με ανοιχτογάλαξες ψηφίδες, όπου προβάλλει το λαμπερό χρυσό στο φωτοστέφανο και στην ενδυμασία του μικρού Χριστού. Η επιγραφή «Μήτρα Θεοῦ ή Χώρα τοῦ Ἀχωρίτου» καθώς και η θέση της παράστασης πάνω από την είσοδο στον κυρίων ναό αρμόζει στην αφέρωση και στην επωνυμία του ναού.

177. Ο Χριστός, «Η Χώρα των ζώντων», 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εξωνάρθηκα, είσοδος προς τον εσωνάρθηκα).

Ο Χριστός Παντοκράτορας, έως τη μέση, εμφανίζεται επιβλητικός πάνω από την είσοδο στο νάρθηκα του ναού. Κρατεί χρυσόδετο ευαγγέλιο κλειστό και ευλογεί, όπως συνιψήζει στις απεικονίσεις του τρούλου. Σε όμιο τύπο εμφανίζεται ο Χριστός στον τρούλο στην Πατμακάριστο (βλ. εικ. 169). Ο τρόπος που ευλογεί καθώς και η θέση των δακτύλων του χεριού του επάνω στο ευαγγέλιο, με το δείκτη σε μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα δάκτυλα, όπως και στον Παντοκράτορα στο Δαφνί, κατάγονται από πρότυπο εικονογραφικό με συνικλασικό χαρακτήρα της εποχής των Μακεδόνων. Η μορφή του προβάλλει με ομοιόχρωμα ενδύματα βαθυγάλαξα επάνω στο χρυσό κάμπο. Η στάση του σώματος, με ελαφρά προβολή του αριστερού ώμου, οι πλατιές πτυχώσεις του ματιού, ο ισχρός λαιμός βρίσκονται κοντά στα πρότυπα της ονομαζόμενης «ογκητής» τεχνοτροπίας. Η ονομασία του Χριστού στην επιγραφή «ἡ Χώρα τῶν ζώντων» προέρχεται από τους Ψαλμούς (116:9) και παραπέμπει στην ονομασία της μονής.

178-179. Η Παναγία και ο Χριστός, 1315-1320. Η Δέηση, λεπτομέρειες.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εξωνάρθηκα).

Στην ευρεία επιφάνεια του ανατολικού τοίχου του εσωνάρθηκο έχει τοποθετηθεί η μεγάλη αφερωματική παράσταση της Δέησης του Ισαάκιου Κομνηνού, γιου του αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού και της Μελανίας μοναχής, που ήταν συγγενής του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Παλαιολόγου. Στα αριστερά εικονίζεται η Παναγία δόμη, γυρισμένη κατά τα τρία τέταρτα προς τα δεξιά. Φοράει γαλάζιο μαφόριο με χρυσή διακοσμητική ταΐνια στην παρυφή και χρυσούς σταυρούς πάνω από το μέτωπο και στους ώμους. Το πρόσωπο, με τρεματία στην έκφραση, πλάθεται με ανοιχτορόδινες ψηφίδες που απλώνονται σε μεγάλες επιφάνειες, ενώ χρυσοκίτινες σκιές πλαισιώνουν τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. Στο μέτωπο και στο λαιμό τοποθετούνται όπως σε «ζατρίκιο».

Κεντρική μορφή στη Δέηση είναι ο Χριστός που παριστάνεται όρθιος και μετωπικός, σε λίγο μεγαλύτερη κλίμακα. Συνοδεύεται από την επιγραφή «ὁ Χαλκίτης», επωνυμία που παραπέμπει στη λατρευτική εικόνα του δου αιώνα του Χριστού, που είχε τοποθετηθεί στη Χαλκή πύλη των ανακτόρων της Κωνσταντινούπολης. Φοράει πορφυρό χιώνια και γαλάζιο μαφόρι. Μέσα στο φωτοστέφανο σχηματίζεται σταυρός από ασημένιες ψηφίδες. Το πρόσωπο, ωοειδές και λεπτό, έχει εξαιρετεί ευγένεια, με χαρακτηριστικά που αποδίδονται με πολύ μικρές ψηφίδες σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων του ανοιχτορόδινου με χρυσοκίτινες σκιές. Τα μαλλιά του σχηματίζονται από μικρές παράλληλες σειρές από καστανές ψηφίδες που εναλλάσσονται με φωτεινότερες αποχρώσεις.

180-181. Η Κοίμηση της Θεοτόκου, 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (ναός, διπικός τοίχος).

Η τελευταία σκηνή του κύκλου του Δωδεκαδρουτού, η Κοίμηση της Θεοτόκου, είναι η μοναδική που έχει διατηρηθεί μέσα στον κυρίων ναό. Στο κέντρο της πολυπρόσωπης σύνθεσης κυριαρχούν ο Χριστός όρθιος, μέσα σε ελλειφειδή γαλάζια δόξα και η νεκρή Παναγία έσπλαμένη σε κλίνη. Ο Χριστός, μορφή ραδινή με διακριτική αντικίνηση, κρατεί την ψυχή της Παναγίας, ως σπαργανωμένο βρέφος. Μέσα στον ανοιχτό γαλάζιο της δόξας που τον περιβάλλει, προβάλλει με ολόχρυσα ενδύματα και χρυσό φωτοστέφανο, ενώ χρυσές ψηφίδες χροπιμοποιούνται σκόμη και για τις σκιές επάνω στην ανοιχτορόδινη σάρκα, στο πρόσωπο και στο λαιμό. Τον Χριστό πλαισιώνουν τέσσερις άγγελοι σε μονοχρωμία μέσα σε δεύτερη, ομόκεντρη δόξα με τους ίδιους γαλάζιους τόνους. Στην κορυφή της δόξας εξιπτέρυγο με μικρό και ανήσυχο πρόσωπο φερουγίζει. Η Παναγία, με βαθυγάλαζο μαφόριο, κείται επάνω σε κλίνη με κόκκινο στρώμα και πορφυρή ποδέα. Οι απόστολοι και τρεις ιεράρχες μοιράζονται σε δύο ομάδες αριστερά και δεξιά από την κλίνη, όπου προηγούνται ο Πέτρος με θυμιατό και αντίστοιχο ο Παύλος δεόμενος. Δύο σχετικά απλά και διαφορετικού τύπου αρχιτεκτονήματα, το ένα το-ώντο, το άλλο με επίπεδες στέγες, αποτελούν το σκηνικό βάθους. Από την πύλη του κτηρίου στα δεξιά προβάλλονται γυναικείς που θρηνούν, ενώ πιο ψηλά δύο μικροί άγγελοι κατεβαίνουν για να παραλάβουν την ψυχή της Θεοτόκου. Οι συγκρατημένες κινήσεις και τα σκεφτικά, περισσότερο παρά θλιψέματα, πρόσωπα εναρμονίζονται με τα κλασικά πρότυπα που αναβίωνταν την εποχή αυτή. Η άφογη τεχνική εκτέλεση με πολύ μικρές ψηφίδες, ακόμη και σε λεπτομέρειες, όπως τα πρόσωπα των μικρών αγγέλων καθώς και η σπάνια αρμονία των χαμηλών χρωματικών τόνων στα

υφόσματα φανερώνουν την υψηλή καλλιτεχνική παιδεία του εργαστηρίου.

182. Η Θεοτόκος και οι προπάτορες του Χριστού, 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εωνιάρθηκας, βόρειος τρούλος).

Στο κέντρο του τρούλου, μέσα σε μετάλλιο, παριστάνεται η Παναγία με το Βρέφος στην αγκαλιά της, στηθαία και μετωπική, ενώ στα δεκάρει στενά διάχωρα μεταξύ των νευρώσεων τοποθετούνται ισάριθμα βασιλείς και αρχιερείς, βιβλικά πρόσωπα από τη γενεαλογία του Χριστού, όπως αυτή αναφέρεται στο ευαγγέλιο (Ματθ. 1:17). Στον άξονα, και κάτω από τη μορφή της Παναγίας, τοποθετείται ο Δαβίδ που θεωρείται ο πρώτος του βασιλικού οίκου. Φορούν όλοι στέμματα και διαφορετικού τύπου πολυτελείς ενδυμασίες: μακρύ χιτώνα και μανδύα, χιτώνα και ιμάτιο ή αυτοκρατορική ενδύμασία με πολύτιμο λάριό. Στη δεύτερη σειρά, στη βάση του τρούλου, εικονίζονται κάτω από το δυστοιχία με χρυσές καλύνες άλλοι προπάτορες του Χριστού. Με θαυμαστή τεχνική δεξιότητα και χρωματικό πλωτό, όπου κυριαρχούν οι αποχρώσεις του κόκκινου και το χρυσό στις διακοσμητικές τανίες που παρακαλούνται τις νευρώσεις και στον κάμπο, αξιοποιούνται άριστα οι στενές και κοιλες αρχιτεκτονικές επιφάνειες σε μια περίτεχνη σύνθεση.

183-184. Ο Χριστός Παντοκράτορας και οι προπάτορες, 1315-1320. Η Γενεαλογία του Χριστού, τμήματα.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εωνιάρθηκας, νότιος τρούλος).

Σε αντίστοιχη θέση και με ανάλογη διακόσμηση με τον βόρειο, ο νότιος τρούλος του εωνιάρθηκα, που είναι και μεγαλύτερων διαστάσεων, φέρει στο κεντρικό μετάλλιο παράσταση με τον Χριστό Παντοκράτορα. Κρατεί κλειστό ευαγγέλιο και ευλογεί, σε εικονογραφικό τύπο ανάλογο με εκείνον της πιλής του νάρθηκα.

Στα διάχωρα που σχηματίζουν οι εικοσιτέσσερις νευρώσεις παριστάνονται σε δύο σειρές τριανταμία μορφές προπατώρων από τη γενεαλογία του Ιησού, από τον Αδάμ έως τον Ιακώβ. Ο Μαθουσάλας, ο Ενώχ, ο Ενώς, ο Ἀβέλ και ο Αδάμ (εικ. 184), παριστάνονται ολόσωμοι, όπως και οι άλλοι προπάτορες, οι καθένας με ιδιαίτερα, διαφορετικά χαρακτηριστικά στη φυσιognωμία, ντυμένοι με χιτώνα και ιμάτιο που φορούν με διαφορετικό τρόπο. Την αυστηρά μετωπική τους στάση διασπούν οι αντιθετικές κινήσεις των χεριών, η στήριξη του σώματος στο ένα ακέλος και η στροφή του βλέμματος στο πλάι. Οι μορφές τους, επιβλητικές, εγγράφονται επιδέξια στη στενή κοιλή επιφάνεια. Η πυχαλογία καλύπτει με πλοιώσεις αναδιπλώσεις το σώμα τονί-

ζοντας τον δύκο. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι οι εκλεπτυσμένες σποχώσεις του γαλάζιου και του πράσινου, που φωτίζονται με ανοιχτόχρωμες, σχεδόν λευκές ψηφίδες και προβλλονται επάνω στο χρυσό κάμπο. Οι νευρώσεις του θόλου διακομούνται με τανίες από σχηματοποιημένο φύλαμμα, με εναλλασσόμενους κύριους τόνους το πράσινο και το γαλάζιο.

185. Η Γέννηση της Παναγίας, 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εωνιάρθηκας, ανατολικός τοίχος).

Η αγία Άννα παριστάνεται ανακαθισμένη σε μεγάλη και ψηλή κλίνη στα αριστερά, τοποθετημένη λοξά, όπως και το μικρό τραπέζι στο κέντρο. Τέσσερις θεραπαινίδες με προσφορές προχωρούν προς αυτήν ανά ζεύγη, ενώ μια άλλη τις συνδεύει, κρατώντας υψηλέντα ριπίδιο. Σε πολύ μικρότερη κλίνα, μια θεραπαινίδα στρώνει τη μικρή κούνια στα αριστερά, ενώ δεξιά μια νεαρή κόρη ετοιμάζει το λουτρό του βρέφους, ρίχνοντας σκυμμένη νερό από κανάτι σε ολόχρυση λεκάνη. Η μεγαλόσωμη μαία κάθεται σε χαμηλό σκαμνί στα δεξιά, κρατώντας το γυμνό βρέφος στην αγκαλιά της. Η πολυτρόπωση σύνθετη εκτυλίσσεται μπροστά από τέχος με δύο μονόχωρα οικοδομήματα στα πλάγια. Πλατύ κοκκινιποτό ύφασμα κρέμεται όπως σε σκηνικό, στερεωμένο ανάμεσα στις δύο στέγες. Στην είσοδο του κτηρίου, στα δεξιά, προβάλλει διστακτικός ο Ιωακείμ. Η πολυτελεία μιας σκηνής του παλατίου, η χόρη στις κινήσεις και η σημαντικία στους χαμηλούς τόνους των χρωματισμών χαρακτηρίζουν την παράσταση αυτή. Ωστόσο η υπερβολή και η εκτήτηση δεν λείπουν στην απόδοση των γυναικείων μορφών, με φηλά σώματα, δυσαφρονία στα μέλη και μικρό κεφάλι με ζωηρή έκφραση ή σε κατατομή, όπως οι θεραπαινίδες και ιδιαίτερα εκείνες που συμμετέχουν στα δευτερεύοντα επεισόδια.

186. «Η προς τον Ιωσήφ παράδοση», 1315-1320.
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εωνιάρθηκας, δυτικός τοίχος).

Μπροστά από το ιερό ναόν, με μαρμάρινο χαμηλό φράγμα και μεγάλο κιβώτιο, προβάλλει ο αρχιερέας Ζαχαρίας που συνοδεύει τη μικρή Παναγία, αγγίζοντας με το αριστερό την κουρφή της κεφαλής της και προτείνοντας με το δεξί του χέρι τη ράβδο «πην βλαστήσασι» προς τον εκλεγμένο μηνηστήρα, τον Ιωσήφ. Στο εσωτερικό του ιερού, πάνω στην αγία τράπεζα βρίσκονται οι άλλες ένδεκα ράβδοι των μηνηστήρων που απορρίφθηκαν. Τον Ιωσήφ ακόλουθει πυκνή ομάδα μηνηστήρων, που συνωθίστηκαν μπροστά από κτήριο με μεγάλη ανοιχτή πύλη και τραβηγμένο παραπέτασμα. Υφασμά κόκκινο συνδέει διασγώνια τη στέγη του κτι-

ρίου με μια καλόνα του κιβωρίου του ιερού. Το κύριο πρόσωπο της σύνθεσης, η μικρή Παναγία, πλάσισται από τις συμμετρικά τοποθετημένες μορφές του Σαχαρία και του Ιωσήφ που προχωρεί μπροστά από την πυκνή ομάδα των απορριφθέντων μνηστήρων. Με εξαιρέτη τέχνη αποδίδονται οι εκφράσεις της δυσαρέσκειας στα βλασφυρά πρόσωπά τους που απεικονίζονται με διαφορετικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά.

187, 189-191. Η Ευλόγηση των ιερέων και η Κολακεία της Παναγίας, 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εωωνάρθηκας, δεύτερος βόλος).

Στο θόλο παριστάνονται σε ενοποιημένο χώρο δύο επειόδια από την παιδική ήλικια της Παναγίας, όπως είναι γνωστή από το απόκρυφο πρωτευαγγέλιο του Ιωάννου. Στην Ευλόγηση των ιερέων (εικ. 187, κάτω), ο Ιωσήφ πλησιάζει με ορμή από τα αριστερά, κρατώντας τη μικρή Παναγία στα προτεταμένα χέρια του που σκεπάζονται από το μαρτίο του σε ένδειξη σεβασμού. Το πολύπτυχο φωτεινό γαλάζιο πρόσωπο μαρτίου παρακολουθεί και τουίζει την κίνησή του. Μοναδικός είναι ο τρόπος που αποδίδεται η μαζεμένη στάση του σώματος της Παναγίας, που το τυλίγει το γολάζιο μαφόριο, καθώς και τα χαρακτηριστικά του φοβισμένου παιδικού προσώπου της. Οι τρεις αρχιερέες κάθονται γύρω από τις τρεις πλευρές μιας μακρόστενης ορθογώνιας τράπεζας, με κινήσεις συγκρατημένες.

Στην Κολακεία της Θεοτόκου (εικ. 187, επάνω), ο Ιωάκειμ και η Άννα κρατούν ανάμεσά τους τη μικρή Παναγία. Κάθονται σε χαμηλό μακρόστενο, χρυσό ορθογώνιο θράνο, σχεδόν αντικρυστά, γυρισμένοι κατά τα τρία τέταρτα, με τα σώματα σκυμμένα και την κεφαλή πολύ κοντά στο πρόσωπο της θυγατέρας τους που τυλιγμένη στο μαφόριο κινείται, κοιτάζοντας με το κεφάλι υψωμένο προς τον Ιωάκειμ. Στα αριστερά, όρθια με αρχοντικό παράστημα και πολυτελές φόρεμα με μανδύα που τυλίγεται γύρω από τη μέση, μια νεαρή γυναίκα μοιάζει να αποχωρεί κοιτάζοντας τη σκηνή, ενώ μια άλλη προβάλλει με τα χέρια απλωμένα πίσω από το οικοδόμημα στα δεξιά. Ο δύο σκηνές τοποθετούνται μπροστά από χαμηλό τείχος με υπεριψυμένα διώροφα κτίσματα στις άκρες. Όλες οι μορφές εντάσσονται μέσα σε αυτό τον αρχιτεκτονικό χώρο, σε μια σοφά υπόλογισμένη και ισορροπημένη ενιαία σύνθεση που εκτυλίσσεται ήρεμα στο ύπαιθρο, μέσα σε κήπο με λίγα δέντρα που υψώνονται μπροστά και πίσω από τα κτίσματα. Δύο παγώνια στις γωνίες, με ψωμένη ουρά και λαμπτερά γαλάζια και πράσινα φτερά, αρχοντικά σύμβολα παραδείσου χώρου, αποδίδονται με μοναδική ακρίβεια και χάρη.

188, 192. Τα Εισόδια της Παναγίας, 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εωωνάρθηκας, τρίτος βόλος).

Ο χαμηλός βόλος περιέχει μόνο μία σκηνή, τα Εισόδια της Παναγίας, σε κυκλική διάταξη. Τον άξονα της σύνθεσης ορίζουν δύο κτίσματα που προσδιορίζουν τους διαφορετικούς χώρους. Από το μικρότερο κτίριο ξεκινά η πομπή των παρθένων προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις, για να καταλήξει μπροστά από το κυκλικό χαμηλό μαρμάρινο φράγμα του ιερού με το κιβώριο στο εσωτερικό του. Στην είσοδο του ιερού ο αρχιερέας Σαχαρίας υποδέχεται τη μικρή Παναγία που συνοδεύουν οι γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα. Κάτω από το κιβώριο η μικρή Παναγία καθισμένη σε θρόνο δέχεται τροφή από τον άγγελο που προβάλλει ανάμεσα στους χαμηλούς κίονες. Οι κοπέλες της συνοδείας της Θεοτόκου, αρχόντισσες με πλούσιες φορείσεις από πολύχρωμα υφάσματα που τυλίγονται με χάρη γύρω από το σώμα, βρίσκονται σε στάσεις εκζήτησης και χάρης και θυμίζουν περισσότερο σκηνή κοσμική του παλατίου καθώς προχωρούν κατά ζεύγη αντιθετικά. Μικρά κεφάλια, ψηλά και συνχώρα ευτραφή σώματα, συνωπικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά αποτελούν γνωρίσματα υπερβολής συντικλασικού χαρακτήρα που φίνεται ιδιαίτερα στην κυρία που προχωρεί σε κατοπήμη, με την κεφαλή σκεπασμένη από πέπλο. Δύο φασιανοί συμπληρώνουν τις τριγωνικές απολήξεις του βόλου.

193. Ο Πρόδρομος και ο Χριστός και ο Πειρασμόι του Χριστού, 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εωωνάρθηκας, δεύτερος βόλος).

Σκηνές από το κύκλο της Βάπτισης και από τους Πειρασμούς του Χριστού, που παριστάνονται με διαδοχικά επεισόδια, κατανέμονται σε δύο ισομερείς επιφάνειες του βόλου, μέσα σε ενιαίο βραχώδες τοπίο της ερήμου. Ένας μεγάλος ποταμός εκτείνεται οριζόντια, κατά μήκος της περιφέρειας του θόλου, προσδιορίζοντας έτσι το χώρο όπου απεικονίζεται η συνάντηση του Χριστού με τον Πρόδρομο στις όχθες του Ιορδάνη. Στο μέσον της όχθης του ποταμού στέκει ο Πρόδρομος μετωπικός, δείχνοντας με το δεξιό του χέρι τον Χριστό που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, στα δεξιά. Απευθύνεται με τα λόγια της επιγραφής σε συμπαγή ομάδα Ιουδαίων, ιερείς και λεβίτες με ποικιλόμορφες ενύμασίες, που παρακολουθούν τη σκηνή, στα αριστερά, ενώ στην αριστερή δεξιά δύο μαθητές του Ιησού, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, συνομιλούν. Από την κλασική παράδοση κατάγεται η συμβολική παράσταση ερυδιού που ραμφίζει φίδι, μέσα στα νερά του ποταμού σε μονοχρωμία, με τρόπο εντυπωσιακό για τη ζωντάνια και την αμερότητα στην απόδοση της φυσικής κίνησης.

Στο άλλο μέρος του θόλου περιλαμβάνονται τέσσερις συναντήσεις του Χριστού με το διάβολο, όπως περιγράφονται στα συνοπτικά ευαγγέλια (Ματθ. 4:1-11, Λουκ. 4:1-13), ενώ σε επιγραφές αναγράφονται οι τέσσερις διαφορετικοί διάλογοί τους. Ο Χριστός εντάσσεται μέσα στο τοπίο σε ήρεμη στάση, δρόσις ή γονατισμένος. Αντίθετα, ο ανθρωπόμορφος διάβολος, σε μικρότερη κλίμακα, μαύρος με φτερά και ορθωμένα μαλλιά βρίσκεται σε ζωηρή κίνηση και απειθύνεται προς τον Ιησού με ζωρές χειρονομίες.

194. Η Απογραφή του Ήρωδη, 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Ξώρας (εξωνάρθηκας, συστολικός τοίχος).

Ο κυβερνήτης της Συρίας Κυρήνιος κάθεται σε πολύτιμο θρόνο χωρίς πλάτη στα αριστερά μπροστά από διώροφο κτίριο με κολόνες. Φοράει κόκκινο μανδύα που πορτπίνεται στον ώμο, πάνω από γαλάζιο μακρύ χιτώνα, και κάλυμμα ψηλό στην κεφαλή. Πλαισιώνεται στα αριστερά από Ρωμαίικο φρουρό και στα δεξιά από τον άρριο γραφέα που μαζί με έναν άλλον ηλικιωμένο φρουρό στρέφονται προς την Παναγία. Στα δεξιά, την Παναγία συνοδεύει ο Ιωάννης και τον αποκοινωνόν οι τέσσερις γιοι του. Στην ισορροπημένη σύνθεση διακρίνονται έντονα τα στοιχεία της πολυτέλειας, της χάρης και της εκζήτησης καί ακόμη η συγκρατημένη κίνηση και η εντυπωσιακή οικονομία των μέσων στην απόδοση της έκφρασης των προσώπων. Ο νεαρός στρατιώτης στα αριστερά, σε στάση σχεδόν μετωπική, εξαίρετης κομψότητας, με κάποια περιπάθεια στην έκφραση του προσώπου, προτείνει με το αριστερό του χέρι αναστηκμένο το έφισος και τη μικρή στρογγυλή ασπίδα του. Οι δύο στρατιωτικοί φορούν πλούσια στολισμένα με φολλίδες χρυσό θώρακα και μικρά πτερύγια επάνω από κοντό κόκκινο χιτώνα. Μπροστά από ψηλό κτίσμα με κιλλίβαντες, η Παναγία στέκει μόνη, τυλιγμένη στο βαθυγάλαζο μαφόριο. Μορφή κλειστή και ραδινή με μικρό κεφάλι, δηλώνει συγκρατημένη ανησυχία με την κίνηση του χειριού, που κρατεί την παρυφή του μαφορίου της, και με τη διακριτική κλίση της κεφαλής της.

195. Η Γέννηση του Χριστού, 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Ξώρας (εξωνάρθηκας, συστολικός τοίχος).

Η ακριγή εκτυλίσσεται μέσα σε τοπίο που απλώνεται σε μαλακά ψώματα γύρω από τον κεντρικό βράχο με το σπίλλιο της Γέννησης. Τα διαφορετικά επειοδία τοποθετούνται σε διαφορετικές πλαγιές που αποδίδονται με τις εναλλασσόγεν του χρώματος. Μπροστά στην κτιστή φάτνη με τα ζώα και το φασικωμένο βρέφος είναι ζαπλωμένη σε κοκκινωπό στρώμα η Παναγία με γαλάζιο φόρεμα, γυρισμένη προς τα αριστερά, όπου στο πρώτο επίπεδο παριστάνεται

η επιμασία του λουτρού του βρέφους. Η μαία με κεφαλόδεσμο κάθεται σε βράχο και κρατεί στην αγκαλιά της το μικρό Χριστό. Στα αριστερά όρθια η νεαρή Σαλώμη, σε κατατομή, χώνει νερό από υδρία σε χρυσή λεκάνη. Ο Ιωάννης διαλογιζόμενος απενίζει τη σκηνή, καθισμένος σε διαφορετικό ύψωμα στο πρώτο επίπεδο. Πίσω από τον κεντρικό βράχο στο δεξιά, σε άλλο χαμηλό λόφο, οι τρεις βοσκοί με τα ζώα δέχονται το μήνυμα από τον άγγελο που προβάλλει μεγάλωσμα πίσω από το σπήλαιο. Στην αντίστοιχη θέση, στα αριστερά, τέσσερις άγγελοι όρθιοι με ζωπρές εκφράσεις στα πρόσωπα και διαφορετικές στάσεις παρακαλούσθειον τη σκηνή. Εξαίρετη λατασκή σύνθεση, με ιωανδική ισορροπία στη διάταξη των μορφών μέσα στο χώρο, έχωριζει για τις κομψές συγκρατημένες στάσεις και χειρονομίες των προσώπων που αποδίδονται με σπάνια χρωματική αρμονία των χαμηλών τόνων.

196. Το Ταξίδι των μάγων, 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Ξώρας (εξωνάρθηκας, συστολικός τοίχος).

Το Ταξίδι των μάγων προς τα Ιεροσόλυμα, δευτερεύον επειοδίο από τον κύκλο της Γέννησης, παριστάνεται στον ανατολικό τοίχο. Οι τρεις μάγοι έφιπποι καλπάζουν προς τα δεξιά σε προσποτική διάταξη, ο ένας πίσω από τον άλλο. Φορούν πολύχρωμες ανατολίτικες φορεσίες με αναδυρίδες, κοντό χιτώνα και μικρό σκούφο στην κεφαλή και μανδύν που ανεμίζει προς τα πίσω. Ο ηλικιωμένος μάγος προηγείται, στρέφεται προς τα πίσω και συνυομλεί με τους δύο άλλους. Ο νεότερος μάγος επάνω σε γκρίζο καμαρωτό όλογο σε πρώτο επίπεδο, γυρισμένος σε κατατομή προς τα δεξιά, δείχνει το άστρο της Βηθλεέμ, ενώ ο μεσαίος, γυρισμένος προς την ίδια κατεύθυνση, συναχατίζει το άλογό του. Η αμεσότητα στην απόδοση των ζωηρών κινήσεων των μάγων, με το μανδύα που ανεμίζει προς τα πίσω, μαζί με την ποικιλία στις στάσεις των αλόγων που αναχατίζονται χαρακτηρίζουν την παράσταση. Με εξαιρετική αφαιρετική ικανότητα διαγράφονται συνοπτικά σε κατατομή τα χαρακτηριστικά του νέότερου και του μεσαίου μάγου καθώς και το άλογό του, το κεφάλι του οποίου αποδίδεται με προσποτική βράχυνση, ενώ τα χρώματα, με έντονες αντιθέσεις, συμβάλλουν στο δυναμισμό της σύνθεσης.

197. Η Θεραπεία των δύο τυφλών, 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Ξώρας (εξωνάρθηκας, αφαιρικό τρίγωνο ώπου τροβόλων)

Το θέμα διευθετείται με ευρηματικότητα στην επιφάνεια του αφαιρικού τριγώνου. Αξιοποιείται η κοιλή επιφάνεια για την ανάπτυξη του γυμνού τοπίου που κλίμακώνεται σε χαμηλότερα μαλακά ψώματα και συγχωνεύεται προς το

κέντρο με τα τείχη που υψώνονται, καθώς εκτείνονται στο άλλο άκρο της σκηνής. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο συμβάν τοποθετούνται σε δύο ομάδες στα πλάγια. Στα αριστερά, ο Χριστός προχωρεί με το χέρι απλωμένο σε ευλογία προς τα δεξιά. Τον ακολουθούν σε μικρή απόσταση δύο μαθητές. Στα δεξιά, οι δύο τυφλοί είναι καθισμένοι στο έδαφος στη ρίζα ενός μεγάλου δέντρου που γέρνει με πράσινο κορμό και γαλαζοπράσινο πυκνό φύλλωμα. Φορούν γαλάζιο και κόκκινο χιτώνα αντίστοιχα και απλώνουν τα χέρια προς τον Χριστό. Με εντυπωσιακή ακρίβεια αποδιδούνται τα κλειστά μάτια των τυφλών, όπως και η ανέκφραστη ηρεμία του προσώπου τους.

198. Η Θεραπεία του τυφλού και κωφού, 1315-1320.

Κυνηγαντινούπολη, Μονή της Ξώρας (εσωνάρθηκας, αφαιρικό τρίγυρο νότου τρούλου).

Στο θαύμα αυτό ένας νέος με χαρακτηριστικά τυφλού στέκεται στα αριστερά. Με το ένα του χέρι κρατεί ραβδί, όπως οι τυφλοί, και με το άλλο δείχνει το αυτί του. Φορεί κοντό γαλάζιο χιτώνα και κόκκινο μάτιο που στερεύονται με ζώνη στη μέση. Από τον ώμο έχει περασμένο σάκο που κρέμεται πίσω του. Στα δεξιά, ο Χριστός και ο απόστολος Πέτρος στέκουν απέναντι του, γυρισμένοι κατά τα τρία τέταρτα, ενώ από πίσω τους προβάλλει δεύτερος, νέος αυτός, μαθητής σε καταπομή. Ο Χριστός, με πορφύρο χιτώνα και βαθυγάλαζο μάτιο, ευλογεί και κρατεί κλειστά τα ράφια του. Η σκηνή εκτυλίσσεται κάτω από χρυσοσκέντηπο κόκκινη ύφασμα που δένεται στον κορμό δέντρου στα δεξιά και στερεύεται πάνω στο αρχιτεκτόνημα που προβάλλει στα αριστερά.

199. Η Θεραπεία των «ποικιλών υστημάτων», 1315-1320.

Κυνηγαντινούπολη, Μονή της Ξώρας (εσωνάρθηκας, δυτικό τοίχος).

Η πολυπρόσωπη σκηνή ένισι μία από τις μεγαλύτερες συνθέσεις του κύκλου των θαυμάτων του Χριστού. Οι ομάδες των προσώπων κατανένονται σε δύο άνισους ομίλους που χωρίζονται από ψηλό δέντρο και προβάλλουν μπροστά από χαμηλούς λόφους. Η ολιγοπρόσωπη ομάδα των απόστολων, που ακολουθεί τον Χριστό, ήρεμη και σταθερή, έρχεται σε αντίθεση με την ταραγμένη, πολυτιληθέστερη ομάδα των ασθενών που αναμένουν τη θεραπεία με ζωτιρές, δηλωτικές του πόνου τους, στάσεις και χειρονομίες. Άνδρες και γυναίκες, διαφορετικής ηλικίας, απλώνουν τα χέρια σε παράκληση προς τον Χριστό, ενώ το είδος της ασθενείας τους προβάλλεται με ιδιαίτερο τρόπο: καθισμένοι στο έδαφος απέναντι από τον Χριστό εικονίζονται ένας τυφλός και χωλός, όπως συμπεριάντει από το ξύλινο σπί-

ριγμα που κρατεί στο αριστερό του χέρι, και πίσω του δύο άνδρες με κοντό χιτώνα και γυμνά πόδια. Ο ένας είναι τυφλός, ο δεύτερος πάσχει από μεγάλο όγκο που προβάλλει ανάμεσα στα πόδια του. Όρθιοι ακολουθούν δύο γυναίκες με παιδιά και ένας άνδρας, ενώ προσέρχεται τελευταία «η συγκύπτουσα» μαζί με μια τυφλή γυναίκα.

200. Η Θεραπεία της αιμορροούσας, 1315-1320.

Κυνηγαντινούπολη, Μονή της Ξώρας (εσωνάρθηκας, αφαιρικό τρίγυρο νότου τρούλου).

Ο Χριστός προχωρεί προς τα αριστερά για να πάει στο σπίτι του Ιαϊρού, ενώ προπορεύονται δύο μαθητές. Και οι τρεις μοιάζουν να σταματούν έσφυνικά, να γυρίζουν και να στρέφουν την κεφαλή προς τα πίσω, κοιτάζοντας χαμηλά τη γυναίκα που πεσμένη στο έδαφος κρατεί την παρυφή από το χιτώνα του Χριστού. Το κυρτωμένο σώμα της εκτείνεται παραλληλά με τις καμπύλες του εδάφους και προσαρμόζεται ευρυματικά στην κοιλή αρχιτεκτονική επιφάνεια του αφαιρικού τριγύρου. Η δυναμική της κίνηση τονίζεται από τη συνοπτική πτυχολογία του βαθυγάλαζου μαφορίου που τυλίγει το σώμα της. Στα δεξιά, ομάδα ανδρών με κόκκινες και γαλάζιες ενδυμασίες προβάλλει στατική μπροστά στην πύλη τηριού. Η πρώτη μορφή, με ανοιχτοκόκκινο μανδύα και γαλάζια καλύπτρα στην κεφαλή, παριστάνεται σε καταπομή και ταυτίζεται πιθανότατα με τον Ιάιρο.

201. Η Θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου, 1315-1320.

Κυνηγαντινούπολη, Μονή της Ξώρας (εσωνάρθηκας, αφαιρικό τρίγυρο νότου τρούλου).

Ο Χριστός τοποθετείται στο κέντρο της σκηνής. Προβάλλει με πορφύρο χιτώνα και βαθυγάλαζο μάτιο που καλύπτει με πυκνές αναδιπλάσεις τον όγκο του σώματός του. Σκύβει ελαφρά και με το χέρι απλωμένο συναστικώνει, κρατώντας την από τον καρπό, την πεθερά του Πέτρου, που βρίσκεται ξαπλωμένη σε μεγάλη κλίνη με πολυτελή και πολύχρωμα σκεπάσματα. Ευρυματική είναι η τοποθέτηση της κλίνης λοξά και παραλληλά με τη φορά της αρχιτεκτονικής επιφάνειας του τόξου. Το επειόδιο πλαισιώνουν όρθιες μορφές αποστόλων σε συμμετρική διάταξη. Στα δεξιά, ο Πέτρος απευθύνεται προς τον Χριστό, στέκοντας πίσω από την κλίνη, ενώ δύο άλλοι μαθητές στα αριστερά παρακολουθούν συνομιλώντας τη σκηνή. Ο πρώτος απόστολος πίσω από τον Χριστό έχει στάση αρχαίου φίλοοσόφου, ανάλογη με εκείνη των προφητών στον τρούλο. Η εκλεπτυνση και η χάρη χαρακτηρίζει τη στάση του νεότερου μαθητή που ακολουθεί, ενώ το πρόσωπό του αποδίδεται συνοπτικά και κατά κρόταφο με εξαίρετη επιδεξιότητα.

Την προτίμηση για τα κλασικά πρότυπα φουνερώνουν οι συγκρατημένες κινήσεις καθώς και η αρμονία των χαμηλών χρωματικών τόνων.

**202. Η Θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ,
1315-1320.**

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εξωνάρθηκας, έκτα θόλου).

Είναι η μόνη σκηνή που διατηρείται σχεδόν άθικτη σε αυτόν το θόλο. Στα αριστερά, ο Χριστός πλαισιωμένος από τους αποστόλους, με τον Πέτρο στα αριστερά και ένα νεότερο μαθητή στα δεξιά με κίτρινο και λευκογάλαζο μάτιο συντίσσοχα, προβάλλει με τον γαλαζοπόρφυρο χιτώνα και το λαμπρό βαθυγάλαζο μάτιο που τύλιγεται γύρω από το σώμα του. Κρατεί κλειστό ειλητάριο και ευλογεί με το χέρι απλωμένο προς τον παραλυτικό που βρίσκεται ξαπλωμένος σε μεγάλη κλίνη με πορφυρή ποδέα, γκριζογάλανο στρώμα και κοκκινωπό κλινοσκέπασμα. Στο προσκέφαλο της κλίνης, στα δεξιά της σύνθεσης, στέκουν τέσσερις άνδρες που παρακολουθούν με συγκρατημένες στάσεις το θάυμα. Η σκηνή προσαρμόζεται με επιτυχία στην κοιλη αρχιτεκτονική επιφάνεια, καθώς η μεγάλη κλίνη κυριαρχεί στο κέντρο της σύνθεσης και το σχήμα της παρακολουθεί την καμπυλή της περιφέρειας του θόλου. Στο βάθος ψώνυμεται χαμηλό τείχος, ενώ στα δεξιά, πίσω από τους τέσσερις άνδρες, προβάλλει ορθογώνιο κτίριο με πύλη. Η συμμετρική διάταξη των ομάδων γύρω από την κλίνη, η πρεμία στις στάσεις και η αρμονία των χρωματικών τόνων εξασφαλίζουν την ισορροπία στη μεγάλη αυτή σύνθεση. Η συμμετοχή στη σκηνή δηλώνεται ευτονότερα με τις ζωηρές εκφράσεις στα πρόσωπα που αποδίδονται με μικρές πολύχρωμες ψηφίδες.

203. Ο Πολλαπλασιασμός των άρτων, 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εξωνάρθηκας, κεντρικός θόλος πάνω από την είσοδο στον εσωνάρθηκα).

Ο Χριστός κάθεται στο έδαφος στα αριστερά, κρατεί κλειστό ειλητάριο και απλώνει το χέρι προς τους μαθητές που τον πλησιάζουν. Ο πρώτος, που ταυτίζεται με τον Πέτρο, γυρισμένος κατά τα τρία τέταρτα προς τον Χριστό, κάνει ζωηρές χειρονυμίες ομιλίας. Ο δεύτερος έχει τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, ενώ ο τρίτος, στην άκρη δεξιά, είναι γυρισμένος σε κατατομή προς τον Ιησού. Οι δύο πρώτοι μαθητές φορούν απλό κοντομάνικο χιτώνα, ενώ ο τελευταίος είναι υπερένος με χιτώνα και μάτιο. Μπροστά, και μέσα στο τριγωνικό διάχωρο που σχηματίζει η αρχιτεκτονική επιφάνεια, παριστάνονται τα μεγάλα πλεκτά καλάθια με τους άρτους. Οι χαμηλοί χρωματικοί τόνοι κυριαρ-

χούν στον κάμπο, στα καλάθια και στις ενδυμασίες των αποστόλων, ενώ η μορφή του Χριστού δεχεται με το βαθυγάλαζο μάτιο και το χιτώνα με το χρυσό «σημείο».

204. Το Θαύμα της Κανά, 1315-1320.

Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας (εξωνάρθηκας, κεντρικός θόλος πάνω από την είσοδο στον εσωνάρθηκα).

Η οικήνη τοποθετείται σε αντίστοιχη αρχιτεκτονική επιφάνεια του θόλου και σε διάταξη συμμετρική προς την προηγούμενη (εικ. 203). Στο κέντρο, στη θέση όπου βρίσκονταν τα καλάθια με τους άρτους, τοποθετεύνται, με έντονη πλαστική απόδοση, τα έξι μεγάλα κοκκινωπά πήλινα πιθάρια με το κρασί. Η οικήνη εκτυλίσσεται μπροστά από ψηλό οικοδόμημα με σύνθετη πύλη με κιλίβιαντες. Στην άκρη αριστερά ο Χριστός προχωρεί, ενώ πίσω του προβάλλει η Παναγία. Ανδρικές μορφές, σε μικρότερη κλίμακα πίσω από τα πιθάρια, φέρνουν νερό σε υδρίες. Ένας ηλικιωμένος άνδρας με την κεφαλή σκεπασμένη με καλύπτρα, πιθανότατα ο οικοδεσπότης, υψώνει ένα μεγάλο ποτήρι προς τον Χριστό.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Οι Άγιοι Απόστολοι της Θεσσαλονίκης, μαζί με τη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, σώζουν σπάνια δείγματα της ψηφιλής τέχνης του ψηφιδωτού της εποχής αυτής. Καθόλικο μονής που ιδρύθηκε από τον πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Νίφωνα Α', μεταξύ των ετών 1312-1315, και διακοσμήθηκε με ψηφιδωτά από καλλιτέχνες που μαθήτευσαν στην πρωτεύουσα. Η διακόσμηση αυτή συμπληρώθηκε με τοιχογραφίες από τον ηγούμενο της μονής Παύλο, μαθητή του πατριάρχη Νίφωνα, στα αμέωνα επόμενα χρόνια. Ο ναός, στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με πέντε τρούλους, διατηρεί, με απηλατικές φθορές, τη διακόσμηση του κεντρικού τρούλου, οικήνη από τη ζωή του Χριστού και μορφές αγίων. 'Όταν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί, ο διάκοσμος υπέστη σημαντικές φθορές και αφαιρέθηκαν όλες οι χρυσές ψηφίδες του κάμπου.

Ευγγόπουλος 1953.

205-206. Το Ταξίδι των μάγων και οι ποιμένες, 1312-1315.

Η Γέννηση του Χριστού, τμήματα.

Θεσσαλονίκη, Άγιοι Απόστολοι (ναός, νότια καμάρα).

Το κεντρικό θέμα της Γέννησης του Χριστού πλαισιώνεται από δευτερεύουσες σκηνές που διευθετούνται ανάμεσα στις διαφορετικές αναδιπλώσεις του εδάφους.

Οι τρεις μάγοι (εικ. 205) προβάλλουν στα αριστερά επάνω

οε άλογα που καλπάζουν, πίσω από μια αναδίπλωση του λόφου με το σπήλαιο. Ο πρώτος, νέος αγένειος, παριστάνεται σε κοτοπομή, με το δεξί του χέρι υψηλένο, δείχνοντας προς το άστρο της Βηθλεέμ. Ο δεύτερος, με άσπρα μαλλιά και γένεια, στρέφεται προς τον τρίτο μάρο που ακολουθεί με το χέρι υψηλένο προς το πρόσωπό του. Και αυτός, όπως και ο πρώτος, μάγος, παριστάνεται σε κατατομή και με συρρικνωμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Τα πρότυπα που συναντούμε στη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη εδώ ερμηνεύονται με περισσότερη αδρότητα. Η έντονη κίνηση, οι ζωηρές στάσεις, η συνοπτική απόδοση του προσώπου καθώς και οι πιγκώσεις, του μανδύα του τελευταίου μάρου, που συνειλέγει προς τα πίσω, είναι όλα γνωρίσματα της παλαιολόγειας τέχνης της εποχής.

Επάνω σε πλάτιμα στα δεξιά της Παναγίας δύο μικροί βοσκοί (εικ. 206) δέχονται το μήνυμα της Γέννησης του Χριστού από έναν άγγελο που δεν διώζεται. Είναι γυρισμένοι ο ένας απέναντι στον άλλον και μοιάζουν να συνομιλούν. Ο ένας φοράει κοντό χιτώνα και έχει κάλυμμα από φύλλα στην κεφαλή. Ο άλλος, υπεμένος με κοντή προβειά, παριστάνεται με την κεφαλή ακάλυπτη σε κατατομή. Μορφές γραφικές, με αμεσότητα στις κινήσεις και στην έκφραση του προσώπου, ανήκουν στον αγαπητό την εποχή αυτή κόσμο των ζωηρών μικρών παιδιών που εμπλουτίζουν την αφήγηση στις σκηνές του Δωδεκάπτου.

207. *Οι Ιουδαίοι μπροστά στην πύλη της Ιερουσαλήμ*,
1312-1315. Η Βαΐοφόρος, τμήμα.

Θεοσαλονίκη, Αγιοι Απόστολοι (ναός, βάσισα καμάρα).

Στη σκηνή της Βαΐοφόρου ομάδα Ιουδαίων βγαίνει από την πύλη της Ιερουσαλήμ για να προϋπαντήσει τον Χριστό που πλησιάζει από τα αριστερά. Με μικρές πολύχρωμες ψηφίδες αποδίδονται με εξαιρετική τέχνη τα ιδιαίτερα φυσιο-

γνωμικά γνωρίσματα και η ανησυχία στην έκφραση των ανδρικών μορφών που βρίσκονται σε έντονη κίνηση. Με γραφικές λεπτομέρειες και απαλούς τόνους εικονίζεται η πόλη μέσα στα τείχη. Ποικιλία κτισμάτων με επικλινείς στέγες, και στο κέντρο ο περικεντρός ναός της Αναστάσεως με τον τρούλο, προβάλλουν στερεομετρικά, φανερώνοντας τη φροντίδα για τη ρεαλιστική ανάδειξη των αρχιτεκτονικών στοιχείων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της παράστασης αλλά και της τέχνης του μνημείου είναι η αγάπη για τη φυσική πραγματικότητα, η αμεσότητα στην έκφραση των συναισθημάτων και ακόμη η τεχνική αρτιότητα στην απόδοση των λεπτομερειών.

208. *Ο Χριστός, ο Άδαμ και η Εύα, προφήτες και δίκαιοι*,
1312-1315. Η Ανάσταση του Χριστού, τμήμα.

Θεοσαλονίκη, Αγιοι Απόστολοι (ναός, βάσισα καμάρα).

Στη σκηνή της Ανάστασης ο Χριστός, γυρισμένος στο πλάι προς τα δεξιά μέσα σε έλλειφοειδή δόξα και κρατώντας σταυρό, αναστηκώντι με το δεξί του χέρι τον Άδαμ που είναι σε ημιγονοκλίσια πάνω από τη λάρνακα. Πίσω από τον Άδαμ στέκουν σε δέηση η Εύα και οράδα δικαίων και προφήτων. Η κίνηση στη σύνθεση ορίζεται από τις τερνώμενες διαγώνες που σχηματίζει η μορφή του Χριστού με το σταυρό και τον Άδαμ με τα απλώμενα χέρια. Ο χώρος δηλώνεται ακόμη και με τη λοεή τοποθέτηση του αριστερού ποδιού του Άδαμ πάνω από την ορθογώνια λάρνακα. Στην πυκνή ομάδα των δικαίων διακρίνονται διαφορετικές φυσιογνωμίες με απομικλά χαρακτηριστικά, που αποδίδονται συνοπτικά με πολύ μικρές ψηφίδες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Άβελ με αγένειο πρόσωπο, απενίζοντας το θεατή. Η παράσταση διακρίνεται για το συντηρητικό χαρακτήρα του εικονογραφικού της προτύπου που κατάγεται από εικονογραφημένα χειρόγραφα του 13ου αιώνα, κωνσταντινουπολίτικων εργαστηρίων.