

κριτική τῆς σεξουαλικῆς καταστολῆς. Ἡ ἀξία αὐτῆς τῆς κριτικῆς καί οἱ ἐπιπτώσεις της στήν πραγματικότητα ὑπῆρξαν σημαντικές. Ἀλλά αὐτή ἡ ἴδια ἡ δυνατότητα τῆς ἐπιτυχίας της ἦταν συνυφασμένη μέ τό γεγονός ὅτι ἀναπτυσσόταν πάντα μέσα στό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας, καί ὅχι ἔξω ἀπ' αὐτό ἡ ἐνάντια σ' αὐτό. Τό γεγονός ὅτι τόσα πράγματα μπόρεσαν νά ἀλλάξουν στή σεξουαλική συμπεριφορά τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν χωρίς νά πραγματοποιηθεῖ καμιά ἀπό τίς ὑποσχέσεις ἡ τίς πολιτικές προϋποθέσεις πού ὁ Ράιχ εἶχε συνδέσει μέ τήν ἀλλαγή, εἶναι ἀρκετό γιά ν' ἀποδείξει ὅτι ὅλη αὐτή ἡ « ἐπανάσταση » τοῦ σέξ, ὅλος αὐτός ὁ ἀγώνας « ἐνάντια στήν καταπίεση » δέν ἀντιπροσώπευε τίποτα περισσότερο ἀλλά καί τίποτα λιγότερο – γεγονός ἥδη πολύ σπουδαῖο – ἀπό μιά τακτική μετατόπιση καί μεταστροφή μέσα στό μεγάλο σύστημα τῆς σεξουαλικότητας. Ἀλλά καταλαβαίνει κανείς ἐπίσης γιατί δέν μπορούσαμε νά ζητᾶμε ἀπ' αὐτή τήν κριτική ν' ἀποτελέσει τό κλειδί γιά τήν ἴστορία τοῦ ἴδιου αὐτοῦ συστήματος. Ἡ τήν ἀρχή μιᾶς κίνησης γιά τή διάλυσή του.

5

*Τό δικαίωμα τοῦ θάνατον
καί ἡ ἔξουσία πάνω στή ζωή*

Γιά καιρό, ἔνα ἀπό τά χαρακτηριστικά προνόμια τῆς κυρίαρχης ἔξουσίας ἦταν τό δικαίωμα ζωῆς καί θανάτου. Τυπικά προερχόταν δίχως ἄλλο ἀπό τήν παλιά *patria potestas* πού ἔδινε στόν πατέρα τῆς ρωμαϊκῆς οἰκογένειας τό δικαίωμα νά « διαθέτει » τή ζωή τῶν παιδιῶν του ὅπως καί τή ζωή τῶν δούλων· τούς τήν εἶχε « δώσει », μποροῦσε νά τούς τήν πάρει πίσω. Τό δικαίωμα ζωῆς καί θανάτου, ὅπως διατυπώνεται ἀπό τούς κλασικούς θεωρητικούς, εἶναι μιά μορφή της ἥδη αἰσθητά μετριασμένη. Τόσο ὁ ἡγεμόνας ὅσο καί οἱ ὑπήκοοι του δέν θεωροῦν πιά ὅτι ἀσκεῖται ἀπόλυτα καί χωρίς ὅρους, παρά μονάχα στίς περιπτώσεις ὅπου κινδυνεύει ἡ ἴδια ἡ ὑπαρξη τοῦ ἄρχοντα : κάτι σάν δικαίωμα ἀνταπάντησης. Τόν ἀπειλοῦν ἔξωτεροι ἔχθροι πού θέλουν νά τόν ἀνατρέψουν ἡ ν' ἀμφισβητήσουν τά δικαιώματά του ; Νομιμοποιεῖται τότε νά κηρύξει τόν πόλεμο καί νά ζητήσει ἀπό τούς ὑπηκόους του νά πάρουν μέρος στήν ἄμυνα τοῦ Κράτους· χωρίς « νά θέλει ἄμεσα τόν θάνατό τους », τοῦ εἶναι θεμιτό νά « ἐκθέσει τή ζωή τους » : μ' αὐτήν τήν ἔννοια ἀσκεῖ πάνω τους ἔνα « ἔμμεσο δικαίωμα ζωῆς καί θανάτου²⁷ ». "Αν ὅμως ἔνας ἀπ' αὐτούς δρθώνεται ἐναντίον του καί παραδιάζει τούς νόμους του, τότε ὁ ἡγεμόνας μπο-

²⁷ S. Pufendorf, *Tό Δίκαιο τῆς Φύσης* (γαλλική μετάφρ. τοῦ 1734), σ. 445.

ρεῖ νά ἀσκήσει ἄμεση ἔξουσία πάνω στή ζωή του : θά τόν σκοτώσει, γιά τιμωρία. "Ετσι ἵδωμένο, τό δικαίωμα ζωῆς και θανάτου δέν ἀποτελεῖ πιά ἀπόλυτο προνόμιο : καθορίζεται ἀπό τήν ἄμυνα τοῦ ἡγεμόνα και τήν ἴδια τήν ἐπιδίωσή του. Πρέπει ἄραγε νά τό ἐννοήσουμε, ὅπως ὁ Hobbes, σάν μιά μετάθεση στόν ἡγεμόνα τοῦ δικαιώματος πού ἔχει ὁ καθένας, στή φυσική κατάσταση, νά ὑπερασπίζει τή ζωή του μέ τίμημα τόν θάνατο τῶν ἄλλων ; "Η μήπως πρέπει νά δοῦμε σ' αὐτό ἔνα εἰδικό δικαίωμα πού ἐμφανίζεται μαζί μέ τή διαμόρφωση τοῦ καινούργιου νομικοῦ ὅντος πού εἶναι ὁ ἀρχοντας²⁸ ; 'Οπωσδήποτε, τό δικαίωμα ζωῆς και θανάτου, μ' αὐτή τή νεότερη μορφή, τή σχετική και περιορισμένη, ὅπως και μέ τήν παλιά και ἀπόλυτη μορφή του, εἶναι ἔνα δικαίωμα ἀσύμμετρο. 'Ο ἀρχοντας δέν ἀσκεῖ τό δικαίωμά του πάνω στή ζωή, παρά μόνο χρησιμοποιώντας ἥ διατηρώντας τό δικαίωμά του νά σκοτώνει· δέν σφραγίζει τήν ἔξουσία του πάνω στή ζωή παρά μόνο μέ τόν θάνατο πού εἶναι σέ θέση νά ἀπαιτήσει. Τό δικαίωμα πού διατυπώνεται σάν δικαίωμα « ζωῆς και θανάτου » εἶναι στήν πραγματικότητα τό δικαίωμα νά κάνεις νά πεθαίνουν ἥ νά ἀφήνεις νά ζοῦν. "Άλλωστε τό σύμβολό του ἥταν ἥ ρομφαία. Κι ἵσως θά πρέπει νά συσχετίσουμε αὐτήν τή δικαιική μορφή μ' ἔναν ιστορικό τύπο κοινωνίας ὅπου ἥ ἔξουσία ούσιαστικά λειτουργοῦσε ώς ὅργανο παρακράτησης, μηχανισμός σφετερισμοῦ, δικαίωμα ἰδιοποίησης ἐνός μέρους ἀπό τά πλούτη, ὑφαρπαγή προϊόντων, ἀγαθῶν, ὑπηρεσιῶν, δουλειᾶς και αἴματος ἀπό τούς ὑπηκόους. 'Η ἔξουσία ἔκει ἥταν

²⁸ « "Οπως ἔνα σύνθετο σῶμα μπορεῖ νά ἔχει ἴδιότητες πού δέν δρίσκονται σέ κανένα ἀπό τά ἀπλά σώματα τοῦ μίγματος ἀπό τό δόποιο σχηματίστηκε, ἔτσι κι ἔνα ἡθικό σῶμα μπορεῖ νά ἔχει – σάν ἀποτέλεσμα τῆς ἴδιας τῆς ἔνωσης τῶν προσώπων ἀπό τά δόποια συνίσταται – δρισμένα δικαιώματα τά δόποια κανένας ἀπό τούς ἴδιωτες τυπικά δέν κατεῖχε και πού μόνον οἱ ἡγέτες μποροῦν νά ἀσκοῦν ». Pufendorf, ὁ.π. σ. 452.

πρίν ἀπ' ὅλα δικαίωμα τῆς λείας : πάνω στά πράγματα, στόν χρόνο, στά σώματα και τελικά στή ζωή· τό κορύφωμά της δρισκόταν στό προνόμιο νά κυριεύει τή ζωή γιά νά τήν ἔξοντώνει.

"Από τήν κλασική ὅμως ἐποχή και μετά, ἥ Δύση γνώρισε μιά πολύ βαθειά μεταβολή αὐτῶν τῶν μηχανισμῶν ἔξουσίας. 'Η « παρακράτηση » τείνει ὅλο και περισσότερο νά μήν εἶναι πιά τό μεῖζον σχῆμα της ἀλλά μονάχα ἔνα κομμάτι, ἀνάμεσα σ' ἄλλα πού λειτουργοῦν σάν προτροπή, ἐνίσχυση, ἔλεγχος, ἐπιτήρηση, ἐπαύξηση και ὁργάνωση τῶν δυνάμεων πού εἶναι ὑποταγμένες σ' αὐτήν : μιά ἔξουσία πού εἶναι προορισμένη περισσότερο νά παράγει δυνάμεις, νά τίς αὐξάνει και νά τίς ὁργανώνει, παρά νά τίς ἀναχαιτίζει, νά τίς λυγίζει ἥ νά τίς καταστρέφει. Τό δικαίωμα τοῦ θανάτου τείνει ἀπό δῶ και μπρός νά μετατοπιστεῖ ἥ τουλάχιστον νά στηριχτεῖ στίς ἀνάγκες μιᾶς ἔξουσίας πού διαχειρίζεται τή ζωή και νά ὑποταγεῖ στίς ἀπαιτήσεις τους. Αὐτός ὁ θάνατος πού θεμελιωνόταν στό δικαίωμα τοῦ ἀρχοντα νά ἀμύνεται ἥ νά ἀπαιτεῖ νά τόν ὑπερασπίζουν, θά ἐμφανιστεῖ ἀπλῶς σάν ἥ ἀντίστροφη ὅψη τοῦ δικαιώματος πού ἔχει τό κοινωνικό σύνολο νά κατοχυρώνει τή ζωή του, νά τή διατηρεῖ ἥ νά τήν ἀναπτύσσει. Κι ὅμως, ποτέ οἱ πόλεμοι δέν ἥταν τόσο αίματηροί ὅσο ἀπό τόν 19ο αἰώνα και μετά, και μάλιστα – τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν – ποτέ τά καθεστῶτα δέν εἶχαν ἐπιβάλει πάνω στούς ἴδιους τούς πληθυσμούς τους παρόμοια δλοκαυτώματα. 'Άλλα αὐτή ἥ τρομερή ἔξουσία θανάτου – κι ἵσως νά εἶναι αὐτό πού τής ἔδωσε ἔνα μέρος τής δύναμής της και τοῦ κυνισμοῦ μέ τόν δόποιο ἐσπρωξε τόσο μακριά τά ἴδια της τά δρια – ἐμφανίζεται τώρα σάν τό παραπλήρωμα μιᾶς ἔξουσίας πού ἀσκεῖται θετικά πάνω στή ζωή, πού ἀναλαμβάνει νά τή διαχειρίζεται, νά τή μεγαλώνει, νά τήν πολλαπλασιάζει, ν' ἀσκεῖ πάνω της ἀκριβεῖς ἔλεγχους και συνολικές ρυθμίσεις. Οἱ πόλεμοι δέν γίνονται πιά στό δόνομα τοῦ ἀρχοντα πού πρέπει νά ὑπερα-

— γενική θεωρία πάνω στή ζωή
δοκιμάζεις στό δόνομα τοῦ ἀρχοντα
πάνω της

σπίσουν· γίνονται στό δνομα τῆς ὑπαρξῆς ὅλων· ξεσηκώνουν διλόκληρους πληθυσμούς νά ἀλληλοεξοντωθοῦν στό δνομα τῆς ἀνάγκης τους νά ζήσουν. Οἱ σφαγές ἔγιναν πιά ζωτικές. Ἀν τόσα καθεστῶτα μπόρεσαν νά κάνουν τόσους πολέμους, σκοτώνοντας τόσους ἀνυψώπους, ἥταν γιατί ἐμφανίζονταν σάν διαχειριστές τῆς ζωῆς καί τῆς ἐπιβίωσης, τῶν σωμάτων καί τῆς φυλῆς. Καί μέ μιά στροφή πού σμίγει τίς δύο ἄκρες τοῦ κύκλου, ὅσο περισσότερο ἡ τεχνολογία τῶν πολέμων τά ὁδηγεῖ πρός τήν διλοκληρωτική καταστροφή, τόσο περισσότερο καί ἡ ἀπόφαση πού τούς προκαλεῖ καθώς κι ἐκείνη πού τούς τερματίζει ὑπάγονται στό σκέτο πρόδηλημα τῆς ἐπιβίωσης. Ἡ πυρηνική κατάσταση σήμερα δρίσκεται στό ἔσχατο σημεῖο αὐτῆς τῆς διαδικασίας: ἡ ἔξουσία νά ἐκθέτεις ἐναν πληθυσμό στόν καθολικό θάνατο είναι ἡ ἀντίστροφη ὅψη τῆς ἔξουσίας νά ἐγγυᾶσαι σ' ἐναν ἄλλον τή διατήρησή του στή ζωή. Ἡ ἀρχή: νά μπορεῖς νά σκοτώνεις γιά νά μπορεῖς νά ζήσεις, πού ὑποδάσταζε τήν τακτική τῶν μαχῶν, ἔγινε ἀρχή στρατηγικῆς μεταξύ Κρατῶν· ἀλλά ἡ ὑπαρξη γιά τήν δποία γίνεται λόγος δέν είναι πιά ἡ νομική ὑπαρξη, τῆς αὐτοδιάθεσης, είναι ἡ διολογική ὑπαρξη, ἐνός πληθυσμοῦ. Ἀν ἡ γενοκτονία είναι ὄντως τό δνειρό τῶν νεότερων ἔξουσιῶν, αὐτό δέν ὀφείλεται σέ μιά ἐπιστροφή τοῦ παλιοῦ δικαιώματος νά σκοτώνεις· ἀλλά στό ὅτι ἡ ἔξουσία δρίσκεται καί ἀσκεῖται στό ἐπίπεδο τῆς ζωῆς, τοῦ είδους, τῆς φυλῆς καί τῶν μαζικῶν πληθυσμιακῶν φαινομένων.

Θά μπορούσα νά είχα πάρει, σ' ἐνα ἄλλο ἐπίπεδο, τό παράδειγμα τῆς θανατικῆς ποινῆς. Γιά καιρό ἥταν, μαζί μέ τόν πόλεμο, ἡ ἄλλη μορφή τοῦ δικαιώματος ζωῆς καί θανάτου· ἀποτελοῦσε τήν ἀπάντηση τοῦ ἀρχοντα σ' ὅποιον πρόσδιαλε τή θέλησή του, τόν νόμο του, τό πρόσωπό του.^Λ Αύτοί πού πεθαίνουν στό ἱκρίωμα γίνονται ὅλο καί λιγότεροι, ἀντίθετα μ' ἐκείνους πού πεθαίνουν στόν πόλεμο. Ἀλλά οἱ λόγοι γιά τούς ὅποιους τοῦτο ἐδῶ ἔγιναν περισσότε-

ροι κι ἐκεῖνοι ἀραιώσαν, είναι οἱ ἴδιοι. Ἀπό τότε πού ἡ ἔξουσία ἀνέλαβε τή λειτουργία νά διαχειρίζεται τή ζωή, δέν είναι ἡ γέννηση ἀνθρωπιστικῶν αἰσθημάτων, είναι ὁ λόγος ὑπαρξῆς τῆς ἔξουσίας καί ἡ λογική τῆς ἀσκησής της πού ἔκαναν διλοένα καί πιό δύσκολη τήν ἐφαρμογή τῆς θανατικῆς ποινῆς. Πῶς είναι δυνατόν μιά ἔξουσία νά ἀσκεῖ τά ὑψιστα προνόμια τῆς δύναμής της θανατώνοντας, ἀν ὁ κύριος ρόλος της είναι νά ἐξασφαλίζει, νά στηρίζει, νά δυναμώνει, νά πολλαπλασιάζει τή ζωή καί νά τήν βάζει σέ τάξη; Γιά μιά τέτοια ἔξουσία, ἡ ἔσχατη ποινή είναι ταυτόχρονα τό ὅριο, τό σκάνδαλο καί ἡ ἀντίφαση. Ἀπό ἐδῶ καί τό γεγονός ὅτι δέν ἔγινε δυνατή ἡ διατήρησή της παρά μέ τή δικαιολογία ὅχι τόσο τοῦ ἀποτρόπαιου τοῦ ἴδιου τοῦ ἐγκλήματος, ὅσο τῆς τερατώδους κι ἀδιόρθωτης φύσης τοῦ ἐγκληματία καί τῆς περιφρούρησης τῆς κοινωνίας. Σκοτώνουμε νόμιμα ἐκείνους πού ἀποτελοῦν γιά τούς ἄλλους ἔνα εἶδος βιολογικοῦ κινδύνου.

Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι τό παλιό δικαίωμα τοῦ νά κάνεις νά πεθαίνουν ἡ ν' ἀφήνεις νά ζοῦν ἐδωσε τή θέση του στό δικαίωμα τοῦ νά κάνεις νά ζοῦν ἡ νά ξαποστέλνεις στόν θάνατο. Ἰσως ἔτσι νά ἐξηγεῖται αὐτή ἡ ὑποδάθιμη στοῦ θανάτου πού σημειώνεται μέ τήν πρόσφατη ἐγκατάλειψη τῶν τελετουργιῶν πού τόν συνόδευαν. Οἱ προσπάθειες πού γίνονται γιά νά ξεφύγουμε ἀπό τόν θάνατο δέν είναι συνυφασμένες τόσο μέ κάποια καινούργια ἀγωνία πού τόν κάνει τάχα ἀφόρητο γιά τίς κοινωνίες μας, ὅσο μέ τό γεγονός ὅτι οἱ διαδικασίες ἔξουσίας ἀσχολοῦνται ὅλο καί λιγότερο μ' αὐτόν. Μέ τό πέρασμα ἐνός κόσμου στόν ἄλλο, ὁ θάνατος ἥταν ἡ ἀντικατάσταση μιᾶς ἐπίγειας κυριαρχίας μέ μιάν ἄλλη ἀσύγκριτα πιό ἰσχυρή· ἡ μεγαλοπρέπεια πού τόν περιέβαλλε ἔμοιαζε μέ πολιτική τελετουργία. Τώρα, ἡ ἔξουσία φίχνει τά πλοκάμια της μέσα στή ζωή καί σ' ὅλη τή διάρκεια τῆς ἀνάπτυξής της· δ θάνατος είναι τό ὅριό της, ἡ στιγμή πού τῆς ξεφεύγει· γίνεται τό πιό κρυφό σημεῖο τῆς

ύπαρξης, τό πιό « προσωπικό ». Δέν πρέπει νά μᾶς ἐκπλήσσει τό γεγονός ὅτι ἡ αὐτοκτονία – ἔγκλημα, ἄλλοτε, ἀφοῦ ἥταν ἔνας τρόπος νά σφετερίζεσαι τό δικαίωμα τοῦ θανάτου πού μονάχα ὁ ἀνώτατος ἀρχοντας, τοῦτος ἐδῶ κάτω ἡ ἐκεῖνος ὁ ἐπέκεινα, εἶχε τό δικαίωμα νά ἀσκεῖ – ἔγινε στή διάρκεια τοῦ 19ου αἰώνα ἔνα ἀπό τά πρῶτα εἰδη συμπεριφορᾶς πού πέρασαν στό πεδίο τῆς κοινωνικῆς ἀνάλυσης. ἀφηνε νά ξεπροβάλλει στά σύνορα καί μέσα στά διάκενα τῆς ἔξουσίας πού ἀσκεῖται πάνω στή ζωή, τό ἀτομικό καί ἰδιωτικό δικαίωμα τοῦ θανάτου. Αὐτή ἡ ἐμμονή στόν θάνατο, τόσο παράξενη κι ώστόσο τόσο τακτική, τόσο σταθερή στίς ἐκδηλώσεις της, κατά συνέπεια τόσο δυσερμήνευτη μέ βάση τίς ἀτομικές ἰδιαιτερότητες καί τά ἀτομικά συμβεβηκότα, ὑπῆρξε μιά ἀπό τίς πρῶτες ἐκπλήξεις μᾶς κοινωνίας ὅπου ἡ πολιτική ἔξουσία μόλις εἶχε ἀναλάβει τό ἔργο τῆς διαχείρισης τῆς ζωῆς.

Συγκεκριμένα, αὐτή ἡ ἔξουσία πάνω στή ζωή ἀναπτύχθηκε ἀπό τόν 17ο αἰώνα καί μετά κάτω ἀπό δυό κύριες μορφές· μορφές ὅχι ἀντιθετικές, ἀλλά πού ἀποτελοῦν μάλλον δυό πόλους ἀνάπτυξης συνδεόμενους μεταξύ τους μ' ἔνα ἐνδιάμεσο πλέγμα σχέσεων. Ὁ ἔνας ἀπό τούς δύο πόλους, πού καθώς φαίνεται σχηματίστηκε πρῶτος, εἶχε κεντροθετηθεῖ στό σῶμα σάν μηχανή: τό ντρεσάρισμά του, τήν αὔξηση τῶν ἴκανοτήτων του, τήν ἀπόσπαση τῶν δυνάμεων του, τήν παράλληλη ἀνάπτυξη τῆς χρησιμότητας καί τῆς ὑπακοῆς του, τήν ἔνταξή του μέσα σέ ἀποτελεσματικά καί οἰκονομικά συστήματα ἐλέγχου – ὅλα τοῦτα τά ἐξασφάλισαν διαδικασίες ἔξουσίας πού χαρακτηρίζουν τούς ἐπιστημονικούς κλάδους: ἀνατομικο-πολιτική τοῦ ἀνθρώπινου σώματος. Ὁ δεύτερος, πού σχηματίστηκε λίγο ἀργότερα, πρός τά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα, κεντροθετεῖται πάνω στό σῶμα-εἶδος, τό σῶμα πού διασχίζεται ἀπό τή μηχανική τοῦ ζῶντος καί πού χρησιμεύει σάν στήριγμα στίς βιολογικές διαδικασίες: πολλαπλασιασμός, γεννήσεις καί θνησιμότη-

τα, ἐπίπεδο ὑγείας, διάρκεια ζωῆς, μακροβιότητα, καί ὅλες οι συνθῆκες πού κάνουν τίς διαδικασίες αὐτές νά ποικίλλουν· ἡ ἀνάληψή τους γίνεται μέ μιά δλόκληρη σειρά ἀπό ἐπεμβάσεις καί ρυθμιστικούς ἐλέγχους: μιά βιο-πολιτική τοῦ πληθυσμοῦ. Οι ἐπιστήμες τοῦ σώματος καί οἱ ρυθμίσεις τοῦ πληθυσμοῦ συνιστοῦν τούς δύο πόλους γύρω ἀπό τούς δοποίους ἀναπτύχθηκε ἡ δργάνωση τῆς ἔξουσίας πάνω στή ζωή. Τό στήσιμο, στή διάρκεια τῆς κλασικῆς ἐποχῆς, αὐτῆς τῆς μεχάλης τεχνολογίας μέ τή διπλή ὄψη – ἀνατομική καί βιολογική, ἔξατομικευτική καί ἔξειδικευτική, πού εἶναι στραμμένη πρός τίς ἐπιδόσεις τοῦ σώματος καί πρός τίς διαδικασίες τῆς ζωῆς – χαρακτηρίζει μιά ἔξουσία τῆς δοπίας ἡ ἀνώτατη λειτουργία ἀπό ἐδῶ καί μπρός δέν εἶναι ἵσως πιά νά σκοτώνει, ἀλλά νά περιζώνει τή ζωή ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη.

¹ Ἡ παλιά δύναμη τοῦ θανάτου πού ἥταν τό σύμβολο τῆς κυρίαρχης ἔξουσίας καλύπτεται τώρα προσεχτικά ἀπό τή χειραγώγηση τῶν σωμάτων καί τήν ὑπολογιστική διαχείριση τῆς ζωῆς. Ραγδαία ἀνάπτυξη, στή διάρκεια τῆς κλασικῆς ἐποχῆς, τῶν διαφόρων κλάδων – σχολεῖα, κολλέγια, στρατώνες, ἐργαστήρια· ἐμφάνιση, ἐπίσης, στό πεδίο τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς καί τῶν οἰκονομικῶν παρατηρήσεων, τῶν προβλημάτων τῆς γεννητικότητας, τῆς μακροζωίας, τῆς δημόσιας ὑγείας, τῆς κατοικίας, τῆς μετανάστευσης· ἐκρηκτή, δηλαδή, πολλῶν καί διαφορετικῶν τεχνικῶν γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ καθυπόταξη τῶν σωμάτων καί ὁ ἐλεγχος τῶν πληθυσμῶν. Ἀνοίγει ἔτσι ἡ ἐποχή μιᾶς « βιο-έξουσίας ». Οι δύο κατευθύνσεις πού ἀκολουθεῖ στήν ἀνάπτυξή της παρουσιάζονται τόν 18ο αἰώνα σαφῶς διαχωρισμένες. Ἀπό τήν πλευρά τῆς πειθαρχίας ἔχουμε θεσμούς ὅπως ὁ στρατός ἡ τό σχολεῖο· σκέψεις σχετικά μέ τήν τακτική, τή μαθήτευση, τήν ἀνατροφή, τό καθεστώς τῶν κοινωνιῶν· ξεκινάνε ἀπό τίς καθαρά στρατιωτικές ἀναλύσεις τοῦ Στρατάρχη de Saxe καί φτάνουν ὡς τά πολιτικά ὄνειρα τοῦ Guibert ἡ τοῦ Servan.

Από τήν πλευρά τῶν πληθυσμιακῶν ρυθμίσεων, ἔχουμε τή δημογραφία, τήν ἐκτίμηση τῆς σχέσης ἀνάμεσα στίς πλουτοπαραγωγικές πηγές καὶ στούς κατοίκους, τήν καταγραφή σε πίνακες τοῦ πλούτου καὶ τῆς κυκλοφορίας του, τῶν ζωῶν καὶ τῆς πιθανῆς τους διάρκειας : ἔχουμε τόν Quesnay, τόν Moneau, τόν Süssmilch. Ἡ φιλοσοφία τῶν « Ἰδεολόγων »²⁹ σάν θεωρία τῆς ἴδεας, τοῦ σημείου, τῆς ἀτομικῆς γένεσης τῶν αἰσθήσεων ἀλλά καὶ τῆς κοινωνικῆς σύνθεσης τῶν ἐνδιαφερόντων, ἡ Ἰδεολογία σάν δόγμα τῆς μαθήτευσης, ἀλλά καὶ τοῦ συμβολαίου καὶ τῆς ρυθμισμένης διαμόρφωσης τοῦ κοινωνικοῦ σώματος, συνιστᾶ ἀναμφίβολα τόν ἀφηρημένο Λόγο μέσα στόν δόποιο ἐπιζητήθηκε ὁ συντονισμός αὐτῶν τῶν δύο τεχνικῶν τῆς ἔξουσίας γιά τήν κατασκευή τῆς γενικῆς τους θεωρίας. Στήν πραγματικότητα, ἡ ἀρθρωσή τους δέν θά γίνει στό ἐπίπεδο ἐνός θεωρικοῦ Λόγου ἀλλά μέ τή μορφή συγκεκριμένων διευθετήσεων πού θ' ἀποτελέσουν τή μεγάλη τεχνολογία τῆς ἔξουσίας τόν 19ο αἰώνα : μιά ἀπ' αὐτές, καὶ μάλιστα ἀπό τίς πιό σημαντικές, θά εἶναι τό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας.

Αὐτή ἡ βιο-έξουσία ὑπῆρξε ἀναμφίβολα ἔνα στοιχεῖο ἀπαραίτητο γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ καπιταλισμοῦ, δόποιος δέν μπόρεσε νά σιγουρευτεῖ παρά μόνο μέ τίμημα τήν ἐλεγχόμενη εἴσοδο τῶν σωμάτων μέσα στόν παραγωγικό μηχανισμό καὶ μιά προσαρμογή τῶν πληθυσμιακῶν φαινομένων στίς οἰκονομικές διαδικασίες. Ἀλλά ἀπαίτησε καὶ περισσότερα· τοῦ χρειάστηκε ἡ αὔξηση καὶ τῶν μέν καὶ τῶν δέ, τό δυνάμωμά τους καὶ συνάμα ἡ εύχρηστία τους καὶ ἡ πειθηνιότητα τους· τοῦ χρειάστηκαν μέθοδες ἔξουσίας τέτοιες πού νά ἐπαυξάνουν τίς δυνάμεις, τίς ἴκανότητες, τή ζωή γενικότερα, χωρίς ὥστόσο νά τίς κάνουν πιό δυσυπό-

²⁹ Όμάδα φιλοσόφων τοῦ τέλους τοῦ 18ου καὶ ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα πού συνεχίζουν τήν παράδοση τῆς αἰσθησιοκρατίας καὶ πού καταπιάστηκαν κυρίως μέ τήν ἀνάλυση τῆς καταγωγῆς τῶν ἴδεων. (Σημ. Met.).

ταχτες· ἂν ἡ ἀνάπτυξη τῶν μεγάλων μηχανισμῶν τοῦ Κράτους, σάν θεσμῶν ἔξουσίας, ἔξασφάλισε τή διατήρηση τῶν σχέσεων παραγωγῆς, τά πρῶτα στοιχεῖα ἀνατομικο- καὶ βιο-πολιτικῆς πού ἐπινοήθηκαν τόν 18ο αἰώνα σάν τεχνικές ἔξουσίας, παροῦσες σ' ὅλα τά ἐπίπεδα τοῦ κοινωνικοῦ σώματος καὶ χρησιμοποιούμενες ἀπό θεσμούς πού διαφέρουν πολύ ἀναμεταξύ τους (οἰκογένεια ἀλλά καὶ στρατός, σχολεῖο ἢ ἀστυνομία, ἀτομική ἵατρική ἢ διοίκηση τῶν συλλογικῶν διμάδων), ἔδρασαν στό ἐπίπεδο τῶν οἰκονομικῶν διαδικασιῶν, τῆς ἔξελιξής τους, τῶν δυνάμεων πού τίς κινοῦν καὶ τίς ὑποδαστάζουν· λειτούργησαν ἐπίσης σάν παράγοντες κοινωνικῆς διάκρισης καὶ ἰεράρχησης, ἐπιδρώντας πάνω στίς ἀντίστοιχες δυνάμεις τῶν μέν καὶ τῶν δέ, ἔξασφαλίζοντας σχέσεις κυριαρχίας καὶ ἐκδηλώσεις ἡγεμονίας· ἡ προσαρμογή τῆς συσσώρευσης τῶν ἀνθρώπων στή συσσώρευση τοῦ κεφαλαίου, ἡ συνάρθρωση τῆς ἀνάπτυξης ἀνθρώπινων διμάδων μέ τήν ἐπέκταση τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων καὶ τή διαφορική κατανομή τοῦ κέρδους, ἔγιναν δυνατά, ὡς ἔνα βαθμό, χάρη στήν ἀσκηση τῆς βιο-έξουσίας μέ τίς πολλαπλές μορφές καὶ μεθόδους της. Ἡ ἐπένδυση τοῦ ζωντανοῦ σώματος, ἡ ἀξιοποίηση καὶ ἡ διανεμητική διαχείριση τῶν δυνάμεών του ὑπῆρξαν σ' ἐκείνη τή φάση ἀπαραίτητα.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἔχει τεθεῖ πολλές φορές τό ζήτημα τοῦ ρόλου πού μπορεῖ νά ἔπαιξε, στό στάδιο τῆς πρωταρχικῆς διαμόρφωσης τοῦ καπιταλισμοῦ, μιά ἀσκητική ἡθική· ἀλλ' αὐτό πού συνέβη τόν 18ο αἰώνα σ' δρισμένες χῶρες τῆς Δύσης καὶ πού στέριωσε μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ καπιταλισμοῦ, εἶναι ἔνα φαινόμενο διαφορετικό καὶ ἵσως εὐρύτερο ἀπ' αὐτήν τήν καινούργια ἡθική πού ἔμοιαζε ν' ἀπορρίπτει τό σώμα· δέν ἦταν τίποτα λιγότερο ἀπό τήν εἴσοδο τῆς ζωῆς στήν ίστορία – ἐννοῶ τήν εἴσοδο τῶν φαινομένων πού χαρακτηρίζουν τή ζωή τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους μέσα στό σύστημα τῆς γνώσης καὶ τῆς ἔξουσίας –, μέσα στό πεδίο τῶν

πολιτικῶν τεχνικῶν. Δέν θέλω νά ἵσχυριστῷ πώς ἡ πρώτη ἐπαφή τῆς ζωῆς καί τῆς ἴστορίας συντελέστηκε ἐκείνη τή στιγμή. Ἱσα-ἴσα, ἡ πίεση τοῦ βιολογικοῦ στοιχείου πάνω στήν ἴστορία εἶχε παραμείνει γιά δλόκληρες χιλιετηρίδες ἔξαιρετικά ἵσχυρή· ἡ ἐπιδημία κι δ λιμός ἀποτελοῦσαν τίς δυό μεγάλες δραματικές μορφές αὐτῆς τῆς σχέσης, πού ἔμενε ἔτσι τοποθετημένη κάτω ἀπό τό ἔμβλημα τοῦ θανάτου· χάρη σέ μιά κυκλική διαδικασία, ἡ οἰκονομική καί βασικά ἡ ἀγροτική ἀνάπτυξη τοῦ 18ου αἰώνα, ἡ αὔξηση τῆς παραγωγικότητας καί τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν, πιό γρήγορη κι ἀπό τή δημογραφική ἀνάπτυξη πού εύνοοῦσε, δδήγησαν σέ κάποια ὑποχώρηση αὐτῶν τῶν σοδαρῶν ἀπειλῶν : ἡ ἐποχή τῶν μεγάλων ἀφανισμῶν, τῆς πείνας καί τῆς πανούκλας – μέ τήν ἔξαιρεση μερικῶν ὑποτροπῶν – κλείνει πρίν τή Γαλλική Ἐπανάσταση· ὁ θάνατος ἀρχίζει νά μήν τυραγγάνει ἄμεσα τή ζωή. Σ' αὐτήν τήν ὑποχώρηση ὅμως, συμβάλλουν παράλληλα καί ἡ ἀνάπτυξη τῶν γνώσεων γιά τή ζωή γενικότερα, ἡ βελτίωση τῶν ἀγροτικῶν τεχνικῶν, καθώς καί οἱ παρατηρήσεις καί τά μέτρα πού ἀφοροῦν τή ζωή καί τήν ἐπιβίωση τῶν ἀνθρώπων : ἡ κατάκτηση ἐνός σχετικοῦ ἐλέγχου πάνω στή ζωή ἀπομάκρυνε μερικές ἀπό τίς πιό ἄμεσες ἀπειλές τοῦ θανάτου. Ὁργανώνοντας καί πλαταίνοντας τόν ἐλεύθερο χῶρο πού ἔτσι κερδήθηκε, διάφορες μέθοδες ἔξουσίας καί γνώσης θά ἀσχολήθησαν μέ τίς διαδικασίες τῆς ζωῆς καί θά ἀναλάβουν νά τίς ἐλέγξουν καί νά τίς μεταβάλουν. Ὁ δυτικός ἀνθρωπός μαθαίνει σιγά-σιγά τί θά πεῖ νά εἶσαι ἔνα ζωντανό εἶδος μέσα σ' ἔνα ζωντανό κόσμο, νά ἔχεις ἔνα σῶμα, συνθῆκες ὑπαρξης, πιθανότητες ζωῆς, μιά ἀτομική καί συλλογική ὑγεία, δυνάμεις πού μπορεῖς νά ἀλλάξεις κι ἔνα χῶρο ὅπου μπορεῖς νά τίς ξαναμοιράσεις μέ τόν βέλτιστο τρόπο. Χωρίς ἄλλο, γιά πρώτη φορά στήν ἴστορία, τό βιολογικό ἀντανακλᾶται στό πολιτικό· τό νά ζει κανείς δέν εἶναι πιά ἐκεῖνο τό ἀπροσπέλαστο ἄδυτο πού δέν ἀναδύεται παρά κάπου-κάπου, ἔρμαιο ἐνός

ἀναπόφευκτου θανάτου· περνάει, ὡς ἔνα βαθμό, στό πεδίο ἐλέγχου τῆς γνώσης καί ἐπέμβασης τῆς ἔξουσίας. Αὐτή ἡ τελευταία δέν θά ἔχει πιά νά κάνει μόνο μέ ύποκείμενα δικαίου πάνω στά δποῖα ἡ ἔσχατη ἐπενέργεια εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλά μέ ὄντα ζωντανά, καί ἡ ἐπίδραση πού θά μπορεῖ ν' ἀσκήσει πάνω τους θά πρέπει νά τοποθετηθεῖ στό ἐπίπεδο αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς· περισσότερο ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ φόνου ἐκεῖνο πού δίνει στήν ἔξουσία τή δυνατότητα νά πλησιάσει τό σῶμα εἶναι τό γεγονός ὅτι καταπιάνεται μέ τή ζωή. "Αν μποροῦμε νά ὀνομάσουμε « βιο-ιστορία » τίς πιέσεις μέ τίς δποῖες· οἱ κινήσεις τῆς ζωῆς καί οἱ διαδικασίες τῆς ἴστορίας διαπλέκονται, θά ἔπρεπε νά μιλήσουμε γιά « βιο-πολιτική » γιά νά δηλώσουμε αὐτό πού μπάζει τή ζωή καί τούς μηχανισμούς της στόν χῶρο τῶν ἀνοιχτῶν σχεδιασμῶν, καί πού κάνει τήν ἔξουσία-γνώση δργανο μεταμόρφωσης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς· τοῦτο δέν σημαίνει ὅτι ἡ ζωή ἐνσωματώθηκε δλοκληρωτικά μέσα σέ τεχνικές πού τήν ἔξουσιάζουν καί τή διευθύνουν· τούς ξεγλιστράει συνέχεια. "Εξω ἀπό τόν δυτικό κόσμο, ἡ πείνα ὑπάρχει σέ κλιμακα μεγαλύτερη ἀπό ποτέ· καί οἱ βιολογικοί κίνδυνοι πού διατρέχει τό εἶδος εἶναι ἴσως πιό μεγάλοι, δπωσδήποτε πιό σοδαροί, ἀπ' ὅ, τι ἦταν πρίν ἀπό τή γέννηση τῆς μικροβιολογίας. "Ομως αὐτό πού θά μπορούσαμε νά ὀνομάσουμε « κατώφλι τῆς βιολογικῆς νεοτερικότητας » μιᾶς κοινωνίας, τοποθετεῖται στή στιγμή ὅπου τό εἶδος ὑπεισέρχεται ὡς ζητούμενο μέσα στίς ἴδιες του τίς πολιτικές στρατηγικές. Γιά χιλιετηρίδες, ὁ ἀνθρωπός παρέμεινε αὐτό πού ἦταν γιά τόν Ἀριστοτέλη : ἔνα « ζῶον », πού ἦταν καί « πολιτικόν ». Ὁ νεότερος ἀνθρωπός εἶναι ἔνα ζῶο πού στήν πολιτική του ἡ ζωή του ώς ἔμβιον ὄντος γίνεται συζητήσιμη.

Αὐτή ἡ ἀλλαγή εἶχε σοδαρές συνέπειες. Περιττό ἐδῶ νά σταθοῦμε στήν τομή πού σημειώθηκε ἔτσι στό καθεστώς τοῦ ἐπιστημονικοῦ Λόγου καί στόν τρόπο πού ἡ διπλή προβληματική τῆς ζωῆς καί τοῦ ἀνθρώπου ἥρθε νά διαπεράσει καί

ν' ἀνακατατάξει τήν κλασική ἐπιστήμη. "Αν τέθηκε τό θέμα τοῦ ἀνθρώπου – μέ τήν ἴδιοτυπία του ώς ἔμβιον ὄντος καί μέ τήν ἴδιοτυπία του σέ σχέση μέ τά ἔμβια ὄντα – δ λόγος πρέπει ν' ἀναζητηθεῖ στόν καινούργιο τρόπο συσχετισμοῦ τῆς ἴστορίας καί τῆς ζωῆς : σ' αὐτή τή διττή θέση τῆς ζωῆς, πού τήν κάνει νά βρίσκεται ταυτόχρονα ἔξω ἀπό τήν ἴστορία, σάν βιολογικός της περίγυρος, καί μέσα στήν ἀνθρώπινη ἴστορικότητα, πού διαποτίζεται ἀπό τίς τεχνικές της τῆς γνώσης καί τῆς ἔξουσίας. Περιττό ἐπίσης νά σταθοῦμε στόν πολλαπλασιασμό τῶν πολιτικῶν τεχνολογιῶν πού περιζώνουν ἀπό τή στιγμή ἐκείνη τό σῶμα, τήν ύγεια, τούς τρόπους διατροφῆς καί κατοικίας, τίς βιοτικές συνθήκες, δλόκληρο τόν χῶρο τῆς ὑπαρξῆς.

Μιά ἄλλη συνέπεια αὐτῆς τῆς ἀνάπτυξης τῆς βιοεξουσίας είναι ἡ αὔξουσα σπουδαιότητα πού παίρνει ἡ λειτουργία τοῦ κανόνα σέ βάρος τοῦ δικαιικοῦ συστήματος τοῦ νόμου. 'Ο νόμος δέν μπορεῖ παρά νά είναι δπλισμένος, καί τό δπλο του είναι πρώτιστα ὁ θάνατος· σ' ἐκείνους πού τόν παραδιάζουν ἀπαντᾶ, τουλάχιστον σάν ἔσχατη προσφυγή, μ' αὐτή τήν ἀπόλυτη ἀπειλή. 'Ο νόμος ἀνάγεται πάντα στή σπάθα. 'Άλλα μιά ἔξουσία πού είναι ἔργο της ἡ μεριμνα γιά τή ζωή, χρειάζεται μηχανισμούς συνεχεῖς, ρυθμιστικούς καί διορθωτικούς. Τό θέμα δέν είναι πιά νά ἐπιστρατεύεις τόν θάνατο στό πεδίο τῆς κυριαρχίας, ἀλλά νά μοιράζεις σωστά τή ζωή μέσα σ' ἓνα χῶρο ὅπου ἐπικρατοῦν ἡ ἀξία καί ἡ χρησιμότητα. Δουλειά μιᾶς τέτοιας ἔξουσίας είναι μάλλον νά χαρακτηρίζει, νά μετράει, νά ἐκτιμάει, νά ἰεραρχεῖ, παρά νά ἐκδηλώνεται σ' δλη της τή φρονική λαμπρότητα· δουλειά της δέν είναι νά χαράζει τή διαχωριστική γραμμή ἀνάμεσα στούς πειθήνιους ύπηκόους καί στούς ἔχθρούς τοῦ ἄρχοντα· ἐνεργεῖ ἐπιμερισμούς γύρω ἀπό τόν κανόνα. Δέν θέλω νά πω ὅτι ὁ νόμος σβήνει ἡ ὅτι οί θεσμοί τῆς δικαιοσύνης τείνουν νά χαθοῦν· ἀλλά ὅτι ὁ νόμος λειτουργεῖ ὅλο καί περισσότερο σάν κανόνας, καί ὅτι ὁ δικαι-

κός θεσμός ἐνσωματώνεται ὅλο καί περισσότερο μέσα σ' ἓνα continuum μηχανισμῶν (ἰατρικῶν, διοικητικῶν, κλπ.) πού ἔχουν, κύρια, ρυθμιστικές λειτουργίες. Μιά δμαλοποιητική κοινωνία είναι τό ἴστορικό ἀποτέλεσμα μιᾶς τεχνολογίας τῆς ἔξουσίας πού ἔχει σάν ἐπίκεντρο τή ζωή. Σέ σχέση μέ τίς κοινωνίες πού γνωρίσαμε ώς τόν 18ο αιώνα, ἔχουμε μπεῖ σέ μιά φάση υποχώρησης τοῦ δικαιικοῦ στοιχείου· τά Συντάγματα πού γράφτηκαν σ' δλόκληρο τόν κόσμο ἀπό τή Γαλλική Ἐπανάσταση καί μετά, οί Κώδικες πού συντάχτηκαν καί ἀναθεωρήθηκαν, δλη αὐτή ἡ συνεχής καί θορυβώδικη νομοθετική δραστηριότητα, δέν πρέπει νά δημιουργοῦν καμιά ψευδαίσθηση : είναι ἀπλῶς οί μορφές πού κάνουν ἀποδεκτή μιά βασικά δμαλοποιητική ἔξουσία.

Κι ἐνάντια σ' αὐτήν τήν ἔξουσία, πού ἦταν ἀκόμα καινούργια τόν 19ο αιώνα, οί δυνάμεις πού ἀντιστέκονται στηργίχτηκαν πάνω σ' αὐτό ἀκριβῶς πού ἐκείνη περιβάλλει – πάνω δηλαδή στή ζωή καί στόν ἀνθρωπό ώς ἔμβιο ὄν. 'Από τόν περασμένο αιώνα καί μετά, οί μεγάλοι ἀγῶνες πού ἀμφισβήτησαν τό γενικό σύστημα ἔξουσίας δέν γίνονται πιά στό ὄνομα μιᾶς ἐπιστροφῆς σέ παλιές δικαιικές μορφές ἡ σέ συνάρτηση μέ τό πανάρχαιο ὄνειρο ἐνός χρονικοῦ κύκλου καί μιᾶς χρυσῆς ἐποχῆς. Δέν περιμένουν πιά τόν αὐτοκράτορα τῶν φτωχῶν, οὕτε τό βασίλειο τῶν ἔσχατων ἡμερῶν, οὕτε ἔστω τήν ἀποκατάσταση κάποιας προγονικῆς τάχα δικαιοσύνης· ἐκεῖνο πού διεκδικοῦν καί πού χρησιμεύει σάν στόχος είναι ἡ ζωή, νοημένη ώς θεμελιακές ἀνάγκες, συγκεκριμένη ούσια τοῦ ἀνθρώπου, δλοκλήρωση τῶν δυνατοτήτων του, πληρότητα τοῦ δυνατοῦ. Λίγο ἐνδιαφέρει ἀν πρόκειται γιά ούτοπία ἡ ὄχι· ἔχουμε ἐδῶ μιά διαδικασία πάλης πολύ πραγματική· ἡ ζωή ώς πολιτικό ἀντικείμενο πάρθηκε κάπως στά σοβαρά καί στραφήκε ἐνάντια στό σύστημα πού ἀναλάμβανε νά τήν ἐλέγξει. 'Η ζωή, πολύ περισσότερο ἀπό τό δίκαιο, ἔγινε τότε τό γέρας τῶν πολιτικῶν ἀγώνων, ἔστω κι ἀν αὐτοί ἐκφράζονταν μέσ' ἀπό διακηρύξεις δικαίου. Τό

« δικαίωμα » στή ζωή, στό σῶμα, στήν ύγεια, στήν εύτυχία, στήν ίκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν, τό « δικαίωμα » πέρα ἀπό κάθε καταπίεση ἢ « ἀλλοτρίωση », νά ξαναδρεῖς αὐτό πού εἶσαι καὶ ὅ,τι μπορεῖς νά εἶσαι, αὐτό τό « δικαίωμα », τό τόσο ἀκατανόητο γιά τό κλασικό δικαιικό σύστημα, ἡταν ἡ πολιτική ἀπάντηση σ' ὅλες τοῦτες τίς καινούργιες διαδικασίες τῆς ἔξουσίας, πού κι αὐτές ἄλλωστε εἶναι ἄσχετες πρός τό παραδοσιακό δίκαιο τῆς κυριαρχίας.

*
* *

Μέσα σέ τοῦτο τό πλαίσιο, μπορεῖ κανείς νά καταλάβει τή σημασία πού πήρε τό σέξ σάν πολιτικός στόχος. Κι ὁ λόγος εἶναι ὅτι δρίσκεται στήν ἀρθρωση τῶν δυό ἀξόνων πού ἀκολούθησε ἡ ἀνάπτυξη ὅλης τῆς πολιτικῆς τεχνολογίας τῆς ζωῆς. Ἀπό τή μιά μεριά, σχετίζεται μέ τούς τομεῖς τῆς ἀγωγῆς τοῦ σώματος : ἔξασκηση, ἐντατικοποίηση καὶ κατανομή τῶν δυνάμεων, συναρμογή καὶ οἰκονομία τῶν ἐνεργειῶν. Ἀπό τήν ἄλλη, συνδέεται μέ τή φύση τῶν πληθυσμῶν διαμέσου ὅλων τῶν γενικῶν συνεπειῶν πού ἐπιφέρει. Μπαίνει ταυτόχρονα σέ δυό κατάστιχα· δίνει ἀφορμή σ' ἔξονυχιστικές παρακολουθήσεις, σ' ἐλέγχους τῆς κάθε στιγμῆς, σέ ὑπερβολικά σχολαστικές χωροταξικές διευθετήσεις, σέ ἀτέλειωτες ἰατρικές ἢ ψυχολογικές ἔξετάσεις, σέ μιά ὀλόκληρη μικρο-εξουσία πάνω στό κορμί· ἀλλά δίνει ἀφορμή καὶ σέ μαζικά μέτρα, σέ στατιστικές ἐκτιμήσεις, σέ παρεμβάσεις πού στοχεύουν σ' ὀλόκληρο τό κοινωνικό σῶμα ἢ σέ ὅμαδες παραμένες στό σύνολό τους. Τό σέξ εἶναι πρόσθαση τόσο στή ζωή τοῦ κορμοῦ ὅσο καὶ στή ζωή τοῦ εἰδους. Τό χρησιμοποιοῦν σάν μήτρα τῆς ἀγωγῆς καὶ σάν ἀρχή τῶν φυθίσεων. Γι' αὐτό καὶ, τόν 19ο αἰώνα, ἡ σεξουαλικότητα καταδιώκεται ὡς τήν πιό μικρή λεπτομέρεια τῆς ὑπαρξης· τήν ἀνιχνεύουν τήν κυνηγᾶνε στή συμπεριφο-

ρά, στά ὄνειρα· τήν ύποψιάζονται πίσω ἀπό τήν παραμικρή τρέλα ἀκόμα καὶ στά πρώτα χρόνια τῆς παιδικῆς ήλικίας· γίνεται τό κλειδί τῆς ἀτομικότητας, ἐκεῖνο πού ἐπιτρέπει νά τήν ἀναλύσουν καὶ συνάμα νά τήν ντρεσάρουν. Τή βλέπουμε δύμως νά γίνεται καὶ θέμα πολιτικῶν ἐνεργειῶν, οἰκονομικῶν παρεμβάσεων (μέσα ἀπό παρακινήσεις ἢ φραγμούς στήν τεκνοποία), ἵδεολογικῶν ἐκστρατειῶν ἡθικοποίησης ἢ ύπευθυνοποίησης : τήν ἐμφανίζουν σάν τόν δείκτη τῆς δύναμης μιᾶς κοινωνίας, πού ἀποκαλύπτει ἔξισου καλά τήν πολιτική της ἐνεργητικότητα καὶ τό βιολογικό της σφρίγος. Ἀνάμεσα στούς δυό πόλους αὐτῆς τῆς τεχνολογίας τοῦ σέξ, κλιμακώνεται μιά ὀλόκληρη σειρά ἀπό διαφορετικές τεχνικές πού συνδυάζουν, μέ ποικίλες ἀναλογίες, τούς στόχους τῆς σωματικῆς ἀγωγῆς καὶ τής πληθυσμιακῆς φύθισης.

Ἀπό ἐδῶ καὶ ἡ σπουδαιότητα τῶν τεσσάρων μεγάλων γραμμῶν ἐφόδου πού ἀκολούθησε ἀπό δυό αἰῶνες τώρα ἡ πολιτική τοῦ σέξ. Ἡ καθεμιά τους ἡταν κι ἔνας τρόπος συνδυασμοῦ τῶν τεχνικῶν τῆς ἀγωγῆς μέ τίς φυθιστικές διαδικασίες. Οἱ δύο πρῶτες στηρίχηταν στίς ἀνάγκες φύθισης – σέ μιά ὀλόκληρη θεματική τοῦ εἰδους, τῆς καταγωγῆς, τῆς συλλογικῆς ύγειας – γιά νά πετύχουν ἀποτελέσματα στό ἐπίπεδο τῆς ἀγωγῆς· ἡ σεξουαλικοποίηση τοῦ παιδιοῦ ἔγινε μέ τή μορφή μιᾶς ἐκστρατείας γιά τήν ύγεια τῆς φυλῆς (ἡ πρώιμη σεξουαλικότητα παρουσιάστηκε, ἀπό τόν 18ο αἰώνα ὥς τά τέλη τοῦ 19ου, σάν μιά ἐπιδημική ἀπειλή πού μπορεῖ νά ἐκθέσει σέ κίνδυνο ὅχι μόνο τή μελλοντική ύγεια τῶν ἐνηλίκων ἀλλά καὶ τό μέλλον τῆς κοινωνίας κι ὀλόκληρου τοῦ εἰδους). ἡ υστερικοποίηση τῶν γυναικῶν, πού ἔκανε ἀναγκαία μιά σχολαστική ἰατρικοποίηση τοῦ σώματος τους καὶ τοῦ σέξ τους, ἔγινε στό ὄνομα τῆς εὐθύνης πού ύποτίθεται πώς ἔφεραν γιά τήν ύγεια τῶν παιδιῶν τους, τή στερεότητα τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ καὶ τή σωτηρία τῆς κοινωνίας. Μέ ἀφορμή τόν ἔλεγχο τῶν γεννήσεων καὶ τήν ψυχιατρικοποίηση τῶν διαστροφῶν θά λειτουργή-

σει ή άντίστροφη σχέση : έδω ή παρέμβαση είχε ρυθμιστικό χαρακτήρα, ἀλλά ἔπειρε νά στηριχτεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἀτομικῆς ἀγωγῆς καί ἐξάσκησης. Γενικά, στό σημεῖο ὅπου « σῶμα » καί « πληθυσμός » συναντιόνται, τό σέξ γίνεται ὁ κεντρικός στόχος μιᾶς ἐξουσίας πού ὀργανώνεται περισσότερο γύρω ἀπό τή διαχείριση τῆς ζωῆς παρά γύρω ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ θανάτου.

Τό αἷμα ἥταν γιά καιρό ἔνα σημαντικό στοιχεῖο μέσα στούς μηχανισμούς τῆς ἐξουσίας, στίς ἐκδηλώσεις τῆς καί στίς τελετουργίες τῆς. Σέ μιά κοινωνία ὅπου δεσπόζουν τά συστήματα τῆς συγγένειας, ἡ πολιτική μορφή τοῦ ἀρχοντα, ἡ διαφοροποίηση σέ τάξεις καί σέ κάστες, ἡ ἀξία τῆς καταγωγῆς, σέ μιά κοινωνία ὅπου ἡ πείνα, οἱ ἐπιδημίες, οἱ βιαιότητες κάνουν ἀμεση τήν ἀπειλή τοῦ θανάτου, τό αἷμα ἀποτελεῖ ἀξία θεμελιακή· ἡ τιμή του ἔγκειται ταυτόχρονα, στόν ἐργαλειακό του ρόλο (τό ὅτι μπορεῖς νά χύσεις αἷμα), στή λειτουργία του μέσα στό σύστημα τῶν σημείων (τό νά ἔχεις ἔνα δρισμένο αἷμα, νά εἶσαι ἀπό τό ἴδιο αἷμα, νά δέχεσαι νά διακινδυνέψεις τό αἷμα σου), κι ἀκόμα στόν ἀσταθή χαρακτήρα του (σκορπίζεται εὔκολα, στερεύει, ἔτοιμο μέ τό παραμικρό ν' ἀνακατευθεῖ, ἵκανό νά νοθευτεῖ στή στιγμή). Κοινωνία αἵματος – πήγαινα νά πῶ « αἷματηρότητας » : τιμές τοῦ πολέμου καί φόδος τῆς πείνας, θρίαμβος τοῦ θανάτου, ἀρχοντας μέ σπαθί, δήμιοι καί βασανιστήρια, ἡ ἐξουσία μιλάει μέσα ἀπό τό αἷμα, πού ἀποτελεῖ μιά πραγματικότητα μέ λειτουργία συμβολική. « Όσο γιά μᾶς, βρισκόμαστε μέσα σέ μιά κοινωνία τοῦ « σέξ », ἡ μάλλον « μέ σεξουαλικότητα » : οἱ μηχανισμοί τῆς ἐξουσίας ἀπευθύνονται στό σῶμα, στή ζωή, σ' ἐκεῖνο πού τή γονιμοποιεῖ, σ' ἐκεῖνο πού ἐνισχύει τό εἶδος, τό σφρίγος του, τήν ἵκανότητά του νά κυριαρχεῖ ἡ τή δυνατότητά του νά χρησιμοποιεῖται. « Ύγεία, παιδιά, φυλή, τό μέλλον τοῦ εἶδους, ἡ ζωντάνια τοῦ κοινωνικοῦ σώματος, ἡ ἐξουσία μιλάει γιά τή σεξουαλικότητα καί στή σεξουαλικότητα· κι αὐτή δέν εἶναι σημάδι ἡ

σύμβολο, εἶναι ἀντικείμενο καί στόχος. Ἐκεῖνο πού τήν κάνει σπουδαία δέν εἶναι τόσο ἡ σπανιότητά της ἡ ὁ ἀσταθής χαρακτήρας της, ὅσο ἡ ἐπιμονή της, ἡ δολερή παρουσία της, τό γεγονός ὅτι βρίσκεται παντοῦ, ἀναμμένη καί συνάμα ἐπίφοβη. Ἡ ἐξουσία τήν ἀναδείχνει, τήν ὑποθάλπει καί τή χρησιμοποιεῖ σάν τή γονιμοποιητική αἰσθηση πού πρέπει κανείς ἀδιάκοπα νά ἐλέγχει γιά νά μήν ξεφεύγει διόλου· εἶναι μιά ἐνέργεια μέ ἀξία νοήματος. Δέν θέλω νά πῶ ὅτι ἡ ὑποκατάσταση τοῦ αἵματος μέ τό σέξ συνοψίζει ἀπό μόνη της τίς ἀλλαγές πού σημαδεύουν τό κατώφλι τῆς νεοτερικότητάς μας. Δέν εἶναι ἡ ψυχή δυό πολιτισμῶν ἡ ἡ ὀργανωτική ἀρχή δυό πολιτισμικῶν μορφῶν αὐτό πού προσπαθῶ νά ἐκφράσω· ψάχνω τούς λόγους πού ἡ σεξουαλικότητα στή σύγχρονη κοινωνία δχι μόνο καταπιέζεται, ἀλλά ἀπεναντίας ὑποκινεῖται μόνιμα. Ἐκεῖνο πού ἔκανε τίς κοινωνίες μας νά περάσουν ἀπό μιά συμβολική τοῦ αἵματος σέ μιά ἀναλυτική τῆς σεξουαλικότητας εἶναι οἱ καινούργιες διαδικασίες τῆς ἐξουσίας πού δουλεύτηκαν στήν κλασική ἐποχή καί μπήκαν σ' ἐφαρμογή τόν 19ο αἰώνα. Εἶναι φανερό πώς ἄν ὑπάρχει κάτι πού βρίσκεται ἀπό τή μεριά τοῦ νόμου, τοῦ θανάτου, τῆς παράδασης, τοῦ συμβολικοῦ καί τῆς κυριαρχίας, αὐτό εἶναι τό αἷμα· ἐνῶ ἡ σεξουαλικότητα βρίσκεται ἀπό τή μεριά τοῦ κανόνα, τῆς γνώσης, τῆς ζωῆς, τοῦ νοήματος, τῆς ἀγωγῆς καί τῶν ρυθμίσεων.

« Ο Sade καί οἱ πρῶτοι εὐγονιστές εἶναι σύγχρονοι μ' αὐτό τό πέρασμα ἀπό τήν « αἷματηρότητα » στή « σεξουαλικότητα ». Ἐνῶ ὅμως τά πρῶτα ὄνειρα τελειοποίησης τοῦ εἶδους κάνουν ὅλο τό πρόβλημα τοῦ αἵματος νά κλίνει πρός μιά πολύ καταναγκάζουσα διαχείριση τοῦ σέξ (τέχνη τοῦ νά προσδιορίζεις τούς σωστούς γάμους, νά προωθεῖς τίς ἐπιθυμητές γονιμότητες, νά ἐξασφαλίζεις τήν ὑγεία καί τή μακροβιότητα τῶν παιδιῶν), ἐνῶ ἡ καινούργια ἰδέα τῆς φυλῆς τείνει ν' ἀπαλείψει ὅλες τίς ἀριστοκρατικές ἰδιαιτερότητες τοῦ αἵματος γιά νά κρατήσει μόνο τίς ἐλέγχιμες συνέπειες

τή σύραγη στην καταστολή →

τή Βρε?

τοῦ σέξ, ὁ Sade μεταφέρει ξανά τήν ἔξαντλητική ἀνάλυση τοῦ σέξ μέσα στούς μανιασμένους μηχανισμούς τῆς παλιᾶς ἀπόλυτης ἔξουσίας, καὶ κάτω ἀπό τίς δλοκληρωτικά διατηρούμενες παλιές μαγγανεῖς τοῦ αἵματος· κι αὐτό ωςει σ' ὅλη τή διάρκεια τῆς ἥδονῆς – αἷμα τοῦ μαρτυρίου καὶ τῆς ἀπόλυτης ἔξουσίας, αἷμα τῆς κάστας πού τό σέβονται σάν τέτοιο ἄλλα πού ὥστόσ τού χύνουν κατά τίς μεγάλες τελετουργίες τῆς πατροκτονίας καὶ τῆς αἵμομιξίας, αἷμα τοῦ λαοῦ πού σκορπίζουν ἀφειδώλευτα μιᾶς κι αὐτό πού κυλάει στίς φλέβες του δέν εἶναι κάν αἴσιο νά κατονομαστεῖ. Τό σέξ κατά τόν Sade εἶναι δίχως κανόνα, δίχως γνώμονα ἐνδογενή πού θά μποροῦσε νά διατυπωθεῖ μέ βάση τήν ἴδια του τή φύση· ὑπόκειται δμως στόν ἀπεριόριστο νόμο μιᾶς ἔξουσίας πού ἡ ἴδια δέν γνωρίζει ἄλλο νόμο ἀπό τόν δικό της· ἀν τοῦ συμβαίνει νά ἐπιβάλει στόν ἑαυτό του, σάν παιχνίδι, ἑνα προοδευτικό σύστημα ἐπιμελῶς πειθαρχημένο σέ συνεχόμενες μέρες, τούτη ἡ ἀσκηση τό κάνει νά μήν εἶναι πιά παρά ἡ γνήσια ἔκφραση μιᾶς κυριαρχίας μοναδικῆς καὶ ἀπροκάλυπτης: ἀπεριόριστο δικαίωμα τῆς παντοδύναμης τερατωδίας. Τό αἷμα ἀναρρόφησε τό σέξ.

Στήν πραγματικότητα, ἡ ἀναλυτική τῆς σεξουαλικότητας καὶ ἡ συμβολική τοῦ αἵματος μπορεῖ μέν νά συνδέονται στή βάση τους μέ δύο καθεστῶτα ἔξουσίας ἐντελῶς διαφορετικά, αὐτό δμως δέν σημαίνει ὅτι ἡ διαδοχή τους (ὅπως ἄλλωστε κι αὐτῶν τῶν ἴδιων τῶν ἔξουσιῶν) ἔγινε χωρίς ἀπανωτιάσματα, ἄλληλεπιδράσεις ἡ ἀπόγχους. Μέ τόν ἑνα ἡ μέ τόν ἄλλο τρόπο, ἡ ἔγνοια γιά τό αἷμα καὶ τόν νόμο κατατρύχει ἐδῶ καὶ δυό περίπου αἰῶνες τή διαχείριση τῆς σεξουαλικότητας. Δυό ἀπ' αὐτές τίς παρεμβάσεις εἶναι ἀξιοσημείωτες, ἡ μιά γιά τήν ἰστορική της σημασία, ἡ ἄλλη γιά τά θεωρητικά προβλήματα πού θέτει. Ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου αἰώνα καὶ μετά, ἡ θεματική τοῦ αἵματος κλήθηκε νά ζωντανέψει καὶ νά στηρίξει μ' ἑνα δλόκληρο ἰστορικό ὑπόθαβθρο τόν τύπο τῆς πολιτικῆς ἔξουσίας πού ἀσκεῖται μέσα

ἀπό τά συστήματα τῆς σεξουαλικότητας. Ἔτσι διαμορφώνεται ὁ ρατσισμός (ὁ ρατσισμός μέ τή νεότερη μορφή του, τήν κρατική, τή διολογίζουσα) : μιά δλόκληρη πολιτική γιά τήν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ, τήν οἰκογένεια, τόν γάμο, τήν παιδεία, τήν κοινωνική Ἱεράρχηση, τήν ἰδιοκτησία, καὶ μιά μακριά σειρά ἀπό συνεχεῖς παρεμβάσεις στό ἐπίπεδο τοῦ σώματος, τῆς συμπεριφορᾶς, τῆς ύγειας, τῆς καθημερινῆς ζωῆς, πήραν τότε τό χρῶμα τους καὶ τή δικαίωσή τους ἀπό τή μυθική ἔγνοια τῆς προστασίας τῆς καθαρότητας τοῦ αἵματος καὶ τοῦ θριάμβου τῆς φυλῆς. Ὁ ναζισμός ὑπῆρξε χωρίς ἄλλο ὁ πιό ἀπλοϊκός κι ὁ πιό πονηρός συνδυασμός – τό δεύτερο ἔξαιτίας τοῦ πρώτου – τῶν φαντασιώσεων τοῦ αἵματος καὶ τῶν παροξυσμῶν μιᾶς πειθαναγκάζουσας ἔξουσίας : μιά εὐγονική τακτοποίηση τῆς κοινωνίας – μ' ὅλη τήν ἐπέκταση καὶ ἐνίσχυση τῶν μικρο-ἔξουσιῶν πού μποροῦσε νά συνεπάγεται – κάτω ἀπό τό κάλυμμα μιᾶς ἀπεριόριστης « κρατικοποίησης », πού συνοδεύταν ἀπό τήν δνειρική ἔξαρση ἐνός ἀνώτερου αἵματος· αὐτή ἡ τελευταία πάλι συνεπαγόταν ταυτόχρονα τή συστηματική γενοκτονία τῶν ἄλλων καὶ τόν κίνδυνο νά ἐκτεθεῖς ὁ ἴδιος σέ μιά δλοκληρωτική θυσία. Καὶ ἡ ἰστορία τό θέλησε ἡ χιτλερική πολιτική τοῦ σέξ νά παραμείνει μιά γελοία πρακτική, ἐνῶ ὁ μύθος τοῦ αἵματος μεταμορφωνόταν στήν πιό μεγάλη σφαγή πού οί ἀνθρωποι μποροῦν ὡς τώρα νά θυμοῦνται.

Στό ἄλλο ἄκρο, μποροῦμε νά παρακολουθήσουμε, ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, τή θεωρητική προσπάθεια γιά τήν ἐπανεγγραφή τῆς θεματικῆς τῆς σεξουαλικότητας στό σύστημα τοῦ νόμου, τοῦ συμβολικοῦ συστήματος καὶ τῆς κυριαρχίας. Ἀποτελεῖ πολιτική τιμή τῆς ψυχανάλυσης – ἡ τουλάχιστον, ἐκείνου πού εἶχε μέσα της τή μεγαλύτερη συνοχή – τό ὅτι ὑποψιάστηκε (κι αὐτό ἀπό τή γέννησή της κιόλας, δηλαδή ἀπό τή οήξη της μέ τή νευροψυχιατρική τοῦ ἐκφυλισμοῦ), τί τό ἀνεπανόρθωτα πολλαπλασιαστικό μποροῦσαν νά κρύβουν μέσα τους αὐτοί οί μηχανισμοί ἔξου-

σίας πού ἀξίωναν τόν ἔλεγχο καί τή διαχείριση τοῦ καθημερινοῦ τῆς σεξουαλικότητας : ἀπό ἐδῶ καί ἡ φροϋδική προσπάθεια (ἀπό ἀντίδραση, σίγουρα, στή μεγάλη ἄνοδο τοῦ ρατσισμοῦ πού τῆς ἦταν σύγχρονη), νά δώσει ὡς ἀρχή στή σεξουαλικότητα τόν νόμο – τόν νόμο τῆς συγγένειας, τοῦ ἀπαγορευμένου ὅμοαιμου δεσμοῦ, τοῦ Πατέρα – Ἀφέντη, κοντολογίς νά συγκεντρώσει ὅλο τό παλιό σύστημα ἔξουσίας γύρω ἀπό τήν ἐπιθυμία. Ἐδῶ ὀφείλει ἡ ψυχανάλυση τό δτι δρέθηκε – βασικά καί μέ λίγες μόνο ἔξαιρέσεις – σέ θεωρητική καί πρακτική ἀντίθεση μέ τόν φασισμό. Ἀλλά αὐτή ἡ τοποθέτηση τῆς ψυχανάλυσης ἦταν συνδεμένη μέ μιά συγκεριμένη ίστορική συγκυρία. Καί τίποτα δέν μπορεῖ νά ἀναιρέσει τό γεγονός δτι τό νά ἀντιλαμβάνεσαι τό σεξουαλικό σύστημα σύμφωνα μέ τή δυναμική τοῦ νόμου, τοῦ θανάτου, τοῦ αἴματος καί τῆς κυριαρχίας – ὅποιες καί νά εἶναι οί ἀναφορές στόν Sade καί στόν Bataille, ὅποια καί νά εἶναι τά ἔχεγγυα « ἀνατροπέα » πού τούς ζητᾶνε – ἀποτελεῖ, σέ τελευταία ἀνάλυση, μιά ίστορική « παλινδρόμηση ». Πρέπει νά βλέπουμε τό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας μέ βάση τίς τεχνικές τῆς ἔξουσίας πού τοῦ εἶναι σύγχρονες.

*
* *

Θά μοῦ πεῖτε : ἔτσι δμως ἐνδίδετε σ' ἔναν ίστορικισμό πού εἶναι μάλλον πρόχειρος παρά ριζικός· πρόκειται γιά μιά ὑπεκφυγή πρός φαινόμενα πού εἶναι ἵσως μεταβλητά ἀλλά εὔθραυστα, δευτερεύοντα, κοντολογίς ἐπιφανειακά ἀπό τή διολογικά σταθερή ὑπαρξή τῶν σεξουαλικῶν λειτουργιῶν· ἔτσι μιλᾶτε γιά τή σεξουαλικότητα σάν νά μήν ὑπῆρχε τό σέξ. Καί θά ἦταν θεμιτό νά μοῦ ἀντιτάξετε : « Ἐχετε τήν ἀξίωση νά ἀναλύσετε λεπτομερειακά τίς διαδικασίες μέ τίς ὅποιες σεξουαλικοποιήθηκε τό σῶμα τῶν γυ-

ναικῶν, ἡ ζωή τῶν παιδιῶν, οἱ οἰκογενειακές σχέσεις κι δλάκερο ἔνα πλατύ δίκτυο κοινωνικῶν σχέσεων. Θέλετε νά περιγράψετε αὐτήν τή μεγάλη ἄνοδο τῆς ἔγνοιας γιά τό σεξουαλικό ἀπό τόν 180 αἰώνα καί μετά, καί τήν δλοένα μεγαλύτερη μανία μας νά ὑποπτευόμαστε τήν παρουσία τοῦ σέξ παντοῦ. "Ας τό παραδεχτοῦμε· κι ἃς ὑποθέσουμε ὅτι πραγματι οἱ μηχανισμοί ἔξουσίας χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο γιά νά ὑποκινήσουν καί νά " ἐρεθίσουν " τή σεξουαλικότητα, παρά γιά νά τήν καταστείλουν. Νά δμως πού δέν ξεφύγατε καί πολύ ἀπ' αὐτό πού σίγουρα πιστεύετε ὅτι ἔχετε ἀποβάλει· κατά βάθος μᾶς παρουσιάζετε φαινόμενα ἔξαπλωσης, ἀγκυροβόλησης, στερεώσης τῆς σεξουαλικότητας, προσπαθεῖτε νά δείξετε αὐτό πού θά μπορούσαμε νά δονομάσουμε δργάνωση " ἐρωτογενῶν ζωνῶν " μέσα στό κοινωνικό σῶμα· μπορεῖ θαυμάσια νά μήν ἔχετε κάνει τίποτ' ἄλλο ἀπό τό νά ἔχετε μεταθέσει σέ μιά κλίμακα διάχυτων διαδικασιῶν μηχανισμούς πού ἡ ψυχανάλυση ἐντόπισε μέ ἀκρίβεια στό ἀτομικό ἐπίπεδο. Ἐξαλείφετε, δμως ἐκεῖνο πού ἔκανε δυνατή αὐτή τή σεξουαλικοποίηση καί πού ἡ ψυχανάλυση, ἀπό τή μεριά της, δέν ἀγνοεῖ – δηλαδή τό σέξ. Πρίν ἀπό τόν Freud, προσπαθοῦσαν νά ἐντοπίσουν τή σεξουαλικότητα ὅσο πιό αὐστηρά γινόταν : στό σέξ, στίς ἀναπαραγωγικές του λειτουργίες, στούς πιό ἀμεσους ἀνατομικούς του προσδιορισμούς· περιορίζονταν σ' ἔνα διολογικό μίνιμουμ – δργανὸ, ἔνστικτο, τελικότητα. Ἐσεῖς δρισκόσαστε στή διαμετρικά ἀντίθετη θέση : γιά σᾶς δέν ὑπάρχουν παρά ἐκδηλώσεις χωρίς ὑποστήριγμα, διακλαδώσεις χωρίς ρίζα, μιά σεξουαλικότητα δίχως σέξ. Κι ἐδῶ ἀκόμα, εύνουχισμός ».

Σ' αὐτό τό σημεῖο πρέπει νά διακρίνουμε δυό ἐρωτήματα : Ἀπό τή μιά μεριά : ἡ ἀνάλυση τῆς σεξουαλικότητας σάν « πολιτικοῦ μηχανισμοῦ » συνεπάγεται ἀραγε κατανάγκην τόν ἔξοστρακισμό τοῦ σώματος, τῆς ἀνατομίας, τοῦ διολογικοῦ, τοῦ λειτουργικοῦ ; Σ' αὐτό τό πρῶτο ἐρώτημα

νομίζω ότι μποροῦμε ν' ἀπαντήσουμε ὅχι. 'Οπωσδήποτε, ὁ σκοπός τούτης τῆς ἔρευνας εἶναι νά δείξει μέ ποιό τρόπο τά συστήματα ἔξουσίας σπονδυλώνονται ἀπευθείας πάνω στό σῶμα – πάνω σέ σώματα, σέ λειτουργίες, σέ φυσιολογικές διαδικασίες, σέ αἰσθήσεις, σέ ἡδονές· ὅχι μόνο δέν πρέπει τό κορμί νά σβηστεῖ, ἀλλά καί πρέπει νά τό κάνουμε νά φανεῖ μέσα σέ μιάν ἀνάλυση ὅπου τό βιολογικό καί τό ἴστορικό δέν θά εἶναι συνεχόμενα, ὅπως στόν ἔξελικτισμό τῶν παλιῶν κοινωνιολόγων, ἀλλά θά συνδέονται ἀναμεταξύ τους μέ μιάν πολυπλοκότητα πού θά μεγαλώνει ὀλοένα ὅσο ἀναπτύσσονται οἱ νεότερες τεχνολογίες ἔξουσίας πού ἔχουν σάν στόχο τους τή ζωή. "Οχι ἐπομένως « ἴστορία τῶν τρόπων σκέψης », πού θά παίρνει ὑπόψη τά σώματα μόνο ώς πρός τόν τρόπο πού ἔγιναν ἀντιληπτά ἡ πού πήραν νόημα καί ἄξια· ἀλλά « ἴστορία τῶν σωμάτων » καί τοῦ τρόπου πού ἐπενδύθηκε ὅτι πιό ὑλικό, ὅτι πιό ζωντανό μέσα σ' αὐτά.

"Ἐνα ἄλλο ἔρωτημα, ξέχωρο ἀπό τό πρῶτο : αὐτή ἡ ὑλικότητα πού ἀναφέραμε δέν εἶναι λοιπόν ἡ ὑλικότητά τοῦ σέξ ; Καί δέν εἶναι παράδοξο νά θέλουμε νά κάνουμε μιάν ἴστορία τῆς σεξουαλικότητας στό ἐπίπεδο τῶν σωμάτων χωρίς νά θίγουμε διόλου τό σέξ ; Στό κάτω-κάτω, μήπως ἡ ἔξουσία πού ἀσκεῖται διαμέσου τῆς σεξουαλικότητας δέν ἀπευθύνεται εἰδικά σ' αὐτό τό στοιχεῖο τοῦ πραγματικοῦ πού εἶναι τό « σέξ » – τό σέξ γενικά ; Τό ὅτι ἡ σεξουαλικότητα δέν ἀποτελεῖ ώς πρός τήν ἔξουσία ἔνα χῶρο ἔξωτερο πού ἡ τελευταία μπορεῖ νά τοῦ ἐπιβληθεῖ, τό ὅτι ἀντίθετα εἶναι καί ἀποτέλεσμα καί ὅργανο τῶν διευθετήσεών της, πάει καλά. 'Αλλά τό ἵδιο τό σέξ δέν εἶναι ἄραγε τό « ἄλλο », ώς πρός τήν ἔξουσία, ἐνῶ παράλληλα ἀποτελεῖ τήν ἐστία γύρω ἀπό τήν ὁποία ἡ σεξουαλικότητα κατανέμει τίς ἐπενέργειές της ; "Ε, ἀκριβῶς λοιπόν, τούτη τήν ἰδέα τοῦ σέξ εἶναι πού δέν μποροῦμε νά δεχτοῦμε ἀβασάνιστα. Εἶναι πραγματικά « τό σέξ » τό ἔρεισμα πού ὑποβαστάζει τίς ἐκ-

δηλώσεις « τῆς σεξουαλικότητας » ἡ μήπως εἶναι μιά ἰδέα πολυσύνθετη, ἴστορικά διαμορφωμένη στό ἐσωτερικό τοῦ συστήματος τῆς σεξουαλικότητας ; "Οπως καί νά ἔχει τό πράγμα, θά μπορούσαμε νά δείξουμε πῶς διαμορφώθηκε αὐτή ἡ ἰδέα « τοῦ σέξ » μέσα ἀπό τίς διάφορες στρατηγικές ἔξουσίας καί ποιό συγκεκριμένο ρόλο ἔπαιξε σ' αὐτές.

Σ' ὅλη τή γενική πορεία πού ἀκολούθησε ἡ ἀνάπτυξη τοῦ συστήματος τῆς σεξουαλικότητας ἀπό τόν 19ο αἰώνα καί μετά, διέπουμε νά πλάθεται αὐτή ἡ ἰδέα, δτι ὑπάρχει κάτι ἄλλο ἔκτος ἀπό τά σώματα, τά ὅργανα, τούς σωματικούς ἐντοπισμούς, τίς λειτουργίες, τά ἀνατομικο-φυσιολογικά συστήματα, τίς αἰσθήσεις, τίς ἡδονές· κάτι ἄλλο καί, πρόσθετα, κάτι πού ἔχει τίς ἐνδογενεῖς του ἰδιότητες, τούς δικούς του νόμους : τό « σέξ ». "Ετσι, στήν πορεία τῆς ὑστερικοποίησης τῆς γυναικας, τό « σέξ » δρίστηκε μέ τρεῖς τρόπους : σάν αὐτό πού ἀνήκει ἀπό κοινοῦ στόν ἀντρα καί στή γυναικα· ἡ σάν αὐτό πού ἀνήκει κατεξοχήν στόν ἀντρα καί ἐπομένως λείπει ἀπό τή γυναικα· ἀλλά καί σάν αὐτό πού ἀπό μόνο του συνιστᾶ τό σῶμα τῆς γυναικας, ὑπάγοντάς το δλάκερο στίς λειτουργίες τῆς ἀναπαραγωγῆς καί ταράζοντάς το ἀκατάπαυστα μέ τίς ἐπενέργειες αὐτῆς τῆς λειτουργίας· ἡ ὑστερία ἐρμηνεύεται, μέσα σ' αὐτήν τή στρατηγική, ώς τό παιχνίδι τοῦ σέξ ἐφόσον εἶναι καί τό « ἔνα » καί τό « ἄλλο », τό ὅλον καί τό μέρος, ἡ ἀρχή καί ἡ ἔλλειψη. Στή σεξουαλικότητα τοῦ παιδιοῦ, πλάθεται ἡ ἰδέα ἐνός σέξ πού εἶναι παρόν (ἔξαιτίας τῆς ἀνατομίας) καί ἀπόν (ἀπό τή σκοπιά τῆς φυσιολογίας), παρόν ἐπίσης ἀν λάβουμε ὑπόψη τή δραστηριότητά του καί ἐλλιπές ἀν ἀναφερθοῦμε στήν ἀναπαραγωγική του τελικότητα· ἡ, ἀκόμα, ἐνεργό ώς πρός τίς ἐκδηλώσεις του, ἀλλά κρυμμένο ώς πρός τίς συνέπειές του, πού δέν θά ἐμφανιστοῦν μέ τήν παθολογική τους σοβαρότητα παρά ἀργότερα· καί στόν ἐνήλικο, ἀν τό σέξ τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἀκόμα παρόν, θά εἶναι μέ τή μορφή μιᾶς κρυφῆς αἰτιότητας πού τείνει νά ἐκμηδενίσει τό σέξ

τοῦ ἐνηλίκου (ἔνα ἀπό τά δόγματα τῆς ἰατρικῆς τοῦ 18ου καὶ τοῦ 19ου αἰώνα ἦταν ὅτι τό πρώιμο σέξ ἐπιφέρει στή συνέχεια τή στειρότητα, τήν ἀνικανότητα, τήν ψυχρότητα, τήν ἀδυναμία νά νιώσεις ἡδονή, τό νάρκωμα τῶν αἰσθήσεων). σεξουαλικοποιώντας τήν παιδικότητα, ἔφτιαξαν τήν ἴδεα ἐνός σέξ σημαδεμένου ἀπό τό βασικό παιχνίδι τῆς παρούσιας καὶ τῆς ἀπούσιας, τοῦ κρυφοῦ καὶ τοῦ ἔκδηλου· ὁ αὐνανισμός, μέ τίς συνέπειες πού τοῦ ἀποδίδουν, ἀποκαλύπτει μέ ἔξοχο τρόπο αὐτό τό παιχνίδι τῆς παρούσιας καὶ τῆς ἀπούσιας, τοῦ ἔκδηλου καὶ τοῦ κρυφοῦ. Στήν ψυχιατρικοποίηση τῶν διαστροφῶν, τό σέξ ἔχει ἀναχθεῖ σέ λειτουργίες βιολογικές καὶ σ' ἔναν ἀνατομικό-φυσιολογικό μηχανισμό πού τοῦ δίνει τήν « κατεύθυνσή » του, δηλαδή τήν τελικότητά του· ἀνάγεται ὅμως καὶ σ' ἔνα ἔνστικτο πού μέσα ἀπό τήν ἴδια του τήν ἀνάπτυξη καὶ ἀνάλογα μέ τά ἀντικείμενα στά ὅποια προσδένεται, καθιστᾶ δυνατή τήν ἐμφάνιση τῶν διεστραμμένων συμπεριφορῶν, καὶ κατανοητή τή γένεσή τους· ἔτσι τό « σέξ » χαρακτηρίζεται ἀπό μιά διάπλεξη λειτουργίας καὶ ἔνστικτου, σκοπιμότητας καὶ σημασιοδότησης· καὶ μ' αὐτή τή μορφή ἔκδηλώνεται καλύτερα ἀπό δπουδήποτε ἄλλοῦ στή διαστροφή-πρότυπο, σ' ἔκεινον τόν « φετιχισμό » πού, ἀπό τό 1877 τουλάχιστον, στάθηκε ὁ μίτος στήν ἀνάλυση ὅλων τῶν ἄλλων ξεστρατημάτων, μιά κι ἔκει φαινόταν καθαρά ἡ προσήλωση τοῦ ἔνστικτου σ' ἔνα ἀντικείμενο μέ τόν τρόπο τῆς ἰστορικῆς προσκόλλησης καὶ τῆς βιολογικῆς ἀνεπάρκειας. Τέλος, στήν κοινωνικοποίηση τῶν τεκνογονικῶν συμπεριφορῶν, τό « σέξ » περιγράφεται σάν παγιδευμένο ἀνάμεσα σ' ἔνα νόμο τῆς πραγματικότητας (πού οἱ οἰκονομικές ἀναγκαιότητες ἀποτελοῦν τήν πιό ἀμεση καὶ τραχειά μορφή του) καὶ σέ μιά οἰκονομία τῆς ἡδονῆς πού ὅταν δέν τόν παραγνωρίζει τείνει πάντα νά τόν παρακάμψει· ἡ πιό ξακουστή « ἀπάτη », δ « coitus interruptus » (ἡ διακοπόμενη συνουσία) ἀντιπροσωπεύει τό σημεῖο ἔκεινο ὅπου ἡ ἀρχή τοῦ πραγματικοῦ ἐπιβάλλει νά τεθεῖ τέρμα

στήν ἡδονή κι ὅπου ἡ ἡδονή τά καταφέρνει ἀκόμα καὶ βγαίνει στό φῶς παρά τήν οἰκονομία πού τό πραγματικό ὅριζει. Πράγματι· τό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας εἶναι ἔκεινο πού ἐγκαθιδρύει μέ τίς διάφορες στρατηγικές του αὐτήν τήν ἴδεα « τοῦ σέξ ». καὶ κάτω ἀπό τίς τέσσερις μεγάλες μορφές τῆς ύστερας, τοῦ αὐνανισμοῦ, τοῦ φετιχισμοῦ καὶ τῆς διακοπόμενης συνουσίας, τό κάνει νά ἐμφανίζεται σάν ύποταγμένο στό παιχνίδι τοῦ ὅλου καὶ τοῦ μέρους, τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς ἔλλειψης, τῆς ἀπούσιας καὶ τῆς παρούσιας, τῆς ύπερθρολής καὶ τῆς ἀνεπάρκειας, τῆς λειτουργίας καὶ τοῦ ἔνστικτου, τῆς τελικότητας καὶ τοῦ νοήματος, τοῦ πραγματικοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς. Ἔτσι διαμορφώθηκε σιγά-σιγά ὁ σκελετός μιᾶς γενικῆς θεωρίας τοῦ σέξ.

Αὐτή λοιπόν ἡ θεωρία, πού γεννήθηκε, ἔτσι, ἀσκησε μέσα στό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας ὁρισμένες λειτουργίες πού τήν ἔκαναν ἀπαραίτητη. Τρεῖς κυρίως ύπηρξαν σημαντικές. Πρῶτα-πρῶτα, ἡ ἔννοια τοῦ « σέξ » ἐπέτρεψε νά ἀνασυνταχθοῦν, σέ μιάν ἐνότητα τεχνητή, ἀνατομικά στοιχεῖα, βιολογικές λειτουργίες, συμπεριφορές, αἰσθήσεις, ἡδονές, κι ἀκόμα ἔκανε δυνατή τή λειτουργία αὐτής τῆς πλασματικῆς ἐνότητας σάν αἰτιακή ἀρχή, σάν ἔνα πανταχοῦ παρόν νόημα, σάν τό μυστικό πού ἀνακαλύπτεις παντοῦ: τό σέξ μπόρεσε ἔτσι νά λειτουργήσει σάν μοναδικό σημαντινον καὶ σάν καθολικό σημαινόμενο. Ἔπιπλέον, ἐμφανιζόμενο ἐνιαῖα σάν ἀνατομία καὶ σάν ἔλλειψη, σάν λειτουργία καὶ σάν λανθάνουσα κατάσταση, σάν ἔνστικτο καὶ σάν « νόημα », μπόρεσε νά χαράξει τή γραμμή ἐπαφῆς ἀνάμεσα σέ μιά γνώση τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας καὶ στίς βιολογικές ἐπιστήμες τῆς ἀναπαραγωγῆς· ἔτσι ἡ πρώτη, χωρίς νά δανειστεῖ πραγματικά τίποτα ἀπό τίς δεύτερες – ἔξω ἀπό μερικές ἀβέβαιες ἀναλογίες καὶ κάποιες μεταφυτευμένες ἔννοιες – κέρδισε χάρη στό προνόμιο τῆς γειτνίασης, ἔνα ἐχέγγυο κάποιας ἐπιστημονικότητας· ἀλλά ἔξαιτίας αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς γειτνίασης, ὁρισμένα ἀπό τά θέματα τῆς

βιολογίας και τῆς φυσιολογίας μπόρεσαν νά χρησιμέψουν ώς ἀρχή διμαλότητας γιά τήν ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα. Τέλος, ή ἔννοια τοῦ σέξ ἐξασφάλισε μιάν οὐσιαστική μεταστροφή· ἐπέτρεψε τό ἀναποδογύρισμα τῆς εἰκόνας τῶν σχέσεων ἐξουσίας και σεξουαλικότητας και τήν ἐμφάνιση τῆς τελευταίας ὅχι στήν οὐσιαστική και θετική της σχέση μέ τήν ἐξουσία, ἀλλά σάν οιζωμένη σέ μιάν ἰδιότυπη και μή ἀναγώγιμη δομή πού ή ἐξουσία προσπαθεῖ ὅπως μπορεῖ νά καθυποτάξει· ἔτσι ή ἰδέα « τοῦ σέξ » ἐπιτρέπει ν' ἀποφύγουμε αὐτό πού ἀποτελεῖ τήν « ἐξουσία » τῆς ἐξουσίας· ἐπιτρέπει νά μήν τήν ἐννοοῦμε παρά μονάχα σάν νόμο κι ἀπαγόρευση. Τό σέξ, αὐτή ή δομή πού μᾶς φαίνεται ὅτι μᾶς ἐξουσιάζει, αὐτό τό μυστικό πού θαρροῦμε ὅτι βρίσκεται πίσω ἀπ' ὅλα ὅσα εἴμαστε, αὐτό τό στύγμα πού μᾶς σαγηνεύει μέ τή δύναμη πού ἐκδηλώνει και μέ τό νόμα πού κρύβει, πού τοῦ ζητᾶμε νά μᾶς ἀποκαλύψει τί εἴμαστε και νά μᾶς φανερώσει ἐκεῖνο πού μᾶς ὁρίζει, τό σέξ δέν εἶναι ἀσφαλῶς παρά ἔνα στύγμα ἰδεατό πού τό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας κατέστησε ἀπαραίτητο. Δέν πρέπει νά φανταζόμαστε κάποιαν αὐτόνομη δομή τοῦ σέξ πού προκαλεῖ τάχα δευτερογενῶς τίς πολλαπλές ἐνέργειες τῆς σεξουαλικότητας σ' ὅλη τήν ἐπιφάνεια ἐπαφῆς της μέ τήν ἐξουσία. Τό σέξ εἶναι, ἀντίθετα, τό πιό θεωρικό, τό πιό ἰδεατό, τό πιό ἐνδόμυχο, ἐπίσης, στοιχεῖο μέσα σ' ἔνα σύστημα σεξουαλικότητας πού ή ἐξουσία ὁργανώνει καθώς ἐπηρεάζει τά σώματα, τήν ύλικότητά τους, τίς δυνάμεις τους, τίς ἐνέργειές τους, τίς αἰσθήσεις τους, τίς ήδονές τους.

Θά μπορούσαμε νά προσθέσουμε ὅτι « τό σέξ » ἀσκεῖ και μιάν ἀκόμα λειτουργία πού διαπερνάει και στηρίζει τίς ἄλλες. Ρόλος περισσότερο πρακτικός αὐτή τή φορά, παρά θεωρητικός. Πραγματικά, μέσα ἀκριβῶς ἀπό τό σέξ, στύγμα φανταστικό, ὁρισμένο ἀπό τό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας, πρέπει δ καθένας μας νά περάσει γιά νά ἔχει πρόσβαση στήν κατανόηση τοῦ ἑαυτοῦ του (ἀφοῦ εἶναι ταυτόχρονα τό

κρυμμένο στοιχεῖο και ή ἀρχή πού παράγει νόημα) στήν διλότητα τοῦ σώματός του (ἀφοῦ εἶναι μέρος του πραγματικό και ἀπειλούμενο και ἀφοῦ συγκροτεῖ συμβολικά τό δλον), στήν ταυτότητά του (ἀφοῦ συνενώνει τή δύναμη μιᾶς δρμῆς μέ τή μοναδικότητα μιᾶς ίστορίας). Μέ μιάν ἀναστροφή πού δίχως ἄλλο ἀρχισε στά μουλωχτά ἐδῶ και πολύν καιρό – ἀπό τήν ἐποχή ἀκόμα τῆς χριστιανικῆς ποιμαντορικῆς τῆς σάρκας – φτάσαμε τώρα ν' ἀναζητοῦμε τήν ἰδεατότητά μας σ' αὐτό πού γιά αἰώνες εἶχε θεωρηθεῖ σάν τρέλα, τήν πληρότητα τοῦ σώματός μας σ' αὐτό πού γιά καιρό ἦταν τό στύγμα της και κάπως σάν ή πληγή της, τήν ταυτότητα μας σ' αὐτό πού ἀντιλαμβανόμασταν ὡς σκοτεινή, δίχως ὄνομα δρμή. Ἀπό ἐδῶ και ή σημασία πού τοῦ ἀποδίδουμε, δ εὐλαβικός φόρος μέ τόν δποῖο τό περιβάλλουμε, ή φροντίδα μας νά τό γνωρίσουμε. Ἀπό ἐδῶ και τό γεγονός ὅτι ἔγινε, στό διάβα τῶν αἰώνων, πιό σημαντικό κι ἀπό τήν ψυχή μας, πιό σημαντικό σχεδόν κι ἀπό τή ζωή μας· ἀπό ἐδῶ και τό ὅτι ὅλα τά αἰνίγματα τοῦ κόσμου μᾶς φαίνονται τόσο ἀσήμαντα συγκρινόμενα μ' αὐτό τό μυστικό, τό τόσο μικροσκοπικό μέσα στόν καθένα μας, ἀλλά πού ή πυκνότητά του τό κάνει πιό σοβαρό ἀπ' ὅλα τ' ἄλλα. Τό φαουστιανό συμβόλαιο, πού τό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας χάραξε μέσα μας τόν πειρασμό του, εἶναι τώρα τοῦτο : ν' ἀνταλλάξεις τή ζωή δλάκερη μέ τό ἴδιο τό σέξ, μέ τήν ἀλήθεια και τήν κυριαρχία τοῦ σέξ. Τό σέξ ἀξίζει τόν θάνατο. Μ' αὐτήν τήν ἔννοια, πού ὅμως εἶναι, καθώς βλέπουμε, αὐτηρά ίστορική, τό σέξ διαπερνάται σήμερα ἀπό τό ἐνστικτο τοῦ θανάτου. "Οταν ἐδῶ και πολύν καιρό ή Δύση ἀνακάλυψε τόν ἔρωτα, τοῦ ἔδωσε μιά τόση ἀξία, ὥστε νά κάνει τόν θάνατο ἀποδεκτό· σήμερα τό σέξ εἶναι ἐκεῖνο πού διεκδικεῖ αὐτή τήν ίσοτιμία, τήν ύψηλότερη δλων. Κι ἐνώ τό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας ἐπιτρέπει στίς τεχνικές τῆς ἐξουσίας νά περιζώνουν τή ζωή, τό πλασματικό στύγμα τοῦ σέξ, πού δ ἴδιος χάραξε, ἀσκεῖ πάνω στόν καθένα μας ἀρ-

κετή γοητεία ώστε νά δεχόμαστε ν' ἀκοῦμε γιά χάρη του τό γρούξιμο τοῦ θανάτου.

Δημιουργώντας αὐτό τό φανταστικό στοιχεῖο, « τό σέξ », τό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας ύποκινησε μιάν ἀπό τίς πιό θεμελιώδεις ἐσωτερικές ἀρχές τῆς λειτουργίας του : τήν ἐπιθυμία τοῦ σέξ – ἐπιθυμία νά τό ἔχεις, νά τό φτάσεις, νά τό ἀνακαλύψεις, νά τό λευτερώσεις, νά τό ἀρθρώσεις σέ Λόγο, νά τό διατυπώσεις σέ ἀλήθεια. Συγκρότησε τό ἰδιο « τό σέξ » σάν ἐπιθυμητό. Κι εἶναι αὐτή ἡ ἐπιθυμητότητα τοῦ σέξ πού μᾶς καθηλώνει ὅλους στήν ἐπιταγή νά τό γνωρίσουμε, νά φέρουμε στό φῶς τόν νόμο του καί τήν ἴσχυ του· εἶναι αὐτή ἡ ἐπιθυμητότητα πού μᾶς κάνει νά πιστεύουμε ὅτι ύποστηρίζουμε ἐνάντια σέ κάθε ἔξουσία τά δικαιώματα τοῦ σέξ μας, ἐνῶ αὐτή στήν πραγματικότητα μᾶς προσκολλᾶ στό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας πού ἔκανε ν' ἀναβλύσει ἀπό τά βάθη μας, σάν ἔνα ἀντικαθρέφτισμα ὃπου θαρροῦμε πώς ἀναγνωρίζουμε τούς ἑαυτούς μας, τή ζιφερή λάμψη τοῦ σέξ.

« "Ολα εἶναι σέξ, ἔλεγε ὁ Kate στό Φτερωτό φίδι, δλα εἶναι σέξ. Πόσο ωραῖο μπορεῖ νά εἶναι τό σέξ ὅταν ὁ ἀνθρωπος τό φυλάει ἴσχυρό καί ἰερό κι ὅταν αὐτό γιομίζει τόν κόσμο. Εἶναι σάν τόν ἥλιο πού μᾶς πλημμυρίζει, πού μᾶς διαπερνάει μέ τό φῶς του ».

Ἐπομένως, ἄς μήν ἀνάγουμε στή δομή τοῦ σέξ τήν ἴστορία τῆς σεξουαλικότητας· ἀλλά ἄς δείξουμε μέ ποιόν τρόπο « τό σέξ » εἶναι κάτω ἀπ' τήν ἴστορική ἔξαρτηση τῆς σεξουαλικότητας. ^{sex is} ⁱⁿ ^{the} ^{body} ^{of} ^{the} ^{woman} ^{and} ^{the} ^{man}

« Ας μήν τοποθετοῦμε τό σέξ ἀπό τή μεριά τοῦ πραγματικοῦ καί τή σεξουαλικότητα ἀπό τή μεριά τῶν συγκεχυμένων ἵδεων καί τῶν ψευδαισθήσεων· ἡ σεξουαλικότητα εἶναι ἔνα ἴστορικό σχῆμα πολύ πραγματικό, καί εἶναι αὐτή πού ύποκινησε σάν στοιχεῖο θεωρητικό, ἀπαραίτητο γιά τή λειτουργία της, τήν ἔννοια τοῦ σέξ. ⁱⁿ ^{the} ^{body} ^{of} ^{the} ^{woman} ^{and} ^{the} ^{man}

« Ας μή νομίζουμε πώς λέγοντας ναί στό σέξ, λέμε ὅχι στήν ἔξουσία· ἀκολουθοῦμε, ἀντίθετα, τό νήμα τοῦ γενικοῦ συστήματος

τῆς σεξουαλικότητας.[†] Από τή δομή τοῦ σέξ θά πρέπει ν' ἀπαλλαγοῦμε ἀν θέλουμε, μέ μιά τακτική μέταστροφή τῶν διάφορων μηχανισμῶν τῆς σεξουαλικότητας, νά ἀναδείξουμε ἐνάντια στίς ἐπιρροές τῆς ἔξουσίας, τά σώματα, τίς ἥδονές, τίς γνώσεις, στήν πολλαπλότητά τους καί τήν ἴκανότητά τους γιά ἀντίσταση. [‡] Ενάντια στό σύστημα τῆς σεξουαλικότητας, τό ἔρεισμα τῆς ἀντεπίθεσης δέν πρέπει νά εἶναι τό σέξ-ἐπιθυμία, ἀλλά τά σώματα καί οἱ ἀπολαύσεις.

*
* *

« "Υπῆρξε πολλή δράση στό παρελθόν, ἔλεγε ὁ D.H. Lawrence, ἰδιαίτερα σεξουαλική δράση, μιά πολύ μονότονη καί κουραστική ἐπανάληψη χωρίς καμιά παράλληλη ἀνάπτυξη στή σκέψη καί στήν κατανόηση. Τώρα τό θέμα μας εἶναι νά καταλάβουμε τή σεξουαλικότητα. Σήμερα ή ἀπόλυτα συνειδητή κατανόηση τοῦ σεξουαλικοῦ ἔνστικτου μετράει περισσότερο κι ἀπό τή σεξουαλική πράξη ».

« Ισως οἱ ἀνθρωποι μιά μέρα ν' ἀπορήσουν. Θά τούς εἶναι δύσκολο νά καταλάβουν πῶς ἔνας πολιτισμός τόσο πολύ ἀφοσιωμένος κατά τά ἄλλα στήν ἀνάπτυξη τεράστιων μηχανισμῶν παραγωγῆς καί καταστροφῆς, βρήκε τόν χρόνο καί τήν ἀπέραντη ύπομονή ν' ἀναρωτηθεῖ μέ τόση ἀγωνία τί εἶναι τό σέξ. Ισως νά χαμογελοῦν καθώς θά θυμοῦνται ὅτι ἐκεῖνοι οἱ ἀνθρωποι, ἐμεῖς, πίστευαν πώς ύπάρχει ἐκεῖ μιά ἀλήθεια τουλάχιστον τόσο πολύτιμη ὅσο ἐκείνη πού εἶχαν ἥδη ἀναζητήσει στή γῆ, στά ἀστρα καί στίς καθαρές μορφές τῆς σκέψης τους· θά ἐκπλαγοῦν μέ τή μανία μέ τήν δοπία προσποιούμασταν ὅτι ἀποσπούσαμε ἀπό τή νύχτα της μιά σεξουαλικότητα πού δλα – οἱ Λόγοι μας, οἱ συνήθειές μας, οἱ θεσμοί μας, οἱ κανονισμοί μας, οἱ γνώσεις μας – τή βγάζανε στή φόρα καί τήν ξαναλάνσαιραν μέ πάταγο. Καί θ' ἀναρωτηθοῦν γιατί θελήσαμε τόσο πολύ νά ἀρουμε τόν νόμο τῆς σιωπῆς ἀπό ἐκεῖνο πού ἀποτελοῦσε τήν πιό θιρυβώ-

δικη ἀσχολία μας. Ὁ θόρυβος, ἀναδρομικά, μπορεῖ νά φανεῖ ύπερομετρος, ἀλλά πιό παράξενο ἀκόμα θά φανεῖ τό πεῖσμα μας νά μή διαβλέπουμε σ' αὐτόν ἀλλο ἀπό ἀρνηση νά μιλήσεις και παράγγελμα νά σωπαίνεις. Θ' ἀναρωτηθοῦν τί ἦταν αὐτό πού μᾶς ἔκανε τόσο ἐπαρμένους· θά ψάξουν νά δροῦν γιατί ἀποδώσαμε στούς ἑαυτούς μας τήν τιμή ὅτι πρῶτοι ἐμεῖς χαρίσαμε στό σέξ, ἐνάντια σέ μιά μακραίωνη ἡθική, τή σημασία πού λέμε πώς ἔχει, και πώς μπορέσαμε νά καυχηθοῦμε ὅτι ἐπιτέλους ἀπελευθερωθήκαμε στόν 20ό αἰώνα ἀπό μιάν ἐποχή ἀτέλειωτης και σκληρῆς καταστολῆς – ἐποχή ἐνός χριστιανικοῦ ἀσκητισμοῦ παρατεταμένου, ἐσωστρεφοῦς, πού χρησιμοποιήθηκε φειδωλά και σχολαστικά ἀπό τίς ἐπιταγές τής ἀστικῆς οἰκονομίας. Κι ἔκει ὅπου σήμερα δλέπουμε τήν ἴστορία μᾶς λογοκρισίας πού μέ δυσκολία καταργήθηκε, θ' ἀναγνωρίσουν μάλλον τό ἀργό ἀνέβασμα διαμέσου τῶν αἰώνων, ἐνός πολυσύνθετου συστήματος πού κάνει τό σέξ νά μιλάει, νά προσκολλάει πάνω του τήν προσοχή μας και τήν ἔγνοια μας, νά μᾶς κάνει νά πιστεύουμε στήν κυριαρχία τοῦ νόμου του, ἐνῶ στήν πραγματικότητα μᾶς κατατρύχουν οἱ μηχανισμοί ἔξουσίας τής σεξουαλικότητας.

Θά περιγελάσουν τή μομφή τοῦ πανσεξουαλισμοῦ πού εἶχε προσαφθεῖ κάποια στιγμή στόν Freud και στήν ψυχανάλυση. Ἀλλά ἔκεινοι πού θά φανοῦν τυφλοί, δέν θά εἶναι ἵσως τόσο ἔκεινοι πού τή διατύπωσαν, ὅσο ἔκεινοι πού τήν παραμέρισαν μέ μιά ἔναντροφη, λέσ και ἔξέφραζε μονάχα τούς τρόμους μᾶς παλιᾶς σεμνοτυφίας. Γιατί στό κάτω κάτω, οἱ πρῶτοι ἀπλῶς αἰφνιδιάστηκαν ἀπό μιά διαδικασία πού εἶχε ἀρχίσει ἀπό πολύν καιρό και πού δέν εἶχαν ἀντιληφθεῖ ὅτι τούς περιτριγύριζε κιόλας ἀπό παντοῦ· εἶχαν ἀποδώσει ἀποκλειστικά στό κακό πνεῦμα τοῦ Freud κάτι πού εἶχε μαγειρευτεῖ ἀπό καιρό· εἶχαν γελαστεῖ ὡς πρός τή χρονολογία ἔγκατάστασης ἐνός γενικοῦ συστήματος σεξουαλικότητας στήν κοινωνία μας. Ἀλλά οἱ δεύτεροι

ἔσφαλαν ώς πρός τή φύση τῆς διαδικασίας· πίστεψαν ὅτι ὁ Freud ἀποκαθιστοῦσε ἐπιτέλους στό σέξ, μέ μιάν ἀπότομη ἀντιστροφή, ἔκεινο πού τοῦ ὄφειλόταν και πού τοῦ εἶχαν γιά τόσο καιρό ἀμφισβήτησε· δέν εἶδαν ὅτι τό καλό πνεῦμα τοῦ Freud τό εἶχε τοποθετήσει σ' ἓνα ἀπό τά ἀποφασιστικά σημεῖα πού τά εἶχαν σημαδέψει οἱ στρατηγικές τής γνώσης και τής ἔξουσίας ἀπό τόν 18ο κιόλας αἰώνα· κι ὅτι αὐτός ἔαναλάνσαιρνε μέ μιά θαυμαστή ἀποτελεσματικότητα, ἀντάξια τῶν μεγαλύτερων πνευματικῶν δασκάλων και καθοδηγητῶν τής κλασικῆς ἐποχῆς, τό προαιώνιο πρόσταγμα νά γνωρίσουμε τό σέξ και νά τό ύποδάλουμε σέ λογικό ἔλεγχο. Ἀναφέρουν συχνά τίς ἀμέτρητες μεθόδους μέ τίς ὅποιες δ' ἀρχέγονος χριστιανισμός μᾶς ἔκανε νά μισήσουμε τό σῶμα· ἀλλά ἃς ἀναλογιστοῦμε λίγο ὅλα τά τεχνάσματα πού χρησιμοποίησαν ἐδῶ και πολλούς αἰώνες γιά νά μᾶς κάνουν ν' ἀγαπήσουμε τό σέξ, γιά νά μᾶς κάνουν ἐπιθυμητό νά τό γνωρίσουμε, και πολύτιμο δ', τι λέγεται γι' αὐτό· γιά νά μᾶς παροτρύνουν ἀκόμα ν' ἀναπτύξουμε ὅλες μας τίς ἴκανότητες ὥστε νά τό αἰφνιδιάσουμε, και γιά νά μᾶς καθηλώσουν στό χρέος νά τοῦ ἀποσπάσουμε τήν ἀλήθεια· γιά νά μᾶς ἐνοχοποιήσουν πού τό παραγνωρίσαμε γιά τόσον καιρό. Αὐτά ἀκριβῶς τά τεχνάσματα θ' ἄξιζε σήμερα νά ἐκπλήσσουν. Και πρέπει ν' ἀναλογιστοῦμε πώς ἵσως μιά μέρα, μέσα σέ μιάν ἄλλη διάταξη τῶν σωμάτων και τῶν ἡδονῶν, δέν θά καταλαβαίνουμε πιά πώς κατόρθωσαν τά τεχνάσματα τής σεξουαλικότητας – και τής ἔξουσίας πού στηρίζει τό σύστημά της – νά μᾶς ύποτάξουν σ' αὐτήν τήν στυφή μοναρχία τοῦ σέξ, τόσο πού ν' ἀφιερωθοῦμε στό ἀτέλειωτο ἔργο νά παραδιάζουμε τό μυστικό του και ν' ἀποσποῦμε ἀπό τούτη τή σκιά τίς πιό ἀληθινές διμολογίες.

‘Η εἰρωνεία αὐτοῦ τοῦ συστήματος: μᾶς κάνει νά πιστεύουμε πώς ἀπ' αὐτό κρέμεται ἡ « ἀπελευθέρωσή » μας.