

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

Περί Εβραίων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΑΜΠΑΖΟΥΛΑΣ



Περί Εβραίων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

Φραγκίσκη Αμπαζούλας



ISBN 978-960-8730-18-3

ΕΦΕΣ

ΕΦΕΣ

Οι Ηπειρώτες

Σειρά: ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

Υπεύθυνος σειράς: Θωμάς Στεργιόπουλος

Συγγραφέας: Χρήστος Χρηστοβασίλης

Τίτλος: Περὶ Εβραιῶν

Φιλολογική επιμέλεια: Δροσιά Κατσίλα

Εισαγωγή: Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου

Ευχαριστούμε την κυρία Βέρα Παπαδάκη για την παραχώρηση παλαιών καρτ ποστάλ από τη συλλογή της.

Για το σχολιασμό τους, πολύτιμη πηγή στάθιρε το:

Κωστής Κοφιδάς, *Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μέσα από τις καρτ ποστάλ 1886-1917*, Θεσσαλονίκη, 1992.

1η έκδοση: Ιούλιος 2007

© Εκδόσεις ΡΟΕΣ, Αθήνα 2007

Παρατίθεται: Σπίρου Τρικούπη, 56-58, 114 73 Αθήνα

Τηλ.: 210 8848307, Fax: 210 8848308, e-mail: printa@otenet.gr

Κεντρική Διάτεση: Λαυράζου 31-35, 114 73 Αθήνα

Τηλ.: 210 6429409, 210 6468156, Fax: 210 6411597

Απαγορεύεται για αναδρυμούσεις, για αναπαραγωγή, του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με όπωνον δίπτο ή τρόπο, καθίκες και για μετάφραση, ή διασκευή, του ή εκμετάλλευσή του με όπωνον δίπτο ή τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου ή τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης - Ηαρού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίστις, απαγορεύεται για αναπαραγωγή, της σταχεισθεσίας, σε λίστα πολιτισμικών και γενικότερα της εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές, γλεκτρονικές ή οπαεσθήτοτε άλλες μεθόδους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993.

ISBN: 978-960-283-252-3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ' αυτό το βιβλίο δημοσιεύονται τρία άγνωστα κείμενα του Χρήστου Χρηστοβασίλη, τα οποία ανήκουν μεν σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, έχουν όμως θέμα κοινό, τους Εβραίους.

Τα κείμενα αυτά τεκμιγριώνουν με τρόπο μοναδικό το εύρος των ενδιαφερόντων και τη φωτεινή προσωπικότητα ενός συγγραφέα που μας είναι περισσότερο γνωστός για τα ηθογραφικά του διηγήματα, και λιγότερο για την περιπετειώδη, πολυχύμαντη ζωή του, την ευρυμάθειά του, την αγάπη του όχι μόνο για τη δική του πατρίδα αλλά και για τις πατρίδες των άλλων, τον αγώνα του κατά του σκοταδισμού και το ενδιαφέρον για του πάσχοντα συνάνθρωπο. Παράλληλα, η δημοσίευση αυτών των κειμένων προσφέρει πολύτιμο υλικό στην έρευνα της ιστορίας των ιδεών και των πολιτισμικών εικόνων και αντιλήψεων στην Ελλάδα, όπως εκφράστηκαν μέσα από τη λογοτεχνία, στην πολύ χρίσμη περίοδο του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

Το πρώτο κείμενο, που δημοσιεύεται για πρώτη φορά, είναι μια σειρά επιστολών-ανταποχρίσεων από τη Θεσσαλονίκη το 1894, οι οποίες έμειναν αδημοσίευτες μέχρι σήμερα. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα ιστορικό διήγημα σε συνέχειες, δημοσιευμένο το 1918 στο περιόδικό της Σύρου Αναγέννησις, με θέμα τη ζωή ενός διάσημου Εβραίου του 16ου αιώνα, του Ιωσήφ Νάζη, ο οποίος έγινε Δούκας της Νάξου. Τέλος, το τρίτο κείμενο είναι ένα πολύστιχο ποίημα, ύμνος στη «Δημοτική Εθνική Εστίας του περιούσιου λαού του Ισραήλ», ανέκδοτο κι αυτό μέχρι πρόσφατα, με ημερομηνία «Σούλι, 25 Απριλίου 1920».

Η δημοσίευση αυτή έγινε δυνατή χάρη στη Δροσιά Κατσίλα, μελετήτρια και εγγονή του Χρηστοβασίλη, συγγραφέα μιας πολύτιμης και εξονυχιστικής μελέτης για τον Ηπειρώτη συγγραφέα,¹ η οποία έδεσε στη διάσημη μας αυτά τα κείμενα.

Μια ασυνήθιστη ταξιδιωτική αφήγηση

Όταν επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, ο Χρηστοβασίλης, το 1894, ήταν 32 χρονών. Δεν ήταν φυσικά το πρώτο του ταξίδι. Μετά από μια περιπετειώδη ζωή,

στην Ήπειρο, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, το Μεσδάνι Θεσσαλίας, ο Χρηστοβασίλης εγκαταστάθηκε το 1885 στην Αθήνα και ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Το 1888, η εφημερίδα *Ακρόπολις* του Βλάση Γαβριηλίδη, τον είχε προσλάβει ως μόνιμο συνάκτη στο κυριακάτικο παράρτημά της, στο οποίο δημοσίευε λαογραφικά και δημοσιογραφικά σκίτσα, ιστορικά ανέκδοτα και αναμνήσεις με γενικό τίτλο «Επιστρατειακά αναμνήσεις».

Ο Χρηστοβασίλης, ως ανταποκριτής της εφημερίδας, έκανε ταξίδια στη βόρεια Ελλάδα και στις βαλκανικές χώρες με εθνική και δημοσιογραφική αποστολή. Το 1894 επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη, το 1895 πήγε στην Κωνσταντινούπολη, την εποχή των σφαγών των Αρμενίων και απόχει στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Το 1896 πήγε στη Μόσχα ως μοναδικός Έλληνας αντιπρόσωπος στη στέψη του Τσάρου στη Ρωσία.

Εικάζουμε ότι το ταξίδι του 1894 έγινε για δημοσιογραφικούς λόγους. Άλλωστε και το είδος της ταξιδιωτικής αφήγησης με τη μορφή επιστολής είχαν χρησιμοποιήσει και άλλοι σύγχρονοί του, όπως ο Νικόλαος Δραγούμης² και ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος,³

ενώ γενικότερα ανδούσε η ταξιδιωτική λογοτεχνία: το 1892 ο Αλέξανδρος Μωραΐτης είχε δημοσιεύσει τις εντυπώσεις για το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη, και τον Άνδωνα με τίτλο *Με του βοργά τα κύματα*.

Το θέμα για το οποίο διάλεξε να γράψει αναμφίβολα ξαχνίζει την εποχή, εκείνη, έβραζε το Μακεδονικό ζήτημα λόγω των βουλγαρικών διεκδικήσεων στην περιοχή. Από τον αγωνιστή και πατριώτη Χριστοβασίλη θα περιμέναμε κάτι σχετικό με τα παραπάνω. Ωστόσο εκείνος επέλεξε να γράψει για τους Εβραίους της πόλης. Σε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε το ενδιαφέρον του, επιχειρήσαμε να εξετάσουμε τα τρία κείμενά του παράλληλα με τα λογοτεχνικά, όσο και τα ιστορικά συρράξμενα, πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα δοθεί έγκριση να αναδειχθεί καλύτερα η ιδιαιτερότητά τους.

Αυτό που μας διευκολύνει περισσότερο να ερμηνεύσουμε την επιλογή του είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία γράφει ο Χριστοβασίλης για τους Εβραίους. Μόλις τρία χρόνια νωρίτερα, το 1891, οι Έλληνες Εβραίοι είχαν γίνει θέμα στις εφημερίδες, με αφορμή τα «εβραϊκά» της Κέρκυρας και της Ζακύνθου: την άνοιξη, εκείνης της χρονιάς, οι Εβραίοι κάτουκοι της Κέρκυρας κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν ένα κο-

ρίτσι για να χρησιμοποιήσουν το αίμα του για τα άζυμα του Πάσχα, δηλαδή, ότι διέπραξαν τελετουργική «δυσία αίματος» – μια από τις πιο γνωστές συκοφαντίες κατά των Εβραίων στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνικός τύπος είχε τότε αναλώσει πολλές σελίδες στο γεγονός αυτό και στις αματηρές ταραχές που ακολούθησαν κατά του εβραϊκού πληθυσμού. Μετά από ανακρίσεις αποδείχθηκε ότι το κορίτσι ήταν εβραιοπούλα, τη Ρουμπίνα Σάρδα.

Τα επεισόδια στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο δεν έγιναν σε κάποιο ιστορικό κενό. Η «συκοφαντία αίματος», που είχε εμφανιστεί το Μεσαίωνα και είχε γίνει αυτία άγριων διωγμών κατά των Εβραίων σε πόλεις της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, είχε αιφνίδια αναβιώσει στην ανατολική Ευρώπη, του 19ου αιώνα, εποχή εθνικών επαναστάσεων και δημουργίας εθνικών κρατών, τα οποία διεκδικούσαν την εθνικήμοιρογένεια. Μια σειρά από τέτοιες συκοφαντίες είχαν οδηγήσει σε ταραχές στη Ρωσία, την Ουγγαρία, τη Δαμασκό, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξανδρεία. Το 1881 έγινε το μεγάλο πογκρόμ στο Κίεβο, με αφορμή το θάνατο του τσάρου Αλέξανδρου, και ανάλογα επεισόδια σε διάφορες πόλεις. Μάλιστα τα

επεισόδια του 1880 και 1882 στην Αλεξάνδρεια είχαν εμπνεύσει στη συγγραφέα Μαρία Μηχανίδου ένα δεκτικό έργο με τίτλο *Η ανδρωποδυσία παρά τοις Ιουδαίοις*. Με αφορμή τα «εβραϊκά», τη Μηχανίδου επανήλθε στον ίδιο αντισημιτικό αγώνα της και δημοσίευσε ένα λιβελλογραφικό αφήγημα κατά των Εβραίων που προκάλεσε πολλά σχόλια στις αθηναϊκές εφημερίδες το 1893.¹

Οι επανειλημμένες αναφορές του Χρηστοβασίλη στη συκοφαντία αίματος μας οδηγούν στη σκέψη, ότι τα πρόσφατα γεγονότα και η κατακραυγή εναντίον των Εβραίων τον είχαν προβληματίσει. Γι' αυτό ακριβώς στην αφήγησή του θα επιψείνει σ' αυτήν τη Θλιβερή συκοφαντία και θα την καταγγείλει δρψύτατα ως «αφελή γραιομωρούγματα» και «ψευδοδιαδόσεις, τας γεννητικάσσας φρικώδεις προλήψεις».

Άλλωστε στην ιδιαίτερη πατρίδα του υπήρχε επίσης η μεγάλη και αρχαία εβραϊκή κοινότητα των ελληνόφωνων ρομανιωτών Εβραίων των Ιωαννίνων. Είναι χαρακτηριστικό για το χαρακτήρα και τις ιδέες του συγγραφέα ότι, όταν το 1884 προσπάνησε να οργανώσει μια ομάδα αντιστασής κατά των Βούλγαρων κομιτατζήδων, ανάμεσα στους άλλους συντρόφους του,

όπως μας πληροφορεί η Δροσιά Κατσίλα, ήταν και ο όφιλος του Ισραηλίτης Ιακώβ Σαδή.²

Σχετικά με τις σχέσεις των Γιαννιωτών με τους Εβραίους τα χρόνια πριν από την απελευθέρωση, της πόλης, και ειδικά το 1892-1896, στοιχεία μας δίνει ο Bernard Pierron στην πολύτιμη εργασία του *Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα*.³ Πηγή του Pierron είναι η εφημερίδα *Φωνή της Ηπείρου*, που εκδιδόταν στην Αθήνα. Στα άρθρα της εφημερίδας χρατιούνται ήπιοι και φίλιοι τόνοι όταν γίνεται λόγος για την ισραηλιτική κοινότητα της πόλης. Ένα επεισόδιο είχε δημιουργηθεί το 1892, όταν ένας Ισραηλίτης βαρτίστηκε χριστιανός, και οι εκπρόσωποι της ισραηλιτικής κοινότητας κατηγόρησαν τις εκκλησιαστικές αρχές για προσηλυτισμό και μάλιστα απευθύνθηκαν στο διοικητή της Ηπείρου Χιεζή, πασά, τον οποίο οι χριστιανοί μισούσαν. Σε άλλο δημοσίευμα, της 14ης Γενάρη 1894, διαβάζουμε ότι στην κηδεία του μητροπολίτη Άρτας Σεραφείμ, εκτός από στεφάνια των χριστιανών υπήρχαν και στεφάνια των Εβραίων. Στις 30 Γενάρη του 1896, η εφημερίδα γράφει ότι στις γιορτές χριστιανοί, Εβραίοι και μουσουλμάνοι συγχεντρώνονταν και έβγαζαν μαζί φωτογραφίες, «ταν αδελφού».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Χρηστοβασίλης, πατριώτης αλλά και ανεξίθρησκος και, χυρίως, εχθρός του σχοταδίσμου, παραχολουδούσε τη συζήτηση για τα «εβραϊκά» στις εφημερίδες και μοιάζει να γνωρίζει τα άρθρα και τα βιβλία που είχαν γραφεί σχετικά με τους Εβραίους από το 1891-1892, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζαν αυτά του Σπυρίδωνα δε Βιάζη,⁷ του Γ. Α. Ζαβιτσιάνου⁸ και του Τιμολέοντος Αμπελά.⁹ Υποθέτουμε ότι θα είχε υπόψη του και τα αντισημιτικά δημοσιεύματα του Ηέτρου Κασφάτη και του Φ. Καρρέρ.¹⁰

Την περίοδο των «εβραϊκών», στην Αθήνα, η μόνη εφημερίδα που τάχυτη σαφώς υπέρ των Ισραηλιτών ήταν η *Εφημερίς του Κορομηλά*, ενώ τη Αχρόπολης του Βλάστη Γαβριηλίδη, κράτησε διφορούμενη στάση και δημοσίευσε ανταποκρίσεις και άρθρα με έντονα αντισημιτικό χαρακτήρα, πλάι σε άλλα πιο διαλλαχτικά. Πρωτεργάτης του αντισημιτισμού στην Κέρκυρα ήταν ο Ιάκωνος Πολυκάλας, που εξέδιδε εκεί την εφημερίδα *Ο Ρήγας Φεραίος*. Η Αχρόπολης, στις 13/25 Μαΐου του 1891, είχε δημοσιεύσει συνέντευξη του Πολυκάλα, στην οποία ο Κέρκυραίος λόγιος καταφέροταν με δρψμένη τα κατά των «Ιουδαίων», υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι Έλληνες» και ότι ο αντισημιτισμός «εί-

ναι φυσικότατον αίσθημα, είναι γ. αντίδρασις των νεωτέρων κοινωνιών κατά της εισβολής, κατά της επικρατείας των Ιουδαίων».¹¹

Έχουμε λοιπόν την εντύπωση ότι η ανταπόκριση του Χρηστοβασίλη από τη Θεσσαλονίκη για τους Εβραίους, τουλάχιστον στην εφημερίδα Αχρόπολης, δεν θα ήταν ευπρόσδεκτη. Υπάρχει και ένας πρόσδετος λόγος που μας κάνει να το πιστεύουμε. Το 1894 ο Βλάστης Γαβριηλίδης είχε δημοσιεύσει μια ανταπόκριση από το ταξίδι του στη Στοκχόλμη, στο περιοδικό *To Νέον Πνεύμα*. Σ' αυτήν αφιέρωνε αρκετές γραμμές στον εβραϊκό πληθυσμό της πόλης, όπου εξεσήλωνε έντονα τον αντισημιτισμό του:

«Η σκιά της Στοκχόλμης: οι Εβραίοι της, πολλοί Εβραίοι Ισως διά τούτο και πτωχεία μεγαλείτερα εις τον λαόν παρά εις την Δανίαν, χοροειδείς δε όλοι τους, μεγαλόσωμοι, παχείς, με μεγάλα χονδρά κεφάλια, με εκχειλίζοντα παχέα γείλη, αληγείς γουρουνομύταις, προπετέστατοι αχρείως, επιδειχνύοντες την δύναμιν του πλούτου των, αλαζονεύομενοι, ώστε να προκαλούνέμετον με χονδράς φωνάς, αδρά σχίρατα, σαλακωνεύμενοι, τεισοπυγούντες με πρόσγυμα και δράσιν καταχτητού, χυριεύοντες αυτοί με την γονή των τας κα-

λιτέρας θέσεις, παντού δορυφούντες, ακολασταίνοντες, κολυμβώντες εις ρυπαρόν λουκουλισμόν, εις οκτώ δαχτύλων πάχους πολυτελειαν' και οιονεί διά σχημάτων, διά βλεμμάτων λέγοντες προς όλας τας άλλας φύλας:

— Μας βλέπετε πώς τρώγομεν, πώς πίνομεν, πώς ενδύομενα; Αν τας έχαστα μαψηθήτε μας.

Και ουδέ ίχνος αντισημιτισμού, εν ενεργείᾳ του λάχιστον, μεταξύ των αγχεών, των ακάχων βορείων. Σχεδόν κρυφά παραπονούνται διά την επιχράτησιν στοιχείου τόσον απορροφητικού οικονομικώς, όσον διαφθαρτικού γηδικώς. Ο εκεί πρόξενός μας έλεγεν ειφωνευόμενος τους συμπολίτας του: “τι λέτε; είνε τψή εδώ να έχη κανείς φίλιαν μ’ έναν από αυτούς”¹².

Πόσο διαφορετικές οι περιγραφές του Χρηστοβασίλη για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης! Μήπως λοιπόν το κείμενό του αποτελούσε ένα είδος απάντησης σ’ αυτό του Γαβριηλίδη; Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι, πολλά χρόνια αργότερα, ο Γαβριηλίδης άλλαξε τη στάση του ως προς τους Εβραίους. Συνδέθηκε φίλικά με τον Κέρκυραίο δημοσιογράφο Μωυσή Καϊμη, εκδότη της εφημερίδας *Iσραηλίτης* χρονογράφος στην Κέρκυρα (1899-1901), ένθερμο δημοτικιστή και πατέρα του Τζούλιο Καϊμη. Λέ-

γεται, μάλιστα, ότι στο σπίτι του Γαβριηλίδη, γνώρισε τον Εβραϊκό λόγιο και ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος, χάτω από την επίδραση, ως της της γνωριμίας, έγραψε το διήγημα «Αντίκτυπος του νου» (1910), με θέμα τα «εβραϊκά» της Κέρκυρας και με ευνοϊκή στάση υπέρ των Εβραίων. Αυτά όμως συνέβησαν πολλά χρόνια αργότερα. Το βέβαιο είναι ότι η αφήγηση του Χρηστοβασίλη από τη Θεσσαλονίκη το 1894 έμεινε αδημοσίευτη.

Πώς είδε και πώς περιγράφει τους Εβραίους της πόλης ο Ηπειρώτης συγγραφέας; Αν συγκρίνουμε το κείμενό του με άλλες ταξιδιωτικές αφηγήσεις ξένων περιηγητών της ίδιας εποχής, διαπιστώνουμε μεγάλη διαφορά.

Ο Χρηστοβασίλης ταξιδιώτης

Ο Χρηστοβασίλης έφθασε στη Θεσσαλονίκη με το ατμόπλοιο Ουρανός, δηλαδή από τη θάλασσα. Δεν λησμονούμε την περίφημη φράση του Νίκου-Γαβριήλ Πεντζίκη στο βιβλίο του *Μητέρα Θεσσαλονίκη*: «Προκειμένου περί Θεσσαλονίκης, η είσοδος του κόσμου να γίνεται απ’ τη θάλασσα».¹³

Αυτό που εντυπωσίαζε εξαιρετικά τους ταξιδιώτες

που έρχονταν με το πλοίο την γειτόνια της πόλης από τη Θάλασσα, ειδικά πριν από την καταστροφή του θαλάσσιου τείχους. Όπως παρατηρεί ο ιστορικός Μάρκ Μαζάνιερ, η Θεσσαλονίκη διατηρούσε για τους ξένους περιηγητές τη γοητεία της Ανατολής και διέθετε όλο εκείνο το στοιχείο του εξωτισμού, τόσο αγαπητό στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, με τα κάστρα της και τα σπίτια με τις κεραμιδένιες στέγες. Πολλοί έγραψαν τις εντυπώσεις τους. Όμως δεν τίσαν όλες θετικές.¹¹

Ο γνωστός ζωγράφος Edward Lear είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη το 1848 και είχε κάνει πολλά σχέδια της πόλης. Ο Lear, δραίνοντας στον τανιδένιο μόλο, φορητήρικε τα «πλήρη των Εβραίων με τα μαύρα τουρμπάνια στην άκρη, του νερού» που τον άρπαξαν και τον έγχαλνυαζί με τα μπαγάζια έξω από τη λάντζα που μετέφερε τους επιβάτες από το πλοίο στη στεριά, και οι οποίοι μάλισταν μεταξύ τους διεκδικώντας τον πελάτη.¹²

Ανάλογη είναι και η περιγραφή ενός άλλου διάσημου επισκέπτη της πόλης, του Herman Melville: «Φανταστείτε ένα συνονθύλευμα από κουρέλια όλων των εθνών, κι όλα τα χρώματα να πέφτουν έροχή, πάνω σ' ένα πυκνό ανθρωπομάνι, όπου όλοι παλεύουν με τερά-

στίους μπόγους και δέματα ρούχων χειρονομώντας σε κάθε κατεύθυνση, και καθηγόδιζοντας σ' όλες τις γλώσσες». Όσο πιο δελχιτική έμοιαζε τη πόλη, από μακριά, τόσο απωνγτική, τίσαν από κοντά: «Σάπια σπίτια, μυρουδιά σάπιου ξύλου», στημειώνει ο Melville, συγχρίνοντας τις φτωχογειτονίες με τις πιο εξαυλιωμένες της πατρίδας του.¹³

Και ο Χρηστοβασίλης μιλά για τις φτωχογειτονίες. Όμως αυτή η φτώχεια είναι ακριβώς εκείνη που τον συγχίνει. Το διεισδυτικό έλεμπα του σταματά στα εξαυλιωμένα παιδιά και στους Εβραίους μετανάστες από τη Ρωσία, που είχαν έρθει πρόσφατα διωγμένοι από τη χώρα τους και δεν γνώριζαν καν την ισπανοεβραϊκή γλώσσα:

«Πολλοί εξ αυτών έφεραν γύρα με τας γείρας αργάς, ρεμβίδεις και μελαγχολικοί. Είναι φοβερό πράγμα τη φτώχεια! Διαχρίνει τις επί του προσώπου ζωγραφισμένη για τα μελανώτερα χρώματα την θλίψιν, την απελπισίαν, την απόγνωσιν, και αισθάνεται φρίκη, κλονισμόν των εντοσθίων του! Η φτώχεια είναι χειρότερα του θανάτου, διότι ο μεν θάνατος πλήγτει άπαξ, δις, τρις, πεντάκις, η δε φτώχεια διηγεκώς και ακαπνώστως».

Η μαρτυρία του ταξιδιώτη Χριστοβασίλη είναι διπλά πολύτιμη, διότι δεν έχει το έλέμα του ξένου περιηγητή-τουρίστα και καθόλου δεν τον ενδιαφέρουν οι γραφικότητες. Αντίθετα ενδιαφέρεται μονάχα για το ανθρώπινο τοπίο. Σ' αυτό στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του, αυτό είναι για εκείνον το αξιοπερίεργο, αλλά από μια απροσδόκητη, πλευρά, του συμπάσχειν.

Ο Χριστοβασίλης, σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, χάρη στην ιδιότητα του ελληνόφωνου μπορεί να πληροφορηθεί από τους ομοεθνείς του ότι το πολύχρωμο και πολύβουστο συνονόλευμα του λιμανιού είχε εδνική, ταυτότητα και αποτελείτο από τους φτωχούς Εβραίους χαμάληδες. Κι εδώ ακριβώς βρίσκεται για πρωτοτυπία και για αξία του αφηγήματός του. Η διαφορά του εξαδλιωμένου πλήγμους δεν τον τρομάζει σύτε τον δυσαρεστεί, αλλά του γεννά το ενδιαφέρον, τον συγχινεί, τον ευαισθητοποιεί.

Οι, οι οι οι γράψει για τους Εβραίους διαπνέεται από έναν ανθρωπισμό. Όμως αυτό δεν τον εμποδίζει να ξεδιπλώσει το χιούμορ του, πωκίλλοντας την αφήγησή του με εικόνες συχνά σπαρταριστές, με στιγμιότυπα όπου η συμπόνια εναλλάσσεται με ευδυνμία.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο κα-

ταστρώνει την αφήγησή του. Στην αρχή του κειμένου, χρησιμοποιεί και αυτός διάφορες λέξεις που νομίζουν τα αρνητικά στερεότυπα για τους Εβραίους: «εβραιοχατακλυσμός», «εβραιομάζωμα», «εβραιοπαρέλασις», «εβραιόκοσμος» κλπ. Δεν παραλείπει μάλιστα να χαρακτηρίσει τη Θεσσαλονίκη «εβραιόπολη». Όμως αμέσως μετά, με μια λεπτότατη, τεχνική, αποδομεί προσεκτικά όλα τα αρνητικά στερεότυπα:

«Τους νομίζουν γενικώς φίλαργύρους, χρηματολάτρας, αγενείς, φανατικούς και δειλούς διότι συνήθισαν να τους διέπουν κακοενδεδυμένους, κακοδιάίτους, και διότι ουδέποτε τους είδον ενώπιον των πλημμελειοδικείων και κακουργιοδικείων κατηγορουμένους επί δαρμώ, τραύματα, φόνοις και άλλοις αξιοποίησης εγκλήμασι, άτινα έχουν σχέσιν με το ρόπαλον, την μάχαιραν ή το πιστόλιον. Αν όμως διέλθωσιν αύτοι εκ Θεσσαλονίκης, θα μείνουν έχπληκτοι, μανδάνοντες ότι υπάρχουν εν τω Κόσμῳ Εβραίοι γενναιόδωροι, ευεργετικοί, ευγενείς, κοσμοπολίται, ανεξίθρησκοι, ριψοχίνουνοι, ζώντες ως οι μεγαλείτεροι αριστοχράται των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, με εδνικήγυνη περηφάνειαν και εδνικόν φρόνημα, με αμάξας, με λαχέδες, με μέγαρα, με χριστιανούς υπαλλήλους, και με πολλούς άλλους παλληκα-

ριάς, πολύ συχνά συμπλεκόμενοι νύχτα τε και ημέραν μετά στρατιωτών, αστυνομικών υπαλλήλων, χωροφύλακων Τούρκων, χριστιανών κλπ.»

Για τον Χρηστοβασίλη, ο εβραϊσμός της Θεσσαλονίκης συνιστά μια πλήρως διαστρωματωμένη κοινωνία: «Εν Θεσσαλονίκη υπάρχουν Εβραίοι ευγενείς, εξεγενισμένοι, χορμοπολίται, φιλάνθρωποι, φιλοπρόοδοι, γενναιόδωροι, φιλαλήθεις, αγενείς, απολίττευτοι, φανατικοί, φιλογρύματοι, γνήσιοι απόγονοι του Σάμου, φιλόδουλοι, οπισθοδρομοί, απατεώνες, τσιφούτρες πρώτης τάξεως, μη έχοντες ουδέν ιερόν και ὄσιον». Με άλλα λόγια, οι Εβραίοι είναι όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, και καλοί και κακοί.

Μια αναφορά του στον Τορκούεμάδα, το θεατρικό έργο του Βίκτορος Ουγκώ με θέμα τον Ισπανό ιερούτη της Ιεράς Εξέτασης και διώκτη των Εβραίων της Ισπανίας, δείχνει ότι οι γνώστεις του σχετικά με το θέμα του εβραϊσμού είναι συστηματικές και προέρχονται και από τα διαβάσματά του. Αυτό άλλωστε δείχνει και τη λεπτομερής αναφορά του στα λατρευτικά έντιμα των Εβραίων, στις γιορτές τους και στο βαθύτατο θρησκευτικό τους αισθημα: «Η εβραϊκή, ή, ισραηλιτική θρησκεία δεν είναι τίποτε άλλο ή, αυτός ο εθνικός ήιος

των εβραίων, εν θρησκευτική υποστάσει και διασκευή, αυτή γε, εβραϊκή, φιλολογία, αυτή η εβραϊκή ιστορία, με όλας αυτής τας λεπτομερείας».

Η περιγραφή μιας όμορφης Εβραϊκής θυμίζει πάλι τον Ουγκώ και τις *Orientales*, όπου σε πολλά ποιήματα εμφανίζονται αισθητικές Εβραίες. Βεβαίως για έναν χριστιανό συγγραφέα γε, Εβραία είναι διπλός περιφρασμός, ως γυναίκα και ως Εβραία. Δυστυχώς τη γρήγορη αυτού του τόσο διαδεδομένου στερεότυπου δεν την αποφεύγει ούτε ο Χρηστοβασίλης.

Έλληνες και Εβραίοι

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντικειμενοκότητα με την οποία περιγράφει τις σχέσεις Έλλήνων και Εβραίων ο Χρηστοβασίλης. Αναγνωρίζει την καλή συμπεριφορά Εβραίων έιομηχάνων προς τους εργάτες τους και δεν διστάζει να τους επαινέσει για τη συμβολή τους στην πρόοδο της πόλης, ειδικά του Αλλατίνι και του Σαούλ Μοδιάνο, αλλά και του ευεργέτη θαρόνου Χιώς. Αναμφίβολα αυτό οφείλεται στο ότι διερίσκεται στη Θεσσαλονίκη, σε μια στιγμή ανοικοδόμησης και στημαντήσιων δημόσιων έργων.

Το 1894 η πόλη, δια πρέπει να είχε έντονη την ειχόνα της αναδόμησης, αλλά και τα ιχνη μιας πρόσφατης καταστροφής. Στις 15 Αυγούστου του 1890 είχε ξεσπάσει μια πυρκαγιά και κάηκαν δύο χιλιάδες σπίτια στις πιο πυκνοκατοικημένες ισραηλιτικές συνοικίες του κέντρου της πόλης. Οι άστεγοι πυροπαθείς ήσαν περίπου 25.000 – 6.000 οικογένειες, εκ των οποίων 5.000 εβραϊκές.¹⁷ Στους άστεγους προστέθηκαν το 1891 πρόσφυγες από την Κέρκυρα και από το Κίτσινερ της Ρωσίας, τη στιμερινή πρωτεύουσα της Μολδαβίας, μετά από πογκρόμ εναντίον των Εβραίων κατοίκων της.

Όπως γράφει ο Εβραίος ιστορικός της πόλης Ιωσήφ Νεχαμά, τη καταστροφή από την πυρκαγιά σήμανε την αρχή του εκμοντερνισμού της πόλης, γιατί στη θέση των σκουληκοφαγώμενων παλιόσπιτων χτίστηκαν άνετα και ευάερα συγχροτήματα κατοικιών.¹⁸ Αυτό έγινε χάρη στις πλουσιόπαροχες δωρεές των εβραϊκών οικογενειών Χιρς από το Παρίσι και Ρότσιλντ από το Λονδίνο. Τα χρήματα που συγχεντρώθηκαν, μαζί με μια ενίσχυση από το οδωμανικό κράτος, χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστούν δύο νέοι συνοικισμοί, στα ανατολικά της πόλης, στην περιοχή της Καλαμαριάς, και στα δυτικά, στην περιοχή του Βαρδάρη.¹⁹

Σημαντικά ποσά έδωσε τη Alliance Israélite Universelle και οι οικογένειες Χιρς και Ρότσιλντ από το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βιέννη. Στους Χιρς ο Χρηστοβασίλης αφιερώνει πολλές σελίδες. Οι νέες συνοικίες στην Καλαμαριά και τον Βαρδάρη, χτιστήκαν από το 1894. Οι συνδήκες στα νέα σπίτια, σε σύγχριση με άλλες ανάλογες κατοικίες ακόμη και σε πόλεις της δυτικής Ευρώπης, ήσαν πολύ καλές, και το ότι διέθεταν τουαλέτα ήταν κάτι που διεφεύγει πολυτέλεια για την εποχή. Με ειδική δωρέα της διαφορετικής θρησκείας της θαρρούσε τον Ισραηλίτη σε διάφορες γειτονιές.²⁰

Το 1890 είχε ιδρυθεί εργοστάσιο φωταερίου που διέθετε στην πόλη αέριο για φωτισμό και το 1893 Βέλγοι επενδυτές είχαν εξασφαλίσει το συμβόλαιο για την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος σωληνώσεων ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ύδρευσης των κατοίκων, που ως τότε αγόραζαν νερό από νερουλάδες. Επίσης το 1893 χυλοφόρησε πιπήλατο τραμ στους κύριους δρόμους της πόλης. Ένα ακόμη, μέτρο ήταν η αποξύρανση ελών στην περιοχή της εβραϊκής συνοικίας του Βαρδαρίου, την οποία η πολιτεία ανέλαβε για να καταπολεμήσει την ελονοσία και τις επιόγ-

μίες, με αποτέλεσμα να δελτιωθεί τη ζωή όλων των κατοίκων της πόλης.²¹

Τεράστια αλλαγή στην πόλη, είχε φέρει τη δελτίωση των χερσαίων συγκοινωνιών: το 1872 εγκαινιάστηκε τμήμα μιας πρώτης σιδηροδρομικής γραμμής που συνέδεε την Πρίστινα με τη Θεσσαλονίκη. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1896, η γραμμή θα έφτανε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το Παρίσι.

Στο εξαίρετο βιβλίο του Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων, ο Άγγλος ιστορικός Mark Mazower μας διηγεί να φανταστούμε την εκσυγχρονισμένη πόλη, που πλέον συνδέεται με σιδηρόδρομο με την Ευρώπη: Καϊκια έδεναν σε όλο το μέτωπο πλάι στο μαραμάρινο σημείο επιβίβασης και ιππήλατα τραμ μετέφεραν τους επιβάτες από τον σιδηροδρομικό σταθμό στον Λευκό Πύργο, όπου είχε ανοίξει εστιατόριο. Επίσης, μετά τον ερχομό του σιδηροδρόμου, ιδρύθηκαν νέα, μοντέρνα ξενοδοχεία στην παραλία και στον Φραγκομαχαλά: «Colombo», «Splendid», «d'Anglettere», «Imperia» και «Grand Hotel», ενώ πριν από το 1890 υπήρχαν δύο μόνο «μετρίως άνετα» ξενοδοχεία, όπως σημειώνει ο συγγραφέας ταξιδιωτικού οδηγού James Baker, και οι ξένοι αναγκάζονταν να καταφύγουν στο προξενείο τους

μέχρι να δρουν κατάλληλο ενδιαίτημα. Ένας σπουδαίος φιλέλληνας, κλασικός φιλόλογος και γεωγράφος, ο Victor Bérard,²² φεύγοντας στην πόλη το 1896, είδε κατά μήκος της προκυμαίας καφενεία, υπαίθριες μπιραρίες, καμπαρέ και καφωδεία που θαρρούσαν μέχρι αργά τη νύχτα: «χόκκινες φούστες και διαπεραστική μουσική, τούρκικες κιθάρες, τσιγγάνικα διολιά, ελληνικές μελωδίες και δρώμικα γαλλικά πραγμάτια».²³

Αυτή τη Θεσσαλονίκη, είδε ο Χρηστοβασίλης. Κι αστόριστο, το βλέμμα του δεν στέκεται στις επαύλεις των πλουσίων, στα μεγάλα έργα και στα κέντρα διατήδασης, αλλά στους φτωχούς και εξαθλιωμένους, σε μικρή εβραιοπούλα που κλαίει και πουλάει σπίρτα, στους χαμάληδες του ληφανιού και στα πεινασμένα φτωχόπαιδα.

Ένα ιστορικό διήγημα κι ένα ποίημα

Ο Χρηστοβασίλης έγραψε το διήγημα «Εβραίος Βασιλειάς της Κύπρως...» με θέμα τη ζωή του Γιωσή Νάτση ή Ιωσήφ Νάζη, Δούκα της Νάξου, από στοιχεία που συγκέντρωσε όταν ήταν στη Νάξο εξόριστος, ως αντιθεντικός. Πληροφορίες φαίνεται ότι του

έδωσε ο φίλος του Μιχαήλ Κρίσπης, πιθανόν απόγονος του Ιάκωβου Κρίσπη, τελευταίου χριστιανού διοικητή, της Νάξου. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί συμφωνούν με τις διαθέσιμες ιστορικές πηγές.

Το γεγονός ότι οι επιστολές και το διήγημα ανήκουν σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, μάς δείχνει πόσο το κάθε είδος απαιτεί διαφορετικούς χειρισμούς από το συγγραφέα. Σε ένα αυτοβιογραφικό κείμενο ο συγγραφέας εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις, τις απόψεις και τις συναισθηματικές αντιδράσεις του στις περιγραφές του αναπλάθει αβίαστα τις εντυπώσεις του, όμως αχόμη, και για γλαφυρή, αφήγηση φέρει τη σφραγίδα της προσωπικής αντίληψης, της πεποίθησης και της δεσμευσης του γράφοντος. Αντίνετα, στη μιθοπλασία, ο συγγραφέας δεσμεύεται από την υποχρέωση, να γράψει ένα ελκυστικό κείμενο και από τα τεχνικά μέσα που χρειάζονται για το σκοπό αυτό. Το ρεαλιστικό διήγημα απαιτεί την κατασκευή προσώπων, «καλών» και «κακών», και εδώ ο Εβραίος έμπορος είναι άνδρωπος ισχυρός, πλούσιος, που καλλιεργεί σχέσεις με την εξουσία, και παίζει αναγκαστικά έναν αμφιλεγόμενο ρόλο. Ανάλογοι λοιπόν είναι και οι χειρισμοί του συγγραφέα στην κατασκευή του προσώπου του πρωταγωνιστή του.

Όπως έγραψε ο Κωστής Παλαράς, «Εβραίος κάθε φορά που λέμε, πόσα δε μπορεί, κατά την περίσταση να εννοούμε! Από τον αισχρότατο τοχογλύφο, ως τον υψηλότατο προφήτη».²⁴

Στο έργο της μιθοπλασίας ο Χρηστοβασίλης δεν ξεφεύγει από αυτή την αμφισημία. Πάντως, σύμφωνα με την εύστοχη πόδειξη της Δρυσιάς Κατσίλα, ο Χρηστοβασίλης φαίνεται ότι θαύμαζε τον Ιωσήφ Νάζη, γιατί ήταν ένας άνδρωπος ταγμένους στους στόχους του. Οι θετικοί χαρακτηρισμοί για τον Εβραίο Νάζη είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι οι αρνητικοί. Στο διήγημά του, ο Χρηστοβασίλης τον χαρακτηρίζει με τις εξής λέξεις ή φράσεις: έκτακτη αμορφία / μυριόπλουτος / ... παράδοξο πράγμα για Εβραίο, σκόρπιζε τα φλωριά των χαλίκια / ... ότι σκοπός του ερχομού του στην Πόλη ήταν να ζήση και να πεθάνη στην πίστη των πατέρων του / είταν η μεγάλη του απλοχεριά, γ, αχαλίνωτή του φιλοδοξία, γ, έκτακτή του μεγαλοπρέπεια κι' η σοβαρή του τόλμη, τόσο που όλος ο Κόσμος της Πόλης είχε την ιδέα ότι δεν είταν στα σωστά Εβραίος, εκείνος ο παράδοξος Εβραίος / μυριόπλουτος / φιλοδοξότατος / πολιτικώτατος και μεγαλεπιβουλότατος / περίφανος κι' αγέρωχος / εύτολμος και περίχαρος / βαδύπλουτον

και πλουσιούμενον / μεγαλοπρέπεια / ευγενικούς κι' ελευθέρους τρόπους του / εξυπνότατος / αποχριδηχε στρατηγικώτατα σε τέτοια ελευθερία και ευγενική γλώσσα / γενναιοδωρότατον / Του απάντησε ευπροσήγορα ο υπέροχος Εβραίος ως γηγεμόνας ή πρίγκηπας συνομιλητής κι' όχι ως φαγιάς ή κόλακας / ετοιμολογώτατος / τετραπέρατος / προνοητικώτατος / τολμηρός / εφευρετικώτατος / ο προνοητικώτατος Εβραίος, που θέλει να τραβάται το σκοινί μόνον ως εκεί, που δεν κόβεται / εφτάγνωμος / εξυπνος / μεγαλεπίβουλος / τετραπέρατος.

Μπροστά σε όλον αυτό τον καταγισμό των κομητικών επιβέτων, υποστηρίζει τη Δροσιά Κατσίκα, τα αρνητικά που έγραψε για αυτόν είναι ελάχιστα: δοξουνής / φαδιούργούσε / πανούργος / μέγχις πυχοδιώχτης Εβραίος / τα σατανικώτερα επιχειρήματα / ύπουλα / υποχριτικά / παμπόνγρος.

Η αμφιστρούμα των χαρακτηρισμών για τον πολυμήχανο Νάζη, δείχνει τη συγγραφική πρόσεστη, του Χρηστοβασίλη, να αποδώσει με όσο το δυνατόν πιο γλαφύρο τρόπο την πολυδιάστατη, προσωπικότητα ενός ανδρώπου ισχυρού, που δεν εκπροσωπούσε ο ίδιος την εξουσία ακόλα ρίζειε να την προσεταφιστεί για τους δι-

κούς του σχοπούς. Και, προθανώς, ο Χρηστοβασίλης γνώριζε ότι ο Ιωσήφ Νάζης δεν ήταν διούσος μόνο να γίνει βασιλέας της Κύπρου, αλλά είχε πείσει το Σουλτάνο να παραχωρήσει εδάφη, στην Παλαιστίνη, για να καταφύγουν οι υπό διωγμό Εβραίοι από περιοχές της παπικής Ιταλίας – εκανε μάλιστα τα σχετικά έργα και ορισμένοι έφτασαν εκεί, αλλά το σχέδιο δεν προχώρησε. Διγλαστή, ο Νάζης ήταν ένας πρόδρομος της ιδέας της δημιουργίας μιας εθνικής εστίας για τους αμεριγκότανούς του.

Σ' αυτό ειδικά το θέμα, τη δημιουργία εθνικής εστίας για τους Εβραίους, είναι αφιερωμένο το τρίτο κείμενο του Βίβλου, ένα ποίημα Θυμίζουμε ότι το 1918, με το διάταγμα του Μπάλφουρ, προβλεπόταν τη εγκατάσταση Εβραίων στην Παλαιστίνη. Τότε όμως άρχισαν και οι αντεπιδέσεις των Αράβων. Ήταν γεγονός που οι Εβραίοι συζητήθηκαν πάλι στον τύπο. Άλλωστε ο ίδιος ο Χρηστοβασίλης γνώριζε καλά τα ζητήματα και είχε επισκεφθεί την Παλαιστίνη, όπως έκανε το 1921 και ο Σικελιανός.

Το διήγημα που γράφει ο Χρηστοβασίλης, σε προχωρημένη γλώσσα, όπως και το ποίημα, δεν ενδιαφέρουν τόσο για την τέχνη τους, όσο για το θέμα τους. Ειδικά

το ποίημα είναι ένα συγκινητικό δείγμα της απλότητας, της αδωρότητας, όχι λέγαμε, που κυριαρχεί στον Χρηστοβασίλη, σε ζητήματα μορφής, όταν είναι συγκινημένος και θέλει να γίνει βάρδος, δηλαδή να τραγουδήσει απλά και άμεσα ένα όραμα, μια ιδέα. Ισως αυτό να ενοχλεί κάποιους, ίσως κάποιοι άλλοι να το βλέπουν ως γνήσια ανάγκη, έχθρασης, χωρίς αισθητικές απαρτήσεις, που ανάβλυζε ακόμη, από την ψυχή, του εξηντάχρονου τότε συγγραφέα, που άλλωστε δεν δημοσίευσε το ποίημα, αλλά το κράτησε στα γαρτιά του.

Η ευαισθησία που έδειχνε ο Χρηστοβασίλης απέναντι στον εβραϊκό λαό και τους διωγμούς του, κανώς και οι άριστες σχέσεις του με τους Εβραίους των Ιωαννίνων, συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Σύμφωνα με στοιχεία που μας έδωσε η Δροσιά Κατσίλα, στις 24.6.1936 έδωσε διάλεξη στα Γιάννινα στην Εβραϊκή λέσχη, παρουσία Ισραηλιτών αλλά και πολλών χριστιανών επισήμων, στρατιωτικών και λογίων, με θέμα «Έλληνες και Εβραίοι διά μέσου των αιώνων». Στην εφημερίδα *Ελευθερία* των Ιωαννίνων δίνεται περιγραφή της εκδήλωσης και περίληψη, που δείχνει τον πλούτο των ιστορικών γνώσεων του Χρηστοβασίλη για την ιστορία των Εβραίων στην αρχαιότη-

τα, για τη σχέση τους με τους Έλληνες την εποχή της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία και την Ιερουσαλήμ, την προ Χριστού εγκατάσταση των Εβραίων στα Γιάννινα, τους διωγμούς τους από την Ισπανία και τις σύγχρονες προσπάθειές τους να εδραιώσουν κράτος στη γη των πατέρων τους.

Με το βλέμμα του «ηθογράφου»

Ο Χρήστος Χρηστοβασίλης ήταν μέχρι σήμερα γνωστός κυρίως για τα πατριωτικά του ποίηματα και τα «ηθογραφικά» του διηγήματα, ή «βουκολικά» όπως άστοχα τα ονόμασαν πολλοί που τα υποτίμησαν – και μεταξύ άλλων ο Κ.Θ. Δημαράς, που περιορίζεται στην παρατήρηση ότι αυτός και ο Τραυλαντώνης «δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν αισθητά την λαογραφική έμπνευση» και «μας άφησαν ηθογραφίες».⁵ Άδικες κριτικές γράφτηκαν γι' αυτόν στη δεκαετία του '30, όταν κυριαρχούσε το αίτημα για εκσυγχρονισμό και ανανέωση της λογοτεχνίας μας. Το δρψύτερο χείμενο εναντίον του το έγραψε ο Άλκης Θρύλος, ο οποίος τον ενέταξε, μαζί με τον Κρυστάλλη, στους στείρους «μψητές» των δημοτικών τραγουδιών και του καταλογίζει ότι ποτέ

δεν ενδιαφέρεται για ό,τι συμβαίνει στη Δύση, δεν συνέλαβε ότι πολλές «κουσιαστικές και σημαντικότατες μεταβολές συντελούνταν γύρω του», χι ότι «δεν φαίνεται να διαταράχθηκε ποτέ από καμιά αγωνία, ούτε καν ανησυχία, να αντιλήφθηκε ποτέ κανένα από τα επιταχτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι σύγχρονοι του άνδρωποι».²⁶ Μια τέτοια χριτική, είναι πολύ αποκαλυπτική για τα εντελώς φτωχά και ακατάλληλα χριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην προσέγγιση του συγγραφέα.

Πιο οξυδερκής χριτικός στάθηκε ο Τέλλος Άγρας, ο οποίος θαύμασε τη «φυσικότητα», την χυριόλεξία, τη λεπτολογία, την ακρίβεια του συγγραφέα. «Το σπουδαιότερο μέσα στη φυσική πεζογραφία του είναι η υπόνεση. Έχει πάντα να διεγγήθει κάτι θαυμαστό, κάτι σπάνιο, κάτι αξιομένη τή αξιομίσητο, σπουδαίο, τρομερό ή, επιτέλους, χωματό», γράφει ο Άγρας, χι ακόμη παρατηρεί ότι μαζί με τον Βλαχογιάννη ήταν ο τελευταίος δάσκαλος της νεοελληνικής ηθογραφίας, «εκείνης που έπιανεν ολόκληρον τον χώρον της λογοτεχνίας μας, όταν το ελληνικόν ύπαινρον ήταν η Ελλάς και δεν είχε ακόμη ονομασθή “Επαρχία”, και προσέτει ότι ο Ηπειρώτης συγγραφέας δεν ενδιαφερόταν

γενικά για την «παράδοση», αλλά μόνο για εκείνη, την πλευρά της την οποία χαρακτήριζε «η λεθευτιά, η αξιοπρέπεια, η φιλανθρωπία» και όχι ο σκοταδισμός και οι προλήψεις.²⁷

Πιστεύουμε πως τέτοιες αρετές πρωταγωνιστούν σε σπουδαία διηγήματα του Χρηστοβασίλη, όπως τη «Πομπεμένη», που από πολύ παλιά ξεχωρίσαμε για την τραγικότητά του όσο και τη θαυμαστή, απλότητα της αφήγησης.

Το «βουκολικό» διήγημα του Χρηστοβασίλη, είναι ένα είδος παρεξηγημένο. Παραγγωρίστηκε ο λυρισμός του ή ακόμη στοιχεία μαγικού ρεαλισμού. Με διαφορετικά, πιο εκλεπτυσμένα χριτήρια διάβασε τον Χρηστοβασίλη, ο Ε. Χ. Γονατάς, ο οποίος περιέλαβε το διήγημα του Ηπειρώτη, συγγραφέα «Ο Κουτσογιάννης στα Γιάννινα» στη μικρή σειρά του με τίτλο Ασυνήθιστες ιστορίες, στην οποία είχε ως προμετωπίδα τη φράση του Γκαίτε «Τι άλλο είναι ένα διήγημα παρά ένα ασυνήθιστο συμβάν». Είναι ολοφάνερο ότι ο Γονατάς αναγνώρισε σ' αυτό και σε άλλα διηγήματα του Χρηστοβασίλη αρετές που χαρακτηρίζουν το είδος του διηγήματος –ή αλλιώς της σύντομης αφηγηματικής μορφής–, έτσι όπως καλλιεργήθηκε από τους Γερμα-

νούς ρομαντικούς, ως μορφή που πληριάζει το παραμύθι και συνδυάζει το πραγματικό με το διαμαστό, γυρίζει τον άνθρωπο στη φύση και στο μυστήριό της, δίνοντας προτεραιότητα στη φαντασία και φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με τα αδιέξοδα του ορθολογισμού.

Τα χείμενα, ωστόσο, που δημοσιεύουμε εδώ δεν είναι η θορηγαφικά διηγήματα. Δείχνουν όμως τον πλούτο των προβληματισμών του συγγραφέα, και κάτι ακόμη πιο στραντικό, ότι μοιάζει να επωμίζεται απόλυτα την ευδύνη του συγγραφέα της εποχής του, που δεν του αρκούσε μόνο να ασχολείται με τη μυδοπλασία αλλά έπρεπε να εκπληρώσει τα χρέη του πνευματικού ανθρώπου σε μια εποχή εθνεγερσίας, και να επωμιστεί το ρόλο του ερευνητή της ιστορίας, της εθνογραφίας, της θρησκειολογίας, πλάι στον αλύτρωτο, διωκόμενο και πάσχοντα συνάνθρωπο.

Λογοτεχνία και αντισημιτισμός

Τα χείμενα του Χρηστοβασίλη, ενός φωτισμένου συγγραφέα που προσπαθεί να διαλύσει τις σκοτεινές δεισιδαιμονίες και προλήψεις κατά των Εβραίων, μας φέρνουν στο νου όλα εκείνα τα άλλα χείμενα στυγνού

αντισημιτισμού, από τα οποία είναι γεμάτη η ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ακόμη και η ελληνική.²⁸ Οι Εβραίοι τοχογλύφοι, οι μάγοι, οι απάτριδες και προδότες, εκείνοι που κλέβουν τα παιδιά και τα βάζουν στα βαρέλια με καρφιά, είναι πρόσωπα οικεία στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα.

Ακόμη και οι σπουδαίοι κλασικοί όπως ο Νίκενς, ο Ντοστογιέφσκι, ο Μπαλζάκ, δεν παρέλειψαν να δώσουν τέτοια πρόσωπα. Το θρησκευτικό στοιχείο έπαιξε βεβαίως τεράστιο ρόλο στην κατασκευή μιας αρνητικής εικόνας του Εβραίου, διότι αυτό υφαίνει έναν ιστό από ακλόνητες πεποιθήσεις οι οποίες λειτουργούν ως συνδετικό στοιχείο μιας θρησκευτικής ομάδας, που τη συνδέει η ίδια φαντασιακή αναπαράσταση του κόσμου. Οι Εβραίοι, σταυρωτές του Χριστού, ενός επίσης Εβραίου, αυτοί που τον αρνήθηκαν και εξακολουθούν να περιμένουν τον Μεσσία, δεν θα μπορούσαν να είναι για τον δυτικό χριστιανό παρά αποδιοπομπαίοι τράγοι, και αυτόν το ρόλο έπαιξαν στις χώρες όπου τους οδήγησαν οι διωγμοί και οι κατατρεγμοί τους.

Στη λογοτεχνία πιστοποιούμε την ύπαρξη ενός αντισημιτικού ύφους, που στηρίζεται χυρίως σε δύο ρητορικά σχήματα, την υποτύπωση και το νεολογισμό. Η υπο-

τύπωση, είναι το σχήμα που με μια πολύ μαρτί, περιγράφει φτιάχνει έναν μικρό ρεαλιστικό πίνακα και ισοδυναμεί με στερεότυπο. Αν ανατρέξουμε στην περιγραφή του Γαβριηλίδη για τους Εβραίους της Στοκχόλμης που παραδέσαμε προηγουμένως, θα βρούμε τέτοια παραδείγματα: οι Εβραίοι «αληθείς γουρουνομύται», «δορυβούντες», «τεισοπυγούντες» κλπ., είναι ένα μικρό δείγμα για το σχήμα υποτύπωσης και την κατασκευή των ανάλογων στερεότυπων. Ο νεολογισμός, πάλι, είναι για κατασκευή, γέων λέξεων, εδώ με πρώτο συνδετικό τους Εβραίους, που συνήβως έχει ως αποτέλεσμα τον εντυπωσιασμό του αναγνώστη αλλά και τον κακοχαρακτηρισμό των Εβραίων. Τέτοιους νεολογισμούς, όμως, χρησιμοποιεί, όπως είδαμε, και ο Χρηστοβασίλης. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι γίταν αδύνατο να γράψει κανείς για τους Εβραίους, αντιστρίτης ή φίλοστρίτης, χωρίς να χρησιμοποιήσει μια ειδική τεχνική, προσδοκώμενη από τον αναγνώστη, ως κοινός τόπος που εξασφαλίζει την αναγνωστική του χειρένου και την επικοινωνία συγγράφεα και αναγνωστικού κοινού μιας εποχής. Βεβαίως ο Χρηστοβασίλης το κάνει αυτό σκόπιμα, διότι έτσι επιτυγχάνει πρώτα να εισαγάγει τον αναγνώστη στο ίδια με κναγνωρίσμα τρόπο, και εν συνεχείᾳ να αποδομήσει

τη στερεοτυπική εικόνα του Εβραίου. Αυτό όμως δείχνει πόσο βαθιά ρίζωμένη, γίταν αυτή, για παράδοση, της χρήσης ενός αρνητικού λόγου για τους Εβραίους.

Χαρακτηριστικό για τα παραπάνω είναι το παραδειγμα των Ρώσων συγγραφέων, οι οποίοι, λόγω χυρίως του σλαβικού εθνοτισμού αλλά και του πλήθους των Εβραίων στην προεπαναστατική Ρωσία, και ιδίως στην Ουκρανία, διακρίνονται για έντονο αντιστριτισμό. Ακόμη και συγγραφείς όπως ο Πούσκιν και ο Τουργκένιεφ δεν απέφυγαν να παρουσιάσουν στυγνούς και ρυπαρούς Εβραίους τοκογλύφους, απατεώνες και προδότες.

Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι, πολλές φορές, οι «κακοί» Εβραίοι των συγγραφέων ήσαν καθαρά λογοτεχνικές επινοήσεις, αποτέλεσμα διακεφενικών σχέσεων, που απλώς εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της πλοκής, και μάλιστα τους χρησιμοποιούσαν συγγραφείς που δεν είχαν ποτέ τους γνωρίσει αληθινούς Εβραίους, αλλά τους γνώριζαν από τις λαϊκές προλήψεις και παλαιότερα διάσημα λογοτεχνικά πρόσωπα, τον Σάυλων του Σαιξπίρ, τον Ιθανόγη του Ουώλτερ Σκωτί, τον Φάτζιν του Ντίκενς. Ακόμη και στον ανθρωπιστή, και αισθαντικό Τσέχωφ, δεν απουσιάζουν τέτοια πρόσωπα στα πρώτα έργα του.

sure?

Η κατάσταση άλλαξε άρδην στη Ρωσία μετά τα μεγάλα πογχρόμ του 1881. Τότε πολλοί συγγραφείς μετατράφηκαν και συνειδητοποίησανότι η χρήση προσώπων «κακών» Εβραίων μπορούσε να έχει και υλικό αντίκτυπο, κι ότι τέτοια «χάρτινα» πρόσωπα εντέλει καλλιεργούσαν το φανατισμό και έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων. Αυτό ακριβώς είχε συναισθανθεί και ο Χρηστοβασίλης, και αυτό τον κίνδυνο προσπάθησε να καταπολεμήσει γράφοντας την αφήγησή του και προσπαθώντας με κάθε τρόπο να αποδομήσει το αρνητικό στερεότυπο του Εβραίου.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο αποδείχθηκε από την ιστορία ότι δεν ήταν πάντα εύκολο, και αυτό φαίνεται στο ιστορικό του διήγημα. Χωρίς την παραμικρή κακή πρόθεση, ο Χρηστοβασίλης αποτύπωσε ένα ιστορικό πρόσωπο που συνέβαινε να είναι Εβραίος, διακινδύνευοντας να ακολουθήσει ένα αμφίσημο στερεότυπο. Άς σημειωθεί ότι ο μεγάλος ανθρωπιστής και ειρηνιστής Τολστόι, ίσως ακριβώς γι' αυτό το λόγο, δεν έβαλε ποτέ πρόσωπα Εβραίων στο τεράστιο έργο του, για να αποφύγει έναν τέτοιο κίνδυνο. Αυτό παραδέχθηκε ένας σπουδαίος Ρώσος και γνωστός φίλος της, ο Μαξίμ Γκόρκι, γνήσιο τέχνο της Ρωσικής Επανάστασης και

της ανεξιδρυσκείας, ο οποίος, στην προσπάθειά του να γράψει θετικά για τους Εβραίους, αναγνώρισε ότι αυτό «είναι πολύ δύσκολο».

Σήμερα, μετά από συστηματική έρευνα στον διεπιστημονικό χώρο των πολιτισμικών σπουδών, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και την ιδεολογία, που έχει ενσωματώσει τον αντισημιτισμό στο «αισθητικο-ιδεολογικό» σύστημά της, στην κοσμοαντίληψη, και την κουλτούρα της. Γι' αυτό είναι διπλά σημαντική η προσφορά εκείνων των συγγραφέων που αντελγόμεναν τους κινδύνους της χρήσης της στερεοτυπικής γλώσσας για να χαρακτηρίσουν μια εύνοική ομάδα, και προσπάθησαν να το δείξουν έμπρακτα, όπως έκανε ο Χρηστοβασίλης. Εκείνο που θαυμάζουμε είναι όχι μόνο ότι διάλεξε να γράψει για τους Εβραίους, αλλά κι ότι διαισθάνθηκε πώς αυτό «είναι πολύ δύσκολο». Έτσι, ο συγγραφέας «ηθογραφικών» διηγημάτων αποδείχθηκε πιο οξυδερκής σε ζητήματα αισθητικο-ιδεολογικά από ό,τι πολλοί προοδευτικοί αστοί της εποχής του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Δροσιά Κατσίλα, *Ο βίος και το έργο του Χρήστου Χρηστοβασίλη. Γραμματολογική και αρχειακή μελέτη*, διδακτορική διατριβή, έκδοση Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα, 2007.
2. «Κωνσταντινούπολις» και «Αιγυπτιακά», επιστολή προς τον «Φίλτατον» κύριο Εφηγαίο, για το Αττικόν Ημερολόγιον.
3. «Επιστολαι εξ Ιταλίας».
4. Βλ. σχετικά Φραγκίσκη Αμπατζούλου, «“Η ανδρωποδυσία παρά τοις Ιουδαίοις”. Ένα σενάριο για τη Μαρία Μηχανίδου», στον αφιερωματικό τόμο για τον Παν. Μουλλά, Σοκόλης, Αθήνα, 2003.
5. Δροσιά Κατσίλα, *Ο βίος και το έργο...*, ό.π.
6. Τα στοιχεία τα παίρνουμε από την πρωτότυπη δίτομη μορφή της εργασίας του Pierron Bernard, *Histoire des relations entre les Grecs et les Juifs de 1821 à 1945*, διδακτορική διατριβή, Παρίσι, 1993, σ. 310-312. Η ελληνική έκδοση του θεοφίλου, δυστυχώς συντομευμένη, και χωρίς το πλούσιο υλικό που παραδέτει ο συγγραφέας στη μορφή της διατριβής, κυκλοφόρησε με τίτλο *Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα*, Πόλις, Αθήνα, 2004.
7. «Η εβραϊκή κοινότης της Ζαχύνδου», *Παρνασσός* 14 (1891-1892), φ. 10, 11, 12.

8. Γεωργίου Α. Ζαΐτζιάνου, *Ακτίς φωτός, ο καταδιωγμός των Εβραίων εν τη ιστορίᾳ. Σκέψεις*, Εν Κερκίρα, τύποις Ν. Πετσάλη, 1891.
9. «Οι Εβραίοι και η περί αυτών πρόληψης εν τη ελληνική ποιήσει», *Εθνικόν Ημερολόγιον Κ. Σχόκου*, 1892, σ. 307-309.
10. Πέτρου Α. Κασσιμάτη, *Αἴμα, Εβραίοι, Ταλμούδ*, ητοι αποδείξεις θρησκευτικά, ιστορικά και δικαστικά περί της υπάρξεως των ανδρωποδυσιών παρ' Εβραίοις, επί τη βάσει των έργων πλείστων συγγραφέων αρχαίων και νεωτέρων και ιδία του συγγράμματος του Henry Despontes *Le Mystère du sang*, εκδίδεται δαπάναις Αντωνίου Μελιστηνού, ωρολογοποιού, Τεύχος Α' και Β'. Βιβλίον πρώτον, εν Αθήναις, εκ του Τυπογραφείου Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, κάτωθι του Δημαρχείου, 1891. Φ. Καρρέρ, *Ιουδαϊσμός και χριστιανισμός και τα εν Ζαχύνδω συμβάντα κατά την μεγάλην Παρασκευήν*, Τυπογραφείο Ο Φώσκολος, Σ. Καψοκεφάλου, 1891 (1892 επί του εξωφύλλου).
11. Pierron Bernard, *Histoire des relations...*, ό.π., σ. 248.
12. Βλάσης Γαβριηλίδης, «Μολυβίες», *Νέον Πνεύμα*, σε τρεις συνέχειες, Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος 1894. Αναδημοσιεύεται στη σειρά της *Βασικής Βιβλιοθήκης*, τόμος 22ος, *Ταξιδιωτικά*, επιμέλεια Στέλιου Ξεφλούδα, Αθήνα, χ.χ., σ. 119.
13. Νίκος-Γαβριήλ Πεντζίκης, *Μητέρα Θεσσαλονίκη*, Κέδρος, 1970, σ. 105.
14. Μαρκ Μαζάνιερ, *Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων*

- των, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2006, σ. 105.
15. Μαρκ Μαζάουερ, *Θεσσαλονίκη...*, δ.π., σ. 56.
16. Herman Melville, *Journals*, Έβανττον, Ιλλινόι, 1989, σ. 56. Στον Μαζάουερ, *Θεσσαλονίκη...*, δ.π., σ. 239.
17. Ρένα Μόλχο, *Oι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, 1856-1919. Μια ιδιαίτερη κοινότητα*, Θεμέλιο, Αθήνα, 2001, σ. 35.
18. Π. Ριζάλ (Ιωσήφ Νεχαμά), *Θεσσαλονίκη, η περιπόλητη πόλη, μετάφραστη από τα γαλλικά Βασιλης Τομανάς*, Νησίδες, Σχόπελος, 1997, σ. 163.
19. Joseph Nehama, *Histoire des Israélites de Salonique*, t. VI-VII, Θεσσαλονίκη, 1878, σ. 739.
20. Ρένα Μόλχο, *Oι Εβραίοι...*, δ.π., σ. 113.
21. Ρένα Μόλχο, *Oι Εβραίοι...*, δ.π., σ. 35.
22. Victor Bérard, «Salonique», *L'Univers Israélite*, 52 (1897).
23. Μαρκ Μαζάουερ, *Θεσσαλονίκη...*, δ.π., σ. 293.
24. Κωστής Παλαμάς, «Ρωμιός και ρωμιοσύνη», (1901), Άπαντα, τ. 6, σ. 276.
25. Κ.Θ. Δημαράς, *Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας*, Ίκαρος, Αθήνα, σ. 425.
26. Αλκητης Θρύλος, *Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας*, Δίφρος, Αθήνα, 1962, σ. 92.
27. Τέλλος Αγγας, «Χρ. Χρηστοβασίλης», *Νέα Εστία*, 21 (1937), σ. 460-461.
28. Βλ. Φραγκίσκη Αμπατζόπουλου, *Ο Άλλος εν διωγμώ*. Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία. Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας, Θεμέλιο, Αθήνα, 1998.

I

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1894

Ιγ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ



Η φωτογραφία του διαβατηρίου
του Χρήστου Χρυστοδούλη.

Προ του Γραφείου της επιβεωρήσεως των Διαβατηρίων¹

Μετά 5 λεπτά από της απομακρύνσεώς μου από το πλευρόν του «Ουρανού» ευρένηγι προ του Γραφείου της επιβεωρήσεως των Διαβατηρίων,² ένδια συνιωστίζοντο όλοι οι εκ του αποπλοίου εξελθόντες επιβάται προς επίδειξην των διαβατηρίων των, διότι κατά τας τουρκικάς διατάξεις ουδείς δύναται να πατήσῃ το τουρκόν έδαφος είτε αλλοδαπός, είτε γημεδαπός ήνευ ταχτού διαβατηρίου επικυρωμένου, ή, εκδεδομένου υπό τουρκικής αρχής. Οι παραβάται της διατάξεως ταύτης φυλακίζονται προσωρινώς και υποβάλλονται εις πρόστιμον, και δεν αποφυλακίζονται, εάν δεν επέμβη, γ, οικεία προξενική, αρχή.

Δεν θα είπω υπερβολήν εάν αναφέρω ενταῦθα ότι και ο τελευταίος Τούρκος υπάλληλος είναι το διαρύμετρον των πολιτικών διαβέσεων του Κράτους του. ίσως

δε οι επί της επιθεωρήσεως των διαβατηρίων υπάλληλοι, οίτινες προσφέρονται λίγαν περιποιητικώς προς πάντα ξένον υπήκοον των ευρωπαϊκών και αμερικανικών κρατών, εκτός των υπηκόων των κρατιδίων του Αιμού, και ιδίως των Ελλήνων, τους οποίους διά παντός τρόπου, εννοούν να περιφέρονούν.

Εις εμέ, μία άγρια ματιά του υπαλλήλου των διαβατηρίων, η οποία, μικρού δειν με εξάπλωνε κατά γῆς, νομίζω δεν οφείλετο εις άλλο τι παρά εις τους προς τα άνω στριψμένους αρεψανείς μύστακάς μου, όπερ θεωρείται άγαν ελληνικόν.

Η διαγωγή αύτη των Τούρκων υπαλλήλων είναι εύνική αρετή, διότι ο Τούρκος συνήμισε να θεωρή και ατομικού του εχθρόν πάντα εχθρόν της ακεραιότητος του Κράτους του. Και εις την εύνικήν ταύτην αρετήν πρέπει να καυχάται η Τουρκία και πολλά να ελπίζη εξ αυτής.

Περαίνων το παρόν κεφάλαιον θεωρώ καθήκον να συστήσω προς πάντα Έλληνα υπήκοον σκοπούντα να μεταβή εις την Τουρκίαν να έχη εν τάξει το διαβατήριόν του, να μη φέρη μαζύ του κανένα όπλον και προ πάντων κανέν ελληνικόν βιβλίον, έστω και αλφαριθμάτιον του Παπαμάρκου,³ ή αριθμητικήν του Δραΐκη,⁴

και εν τέλει να μην έχη στριψμένους τους μύστακάς του αρεψανώς προς τα άνω, διότι εις την παραμικράν υποψίαν, ενδεχόμενον να εύρη το διάβολό του.



Εργαλιού αχθοφόροι στη Θεσσαλονίκη.

2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Έξοδος εις τὴν πόλην

Άμα εξῆγον του Γραφείου της επιβεβαρήσεως των Διαβατηρίων, ευρένην επί της προκυμαίας της πόλεως. Είναι αύτη, γράψατε, οδός, γη πατούν οι Βακαστίως ερχόμενοι εις τὴν Θεσσαλονίκην.

Τότε παραμονή του Σαββάτου, δηλαδή, Παρασκευή, καὶ ἐνεκκα τούτου ο επί της προκυμαίας συνωστισμός του πλήθους ὡς τόσον πολύς, ὥστε δεν τρύναμην, ή διαγκωνίζων καὶ διαγκωνίζόμενος να προχωρώ. Όλον εκείνο το ποικίλως ενδεδυμένον ρύμερόν πλήθος εκτινάσκεται κάτω, δεξιά καὶ αριστερά, σοβαρόν, πολυάσχολον, λακόν, γειφονομόν, τρέχον σα να το κυνηγούτε κανένας.

Κατ' αρχὰς ενόμισα ὅτι είγεν εκραγγή, κάπου πυρκαϊά, κι' ἐτρέχεν ὅλος ωτός ο κόσμος ἵνα σώσται, ἔκαστος την οικογένειάν του καὶ τα υπάρχοντά του, αἴκι ακολούθως τριπλάσια ὅτι ουδέν τοιότον συνέβαινε, καὶ



Ζεύγος Εβραίου της Θεσσαλονίκης.

οι οποίης εκείνη, την έκπλαστος κίνησις είχεν ως κέντρον της ακτίνας της το τελεονεύκον Κατάστρωμα, εις την πλατείαν του οποίου εισέρχοντο και εξέρχοντο κατα εκπονταδας, ως εισέρχονται και εξέρχονται εν κάθε χρονίζεως κι μέθυσσαι εκ των κυράτων.

Οίον εκείνο το μαρτύριον πήγεν το ποντίλιο κατα το ένδιμα, το κάλομα και την υπόδεσην μηδείς γλωσσαν την, φύσιας ουσίαν την ιτάλικην, γιατί να είναι καθόλου μπλετή. Ελληνικά και τουρκικά δεν τρέουν καθόλου. Η πόρρουν εν εμοι και δεν εργάζονται τα είδης ανθρώπου τραχιον την πομπόρρημαν εν είδει μαρμάρων, διαγένετον εκ της μαρμάριδας των, και τι είδης γλώσσα την τη γαλινομένη. Ήβελον να θώ Τελληνας, Τούρκους και Εβραίους, και δεν είναι ποτέ αλλο παρά ενα χιλιόποδα χιλιόποδα δι' εὔρε προελεύσεως. Θέλον δε να μακροπολέω την περιεργείαν μου, ερωτών την, δεν γρύναμεν γ' αποτάσσω προς κανενα δύοτε πάντες πετούσσω τηρε κακείσα, εν είδει ψύνοπτωριόν διέλλητων, πυρομένων από τον πόλεμον την ανέμον, μόστε δεν γρύναμεν γα καρτέρω την διά του διάφανος μου.

Επομήνως εκεί που επέγιαντα χριστιανούς και χειροποίους και απαρχητηρίους και επορίες την κεράτην μου

δεξιά και αριστερά ταν κανένα χαμένο πρόβατο, έπειτα το θλέμπαμου επί την οεπιγραφής: «Καθένειον Μιαούλης», δυναμένης και νεκρόν ν' αναστήσῃ. Έλληνα, ευρισκόμενον εις την θέσιν μου. Ό, τι γράνθην εκείνην την στιγμήν δεν περιγράφεται. Μοι εφάνη ότι ο Γέρων Ναύαρχος παρουσιάσθη, έμπροσθέν μου με όλο το ένδοξον αυτού μεγαλείου, με την αυστηράν φυσιογνωμίαν του, με το τουνέζικο φέσι του και με το πολύπτυχον σαλιβάρι του. Μοι εφάνη σα να εξεφύτρωσε στη μέση εκείνης της ξενητείας το πολυπόνητο πατρικό μου σπίτι, γελαστό, χαρούμενο, κισσαροστεφανωμένο. Εισήλθοντός με θήμα διψήστης ελάφου, τρεχούστης προς την κελαρύζουσαν ρεματιάν διάμεσου πυκνών θάμνων, αλλά και εντός του γρωωνύμου καθένειον η αυτή ακατάληπτος γλώσσα, την αυτή άγνωστος γενειοφόρος φύλη. Ενόμισα προς στιγμήν ότι έχασα τα ίχνη των πόνων μου, και την αιώνασθην να εξέλθω άπρακτος, αλλ' ευτυχώς μια γήλαντην γέμινευσις να ερωτήσω τον καθέπωλην, όστις ίστατο προ του τεζαχιού¹⁰ του ως άγαλμα. Τον πληριάζω και τον ερωτώ:

- Γνωρίζετε ελληνικά;
- Πώς δε γνωρίζω, μια απεκρίθη, αφού είμαι Έλληνας και γνήσιος μάλιστα Έλληνας.

– Δεν μου λες, δρε αδερφέ, επανέλαβον, τι είδους ανθρώποι είναι αυτοί που τρέχουν έξω, αυτοί που είναι εδώ μέσα, και τι είδους γλώσσα είναι αυτή, που μιλούνε;

– Είναι όλοι Εβραίοι, μια απήντησεν αφελώς, και τη γλώσσα που μιλούνε είναι εβραίκα.

– Και δεν υπάρχουν κανόλου Χριστιανοί, Τούρκοι και άλλες φυλές εδώ πέρα; τον γράτησα πάλιν.

– Ιπάρχουν, μια απήντησε πάλιν, αλλά δεν καταλαβαίνονται. Στην αγορά όλοι μιλούν εβραίκα. Χωρίς εβραίκα δεν μπορεί να κάνη τίποτε κανείς εδώ πέρα. Όλα είναι εβραίκα.

Ευχαριστήσας τον αγαθόν καφέπωλην εξήλθον του καθένειον και διηγήθην προς το μέρος εκείνο της προκυμαίας, ένδα έβλεπον πολλάς δεμένας λέμβους, ήνα εύρω τον λεμβούχον μου και γίνω κάτοχος της φιλολογικής μου καλάθου.¹⁰



Ο Γιαννός Μαζί, μεγάλος ράβης της Θεσσαλονίκης.

3η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εβραϊοι Εβραϊοι Εβραϊοι!

Εξέλθων του καθήθεντού ευρέων πάλιν εν τῷ μετώπῳ απειρασίμου πλήθους εβραϊκοσμοῦ. Εβραῖοι εὐπροστέντες μου, Εβραῖοι ὑπιστέντες μου, Εβραῖοι εἰς τα δεξιά μου, Εβραῖοι εἰς τα αριστερά μου, Εβραῖοι πέρα. Εβραῖοι δώθε! Πνυτού Εβραῖο! Τόσον δὲ πολὺ απεβραΐσθη¹⁰ τι, διαντασία μου, ώστε και τι, δάκασσα μου εφάνετο ως εβραία Σειρήν, και τα εν χωτή πλούτα εβραία, και ο γῆς εβραίκος, και ο αιρανός εβραίκος, μηδὲ του εἰς το δάκος του Θερμαϊκού κόλπου οι Τιτάνοις απολιτήριτοι μεγέθους ισταμένοι δεσμοτήτου Οίλυμπου μας, ήταν μοι εφάνετο εκείνη την στιγμήν εις το περόν των Εβραίων ὄρος Χωρί¹¹ ένων, παρά την φλεγομένην, και οι καιριμένην δάκον εφάνη, ωπό νεφέληρο Ιερονάνασσική στρημέτα του αρχιγύνοι της εβραϊκής δυτίς Μουσέως.

Πρὸς εννοήσιν δὲ ευρισκόμενην εντός ποιοῦτον εβρα-

οκατακλυσμού, ότεν της θανάτου τίποτε, ήδη, όμως αντι-
ηγήθεις αυτό τέρχεται να ... φοβώμαι! Αληθώς τέρχεται
να φοβώμαι, διότι εξύπνησαν εν εμοί αι παιδικαί ανα-
μνήσεις και έλαθον σάρκα και οστά. Όλαι αι διηγή-
σεις, ας ήχουν παιδίον από του στόματος διαφόρων
συγχωριανών μου γραιών, αίτινες διηγούντο μεθ' όλης
της απαιτουμένης τραγούδητος¹³ ... πώς κλέψτουν οι
Εβραίοι τα χριστιανόπουλα, πώς τα κλεισουν μέσα στα
υπόγεια, πώς τα θρέψουν ζάχαρη και κουκουνάρι για
να παχύνουν και πώς ... ω Θεέ μου! τα βάνουν στα βε-
λόνια και τους μαζεύουν το αίμα για να μεταλάβουν
την πασκαλιά τους!¹⁴

Κατ' αρχάς με όλην την θερμότητα του χαιρού¹⁵ με
κατέλαβε ρίγος εκ του φόβου, νομίζοντας ότι όλον εκεί-
νο το εβραιομάζωμα αμ' ως εννοήστη ότι είμαι Χρι-
στιανός, θ' ανοίξη το στόμα του και θα με φάγη! Ευ-
τυχώς όμως, η συναίσθησις ότι δεν είμαι πλέον παιδά-
κι να φοβώμαι τοιαύτα αφελή γραιομωρολογήματα, μ'
έκαμε να συνέλθω, να εκδιώξω μακράν τας παιδικάς
αναμνήσεις, καθώς και τας φανατικάς φευδοδιαδόσεις,
τας γεννησάσας φρικώδεις προλήψεις¹⁶ και να θεωρή-
σω όλους εκείνους τους περικυλλούντας με Εβραίους
ως τέκνα της φύλης του Καυκάσου, εξ της και εγώ και

πάντα τα εν Ευρώπη κατοικούντα φύλα ελκόμενα την
καταγωγήν μας, και ως μηδεμίαν σχέσιν έχοντες με
την κανιβαλικωτάτην πόσιν του ανθρωπίνου αίματος.
Ανεβάρρησα ολίγον κατ' ολίγον και δεν παρήλθον τι
ολίγα λεπτά ίνα εξουχειωδώ με τον εβραϊκόσμον εκεί-
νον, ώστε ολίγον έλειψε να ερωτήσω τον εαυτόν μου αν
είμαι Έλλην ή Εβραίος!

Χωρών αδιαχόπως προς ανατολάς, και ακολουθών
την παραλιακήν οδόν ανεκάλυψα το «Αυτοκρατορικόν
Ξενοδοχείον» ένδα, κατά σύστασιν φίλου, είχα διατά-
ξει τον λεμβούχον μου Ραφαήλ¹⁷ να φέρη θαλασσίως
το κιβώτιόν μου, όπερ περιέχειε τα ταξιδιωτικά υπάρ-
χοντά μου. Ανέβην θαρραλέως, κατέλαβον το δωμά-
τιόν μου και εξήλθα εις τον εξώστην ίνα εξακολουθή-
σω το εβραιοθέαμα. Τι Εβραίοι και κακό! Τι απέραντος
εβραιοπαρέλασις! Μοι εφαίνετο ότι και αυτός ο αήρ, τον
οποίον ανέπνεον ήτον εβραίος!

Μέσα σ' αυτόν τον εβραιο-ωκεανόν λησμονεί κανείς
ότι ευρίσκεται εις την Θεσσαλονίκην, εις την πρωτεύ-
ουσαν της Μακεδονίας, επί τουρκικού εδάφους, και υπό
την κραταιάν αιγίδα της Α.Α. Μεγαλειότητος του
Σουλτάν Αβδούλ-Χαμίτ, πολύ πλησίον της Ελλά-
δος, απέναντι ακριβώς του Ολύμπου.

Λιγμονεί επί τέλους ότι είναι Έλλην, Τούρκος, Βλάχος, Σλαύος, Αλβανός ή άλλο τι, και φέρεται τα νυσίπτερος διά μέσου άλλων χρόνων και άλλων αιώνων εν τω μέσω της θείας πόλεως της Ιερουσαλήμ. Και αληθινός η Θεσσαλονίκη είναι μία αχανής χάρα, μία μεγάλη εβραϊόπολις με πληθυσμόν 155.000 κατοίκων, εξ αυτών αι 100.000 είναι όλοι Εβραίοι, αι δε υπόλοιποι 55.000 κατατέμνονται εις 25.000 Έλληνες, άλλους τόσους Τούρκους, και 5.000 Βουλγάρους, Σέρβους, Βλάχους, Γύψτους, Άγγλους, Γάλλους, Αυστριακούς, Γερμανούς, Ιταλούς κλπ. Όπου και ανυπάγη τις, όπου και αν σταθή ευρίσκεται εβραϊκούλωμένος.

Μόνον τη εμφάνισις Τούρκου στρατιωτικού, τή Χόντζα τίνος, με τα λευκά του ράτα και το πράσινο τή λευκόν σαρίκι του σοι φέρει εις την μνήμην ότι ευρίσκεται επί τουρκικού εδάφους. Όλα τα πράγματα είναι εβραίικα: οικίαι, εργαστήρια, καταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, όλα, όλα!

Η Θεσσαλονίκη περιλαμβεί όλα τα είδη και τας κατηγορίας των Εβραίων της υψηλού, κατά πλούτον, τάξιν, ανάπτυξιν, ενδυμασίαν, και γρίφων. Είναι πλήρες μωσαϊκόν του περιουσίου Λαού, εις τον οποίον οφείλεται τη

τημή της αποχαλύψεως του ενιαίου της θεότητος. Είναι πλήρες πανδαιμόνιον όλων των εβραϊκών αποχρώσεων.

Εν Θεσσαλονίκη υπάρχουν Εβραίοι από πλουσίου πρώτης τάξεως και βιομηχάνου πρώτης τάξεως μέχρι του τελευταίου εργάτου, όστις απούνήσκει της πείνης. Εν Θεσσαλονίκη υπάρχουν Εβραίοι ζάπλουτοι με μηδώδεις περιουσίας, άνω των εκατόν εκατομμυρίων φράγκων, Εβραίοι πλούσιοι με μεγάλας περιουσίας, μέχρι τεσσαράκοντα εκατομμυρίων φράγκων, Εβραίοι έχοντες το ιδικόν των, και επικερδή εργασίαν, Εβραίοι μεροδούληδες και μεροφάίδες, Εβραίοι πτωχοί, και Εβραίοι θνήσκοντες χυριολεκτικώς της πείνης, αποζώντες εκ γλισχυτάτων ελεημοσυνών της τε κοινότητος και των διαφόρων ισραηλιτικών συλλόγων. Εν Θεσσαλονίκη υπάρχουν Εβραίοι ιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, μηχανικοί, θεολόγοι, καθηγηταί, διδάσκαλοι, γραμματισμένοι, μισογραμματισμένοι, αγράμματοι, αναλφάβητοι.

Εν Θεσσαλονίκη υπάρχουν Εβραίοι ευγενείς, εξεγενισμένοι, χοσμοπολίται, φιλάνθρωποι, φιλοπρόοδοι, γενναιόδωροι, φιλαλήθεις, αγενείς, απολίττευτοι, φανατικοί, φιλοχρήματοι, γνήσιοι απόγονοι του Σάυλων, φιλόδουλοι, οπισθοδρομικοί, απατεώνες, τσιφούτηδες

πρώτης τάξεως, μη, έχοντες ουδέν τερόν και όσιον. Εν Θεσσαλονίκη, υπάρχουν Εβραίοι φορούντες ευρωπαϊκήν ενδυμασίαν *fin du siècle*,¹⁸ υψηλόν πίλον, μονόχλι, κατοικούντες εις κατάστιλπνα μέγαρα και διατηρούντες Ευρωπαίους και Ευρωπαίας παιδαγωγούς, έχοντες αμάξας συρομένας υπό μεγάλης αξίας αραβικών ιππων, ιππεύοντες ιδίους εκλεκτούς ίππους, ως γνήσιοι πεπόται των παρισινών βουλευτών, τρέφοντες γέρους, τρέφοντες γένειον, αναγιγνώσκοντες τα νεώτερα γαλλικά μυθιστορήματα, ομιλούντες την γαλλικήν ή την γερμανικήν ή την ιταλικήν ως μητρικήν των γλώσσαν, μη, μαδόντες ποτέ να διαφέσουν τα φαγητά εις εβραϊκά ή μη, εβραϊκά (τουρφά), τηρούντες οίκοι γαλλικήν μαγειρικήν και δυνάμενοι να φάγωσι εν οιαδήποτε χριστιανική, ή τουρκική, ουχία και οιωδήποτε ξενοδοχείω, υπάρχουν και Εβραίοι φορούντες αντριά και κεφαλόδεσμον, ως οι προ Χριστού προπάτορές των, Εβραίοι φραγκοφορεμένοι με φέσι, ως Τούρκοι υπάλληλοι, Εβραίοι με μπενεβρέκια, ως οι κάτοικοι των χωρίων του Βόλου, Εβραίοι μη, αναγιγνώσκοντες άλλο βιβλίον εκτός της Παλαιάς Διαθήκης ή του Ταλμούδ και του Καθαλά, Εβραίοι μη, τρώγοντες ή, εκείνα τα φαγητά, ότινα επιτρέπονται υπό της θρησκείας των, και τα σπούδα

έχουσι διέλθει υπό την εξέλεγξιν ή την μάχαιραν του χαμάμτη, (ιερέως).

Ουδεμία πόλις εν τω χόσμω έχει συγχεντρώσει το σύντον εβραϊκόν πληθυσμόν, όσον η Θεσσαλονίκη. Δι' αυτό δε θεωρείται νυν αύτη ως πρωτεύουσα της Ισραηλιτικής φυλής, ως νέα Ιερουσαλήμ του στημερινού, ίσως δε και των ακολούθων αιώνων. Εν αυτή δύναται τις να ίστη, να θαυμάσῃ και να μελετήσῃ όλας τας εξελίξεις ας υπέστη, ο πολυπλάγυτος και πολυπαθής ούτος λαός του Ισραήλ, από της Σταυρώσεως του Ιησού Χριστού μέχρι σήμερον. Παρελαύνουν ενώπιόν του, εν πάσῃ, στιγμή, δίκην στρατιάς ατελευτήτου, όλαι αι εθνολογικαί ενώσεις και αλλοιώσεις του αρχαίου Ιουδαικού τύπου. Δύναται τις ακόπως εν τω εβραϊκώ τούτω πανδαιμονίων να διαχρίνη όλους τους τύπους και τας παραλλαγάς της καινατσίας φυλής: Πρόσωπα με τον άμεμπτον και καθαρόν εμνικόν χαρακτήρα, αγνά, μελανόφυλλα, δασύτριχα ή μακρόρρινα, ως τα των αρχαίων Ισραηλιτών, σιτόχροα, ως τα των Ελλήνων, πλαδαρά και ήρεμα ως τα των Τούρκων, βραχύρρινα και ξανθά, ως τα των Σλάβων, λευκόξανθα και ευθύρρινα ως τα των Γερμανών, εξ ου δύναται τις ευχόλιως να εικάσῃ ότι Έλληνες, Τούρκοι, Σλάβοι, Γερ-

μανοί και τίνες άλλοι επί μακρούς αιώνας ειργάσθησαν ευσυνειδήτως και ακαμάτως προς πολλαπλασιασμόν τής εις τα τέσσαρα πέρατα του Κόσμου διασκορπισμένης και καταδιωκομένης φύλης του Ισραήλ!

Οι γνωρίσαντες τους Εβραίους της Κωνσταντινούπόλεως, της Σμύρνης, της Επτανήσου, των Ιωαννίνων, της Άρτης, της Λαρίσης, του Βόλου και των Τρικκάλων και εν γένει πάσης άλλης πόλεως της Ελλάδος ή της Τουρκίας, δεν είδον ή την κακογραφίαν όλου του Ισραηλιτικού κόσμου. Τους νομίζουν γενικώς φιλαργύρους, χρηματολάτρας, αγενείς, φανατικούς και δειλούς διότι συνήδισαν να τους βλέπουν κακοενδεδυμένους, κακοδιάίτους, και διότι ουδέποτε τους είδον ενώπιον των πλημμελειοδικείων και κακουργιοδικείων κατηγορουμένους επί δάφνω, τραύμασι, φόνοις και άλλοις αξιοποίησις εγχλήμασι, άτινα έχουν σχέσιν με το ρόπαλον, την μάχαιραν ή το πιστόλιον. Αν όμως διέλθωσιν αύτοι εκ Θεσσαλονίκης, θα μείνουν έκπληκτοι, μανδάνοντες ότι υπάρχουν εν τω Κόσμῳ Εβραίοι γενναιόδωροι, ευεργετικοί, ευγενείς, κοσμοπολίται, ανεξιθρησκοί, ριψοχίνδυνοι, ζώντες ως οι μεγαλείτεροι αριστοκράται των ευρωπαϊκών πρωτευούσών, με εύνοιαν υπερηφάνειαν και εύνοιαν φρόνημα, με αμάξας, με λα-

κέδες, με μέγαρα, με χριστιανούς υπαλλήλους, και με πολλούς άνθους παλληκαρίας, πολύ συχνά συμπλεκόμενοι νύκτα τε και ημέραν μετά στρατιωτών, αστυνομικών υπαλλήλων, χωροφυλάχων Τούρκων, γραστιανών κλπ.

Οι Εβραίοι της σήμερον, καίτοι απολέσαντες την εθνικήν των γλώσσαν, έχοντες ήδη μητρικήν άλλοι μεν την Ισπανικήν (Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Τρίκκαλα, Λάρισα, Βόλος), άλλοι δε την Ιταλικήν (Επτάνησος), την Ελληνικήν (Ιωάννινα, Άρτα), την Τουρκικήν (Βουλγαρία), την Ρωσικήν, την Γερμανικήν, και ει τινα άλλην, εμμένουσιν όμως πιστοί εις την θρησκείαν των πατέρων των, με όλας τας φοβεράς πιέσεις και όλους τους φρικτούς διωγμούς, και με όλας τας περιήρονήσεις, ας υπέστησαν και υφίστανται από της εποχής της εκ Παλαιστίνης εξορίας των μέχρι σήμερον. Θαυμάζει τις αληθής την φοβεράν δύναμιν της εβραϊκής θρησκείας, ήτις μεδ' όλας τας καταδιώξεις, ας υπέστη εις σχληρωτάτας και βαρβαρωτάτας εποχάς, κατόρθωσε να συγκρατήσῃ επί δέκα εννέα ήδη αιώνας επτά υλόκληρα εκατομμύρια ψυχών, διεσκορπισμένων εις όλας τας κοιλάδας του κόσμου ως φύλινοπαρινά φύλα εις τας κοιλάδας των ορέων.



Ράβης της Θεσσαλονίκης.

Είναι γνωστόι, εκ της δρακτής και μυστικής της Ιεράς Εξετάσεως Ιστορίας και αγγλικείς τυραννίαι, ας υπέστη, ο πολυπλάγχτος και πολυπαθής ούτος ίδιος του Ισραήλ, εν Ισπανίᾳ, επί του φονέας Τορκονεμάδα, ότι ο διαφόρος Γαλατής πατέρης Βίκτωρ Ουγκώ τοπούτον εντέχγιως εδραματοποίησεν. Ουδεμία σε λίστα ουδεμίας Ιστορίας χναβέρει τοιούτους και τοσούτους διωγμούς, όσους υπέστησαν οι πλάνγτες και απάτοις Ισραηλίται. Περιπλανήθησαν τήρε κακείσε, ως κύριατα αθύούμενα διηγεκώς υπό της μανίας των ανέμων. Υπεδουλώθησαν αιώνας ολοκλήρους προ Χριστού την γυναικί και τέκνοις υπό του Φαραώ και ἡγετησαν αγριάλωτοι εις Αίγυπτον, εξ ης μετά πολλούς κόπους και απεριγράπτους αγίωνας κατέβησαν να επιστρέψουσι και φιλέρωσι το προσφίλες της πολυπαθήτου Πατρίδος των γάμων. Υπεδουλώθησαν πάλιν υπό των Ρομαίων και εξωρίσθησαν μετά Χριστόνδιά καθαρίσθησκευτικούς λόγους, δυστυχώς δε δι' αυτούς και δι' άλλους του κόσμου εξωρίσθησαν αιωνίως και αέροι επιστρέθησαν εν Ισπανίᾳ διά των μεγαλειτέρων και φρικιούστερων μαρτυρίων, άτινα επέβαλεν κυροίς διηγεκώς η απαντίας μνήμης Ιερά Εξετάσις, επί σκοπώ του να εγκαταλείψουσι την θρησκείαν των πατέρων των, εξω-

ρίσηγαν και πάλιν εκ της ως δευτέρας πατρίδος προφίτερεις αυτοίς γιώρας, και εκείνεν διεσπάρησαν εις όλον τον άλλον Κόσμον, μακράν του σκληρού δι' αυτούς Καθολικισμού. Έκτοτε δε, είτε ως μεγάλαι κοινωνικαί ομάδες, είτε ως μικρά, είτε ως απλά άτομα εξακολουθούσι στερρώς εμμένοντες εις τα εδυνοκά των ένημακαί την εδυνοκήν των θρησκειών. Ειφπορείνα έχουν εξομώσει άτομά τινα, ως άτομα, ευρεύεντα, τις οίδε, υπό ποίας ψυχολογικάς περιστάσεις, αλλά δεν υπάρχει παράδειγμα εξομώσεως ομάδος, εκτός μίας και μόνης, περί της θαρρικής αμενενεκτάσεις το περί «Ντονμέδων»¹⁹ κεφάλαιον των εντυπώσεων τούτων. Αληθώς σπάνιον και αξιομίμητον παράδειγμα θρησκευτικοεδυνοκής αντοχής!

Αν τους διωγμούς, τας τυραννίας, τας πιέσεις και τους κατατρεγμούς τούτους υφίστατο οιονδήποτε άλλον έννοος, ήδειλε τούτο εξομώσει τουλάχιστον εκαντάκις. Το μέγα μέρος της θρησκευτικής ταύτης καρτερικότητος, οφείλεται εις τούτη η θρησκεία των Εβραίων είναι θρησκεία εδυνοκή. Ο Εβραίος λέγεται Εβραίος στήμερον διότι τηρεί την θρησκείαν του προπάτορός των Ιακών, του επονομαζόντος Ισραήλ υπ' αυτού του Θεού.

Εξώρωτε; Έχασε συν τη θρησκεία και τον εύνησμόν του! Δεν είναι πλέον Εβραίος! Δεν είναι Ισραηλίτης! Πνίγεται εις τον ωκεανόν του Χριστιανισμού και εις την προσωνυμίαν των άλλων εδυνοκοτήτων. Παρά τοις Εβραίοις έννοος και θρησκεία είναι αλληλένδετα.

Η εβραϊκή, ή ισραηλιτική, θρησκεία δεν είναι τίποτε άλλο τη αυτός ο εδυνοκός βίος των Εβραίων, εν θρησκευτική υποστάσει και διατκευτή, αυτή τη εβραϊκή φιλολογία, αυτή τη εβραϊκή ιστορία, με όλας αυτής τας λεπτομερείας.

Διότι, τι άλλο είναι τη Γέννησις, παρά τη εβραϊκή μυθολογία;

Τι άλλο είναι τη Έξοδος, ο Ιησούς του Ναού, το Λευΐτικόν, το Δευτερονόμιον, τα Χρονικά κτλ. παρά καθαρά ιστορία και εν ταυτώ αστικοί κώδικες και κατάγγησις;

Τι άλλο είναι το εξόχου ύψους Φάλτηριον του προφητάναχτος Δαβίδ, ο θεσπέσιος Ιών, ο πατριωτικώτατος Ιερεμίας κλπ. παρά φιλολογία εβραϊκή;

Τι άλλο είναι το ερωτικώτατον Άσμα των ασμάτων, παρά περιπαθέστατα και ερωτικώτατα δημοτικά άσματα, ως τα στημερινά δίστιγχα των Ιωαννίνων;

Τι άλλο είναι κι Παροιμίαι, παρά τη λαϊκοθρη-

σκευτική, φίλοσοφία της εβραϊκής φύλτις;

Και χωτάι αι εορτάι των στρεμερών Εβραίων δεν είναι άλλο παρά αι ουσιωδέστεραι ιστορικά σελίδες, δηλαδή έξοχοι νίκαι ή καταστρεπτικά ήτται του εβραϊκού έθνους.

Η εννεάτημερος εορτή της σκηνοπηγίας (Σουκώ) παριστάνει την έξοδον των Εβραίων εκ της Ιερουσαλήμ.

Η οκταήμερος εορτή του Πάσχα παριστάνει την απελευθέρωσιν των Εβραίων από των χειρών του Φαραώ, διά Μωυσέως.

Η διήμερος εορτή της Πεντηκοστής την υπό του Ιεχωβά (Θεού) παράδοσιν των Ιερών Πλακών εις τον Μωυσήν, επί του ὄρους Σινά.

Η διήμερος του Πουρίμ την ήτταν και την εις θάνατον καταδίκην του Αμάν υπό της ωραίας Εσθήρ.

Η μονοήμερος εορτή της Μελαίνης Ημέρας (Γεσά-Μπεά) την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ κλπ. κλπ.

Ως συμπέρασμα του παρόντος κεφαλαίου φέρω ότι, αν οι Εβραίοι, ύστερα από όσα υπέστησαν και υφίστανται έτι υπό του αναπτυχθέντος κατ' αυτών αντιστριτισμού, δεν είχον δρησκείαν εθνικήν, γένελον από πολλών ήδη αιώνων εκλείψει από της σκηνής του κόσμου, ως έννος, καθώς εξέλειψεν ήδη, η γλώσσα των και η

Ιστορία θα ωμίλει περί αυτών σήμερον, των κατεχόντων τα σκήπτρα του Πλούτου και των διεπόντων τα χρηματιστήρια του κόσμου, ως περί έθνους νεκρού!

Τις οίδε; Τις ανατείλει ποτέ γηρέα, καθ' την εν τω δικαίω των εθνικοτήτων επιτραπή και εις τον άνευ εθνικής στέγης, ως Κάιν²⁰ περιπλανώμενον Λαόν του Ισραήλ, να επανακάμψη εις την γην των Πατέρων του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, και να στήσῃ την εθνικήν του σημαίαν παρά τας όχθας του Ιορδάνου!²¹ Αμήν!

4η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι δύο ζάπλουτοι Εβραίοι
Baron Hirsch και Rotchild



Το νοσοκομείο Χίρς.

Όπως όλα τα έδυν, έχουν το ίδιον ιδανικόν τους, π.χ.: οι Γερμανοί του αεροπλάνου αυτοκράτορά τους, οι Αγγλοί την γαριπέδωσην αναστάν των, οι Ρώσοι του Τσάρου τους, οι Τούρκοι την Σουλτάνη-Χαμήτ τους – οι Έλληνες μόνοι στερούνται ιδανικού την στάμφου – έχουν και οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και δύο του κόσμου του Baron Hirsch τους. Ο Baron Hirsch είναι δι' αυτούς το άκρον ξωτικού του ιδεώδους Ισραηλίτου. Υπέρφορος από του Ιερωνύμου και του Μωυσήν έργο είναι ο Baron Hirsch. Δεν είναι Εβραίος σε Θεσσαλονίκη, που να μη γνωρίζει το όνομα και την εικονογραφίαν του. Εις τας συνδιαλέξεις, εις τας συναναστροφές και τας διαπλεότεις, εις τας εργασίας, εις τας πανηγύρεις έχουν το όνομα του Baron Hirsch εις το στόμα των. Οι μεν μορφωμένοι του φωτάζουνται ως έκτακτον ευεργετικήν όυστιν

του εβραϊκού έθνους, οι δε μη μορφωμένοι τον θεωρούν υπεράνθρωπον, και οι πτωχοί ως άνθρωπον, που έχει τόσα πολλά χρήματα, ώστε μη δυνάμενος να τα τοκίσῃ όλα τα έχει εναποθετημένα εντός σιδηροτεύκτων αποθηκών! Μα την αλήθειαν! Με την δημοτικότητα, που χαίρει αυτός ο άνθρωπος, εάν τίδελε, ευχόλως θα ηδύνατο ν' ανακηρυχθή ο αναμενόμενος Μεσσίας, υπό του εβραϊκού έθνους. Και αν δεν είναι τοιούτος υπό θείαν έποψιν, τυγχάνει τοιούτος υπό υλικήν, διότι εκτός των μεγάλων χρηματικών εισφορών, ας έχει χορηγήσει, προς ίδρυσιν εβραϊκών εκπαιδευτηρίων και άλλων φίλανθρωπικών καταστημάτων πανταχού, όπου υπάρχουν εβραϊκαί κοινότητες, ων η δαπάνη, ανέρχεται εις εκατοντάδες εκατομμυρίων φράγκων, δαπανά, λέγουν, και ετησίως ξεχωριστά δύο έως τρία εκατομμυρίων φράγκων προς δούλειαν των απόρων ισραηλίτων κοινοτήτων! Αληθινός μέγας και έκτακτος εθνικός ευεργέτης!

Εις οιονδήποτε εβραϊκόν κατάστημα και αν ειτέλη θη τις εν Θεσσαλονίκη, θα ίστη την εικόνα του Baron Hirsch. Οι πλούσιοι του έχουν ελαιογραφικάς εικόνας, οι της μεσαίας τάξεις φωτογραφικάς, και οι της τελευταίας, λινογραφικάς ή ξυλογραφικάς. Όλα τα εμπο-

ρεύματα, άτινα αποστέλλονται εξ Αυστρίας και Γερμανίας είναι κατά δέματα, γ' δωδεκάδας τυλιγμένα διά χάρτου φέροντος εν είδει εμβλήματος χρωμολινογραφημένην ή λινογραφημένην απλώς ή ξυλογραφημένην την προσωπογραφίαν του Baron Hirsch. Όλα τα κυτία φέρουν το πρόσωπο του Baron Hirsch. Δημοτικότης και λατρεία απερίγραπτος. Μεγαλειτέρα απ' ό,τι απολαμβάνει ο πρώην σιδηρούς αρχικαγκελάριος της Γερμανίας παρά τοις Γερμανοίς, και δεν θα είπω υπερβολήν, εάν προσθέσω ενταύθα ότι ο Baron Hirsch είναι ο επίδοξος διάδοχος του παρά τας όχιδας του Ιορδάνου ονειρευομένου εβραϊκού βασιλείου, εάν υποτελή ότι βλέπουν καμιά φορά και οι Εβραίοι τοιαύτα όνειρα!

Ανεξαρτήτως όμως προς την αγάπην και τον σεβασμόν, ον το εβραϊκόν έθνος τρέφει προς τον μέγα του τον ευεργέτην του, φαίνεται ότι καν' α ούτος παρίσταται εις τας εικόνας του, θα είναι και εκτάκτου ωραιότητος ανήρ. Ωραία κόμη, ευρύ μέτωπον, λεπτή και μακρά ρις και λεπτότατον υπογένειον. Συν τη ωραιότητι ο εν ενεργεία χρηματοσιτοκράτωρ Ισραηλίτης κέχτηται και συμπαθητικωτάτην φυσιογνωμίαν. Τουλάχιστον ούτω παρίσταται εις τας πολυποικίλους εικόνας.

Τουναντίν ήμως ο έπειρος των Εβραίων χυτοκράτορων του χριστού, ο δεσπότης των ευρωπαϊκών γρηγοριανιστηρίων ο Rotchild δεν γιατρεί μεγάλης δημοτικότητας, αν και τυπεισθέρει και ως το μεγάλα ποσά εις τα παρεία του μεγάλου και παγκοσμίου εβραϊκού σύλλογου «Alliance Israélite».

Δεν θέλω να είπω ότι ο Rotchild είναι μαχρήν της εβνικής εκπρότερως και του τεύχους των εν Θεσσαλονίκη, αμφότου του, αλλά ότι υποκειπεται πολὺ της δημοτικότητας του Baron Hirsch. Ο μεν Rotchild καλείται μέγας τραπεζίτης του κόσμου, ο δε Baron Hirsch μέγας ευεργέτης του εβραϊκού έθνους! Διαφορά τεραστίως μεγάλη!



Maurice de Hirsch
(1831-1896)

5η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι δύο ζάπλουστοι της εβραϊκής κοινότητος
Θεσσαλονίκης

Αδελφοί Αλλατίνη και Αδελφοί Σαούλ.

Για πάραγον πολλοί πλούσιοι Εβραίοι εν Θεσσαλονίκη, αλλά οι πλουσιότεροι είναι οι Αδελφοί Σαούλ, και οι Αδελφοί Αλλατίνη, κάτοχοι εκατομμυρίων τιμών λιαρών. Αυτοί είναι και οι προύγοντες του εβραϊκού κόσμου δύος της Ανατολής, όπως ο Baron Hirsch και ο Rotchild είναι δύος της Δύσης.

Οι μεν Αδελφοί Σαούλ είναι χάνδρωποι μη προχωρήσαντες πολὺ εν τω πολιτισμώ. Διατηρούσιν εισέτι τους χατολικόν τύπον, εν πολλοῖς την εβραϊκήν ενδυμασίαν και έχουσιν ως μητρικήν των γλώσσαν την διεθνέαρμένη ισπανική, γι'τις γλώσσας ομιλείται και διδάσκεται εν τοις εβραϊκοίς σχολείοις. Ευρίσκονται μεταξύ των χωτέρη, της Γραφή, διάφοροι ιστορία, της αριθμητικής, της άλγεβρα, και ένα σωρό άλλα θετικά, αλλά στε-

Χρήστος Χρηστοβασίλης

φείται γραμματικής και συντακτικού, καθώς και ορθογραφίας, ως γραψόμενης με εβραϊκούς γραχτήρας.

Δεν τρώγουν «τρουφά», τίτοι χρέατα μη, σφαγμένα υπό του χαμάρη, και τα απίστια παντός είδους τετραπόδου, ούτε άλλα είδη, τροφής και πόσεως μη, προπαρασκευασμένα υπό εβραϊκής χειρός και αν ποτέ τύχωσιν εις μη εβραϊκήν ουχίαν, ή ξενοδοχείον δεν δύνανται να φάγουν τίψιμο, έλαιον και αυγά βρασμένα ή ψημένα, μέχρι του στιμένου να γείνη, ο χρόκος αυτών μαύρος σαν κάρβουνο.

Φορούσι μεν ούτοι εκτός της ουχίας των φράγκικα, αλλά φράγκικα ανάμικτα μετ' άλλων εβραϊκών ενόματων. Εντός όμως της ουχίας των φορούν πάντοτε την εύνικήν των ενόμασιαν, τίτοι τα πολύγρωμα και πολύγραμμα αντερία.

Οι δε Αδελφοί Αλλατίνη, τέχνα πετριμισμένου επιστήμονος ιατρού, είναι ο τελειότερος τύπος του εκπολιτισθέντος και εξευρωπαΐσθέντος Εβραίου της Ανατολής, τέλειοι gentleman μεταχειρίζομενοι οίκοι την γαλλοκήν και την ιταλικήν γλώσσαν, διαιτόμενοι καθ' όλα ευρωπαΐστι, ουδεμίαν διάκρισιν ποιούντες μεταξύ ευρωπαϊκών και μη, εβραϊκών φαγγτών ουδέποτε γνωρίζαντες εν τη ουχία των τι εστι «τρουφά».

Εντυπώσεις εκ Θεσσαλονίκης

Οι δύο ούτοι εβραϊκοί οίκοι της Θεσσαλονίκης αντιπροσωπεύουσι τον ευρωπαϊκόν και τον ανατολικόν πολιτισμόν του διασκορπισμένου εβραϊκού έθνους, αριάζουσι δε εν μικρογραφίᾳ εν ουχί πολύ μικρά κλίμακι ο μεν των Αδελφών Αλλατίνη, του Baron Hirsch ο δε των Αδελφών Σαούλ του του Rotchild.

Ο μεν οίκος των Αδελφών Αλλατίνη, είναι είδος μεγαληρίου μακρού όλων των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ο δε των Αδελφών Σαούλ είδος Λεβιάδαν²² όλων των τραπεζιτικών συναλλαγών και των κτηματικών επιχειρήσεων. Είναι τόσον μεγάλοι καὶ εξέχουν τόσον πολύ εν Θεσσαλονίκη οι δύο ούτοι οίκοι, ώστε πάντες οι άλλοι τραπεζικοί τε και εμπορικοί πνιγούνται υπό το μέγενος τούτων, ως ποταμίσκοι χωρούντες προς τα ρείμρα του Δουνάβεως ή του Νείλου!

Οι Αδελφοί Αλλατίνη είναι δημοτικώτατοι προς όλα τα εν Θεσσαλονίκη και όλη τη Μακεδονία κατοικούντα έννη, ένεκα των μεγάλων και πολλών κερδοσκοπικών επιχειρήσεών των, των πολυπληρών εργοστασίων των, και υποκαταστημάτων των, εξ ων τρέχονται καὶ ζώσι πλέον των τετρακοσίων οικογενειαρχών, από του Γενικού των Διευθυντού μέχρι του τελευταίου αγόριού, και είναι ούτοι εκ πάντων των εν



Οι νέοι αλευρόμαλοι Αλλαχίνη, όπως ξανακτίσθηκαν το 1900, μετά την καταστροφή τους από πυρκαγιά.

Μακεδονία κατοικούντων εύνων, Εβραιοί, Τούρκοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Βλάχοι και ιδίως Έλληνες.

Όλη, σχεδόν τη, εμπορική, και βιομηχανική, εκμετάλλευσις της Μακεδονίας ευρίσκεται εις χείρας των Αδελφών Αλλαχίνη, και ό,τι περισσεύει εξ αυτών κάμνουν οι άλλοι άλλοι. Οι δημητριακοί καρποί, τα καπνά, τη μέταξα, τη ξυλεία, τα έρια, τα βούτυρα, οι τυροί, τα κάστανα, τα αποκοκκά, το Μονοπώλιον των Καπνών, αι τροφοδοσίαι, τα εργοστάτια είναι όλα των Αδελφών Αλλαχίνη. Δεν υπάρχει δουλειά που να μη κάνουν, και να μη, την έχουν στα χέρια τους! Δεν είναι επιχειρησις που να μη, την έχουν στον κόρφο τους! Είναι τρόπον τινά ούτοι οι πανταχού παρόντες και τα πάντα πληρούντες εν Μακεδονίᾳ διά της καλής χρησιμοποίησεως του χρυσού των.

Ο οίκος των ονομάζεται ευεργετικόν κατάστημα και είναι πράγματι τοιούτον. Χρησιμεύει διηγεκώς ως έμπομπον της αγοράς και όλων εν γένει των επιχειρήσεων. Υπηρετούσιν εν αυτώ οικογενειάρχαι υπό διαφόρους ιδιότητας υπαλλήλων από δεκατετίας, εικοστετίας, τριακονταετίας, ίσως και τεσσαρακονταετίας. Οι υπάλληλοι παρά τους Αδελφούς Αλλαχίνη, είναι ισόβιοι, και δεν υπόκεινται εις ουδεμίαν δρασκευτικήν διά-

χριστι. Οι χάλι, οι τύμοι και οι δραστήριοι ουδέποτε απολύουνται αλλά προάγουνται ωντιόγως της αξίας του. Μόνον οι χατζηράσται και οι ανίκανοι παύουνται, οι δε γηράσαντες και οι οπωσδήποτε μογγάρισαντες εν στη υπερβολικά ωτών, λαμβάνουν νομίζω, και σύνταξην τη μορφάζουν μετά θάνατον οι απόγονοί του.

Αυτοί είναι εν σκιαγραφία οι Αδελφοί Αλλατίνη, και οι Αδελφοί Σαούλ. Αλλά οι τελευταίοι, όπτες άνθρωποι αποκλειστικώς του πραπεζίτικου κλάδου, γερίς πολύ βάρυσσον, γωρίες εκκωφαντικήν κινητρών, μεσογήστους υπαλλήλους είναι αντιδραστικοί, διότι είλαγγοτοι είσιν οι αποζώντες λόγω εργασίας εξ αυτών και πλείστοι οι ζητούντες να ζήσωσι.

Αμα εισέλθη τη αποβίβασή τις εις Θεσσαλονίκην αισθάνεται αμέσως το μέγεθος των Αδελφών Αλλατίνη. Παντού ακούει το όνομά των ισπανιστή, ελληνιστή, τουρκιστή, βουλγαριστή, τερβιστή, έλαχιστή. Περί Σαούλ ουδείς ομίλει. Κανείς δεν λέγει τίποτε περί αυτών και είναι ενδεγγύμενον να διέλθη τις εκ Θεσσαλονίκης γωρίς ν' ακούσῃ, πωςώς το όνομά των. διότι τα μεν εργαστάσια και τη χίνησις προέρενται βάρυσσον, τα δε πραπεζικά γραμμάτια τίποτε! Πάνε κι' έφγουνται στα κερύχα!



Η οίκη των Κέρσοκου Αλλατίνη.

μεταξύ Βενετών και Τούρκων, αφότου τη πόλης χάρη, ευρίσκεται υπό την κατοχή της Τουρκικής Αυτοκρατορίας δεν δυνάμενα παρέ να ευάστωμεν²⁴

6η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Μπεγιάζ Κουλές (Λευκός Πύργος)

Ονόματι και πράγματι λευκός πύργος. Κείται επί του αριστερού έρχομενος της Προκυμαίας, ευρύς, στρογγύλος, υψηλός, αλτηθής πύργος, tour à créneaux,²⁵ και ιστάται μεγάλου πρεπώς βαρύς και ακίνητος ως άμβλημα τσγύρος και ρόμπης. Χρησιμεύει στήμερον ως²⁶ και δίδει εις την πόλην ὅψη μεσαιωνικήν.

Τις οίδε πότε και υπό τίνων εκπίσθη;²⁷ Είναι Βυζαντινός, είναι ενετικός; Δεν το γνωρίζει κανείς! Ουδεμία επιγραφή, σύντεχη, γράμματος δικινεται επ' αυτού, ουδεμία ιστορική, ειδήσεις, ουδέ παράδοσις περί αυτού υπάρχει. Οπως δήποτε και ανέγγιχτη η πόλη μετανέμει υπ' ὅψην τας κατά γῆν και έχει την πολυφύλια της Θεσσαλονίκης, από των πρώτων γράμμων του Χριστιανισμού μεταξύ Μακεδονών και Ρωμαίων, Βενετών και Βυζαντινών, και τελευταίως το 1430 επί Μουράτ του Β'





Εργα της Θεσσαλονίκης.

P. Paul Getty Inv.

7η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Απίστιο

..... μαρούματζίκο κεφάλι, μ' ένα μαρμάρινο μετωπό, με δύο μάτια μαύρα σαν πίσσα και λαμπρά σαν αστέρια, στολισμένα με μαρύα και τοξικά ψεύδια, με μια χυτή, μύτη, μ' ένα σύρμα μαρύ και ροδοχόκκινο, σαν μιτανογύμνενο τριαντάφυλλο, στολισμένο με δύοτια σαν μαργαριτάρι και με δύο μάγουλα σαν απρίλιατικες παπαρούνες. Άλλα μαρύα από μένα τέτοια λερούλη, παρομοίωση!

Αφού είδα όλο αυτό το ιδανικό της εβραϊκό φύλο, που γρωστάει το μεγαλείτερό μέρος του κόσμου την πρώτη, αλητή, του Χριστού βροτοκείνη, γύριστα στην πρωκτική κατά το βασιλεία του γίγαντού του, εκστομένος από την κούραστη του σώματος και ζαλισμένος από τις εντυπώσεις απόντηρα του Ξανθάκη, του Τζαμτζή, του Βατικιώτη, του Καϊκού, ^{**} ήτη, την μαρτί μων Ειλάδα, που με περίμενε και δεν γίνεται τι δεύτερο είχα πάρει.



Εβραίος της Θεσσαλονίκης.

*³⁰ Και ίμως —να ταξ πιο την αλτήσεια— με όλην την αχέτωνιά του πλέοντος, με όλην την τέλειον εξευγενισμό, με όλην την καταπληγή των οραΐων του παρουσιάζοντας Εβραίος της Θεσσαλονίκης, πάλι δεν εξαγνίζονται στις³⁰ μου αλλά μένει μέσα στο βάθος της καρδιάς μου βιώμενη, μια σαβούρα των προληφειών της θρησκευτικής ανατροφής, που με κάνει να δεωρώω ας ευγενή, και ωραία μια Εβραία τόσο που οι γάρες της με κάνουν να ξεγινώ πως είναι Εβραία και επίσης που νικήστη, για μνήμη, και τη γρανταστώ Εβραία, όλη, εκείνη, για ωμορφία, όλες εκείνες οι γάρες, όλη, εκείνη, για ποιηστή, σκιαζούνται με ένα σύννεφο αποστροφής. Τι δεν κάνει για ανατροφή!



Εβραίοι στην αγορά της Θεσσαλονίκης.

Το μπεζεσπέντη¹¹

Κείται εις το κέντρον της πόλεως και ευρίσκονται εν αυτώ ὅταν τα εἰδή, της πολιτείας, υψηλατοποιεία, αὐλακωτοποιεία, ωρολογιοποιεία, εν εις λόγῳ επέχει τόπον Ερμού σε Θεσσαλονίκη, αλλά δὲ Ερμού χατολούχη, σκαριδόλου πρωτόπου, δι' έναν εἰκονιθερού Ελληνα της Ευρωπαίου, με τα δοκόκοπτα μαγγάζεια της, με τας στενάς και εστεγασμένας διά πλακών καστιτσίνων γύρις της, με τους χατολούχους ενδεδυμένους πωλητάς της και σκιαδόν καντημένους έξων των εργαστηρίων των, με τους ασείαλειπτον συκοστίσμου της, με την αὐλακωτον από της πρωίας μέχρι της εσπέρας κίνησή της, με τα υπαίθρια καζάφενεία της, με τους υπαίθριους κούκουροπωλας της και λεμονάδοπωλας της, με τους καπνοναργιλέδες της ένθεν και ένθεν τουν καταστημάτων, ων το διηγενές γούργουργά την αποτελεῖ είδος μαρώδους χατολούχης συρκόνιας.

Είναι εν τεμάχιον των μεγάλων και θαυμαστών μπεζεστενίων της Κωνσταντινουπόλεως ότινα κινούσι τόσον την περιέργειαν και τον θαυμασμόν των Ευρωπαίων περιηγητών, είναι εν παράρτημα των μπεζεστενίων της Σμύρνης, δυτικώτερον μπεζεστένι με καθαρώς ανατολικήν όψιν της τουρκικής αυτοκρατορίας και τέλος πάντων το μόνον λείψανον του ποτέ περιφήμου περσικού εμπορικού πολιτισμού, ένδια σήμερον συμφύρεται εν περιέργω συνδυασμώ ο σαρικοφόρος Ερμής της Ανατολής, μετά του καπελλοφόρου συναδέλφου του.

9η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εβραϊκη φτώχεια

Απ' όλα τα έθνη του κόσμου μόνον οι Εβραίοι ζώσι σήμερον εις τας πόλεις, χωρίς άροτρον, δικέλλαν ή αγκλύτσα. Είναι λοιπόν επόμενον ότι έννος μη διαδέτον το ήμισυ του πληθυσμού του τουλάχιστον εις την γεωργίαν και την κτηνοτροφίαν δεν δύναται, ή να είναι πτωχόν.

Καίτοι τα σκήπτρα του πλούτου όλης της υφηλίου ευρίσκονται εις εβραϊκάς χείρας, το εβραϊκόν έννος είναι το μόνον, όπερ πλειότερον μαστίζει η φτώχεια. Οι Εβραίοι είναι οι πλουσιώτεροι και οι πτωχότεροι άνθρωποι του κόσμου. Αυτοί υπήρξαν από καταβολής αιώνων οι διδάσκαλοι της αποδημαρίσεως και καταγίνονται εις το να μαζεύουν πολλά και να εξοδεύουν ολίγα, και επειδή δεν είναι δυνατόν να πράξουν τούτο ένεκα ελλείψεως μέσων, ειδικών τε και υλικών, έπειται ότι το μέγιστον μέρος μεταξύ αυτών είναι πάμπτωχοι, και

Εντυπώσεις εκ Θεσσαλονίκης



Τύπος Εβραίου της Θεσσαλονίκης. Πίσω του διακρίνονται τα ελληνικά σπίτια και τα σπίτια των Σιωνιστών.

ανδεν προστέλλεται για φροντίδα, τελεστής αριθμός των απογόνων του Αβραάμ υπόκεινται εις τον διά της πείνης θάνατον.

Η Θεσσαλονίκη, ως πόλις, κατοικουμένη υπό Εβραίων, επειδή έχει μέγα αριθμόν πτωγών Εβραίων, αλλά εκείνο το οποίον τηρεῖται την κακοδαιμονίαν της εβραϊκής κοινότητος Θεσσαλονίκης είναι οι εκ Ρωσίας μετανάσται Εβραίοι, οι οποίες μη, έγινοντες ουδένα πόρου και μη, γιγνώσκοντες την εβραϊκή σπουδή, γίνονται γηώσσα της αγοράς εν Θεσσαλονίκη, πολλοί εξ αυτών φέρουν γύρα με τας χειρας αργάς, βεμβάδεις και μελαγχολικοί. Είναι φοβερή πράγμα για φτώχεια! Διαχρίνει τις επί του προσώπου όμορχα φτωχίσμενην με τα μειωνώτερα γρώματα την ίδιην, την απελπισίαν, την απόγνωσιν, και αισθάνεται φρίκην, κλονισμόν των εντοσθίων του! Η φτώχεια είναι γειροτέρα του θανάτου, διότι ο μεν θάνατος πλήγεται απλά, διει, τρεις, πεντάκις, τη δε φτώχεια διπλεκότες και ακαταπαύστως.

Ο φτωχός, εις κοινωνίαν στενικοτάτην υπό οικονομικήν έποψιν, οια τυγχάνει τη της Θεσσαλονίκης, ένδια δεν γίνονται δημοσιά έργα, δεν υπάρχουν σπουδαία και πολλά διοικητικά καταστήματα, δυναμενα να απασχολήσουν τους οικόποιους καζάκιαν το σύμμα του έγο-

ντα άνδρωπον, ο φτωχός είναι νεκρός κινούμενος ή πάτηχων και ουδέν πλέον, διότι δεν έχει τον εγωισμόν του ζώντος ανδρώπου. Καθόσον τον εγωισμόν τούτον, τον έχει εκμυζήσει γη φτώχεια, εν είδει βόδελλας. Δεν έχει θάρρος, καθόσον το θάρρος το έχει σβύσει γη πείνα. Δεν έχει υπερηφάνειαν, καθόσον την υπερηφάνειαν την έχει ποδοπατήσει γη γύμνια.

Ο εις τας οδούς, δίκην φάσματος συρόμενος φτωχός, ο φτωχός ο ζητών εργασίαν, και μη, ευρίσκων, γη ευρίσκων ανεπαρκή τοιαύτην προς διατροφήν της οικογενείας του, ο τοιαύτης φύσεως φτωχός έχει κλύδωνα εν τω κρανίῳ και τραχυμίαν εν τη χαρδίᾳ.

Ευλογημέναι αι χώρες εκείναι, αι παρέχουσαι τεμάχιον άρτου εις τοιαύτας υπάρξεις, φένινούσας υπό το φονερόν της πενίας κράτος! Ευλογημένη γη χαρδία, ήτις συμπονεί. Ευλογημένα τα δάκρυα άτινα ρέουσιν εκ φιλανδρωπικού αισθήματος!

Τα τέκνα των μεταναστών τούτων από της γηλικίας των 4 μέχρι των 12 ετών περιπλανώνται εις τας οδούς, από όρθρου έως μέχρι της νυκτός, άλλα μεν πωλούνται εις τας χείρας των διαφόρων ειδών φώσφωρα,³² άλλα δε διάφορα είδη ψιλικών, ων γη αξία δεν ανέρχεται εν συνόλω άνω των τριών γρασίων το πολύ (δρ. 1

½). Είναι σπαραξικάρδιον θέαμα να έλεπη τις τας τοιάτις αδυνάτους και αντιλίκους υπάρξεις, περιερχομένας τα τραπέζια των καφένειων, και προτεινούσας τας επαίτιδας χείρας των με τα μικρά των εμπορεύματα, φελλιζούσας λέξεις ικετευτικάς, εις άγνωστον γλώσσαν, αλλά γλώσσαν εννοούμενην, υφ' όλου του κόσμου, εκτός των εχόντων πετρίνην χαρδίαν!

Δεν γνωρίζω πόσας δεκάρας έχω δώσει την πρώτην ημέραν της εν Θεσσαλονίκην αφίξεώμου, πότε μεν αγοράζων φώσφωρα από περιπλανώμενα μεταναστόπαιδα, —κοράσια ως επί το πλείστον— άτινα φώσφωρα αυδόλως μοι εγρηγόρησεν, πότε δε δίδων αυτοίς, λόγω ελεημοσύνης, ελεημοσύνης ήτις μοι επίεζε την χαρδιάν, διότι δεν είχα ... περισσότερα να δώσω! Ήτον η μόνη περιστασίς, καν' ην περισσότερον μ' επόνεσε η χαρδιά μου, διότι δεν ήμην Vanderbilt ή τουλάχιστον Συγγρός!

Μια έραδινά έβγαινα περίπατο προς τον εύνοιό κήπο, που είναι έξω από την Πόρτα του Βαρδαριού. Ήταν και κάμποσοι φίλοι μαζύ μου. Κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό απάντησα ένα κορίτσι, γηλικίας εννιά ως δέκα χρονών, που έκλαιε με μεγάλη φωνή. Συγκινήση και και ζυγόνοντας, θέλησα να το ρωτήσω τι έπανε και έκλαιε.

Ήτον ένα συμπαθητικό χορίτσιο καύμένο! Ένα ώμορφο χοριτσάκι ξυπόληπτο, με κάπιμάγουλα ρόδινα, δαχρυσαυλακωμένα, με κάτι μαλλιά λευκόξανθα, σα φεγγαριού αχτίδα, με κάτι μάτια ουρανογάλαζια, πνιγμένα στο δάκρυ, που ήταν να το πάρης στην αγκαλιά σου και να του ρουφήσης τον πόνο με φιλήματα. Ωμοιαζε με περβατάρικο άγαλμα της φτώχιας και της ορφάνιας!

— «Τι έχεις;» το ρώτησα ελληνικά, ιταλικά, τουρκικά, γαλλικά, αλλ’ αυτό μ’ αποκρίνηκε κλαίοντας σε γλώσσα, που μου ήταν άγνωστη. Ίσως ήταν πολωνέζικα ή ρουσσικά. Μου έδειχνε ένα ασημένιο γροσάκι, ήτοι σαραντάλεφτο νόμισμα, που κρατούσε στα χέρια του, που ήταν απεριποίητα, αλλά διατηρούσαν ακόμα την ωραιότητα των παιδιακίσιων χεριών. Στενοχωρίθηκα, γιατί δεν μπορούσα να νοήσω το αίτιον της θλίψης του, των δακρύων του, του πόνου του, όταν ένας από τους φίλους μου που ήταν μαζύ μου, μου εξήγησεν ότι η αιτία των δακρύων του, της θλίψης του και του πόνου του ήταν ότι έχασε από την τρυπημένη τσέπη της δυο γρόσια, από τα τρία γρόσια, που άξιζαν τα εμπορεύματα, που είχε πουλήσει εκείνη την γημέρα, και έκλαιε γιατί ο πιστωτής του θα του έκοψε την πίστωση, ή το λιγότερο θα το έδερνε αλύπητα.

Αυτά έλεγε το χοριτσάκι στο φίλο μου στη γλώσσα, που δεν την καταλάβαινα. Πρίστηκε η καρδιά μου από τη συγκίνηση, και ήγάζοντας από τη τζέπη μου δύο γρόσια ήτοι ογδοήντα λεφτά του τάδωκα για να μην κλαίη πλειο.

Τη στιγμή, που έβανα στο λεφτοκαμωμένο χεράκι εκείνου του χοριτσιού το φτωχό μου δίγροσο, εδάχρυσα από τερή ευχαρίστηση, κι’ ευλόγησα τους κόπους των χεριών μου, που έγειναν αυτία να σφουγγίσουν τα δάκρυα μιανής τέτοιας τρυφερής, και αναξιόπαθης ύπαρξης. Αυτό το δάκρυ ήταν από τα πλειο άγια δάκρυα που έχω χύσει στη ζωή μου!

Αχ! Θεέ μου! είπα μέσα μου, γιατί δε μου έδωκες τους δημαρους του Κροίσου, για να μη κάνω άλλη δουλειά, παρά να σφουγγίζω τα δάκρυα των φτωχών;

— Εάν είχες τα πλούτη που γυρεύεις, δε θα είχες την καρδιά, που έχεις...

Ακούοντας αυτή τη φωνή, δόξασα τον Θεό, κι’ ευλόγησα τη φτώχεια μου, που μου πελέκησε έτσι την καρδιά.

Όταν εκανήσαμε μέσα στον εθνικό κήπο, που τα εισοδήματά του συντρόφουν το οδωματικό οφθαντρο-

φείο της Θεσσαλονίκης, ένας άλλος από τους φίλους μου, μου είπε στωικά-στωικά:

— Μην έχης την ιδέα ότι το κορίτσι, που έκλαιε, είχε χάσει πραγματικώς τα δύο του γρόσια...

— !!!

— Αυτό είναι, ξακολούθησε, ένα από τα πολλά τεχνάσματα, που επινοούν αυτά τα συγχρέμαντα, για να κάνουν τον κόσμο να τους δίνη, χρήματα. Είναι και τούτο ένα είδος θεατρικής ζητιανιάς...

Στη στιγμή όλη εκείνη η ποικιλόχρωμη, εικόνα του κοριτσιού που έκλαιε, με τες ζωηρές της φωτοσκιάσεις και τες φανταχτερές της γραμμές, έγεινε τρίματα, σαν ένας μεγάλος καθρέφτης, που τύχει να πέσῃ στο πλακόστρωτο. Άλλα μια σκέψημού τρέψει αμέσως-αμέσως, όπι όπως και αν ήταν το πράγμα, πάλιν η φτώχεια ήταν το ελατήριο των κλαμάτων, και των δάκρυων εκεινών.

Παρομοιάζοντας τα δάκρυα εκείνα, ως μαργαρίταροιδή βιομήχανία της φτώχειας, συγκινήσηκα πλειότερο ακόμα, απ' ό,τι είχα συγκινηθεί πριν, και έτσι τη εικόνα εκεινού του κοριτσιού που έκλαιε ανυψώθηκε από τη λάσπη, ακέρια, άσπιλη, και ζωηρότερη, απ' ό,τι ήταν πριν, και χωρίς ν' απαντήσω στον φίλο μου, που δε θα με νοούσε ίσως, σκέψηρα μέσα μου και είπα ότι

χρειάζεται διπλός κόπος να κλαίη κανείς χωρίς να το θέλη, και ότι είναι ιερά τα δάκρυα που τα κάνει να τρέχουν τη ανάγκη του ψωμιού!

X. Χρηστοβασίλης

10η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εβραϊκα παζάρια

«Ανοίξε τα μάτια σου
για να μη σου τ' ανοίξω»
(Λαϊκόν γνωμικόν)



Εβραίος μικροπωλητής σε σκίτσο της εποχής.

Εις ουδέν άλλο μέρος του κόσμου θριαμβεύουσι τα εβραϊκά παζάρια, όσον εις την Θεσσαλονίκην. Εις όλα τα άλλα μέρη τα εβραϊκά παζάρια περιορίζονται εις το να ζητεί ο πωλητής, 50%, ή το πολύ, το διπλάσιον της πραγματικής τιμής, πράγματός τινος, εν Θεσσαλονίκη ή μάλιστα συχνά οι πωληταί ζητούν... το δεκαπλάσιον! Όσοι γνωρίζουν το είδος τούτο της συναλλαγής κατορθώνουν να εξέρχωνται ολιγότερο ζημιωμένοι, αλλά όσοι δεν το γνωρίζουν την παθαίνουν, χιώτικα, κατά το δη λεγόμενον, πληρόνοντες πολλάκις το τριπλάσιον, ή το τετραπλάσιον της αξίας του αγοραζομένου πράγματος.

Θύμα των εβραϊκών παζαριών εγενόμην και εγώ,

Χρήστος Χρηστοβασίλης

δύστυχώς, ως δύναται να γείνη ενταύθα, πας όστις δεν γνωρίζει την εβραϊκή, ισπανική γλώσσαν, και δι' αυτό απομνημονεύω ενταύθα το πάθημά μου, ίνα χρησιμέυσης παράδειγμα και μάθημα εις τους διά πρώτην φοράν πατώντας το εβραϊκόν της Θεσσαλονίκης έδαφος.

Ακούσατε την ιστορία του παθήματός μου:

Έχων ανάγκη ν' αγοράσω ένα φανελλοπουκάμισο πήγα σ' ένα κατάστημα –εβραϊκό εννοείται— και ζήτησα ένα. Μου έβγαλε ένα δέμα κι' απ' αυτό διάλεξα ένα. Ρώτησα τον καταστηματάρχη για την τιμή, και μου είπε ότι είναι το καλείτερο φανελλοπουκάμισο, ως πράγμα, που μπορούσε να βρεθή στη Θεσσαλονίκη, και άλλες εμποροεβραϊκες πολυλογίες, που θαρσούμαι να τες επαναλάβω εδώ μέσα, και ότι δε μπορούσε να μου το δώσῃ παρακάτω από μια λίρα. Μια λίρα = σαράντα δραχμές και κάμποσες δεκάρες με συμπάθειο!

Γνωρίζων εκ φήμης τα εβραϊκα παζάρια, άτινα ευρίσκονται υπέθετον εν τη ημεροσίᾳ διατάξει εν τη εβραιουπόλει ταύτη έδωσα μ' ένα λόγον ημίσειαν λίραν. Ο Εβραίος ακούσας την ανέλπιστον προσφοράν είπε μέσα του: «— Εδώ τον έχω!» και απήντησε ότι προς χάριν μοι το παραχωρεί αντί 90% της λίρας. Τω προσέ-

Εντυπώσεις εκ Θεσσαλονίκης

φερον 60% και διά να μη πολυλογώ έκλεισα τη συμφωνία εις τα 65% της λίρας, με την ιδέαν ότι εάν εγελάσθη, θα εγελάσθη πολύ ολίγον, διότι φυσική λήξις της συμφωνίας έπρεπε να είναι τα 75%, αφού εκείνος μεν ήρχισεν από τα 100, εγώ δε από τα 50%. Μόλις εξήλθον του καταστήματος, ο γείτων αυτού, αντιληφθείς ότι ήμην εκ των λαμπρών θυμάτων, διά παραχλήσεως και χιλίων άλλων συστάσεων των φανελλοπουκάμισων του, με παρακινεί να εισέλθω εις το κατάστημά του και θα εύρω πράγμα καλείτερον με 50% μόνον της λίρας.

Με όλας τας διαμαρτυρίας ότι δεν είχον ανάγκην ν' αγοράσω άλλο φανελλοπουκάμισο εισήλθον εξ ανάγκης διά να ίδω μόνον, αντιληφθείς δε ότι το φανελλοπουκάμισον, το οποίον είχον αγοράσει προς το υποδεικνυόμενον δεν ήξιζε πλέον των 45% της λίρας, κατέπιον την χολήν μου και έστρεψα τα νότα μου διά να εξέλθω.

Ο καταστηματάρχης, ιδών ότι δεν ήμην ευδιάθετος κατήλθεν εκ των 50% εις τα 40%, αλλ' επειδή εγώ, και μ' όλα ταύτα, τραβούσα για έξω, εκείνος δεν εδείλιασε ποσώς κατελθών εις τα 30%. Επιτέλους, δέλων ν' αποφύγω την πίεσίν του, και μη πιστεύων ότι

Θα μοι το παρεχώρει εις την προσφοράν μου τω προσέφερα 20% διά να τον ξεφορτωθώ, αλλ' οποία υπήρξεν η έκπληξίς μου, όταν ήκουσα:

— «Δικό σου νάναι αφέντη!»

Μετά τινα σκέψιν νομίσας ότι υποβιβάζω την εκ του πρώτου φανελλοπουχαρίσου ζημίαν ηγόρασα το δεύτερον, όπερ ήτο καλείτερον του πρώτου αντί 20%, ήτοι ενός πέμπτου της λίρας! Τώρα ας σκεφθή έκαστος πόσον εγελάσθη αφού το πρώτον, το οποίον ηγόρασα αντί 65% είναι κατωτέρας ποιότητος του αγορασθέντος 20 μόνον.

Ελυπήθην διά το πάνημά μου, αλλά δεν έδωσα και πολύ άδικον εις τον απατήσαντά με έμπορον, διότι γνωρίζω ότι η αρχή του εμπόρου είναι: «Άνοιξε τα μάτια σου για να μη σου τ' ανοίξω!»

11η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το Σάββατον

Εξ ημέρας εργάζου τη δε ημέρα τη, εβδόμη, σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου
(Δευτερ. χ. Ε' 13-14)

Η Θεσσαλονίκη ευρίσκεται εις αέναον κίνησιν καθ' όλας τας άλλας ημέρας της εβδομάδος, εκτός της του Σαββάτου. Το Σάββατον αργία, ανάπταυσις, δικαιοστάσιον! Οι δρόμοι, τα καταστήματα, τα εργαστήρια, το τελωνείον, ο λαϊγήν, ενώ τας άλλας ημέρας είναι πλήρη φωνών, δορύβου, χρότων, κινήσεως, και συμφύρωνται άνθρωποι πάσης τάξεως, φυλής, και επαγγέλματος, εργαζόμενοι και προσπαθούντες να κερδίσωσι τον επιούσιον άρτον των, ή ν' αυξήσωσι τα κεφάλαιά των. Το Σάββατον άκρα ησυχία.

Η Παρασκευή των μωαμεθανών, ως η Κυριακή των χριστιανών καθώς και πάσα άλλη, επίσημος εορ-

τή, των τε μωαμεδανών και των χριστιανών, μηδέ και αυτού του μπαΐράμ και του Μεγάλου Πάσχα εξαιρουμένων, είναι εορτάι μη, διαφέρουσαι των εργασίμων τημερών. Το Σάββατον και μόνον το Σάββατον είναι η γενική εορτή της πόλεως όλα τα γένη, και τας φύλας. Το τελωνείον την ημέραν ταύτην είναι κλειστόν, αι λέμβοι δεμέναι εις την προκυμαίαν, αι αχανείς αποθήκαι όλων των σιδηροδρομικών σταθμών, κατάκλειστοι, όλα τα εμπορικά καταστήματα κατακλειδωμένα, όλα τα τραπεζιτικά γραφεία μανταλωμένα, όλα τα εργαστήρια έργμα. Διερχόμενος τις, την ημέραν του Σαββάτου τας αγοράς, τα τσιαρσιά, τα μπεζεστένια, τα χάνια, νομίζει ότι διέρχεται τας οδούς νεκρουπόλεως, και μόνον τη πέντη φωνή, της κουκουβάγιας λείπει ίνα δώσῃ, τελείαν εικόνα ερημωμένης πόλεως. Ολίγα καφτενεία, ολίγα εργαστήρια και ολίγα εστιατόρια, τα παρά την προκυμαίαν, υπό χριστιανών διευθυνόμενα, λειτουργούσι μόνον.

Καμία εμπορική πράξις δεν λαμβάνει χώραν την ημέραν του Σαββάτου, καμία συμφέροντολογική αμιλία, τα δε διάφορα ατμόπλοια, άτινα κανημερινώς σχεδόν προσεγγίζουσι τον εμπορικώτατον λιμένα της Θεσσαλονίκης, κάμουν και αυτά Σάββατον, και ούτε έρχο-

νται, ούτε αναχωρούσι. Εξ ημέρας ακατάπαυστος εργασία, αδιάκοπος κίνησις, θόρυβος, θορή, κακό, αλλά το Σάββατον καμία εργασία! Ούτε οι νιοί εργάζονται, ούτε αι θυγατέρες, ούτε οι δούλοι, ούτε αι δούλαι, ούτε οι έρες, ούτε οι όνοι, ούτε κανένα άλλο κτήνος, ούτε ο εντός των πυλών ξένος (Δευτερ. Ε' 13-14).

Αι τράπεζαι των οικιών είναι στρωμέναι από της προτεραίας, και εν γ, περιπτώσει δεήση ν' αναφυγή πυρ, η μόνη εργασία, ήτις δεν υπόκειται εις την από της προτεραίας προπαρασκευήν, αλλόδρησκος χειρ θα προσκληθή ν' ανάψῃ αυτό.

Μόνη εργασία: φαγοπότι, ανάγνωσις της Παλαιάς Διανήκης, ένρινον φάλσημον, χάρα, κομπολόγικαι περίπατος, και μόνη σκέψις η ενδύμησις της εν τη γη της Αιγύπτου δουλείας του Λαού του Ισραήλ, οπόδεν Κύριος ο Θεός εξήγαγεν αυτόν διά χειρός κραταιάς και βραχίωνος τεταμένου. (Δευτερ. Ε' 15).

Όλαι αι συνοικίαι τοσούτον αντηγώσιν εκ των φαλμαδιών των χαμάρηδων, των υποχαμάρηδων και των ανδυποχαμάρηδων, ώστε νομίζει κανείς όλην την πόλιν απέραντον χάραν!

Τελεία και πλήρης στασιμότης της κερδοσκοπικής φύσεως, ο δε ακούραστος στερόπους και ακαταπόνητος

Χρήστος Χρηστοβασίλης

Έλλην θεός Ερμής, ενδεδυμένος και αυτός εβραϊκά αντηριά, φορών χιτρίνους παντόφλας και κρατών εις χείρας του την Πεντάτευχον, περιφέρεται μίαν προς μίαν όλας τας Συναγωγάς της Θεσσαλονίκης, λατρεύων και προσκυνών τον Ιεχωβά, αντί του φιλίου, ξενίου, εταφείου, νεφεληγερέτου και εριγδούπου πατρός του και πατρός ανδρών τε και θεών, του παμμεγίστου Ολυμπίου Διός!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο Χρηστοβασίλης σε ένα ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο του 1894, αποτύπωσε τις εντυπώσεις του από την πόλη σε επιστολές, όπως τις τιτλοφορεί, χωρίς να είναι γνωστό αν υπήρξε όντως κάποιος αποδέκτης. Οι επιστολές αυτές δρέθηκαν στο αρχείο των εγγονών του συγγραφέα Αλέξη και Ντόρας Μπακοπούλου.* Ο τίτλος τους δηλώνεται πίσω από το κείμενο «Εβραϊκή Φτώχεια», όπου είναι γραμμένο:

* Η έκδοση των κειμένων αυτών θα έμενε απραγματοποίητη, αν δεν είχε προηγηθεί η εκπόνηση και έκδοση της διατριβής της κ. Δροσιάς Κατσίλα. Για πρώτη φορά, ερευνήθηκαν και αξιοποιήθηκαν τέσσερα ιδιωτικά αρχεία που παρέμεναν μέχρι σήμερα απροσπέλαστα (Αλέξη και Ντόρας Μπακοπούλου, Ανθούλας Χρηστοβασίλη-Κατσίλα, Χρήστου Σούλη, Δημητρίου Καμπούρογλου) καθώς και τρεις ιδιωτικές συλλογές (Ζωής Λούτση, Χρήστου Ι. Χρηστοβασίλη και Λάκη Παπαστάυν). (Σημείωση του Εκδότη)

«6η Επιστολή. Εντυπώσεις Εκ Θεσσαλονίκης, X. Χρηστοβασίλης». Η ημερομηνία [7 9/βρίου 1894], είναι γραμμένη πίσω από την 7η σελίδα του κειμένου «Εβραίο! Εβραίο! Εβραίο!».

Μερικές από τις επιστολές είναι γραμμένες δύο φορές, με τη δεύτερη διορθωμένη. Από τις 11 επιστολές, η 6η, «Ο Μπεγιάζ Κουλές», είναι ημιτελής, ενώ από την 7η δεν σώζεται η αρχή της, παρά μόνον η τελευταία σελίδα. Το κεφάλαιο που αφορά τους «Ντομέδες», όπως γράφει στην επιστολή «Εβραίο! Εβραίο! Εβραίο!» δεν δρέπηκε στο αρχείο Αλέξη και Ντόρας Μπακοπούλου και δεν είναι γνωστό αν είχε γραφεί ή αν κλάπηκε, όπως τόσα άλλα έργα του.

Η γλώσσα των επιστολών είναι η καθαρεύουσα. Σε πολλά σημεία όμως ο συγγραφέας, γνωστός για τους αγώνες του υπέρ της επικράτησης της δημοτικής, παρασύρεται και σύνεχίζει στη δημοτική, χωρίς αυτό να ενοχλεί ή να ξενίζει. Η αρίθμηση που είχε δώσει ο Χ.Χ. στις επιστολές δεν διασώθηκε. – Δ.Κ.

1η επιστολή

1. Αυτή χαρονικά πρέπει να είναι η 2η επιστολή, διότι αναφέρει τον Ουρανό –το πλοίο που τον μετέφερε, κατά πάσα πιθανότητα – σαν να είναι ήδη γνωστός, από προηγούμενη επιστολή.
2. Ο Χρηστοβασίλης ερχόταν από την ελεύθερη Ελλάδα σε οδωμανική επικράτεια.
3. Χαρίσιος Παπαμάρκου (1844-1896), παιδαγωγός και μεταρρυθμιστής της δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Έγραψε το Ελληνικόν Αλφαβητάριον και Ελληνικά Αναγνωσματάρια.
4. Ιωάννης Δραΐκης (1810-1873). Τα βιβλία του Διαμετρίκη, Πίνακας Αριθμητικής, Ιχνογραφία και Γεωγραφία με διαταγή της κυβέρνησης διδάσκονταν στα αλληλοδιδακτικά σχολεία του ελληνικού κράτους και στα ελληνικά γραμματοδιδασκαλεία της Οδωμανικής αυτοκρατορίας.

2η επιστολή

5. Πρόκειται για τη σεφαρδίν, την ισπανο-εβραϊκή διάλεκτο που μιλούσαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης.
6. Ο Χρηστοβασίλης, σύμφωνα με την κόρη του Τιτίνα Μπακοπούλου, μιλούσε 16 γλώσσες.
7. Σαλιβάρια: παντελόνια μάλλινα, φαρδιά στους μηρούς και

Χρήστος Χρηστοβασίλης

- συμφωτά στη μέση που φτάνουν ως τα γόνατα.
8. Το πατρικό σπίτι του συγγραφέα βρίσκεται στο χωρίο του «Σούλι Χρηστοβασίλη». Το 2002 ανακαινίσθηκε και έγινε μουσείο με φωτογραφικό και αρχειακό υλικό από τη ζωή και το έργο του.
 9. Σύμφωνα με τον Χρηστοβασίλη το τεζίχι είναι περιττήή περσικοσύνδετη λέξη και σημαίνει πάγκος εργασίας.
 10. Από τη «φιλολογικήν κάλαθον» που αναφέρει ο συγγραφέας, φαίνεται πως πήγε προετοιμασμένος για δημοσιογραφική αποστολή.

3η επιστολή

11. Η λέξη πρέπει να αποδοθεί στη γνωστή γλωσσοπλαστική ικανότητα του συγγραφέα.
12. Ονομασία του όρους Σινά, που απαντά στην Παλαιά Διαθήκη.
13. Σε αυτό το σημείο των γραιομωρολογημάτων τη γλώσσα του συγγραφέα αλλάζει και από καθαρεύουσα μετατρέπεται στην ηπειρωτική των παιδικών του χρόνων.
14. Παραβάλλω από το βιβλίο του Ιωάννου Β. Μενούνου *Κομά του Αιτωλού διδαχές, Φιλολογική μελέτη – Κείμενα, Έκδ. Τήνος, σ. 242*, το παρακάτω απόσπασμα: «Οι Εβραίοι ... εξοδιάζουν πενήντα-εκατό πουγγιά να εύρουν κανένα χριστιανόπουλο, να το σφάξουν και να πάρουν το αίμα του και μετ' εκείνο κοινωνούν».
15. Η δερμότητα του καιρού γίνεται κατανοητή, διότι οι επι-

Εντυπώσεις εκ Θεσσαλονίκης

- στολές είναι γραμμένες στις αρχές Σεπτεμβρίου.
16. Με αυτές τις αποστροφές γραιομωρολογήματα, φανατικάς φευδοδιαδόσεις, φρικώδεις προλήψεις, ο συγγραφέας διαχωρίζει τη θέση του που είναι σαφώς αντιρατσιστική.
 17. Από το όνομα φαίνεται πως και ο Ραφαήλ ήταν Εβραίος.
 18. Fin du siècle: τέλος του αιώνα.
 19. Ο Σαμπατάι Σεβί (17ος αιώνας), από τη Σμύρνη, είχε ισχυριστεί πως ήταν ο Μεσσίας που περίμεναν οι Ιουδαίοι. Το κίνημά του είχε πολλούς οπαδούς στην Οδωμανική αυτοκρατορία αλλά και στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Περσία. Όταν άρχισε να παίρνει πολιτικές διαστάσεις, οι τουρκικές αρχές τον συνέλαβαν και αυτός, για να αποφύγει το θάνατο, ασπάσθηκε το 1666 το μωαμεθανισμό, πράγμα που δίχασε την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Πολλοί –εύποροι κυρίως– Εβραίοι της Θεσσαλονίκης τον ακολούθησαν και σχημάτισαν νέα κοινότητα, των Ντογμέδων (Donmeh: αποστάτης), που ασκούσαν κρυφά μια μορφή εβραϊκού μυστικισμού. Αρχικά διατηρούσαν δικά τους τζαμιά αλλά βαδιμαία αφομοιώθηκαν με τους Τούρκους, απέβαλαν την ισπανο-εβραϊκή γλώσσα των προγόνων τους (σεφαρδίν) και κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών έφυγαν για την Τουρκία.
 20. Ο Χρηστοβασίλης δεν προσπαθεί να κάνει παραλλαγή μόνο των Εβραίων με τον αδελφοκτόνο αλλά με τον περιπλανώμενο Κάιν, επιγραψμένος από το ποίημα του Victor Hugo «L'œil».
 21. Ο συγγραφέας παρουσιάζεται εδώ προφητικός για τη δημιουργία του χράτους του Ισραήλ!

5η επιστολή

22. Λεβιάν: θαλάσσιο τέρας στη Βίβλο, μεταφορικά ο κολοσσός.

6η επιστολή

23. Πύργος με επάλξεις.
24. Ο συγγραφέας άφησε το κενό ώστε να το συμπληρώσει όταν θα είχε τις σχετικές πληροφορίες.
25. Ο Λευκός Πύργος κτίσθηκε μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους (1430) και χρησιμοποιήθηκε ίσως ως κατάλυμα της φρουράς των Γενιτσάρων και αργότερα ως φυλακή των καταδίκων.
26. Το κείμενο δεν συνεχίζεται.

7η επιστολή

27. Δεν έχει θρεύει η αρχή του κειμένου.
28. Τα επίθετα αυτά είναι άγνωστα από το αρχείο του Χρηστοβασίλη. Πρόκειται για Θεσσαλονίκεις ή για συνταξιδιώτες;
29. Στην ίδια σελίδα υπάρχει ο αστερίσκος που επεξηγεί κάποια λέξη, που έχει αποκοπεί από το χειρόγραφο.
30. Δυσανάγνωστη λέξη.

8η επιστολή

31. (Καταστήματα) των υφασμάτων άτινα μέχρι σήμερον διατρούσι την παλαιάν αυτών εύκλειαν εν τω είδει των περσικών ταπήτων. Το μπεζεστένι είναι το ιδεώδες των αντολικών υφασματοπωλείων, και αυτή δε η λέξις, μπεζεστένι, περσικής καταγωγής και διασκευής ούσα, επεβλήθη εις την τουρκική και την αραβική γλώσσαν, υφασματοπωλείον σημαίνουσα, αλλά συν τω χρόνῳ, πλουτισθέντων των ειδών της υφαντουργικής και επεκταθέντος του κύκλου των υφασματεμπόρων, επεξετάθη και η σημασία της λέξεως ταύτης σημαίνουσα εις την τουρκικήν μεγάλην σειράν καταστημάτων, ένδια πωλούνται εκτός των υφασμάτων και παντοία είδη πολυτελείας. (X. X.)

9η επιστολή

32. Σπίρτα.