

Ζαρπαλάνιος, Αύγουστος 2007. Στη συννί τα κόσμα  
Ανά το Βετγράδι στην Τεχεράνη.

Άρινα : Εστία

'Ολοκαύτωμα, έβραισμός  
και χράτος του 'Ισραήλ

**Α**ΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ νά είδοποιήσω προεισαγωγικά τόν ἀναγνώστη, ἀφενός, ὅτι ὅσα ἀκολουθοῦν δέν εἶναι προϊόν προσωπικῆς πρωτογενοῦς ιστορικῆς ἔρευνας σέ ἀρχεῖα ἢ μελέτης τοῦ ισραηλινοῦ Τύπου και ἄλλων τεκμηρίων, ἀλλά ὅτι τά ἀντλῶ ἀπό μελέτες ἄλλων, οἱ ὅποιοι ἔχουν κάνει αὐτήν τή δουλειά —όπότε ἂν τά στοιχεῖα τους εἶναι ἐσφαλμένα, τότε σφάλλω και ἐγώ—, ἀφετέρου δέ, και κυρίως, ὅτι ἡ ἴδια ἡ προβληματική μου δέν εἶναι ιστορική ἀλλά περισσότερο ἡθική και πολιτική.

Οι δύο προσεγγίσεις, ἡ ἡθική και ἡ ιστορική, ὅσο ριζικά διάφορες και ἂν εἶναι, μποροῦν ἐν προχειμένῳ νά συνάψουν μά σχέση συμπληρωματικότητας. Ἡ πρώτη, ἡ ἡθική, πηγάζει ἀπό τό σάστισμα ἐνώπιον τοῦ ἀπλοῦ ἐρωτήματος «μά, πῶς εἶναι δυνατόν νά γίνει

αύτό; Μέχρι ποῦ φτάνει αύτό πού ό ἄνθρωπος μπορεῖ νά κάνει στόν ἄνθρωπο;», ἔνα σάστισμα πού πρέπει νά τό κρατήσεις ζωντανό μέσα σου, όσο –δηλαδή διαρκῶς– σκέφτεσαι τό 'Ολοκαύτωμα. Ή ήθική προβληματική πηγάζει από αύτό τό ἀφετηριακό ξάφνιασμα, γιά νά προχωρήσει και νά σκεφτεῖ τό πρόβλημα τοῦ κακοῦ, τοῦ ἀκραίου κακοῦ, και τόν κανονικό ἄνθρωπο πού τό διαπράττει – τοῦ ριζικοῦ κακοῦ ὅπως λέμε σήμερα, χρησιμοποιώντας ἔναν ὄρο τῆς καντιανῆς ήθικῆς φιλοσοφίας, τόν όποιο ἀν τόν χρησιμοποιοῦμε ἀποκλειστικά γιά τό 'Ολοκαύτωμα δέν παρανοοῦμε μόνο τόν Κάντ ἀλλά, πιστεύω, και τό ἴδιο τό νόημα τοῦ 'Ολοκαυτώματος. Ή ήθική αύτή προσέγγιση χρειάζεται, πιστεύω, νά συνδιαλεχθεῖ μέ τήν ιστορική κατανόηση τοῦ 'Ολοκαυτώματος, γιατί τοῦτο τό ἔγκλημα τό διέπραξαν συγκεκριμένοι ἄνθρωποι, αύτοί και ὅχι ἄλλοι, ἐναντίον ἐπίσης συγκεκριμένων ἄνθρωπων, σέ συγκεκριμένη ἐποχή, μέσα στό πλαίσιο ἔνός συγκεκριμένου και ὅχι οίουδήποτε καθεστῶτος, ὅπαδοί μᾶς συγκεκριμένης ἰδεολογίας κ.λπ., κ.λπ. "Αν αύτό δέν γίνει, τότε ή ήθική προβληματική κινδυνεύει νά μείνει ἀφηρημένη και χυρίως νά μήν μπορεῖ νά γίνει πράξη, πράξη ἀτομική ἀλλά και, μέσω τῆς πολιτικῆς, συλλογική – προδίδοντας κατ' αύτό τόν τρόπο τό βαθύτερο νόημα τοῦ ήθικοῦ ἔγχειρήματος, τό όποιο δέν ἀποβλέπει στήν κατανόηση τοῦ κακοῦ ἀλλά στήν ἀποτροπή του. Η ιστορική προσέγγιση, πάλι, διατρέχει ἄλλους πνευματικούς κινδύνους, νά καταστήσει δηλαδή, ἀφενός, τό ἀκραίο ἔγκλημα κοινότοπο, νά ὁδηγήσει σέ μά, ἃς μοῦ ἐπιτρα-

πεῖ, banalisation τοῦ κακοῦ, και, ἀφετέρου, νά μᾶς ὑποβάλει νά τό θεωρήσουμε, μέσα ἀπό τήν εἰς βάθος κατανόησή του, ἀναπόφευκτο, κάτι πού δέν μποροῦσε νά μήν εἶχε γίνει, σχεδόν ἀναγκαῖο. Μέ ποιόν τρόπο θά κρατήσουν οι ιστορικοί ζωντανό μέσα τους αύτό τό ήθικό ξάφνιασμα εἶναι δική τους δουλειά, ἔνας καλός πάντως τρόπος εἶναι, κάθε φορά πού τελειώνουν τή μελέτη ἔνός ιστορικοῦ βιβλίου γιά τόν ναζισμό και τήν πολιτική του ἐναντί τῶν Έβραίων, νά πιάνουν εύθύς μετά νά διαβάζουν μάρτυρία κάποιου ἀπό ἐκείνους πού ἐπέζησαν ἀπό τά στρατόπεδα τοῦ θανάτου.

Πρίν ἔξετάσω τή σχέση τοῦ 'Ολοκαυτώματος μέ τή σύγχρονη ἔβραική συνείδηση και τό κράτος τοῦ 'Ισραήλ, θεωρῶ ἀπαραίτητο νά διατυπώσω τήν ἀποψή μου σχετικά μέ ὅσα ἔχουν συζητηθεῖ και ἔξακολουθοῦν νά συζητιοῦνται ὅσον ἀφορᾶ τήν ιστορική μοναδικότητα ἡ μή τοῦ γεγονότος αύτοῦ. 'Εξηγοῦμαι: η διατύπωση, μέ κάθε δυνατή συντομία, τῆς προσωπικῆς μου ἀποψής εἶναι ἀπαραίτητη μόνο και μόνο γιατί ὑπό τό πρίσμα της θά θεωρήσω τήν ἐν λόγω σχέση τοῦ ἔβραισμοῦ, και χυρίως τοῦ κράτους τοῦ 'Ισραήλ, μέ τό 'Ολοκαύτωμα. Η συζήτηση αύτή εἶναι κεντρική «στή δεύτερη ζωή» τοῦ 'Ολοκαυτώματος –στή ζωή δηλονότι τῆς ἀφήγησής του, τῆς ιστοριογραφίας και τῆς ἐρμηνείας του–, οἱ πολιτικές προϋποθέσεις και συνεπαγωγές τῆς μᾶς ἡ τῆς ἄλλης ἀποψής εἶναι κρίσιμες, και δέν μποροῦμε νά τήν προσπεράσουμε μέ τήν εύκολη ἀπάντηση πώς ὅλα τά γεγονότα, ὅσο και ἀν κατηγοριοποιοῦνται, εἶναι πάντοτε μοναδικά.

Συντασσόμαστε μέ όχείνους πού πιστεύουν ότι τό 'Ολοκαύτωμα κατέχει μοναδική θέση στήν ιστορία τοῦ πολιτικοῦ κακοῦ, τῆς φρίκης, τῆς ἀνθρώπινης κτηνωδίας, ἔξαιτίας κυρίως τοῦ τρόπου μέ τόν ὅποῖο συντελέστηκε. Υπάρχει δηλαδή, θά μοῦ ἀντιτείνει κανείς, διαβάθμιση στή φρίκη, στό κακό; Ναί, υπάρχει, καὶ ἀπό ιστορική καὶ ἀπό πολιτική ἄλλα καὶ ἀπό ἡθική ἀποφη. ('Όλοι οἱ φόνοι, γιά νά σταθοῦμε στό κατεξοχήν κακό, στό ἔξ ὄρισμοῦ ἀσυγχώρητο, εἶναι τό ἴδιο; Δέν ἔχει σημασία ποιός σκοτώνει ποιόν, κάτω ἀπό ποιές συνθήκες, γιά ποιό λόγο, μέ ποιόν τρόπο; Επειδή δέν ἔχουμε περιθώρια νά συζητήσουμε ἐδῶ αύτό τό θέμα, διατυπώνουμε παρενθετικά αύτά τά ἐρωτήματα, γιά νά τά σκεφτοῦν ὅσοι ἔχουν ἀντίθετη ἀποφη.) Αύτή ἡ μοναδικότητα ώστόσο διόλου δέν σημαίνει ότι τό 'Ολοκαύτωμα εἶναι τό μαρτύριο ἐνός μοναδικοῦ λαοῦ, ἐνός ἔχλεκτοῦ λαοῦ, ἔχλεγμένου γιά τό μαρτύριο, περιούσιου τοῦ πάθους, οὔτε πάλι συνεπάγεται τήν ἐθνική ἰδιοποίηση τοῦ γεγονότος αύτοῦ ἐκ μέρους τῶν 'Εβραίων, τόν ἐγκλεισμό του μέσα στήν ἐβραϊκή ἰδιαιτερότητα.

Τό 'Ολοκαύτωμα εἶναι μοναδικό χωρίς διόλου νά αἴρεται ἡ νά μειώνεται ἔξ αύτοῦ τοῦ λόγου ἡ καθολικότητά του. Τό 'Ολοκαύτωμα, ἡ συστηματική δηλαδή ἔξόντωση τῶν 'Εβραίων ἀπό τούς Γερμανούς ναζί, ἐπειδή διέπραξαν τό ἀνήκουστο ἐγκλημα νά γεννηθοῦν, ἀνήκει στήν περιπέτεια τῆς ιστορίας, στήν κοινή ἀνθρώπινη μοίρα. Επί τῇ εὐκαιρίᾳ, ἃς προσθέσουμε ότι δέν ἔχουν ἄδικο ὅσοι 'Εβραῖοι (ἄλλα καὶ μή 'Εβραῖοι) θεωροῦν τόν ἐπικρατήσαντα τελικῶς ὄρο 'Ολοκαύτωμα ἀπό ἀκα-

τάλληλο ἔως προσβλητικό λόγω τῶν θυσιαστικῶν συνδηλώσεών του, ὁ ὄρος ὅμως Shoah (καταστροφή) ἀποτελεῖ χειρότερη λύση, γιατί ἀποσπᾶ ἀκόμη καὶ γλωσσικά τό γεγονός ἀπό τήν καθολική ἀνθρώπινη περιουσία καὶ τό προσγράφει στόν ἐβραϊσμό. Ο ὄρος γενοκτονία εἶναι ὁ πλέον ἐνδεδειγμένος —καὶ εἶναι κρίμα πού δέν ἐπικράτησε— ἐπειδή, ἀφενός, ὅριζει μέ ἀκρίβεια τό γεγονός καὶ, ἀφετέρου, τό ἐγγράφει στή μακρά σειρά τῶν λοιπῶν γενοκτονιῶν, ὡς ἀκραία ἐκδοχή τους, τοῦ ἔξασφαλίζει μέ ἄλλα λόγια τήν καθολικότητα χωρίς διόλου νά πλήττει τή μοναδικότητά του. Κοντολογίς, ἀν τό 'Ολοκαύτωμα ἀνήκει στά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας —αύτό δέν υποστηρίζουν καὶ οι ἴδιοι οι 'Εβραῖοι;— τότε κάθε ἐθνική ἰδιοποίησή του μειώνει τή σημασία του.

'Υπ' αύτό τό πρίσμα λοιπόν, ότι δηλαδή τό 'Ολοκαύτωμα εἶναι μοναδικό γεγονός καθολικῆς σημασίας, θά προχωρήσουμε παρακάτω γιά νά συζητήσουμε τή στάση πού τήρησαν ἀπέναντί του ὁ ἐβραϊσμός καὶ τό κράτος τοῦ 'Ισραήλ.

Κατά τόν 20ό αἰώνα οἱ 'Εβραῖοι ἔζησαν τά σημαντικότερα γεγονότα τῆς ιστορίας τους μετά τήν καταστροφή τῆς Ιερουσαλήμ τό 70 μ.Χ.: τό 'Ολοκαύτωμα καὶ τήν ἔδρυση τοῦ κράτους τοῦ 'Ισραήλ. Τά γεγονότα συνδέονται ἀσφαλῶς μεταξύ τους: τό 'Ολοκαύτωμα ὅχι ἀπλῶς ἐπέσπευσε τή διαδικασία ἔδρυσης τοῦ ἐβραϊκοῦ κράτους πού εἶχε ξεκινήσει πρίν ἀπό αύτό, ἀλλά κυρίως τήν κατέστησε ἀνεπίστρεψη. 'Η σχέση

μεταξύ τῶν δύο γεγονότων εἶναι ὁμολογημένη μέ τὸν πιό ἐπίσημο τρόπο στή Διακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ ἀπό τήν προσωρινή Βουλή (14.5.1948). "Ἄν ὅμως μετακινηθοῦμε ἀπό τήν περιοχή τοῦ ὄφθαλμοφανοῦς καὶ θελήσουμε νά μελετήσουμε αὐτήν τή σχέση στήν ιστορική της διαδρομή, θά διαπιστώσουμε ὅτι παρουσιάζει ποικιλία καὶ διαχύμανση. Μολονότι ἡ ιστορία τῆς ἐν λόγῳ σχέσης ἀρχίζει ἥδη κατά τή διάρκεια τοῦ B' Παγκοσμίου Πολέμου καὶ ἐνόσῳ συντελεῖται ἡ γενοκτονία, θά κάνουμε λόγο παρακάτω μόνο γιά τή μεταπολεμική ἐποχή, ἡ ὅποια τέμνεται κατά βάσιν σέ δύο περιόδους, μέ χρονικό σημεῖο τομῆς, σύμφωνα μέ ὅλους τούς μελετητές, τή δίκη τοῦ Ἀιχμαν (1961).

Μετά τό τέλος τοῦ Πολέμου καὶ γιά κάμποσα χρόνια, ἀσφαλῶς μέχρι τά πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ '50, δέν γίνεται γενικά πολύς λόγος γιά τήν ἔξοντωση τῶν Ἐβραίων. Τό φρικτό ἔγκλημα ἀποσιωπᾶται. Προβάλλονται ἄλλες ὅψεις τῆς περιόδου τοῦ B' Παγκοσμίου Πολέμου. Οὔτε οι ἕδιοι οι Ἐβραῖοι ἐπιζῶντες κάνουν δημόσια λόγο γιά αὐτό, εἴτε ἐπειδή πιστεύουν πώς δέν ὑπάρχουν ἄνθρωποι διατεθειμένοι νά τούς ἀκούσουν εἴτε γιατί καὶ οἱ ἕδιοι, καθώς προσπαθοῦν νά ξαναενώσουν μετά τά στρατόπεδα τό κομμένο νῆμα τῆς ζωῆς τους, δέν ἀντέχουν νά μιλήσουν γιά τοῦτο τό γεγονός, γιά ὅσα εἶδαν τά μάτια τους στά στρατόπεδα θανάτου, ἀφοῦ ὁ λόγος αὐτός στέκεται ἐμπόδιο στήν κανονική, ἀν εἶναι ποτέ δυνατή, ἐπανένταξή τους στή ζωή καὶ στήν κοινωνία. Στό

κράτος τοῦ Ἰσραὴλ τά πράγματα βαίνουν παράλληλα: ἐνῶ ἀπό τό 1945 οἱ σιωνιστές ἀξιοποιοῦν διπλωματικά τό Ὁλοκαύτωμα, γιατί καταλαβαίνουν ὅτι τώρα εἶναι ἡ μεγάλη εύκαιρία γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ στόχου τους, ἀπό τή στιγμή πού ίδρυεται τελικά τό κράτος (1948), οι ἕδιοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι ἀντιλαμβάνονται πώς αὐτό ἔχει περισσότερο ἀνάγκη ἀπό ἥρωες παρά ἀπό θύματα. Τό νεοσύστατο κράτος, πού εἶναι ἔκφραση τῆς βούλησης τῶν Ἐβραίων νά προστατέψουν τόν ἑαυτό τους μέ τή δική τους δύναμη, εἶναι εὔλογο νά προβάλλει κατά τή γένεσή του περισσότερο τούς ἀγωνιστές τοῦ γκέτο τῆς Βαρσοβίας καὶ κυρίως τούς ἥρωες τοῦ ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας (1948).

"Οσο γιά τόν ἀμερικανικό ἔβραισμό, ὁ ὅποῖς θά παίξει ἀποφασιστικό ρόλο ἀργότερα στήν ἐργαλειοποίηση τοῦ Ὁλοκαυτώματος, τά χρόνια πού ἀκολουθοῦν τόν Πόλεμο σιωπᾶ καὶ αὐτός, καὶ γιά ἔναν πρόσθετο λόγο: μιλῶ γιά τό Ὁλοκαύτωμα σημαίνει ἀναγκαστικά μιλῶ ἐναντίον τῆς Γερμανίας, βρισκόμαστε ὅμως στήν περίοδο τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου καὶ ἡ Γερμανία εἶναι σύμμαχος πλέον τῆς Ἀμερικῆς, τό κακό δέν εἶναι πλέον ὁ ναζισμός ἀλλά ὁ κομμουνισμός.

Μετά τή δίκη ὅμως τοῦ Ἀιχμαν στήν Ἰερουσαλήμ, καὶ κυρίως χάρις στή δίκη αὐτή, ἡ γενοκτονία θά καταστεῖ κεντρική συνιστώσα τῆς ιδεολογίας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς ἔβραικῆς συνείδησης ἐν γένει. Οι πληροφορίες λένε ὅτι κατά τή διάρκεια τῆς δίκης οἱ Ἰσραηλινοί δέν ἔδειξαν γιά αὐτήν τό ἐνδιαφέρον πού θά φανταζόταν κανείς, γνωρίζοντας τή σημασία πού ἀπέκτησε ἐκ τῶν ὑστέρων ἡ αἴθουσα ἦταν κατά τά δύο

τρίτα ἄδεια καὶ ἡ ἀποστολή τοῦ Γκαγκάριν στό Διάστημα (12.4.1961) φαινόταν νά ἐνδιαφέρει περισσότερο τοῦ Ισραηλινούς πολίτες.<sup>1</sup> Μετά τή δίκη, ἡ γενοκτονία θά ἐνταχθεῖ στά σχολικά καὶ γενικότερα παιδαγωγικά προγράμματα τοῦ Ισραήλ, θά ἀποτελέσει βασικό μέσον τῆς ἑθνικῆς διαπαιδαγώγησης: ἀνακαλύπτεται, μέ αλλα λόγια, ἡ παιδευτική ἀξία τοῦ Ὀλοκαυτώματος. Ἐπίσης, χάρις στή δίκη αὐτή, ὁ μάρτυρας ἀποκτᾶ πλέον κοινωνικό κύρος, ἡ κοινωνία τὸν ἀναγνωρίζει ὡς φορέα τῆς Ἰστορίας, ὅπως ἔχει ἐξηγήσει ἡ Ἀννέτ Βιβιορκά.<sup>2</sup> Λέω χάρις στή δίκη γιατί ὅλη αὐτή ἡ ἀλλαγή πηγάζει ἀπό μιά συνειδητή ἐπιλογή τοῦ Γκιντεόν Χάουσνερ. Ὁ Χάουσνερ, ὁ δημόσιος κατήγορος, ἡ ψυχή αὐτῆς τῆς δίκης, ὁ ἐνορχηστρωτής της, ἐπέλεξε συνειδητά νά δώσει μεγάλη θέση κατά τήν ἀκροαματική διαδικασία στίς προφορικές μαρτυρικές καταθέσεις, ὅχι γιά λόγους αὐξημένης ἀποδεικτικῆς ισχύος ἀλλά γιά λόγους συναισθηματικῆς ἀπήχησης καὶ ἐπιρροῆς —ὅχι βεβαίως πρός τούς δικαστές ἀλλά πρός τό ἑθνικό ἀκροατήριο πού παραχολουθεῖ τή δίκη ἀπό τό ραδιόφωνο— καὶ παιδαγωγικῆς δραστικότητας, ὅπως ἔχει ρητά ἐξηγήσει ὁ ἴδιος στά ἀπομνημονεύματά του γιά τή δίκη αὐτή.<sup>3</sup>

Τό γεγονός ὅτι ἡ γενοκτονία ἔχει γίνει πλέον κεντρικό στοιχεῖο τῆς συλλογικῆς συνείδησης καὶ τῆς ἑθνι-

<sup>1</sup> Annette Wieviorka, στό συλλογικό ἔργο *Israël. De Moïse aux accords d'Oslo, Points/Histoire*, Παρίσι 1998, σ. 466.

<sup>2</sup> Annette Wieviorka, *L'Ère du témoin*, Plon, Παρίσι 1998, σ. 117-118.

<sup>3</sup> Gideon Hausner, *Justice à Jérusalem. Eichmann devant ses juges*, Flammarion, Παρίσι 1976, σ. 382-391.

χῆς ιδεολογίας τοῦ Ισραήλ θά φανεῖ σέ λίγα χρόνια κατά τόν πόλεμο τῶν "Εξι Ἡμέρων (5-10.6.1967): ὁ Νάσερ ταυτίζεται μέ τόν Χίτλερ, σκοπός του δέν εἶναι ἀπλῶς ἡ στρατιωτική νίκη ἀλλά ἡ ἐξολόθρευση συλλήβδην τῶν Ἐβραίων, ὅπως δηλαδή ἀχριβῶς καὶ τοῦ Χίτλερ, ἐνῶ ὁ ισραηλινός στρατός δέν ὑπερασπίζεται μόνο τό κράτος τοῦ Ισραήλ ἀλλά τήν ἴδια τήν ὑπαρξη ἐπί γῆς τῶν Ἐβραίων. "Ἐνας βουλευτής τῆς ἐποχῆς ἀπέδωσε μέ ἐξαιρετική συμπύκνωση τόν ψυχισμό τῶν Ισραηλινῶν κατά τόν πόλεμο:

Δέν ἥμαστε τόσο λίγοι ὅσο λένε. Στό πλάι μας πολεμοῦσαν τά ἔξι ἑκατομμύρια, πού ψιθύριζαν στά αὐτιά μας τήν ἐνδεκάτη ἐντολή: Ού φονευθῆς, τήν ἐντολή πού παραειφθῆκε στό ὄρος Σινᾶ ἀλλά πού μας δόθηκε στήν πρόσφατη μάχη τοῦ Σινᾶ.<sup>4</sup>

"Ολες πλέον οι συσχετίσεις γίνονται μέ τή γενοκτονία.

Τόν Ὁκτώβριο τοῦ 1973 ἔεσπάει νέος πόλεμος ἐναντίον τοῦ Ισραήλ (ἀπό τήν Αἴγυπτο καὶ τή Συρία), ὁ πόλεμος τοῦ Κιππούρ, ἐνας πόλεμος τόν ὅποιο τό Ισραήλ δέν περίμενε καὶ κατά τόν ὅποιο, παρότι ἔληξε καὶ αὐτός μέ νίκη τοῦ Ισραήλ, οἱ Ἐβραῖοι εἶχαν σοβαρές ἀπώλειες: 2.500 νεκροί (ὅσοι δηλαδή καὶ οἱ νεκροί τοῦ πολέμου τῆς Ἀνεξαρτησίας). Ὁ πόλεμος αὐτός θά σημαδέψει μέ καθοριστικό τρόπο τούς Ἐβραίους τοῦ Ισραήλ, γιατί καταρρίπτει τό μύθο τοῦ ἀτρωτου κράτους, τοῦ κράτους δηλαδή στό

<sup>4</sup> Tom Segev, *Le septième million. Les Israéliens et le Génocide*, Lia-na Levi, Παρίσι 1993, σ. 457.

όποιο, λόγω τῆς στρατιωτικῆς ισχύος του, δέν τολμάει κανείς νά έπιτεθεῖ, κάτι πού θά έπιτείνουν οι τρομοκρατικές έπιθέσεις τῶν Παλαιστινίων οι ίδιες θά άκολουθήσουν. 'Ο πόλεμος τοῦ Κιππούρ θά όδηγήσει τό 1977 τό Λιχούντ καί τόν Μεναχέμ Μπεγκίν στήν έξουσία, καί θά όδηγήσει έπίσης στήν ίδέα ὅτι χρειάζεται ένας διαρκής προληπτικός πόλεμος έναντιν τῶν Παλαιστινίων καί τῶν συμμάχων τους. 'Αφοῦ κλείσει τό μέτωπο μέ τήν Αίγυπτο (Μάρτιος 1979), τό 1980 θά άνακηρυχθεῖ ή άδιαίρετη 'Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα τοῦ Ισραήλ, τό 1981 θά γίνει ή προσάρτηση τοῦ Γκολάν, τό 1982 ή είσβολή στόν Λίβανο – ο Σαρόν έχει πάρει τή θέση τοῦ Νταγιάν.

Μέσα σέ αύτό τό κλίμα ή πολιτική έργαλειοποίηση τοῦ 'Ολοκαυτώματος γίνεται ζήλο καί έντονότερη. Θά παραθέσω όρισμένα τεχμήρια τά ίδια άντλω άπό τό βιβλίο τοῦ Σεγκέβ (σ. 464), τό ίδιο ούποσημειώσαμε παραπάνω. Τόν 'Ιούνιο τοῦ 1981 ο Μπεγκίν θά δικαιολογήσει τήν καταστροφή μᾶς ιρακινῆς πυρηνικῆς έγκατάστασης μέ τά έξης λόγια: «Πρέπει νά προστατέψουμε τό έθνος μας, τοῦ ίδιου έναμισι έκατομμύριο παιδιά δολοφονήθηκαν στούς θαλάμους άερίων». Συγκρίνει βέβαια καί αύτός τόν Αραφάτ μέ τόν Χίτλερ, τόν άποκαλεῖ «δίποδο ζῶο», φράση τήν ίδια είχε χρησιμοποιήσει καί γιά τόν Χίτλερ, συγκρίνει έπίσης τή Διακήρυξη τῆς 'Οργάνωσης γιά τήν 'Απελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης (ΟΑΠ) μέ τό *Mein Kampf*. Δικαιολογεῖ τήν είσβολή στόν Λίβανο (1982) λέγοντας: «Δέν ούπάρχει άλλος δρόμος άπό τή μάχη. Πιστέψτε

με, ού άλλος δρόμος είναι ή Τρεμπλίνκα, καί έχουμε άποφασίσει ὅτι δέν θά ούπάρξει πλέον Τρεμπλίνκα». Σέ γράμμα του στόν Ρήγκαν γράφει ὅτι τή στιγμή τῆς καταστροφῆς τοῦ στρατηγείου τοῦ 'Αραφάτ στή Βηρυτό ένιωθε πώς είχε στείλει τόν ισραηλινό στρατό νά γκρεμίσει τό μπούνκερ τοῦ Χίτλερ. Νομίζω πώς αύτά άρκοῦν. Πρός άποφυγήν ούμως παρερμηνειῶν είμαι ούποχρεωμένος νά προσθέσω δύο παρατηρήσεις:

α) 'Ο έβραικός έθνικισμός έχανε έν προχειμένω ὅτι κάνει κάθε έθνικισμός: άξιοποίησε τίς ιστορικές πληγές, τά έθνικά τραύματα, γιά τήν ούπηρέτηση πολιτικῶν στόχων, τῶν δικῶν του προφανῶς στόχων.<sup>5</sup>

β) Σέ αύτή τήν πολιτική έργαλειοποίηση τοῦ 'Ολοκαυτώματος, σέ αύτή τήν ένσωμάτωσή του στόν έβραικό έθνικό μύθο καί στήν έθνικιστική ίδεολογία, ούπάρχουν σήμερα πολλοί 'Εβραῖοι, μέσα καί έξω άπό τό Ισραήλ, πού άντιδροῦν σθεναρά.

'Η Μυριάμ Ρεβώ ντ' 'Αλλόν (Myriam Revault d'Allonnes) έγραψε στόν *Monde* (24.11.2001) ένα λαμπρό κείμενο γιά τά γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου μέ τόν έξαιρετο τίτλο: «Μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου. Πρέπει νά φοβόμαστε τήν καθολικότητα».<sup>6</sup> 'Επειδή έξήγησα στήν άρχη ὅτι δέν θά μιλήσω ώς ιστορικός, γιατί άπλούστατα δέν είμαι, δικαιοῦμαι,

<sup>5</sup> Βλ. τή συζήτηση μέ τήν Idith Zertal, στό *Israël*, ο.π., σ. 484.

<sup>6</sup> Τό συμπεριέλαβε στό βιβλίο τῆς *Fragile humanité*, Aubier/Alto, Παρίσι 2002, σ. 219-225.

νομίζω, μιά πολιτική καταχλείδα. "Οσοι στό Ισραήλ δέν άνήκουν στό πολιτικό και ίδεολογικό ρεῦμα πού φοβάται τήν καθολικότητα του Όλοκαυτώματος έγγυωνται όχι μόνο τή δημοκρατία ἀλλά και, πολύ πιό ἀποτελεσματικά σέ βάθος χρόνου, τήν ίδια τήν ἀσφάλεια του κράτους του Ισραήλ.

[Σεπτέμβριος 2002]

### Tό "Αουσβίτς και οι νέες βαρβαρότητες

**Η** ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ «Όλοκαύτωμα, ἔβραι-  
σμός και κράτος του Ισραήλ» στή Νέα Έστια  
προκάλεσε, μετά ἀπό λίγους μῆνες, τήν ἐπιστολιμαία  
ἀντίδραση του Δημήτρη Νόλλα, στήν ὅποια, μέ τή  
σειρά μου, ἀπάντησα στό ίδιο τεῦχος. Δημοσιεύουμε  
παρακάτω τίς δύο ἐπιστολές, θεωρώντας ὅτι παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον γιά τή σχετική συζήτηση.

#### 'Επιστολή Δημήτρη Νόλλα

Κύριε διευθυντά,

Διάβασα μέ ἐνδιαφέρον στό τεῦχος τής Νέας Έστιας  
τοῦ Σεπτεμβρίου 2002 τό ἄρθρο σας σχετικά μέ τό  
Όλοκαύτωμα τῶν ἔβραικῶν πληθυσμῶν τής Εύρω-  
πης πρίν ἀπό ἔξήντα χρόνια. Δέν εἶδα ὅμως νά ἐπισημάνετε στόν προβληματισμό σας τή χρήση αὐτῆς τής

τραγωδίας. Χρήση πού γίνεται από τό ισραηλινό χράτος, προκειμένου νά ένσταλάζεται ή ένοχή στό σύνολο τῆς Δύσης, ώστε ή κοινή γνώμη νά παραμένει άπαθής, στήν καλύτερη περίπτωση ἐλαφρά ἀνήσυχη, γιά τίς κάθε είδους φρικαλεότητες πού διαπράττει η ισραηλινή στρατιωτική μηχανή στά παλαιστινιακά ἐδάφη.

Η γνώμη μου είναι πώς μπροστά στίς βόμβες φωσφόρου πού καίνε μικρούς και μεγάλους τό "Αουστριακά ωχριά, ὅπως είναι καταδικασμένη νά ωχριά κάθε παλαιά φρικαλεότητα μπροστά σέ κάθε καινούργια. "Οταν ή κρατική τρομοκρατία τοῦ Ισραήλ ἐφορμᾶ στούς καταυλισμούς τῶν Παλαιστινίων, ὅπου ἔκείνη ή ίδια τρομοκρατία τούς ἔχει ὑποχρεώσει νά ἐγκατασταθοῦν κάθε φορά πού συντελεῖται ἔνας νέος ἐποικισμός τῶν ἐδαφῶν τους, τό "Αουστριακά χλωμάζει. "Οπως χλωμάζει ο ἔξανδραποδισμός και ή ὄλοκληρωτική πλέον ἔξαφάνιση τῶν Ινδιάνων μπροστά σέ όλα αὐτά πού ἐπιφυλάσσει ο ἀμερικανικός ἀγών κατά τῆς τρομοκρατίας στούς Αφγανούς, μέσα στά κλουβιά τοῦ Γκουντανάμο.

Κι αύτό γιατί τό ἀπόλυτο κακό είναι συνεχῶς μπροστά μας. Δέν ἔχει ἀκόμη διαπράξει τό τελικό του χτύπημα, και οὕτε θά μποροῦσε ἄλλωστε, καθώς θά ήταν ή ἀπόδειξη πώς ο ἀνθρωπος ἔχει παραιτηθεῖ ἀπό τό νά τό μάχεται, ἀλλά και γιά ἔναν ἐπιπλέον λόγο: ἔαν τό ἀπόλυτο κακό («τό χειρότερο ἔγχλημα πού διεπράχθη ποτέ κατά τῆς ἀνθρωπότητας») ήταν χθεσινό και τελειωμένο, τότε οι ἀνθρωποι θά διέρκονταν σήμερα μπροστά στήν πόρτα τοῦ Παραδείσου.

"Οταν μιλούσαμε, μιλᾶμε και θά ἐπιμένουμε νά μιλᾶμε γιά τήν κτηνώδη, πρησμένη ἀπό μπίρα, ὄλοκληρωτική και ἄθλια ναζιστική Γερμανία, μόνον ἔνας θλάξ θά πίστευε πώς μέσα σ' αύτό τόν καταγισμό ὑβριστικῆς ἀπαξίωσης συμπεριλαμβάνονται ο Χαΐντερλιν, ο Θωμᾶς Μύντσερ, ο Έρνέστος Τόλλερ, η Ζίγκριντ Γκράζερ και ο Γκέοργκ Μπύχνερ, μαζί μέ τά νεογνά γερμανικῆς καταγωγῆς, η πώς ή ἀπέχθειά μας ὑποδηλώνει μά σκοτεινή ἐπιθυμία γιά τόν ἀφανισμό τοῦ γερμανικοῦ χράτους πού δημιούργησαν τά φύλα τῶν Φράγκων και Σαξόνων, ὅταν κατέβηκαν δέν θυμάμαι ἀπό ποῦ. Μόνον ἔνας θλάξ θά καταλάβαινε κάτι τέτοιο, η ἔνας εύφυεστας ἀλλά μεθυσμένος ἀπό τή χωρίς ὥρια ἔξουσία του, ὅπως ὑπήρξανε στό παρελθόν ο Γκαϊμπελς και σήμερα διάφοροι ἀκόλουθοι Τύπου πανίσχυρων κυβερνήσεων η διεθνῶν ὄργανισμῶν, ὅπως ἔκεινος ο ξεχασμένος μπιρμπιλομάτης κ. Σή, ὅταν διαλαλοῦσε τή λατρεία του πρός τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, τή στιγμή πού ή παγκόσμια συμμαχία κατά τῆς Σερβίας ξεπάτωνε τή χώρα και δολοφονοῦσε πλήθη ἀθώων.

Και ἂν ὑποθέσουμε πώς ή γερμανική κυβέρνηση είχε τή μύγα και μυγιαζόταν, και ἐρμήνευε, διαμαρτυρόμενη, τίς δρισίες μας γιά τή μαζική καταστροφή καταυλισμῶν, τό σταμπάρισμα στό μπράτσο τῶν ἐχθρῶν τῆς και τόν ἐποικισμό ἐδαφῶν πού δέν τῆς ἀνήκουν, ὅπως τῆς Σιλεσίας και τῆς Σουδητίας ἃς ποῦμε, και τίς ἐρμήνευε, ναι, ἐπαναλαμβάνω, τίς ἐρμήνευε σάν ἀναφορά στό σύνολο τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ και ἄρνηση τοῦ δικαιώματός του νά ὑπάρχει, ἐμεῖς (πού θά εἶχα-

με ἐν τῷ μεταξύ χαρακτηριστεῖ ἀντιγερμανιστές, μέ περισσευάμενη γκαιμπελική εύχολία) τί θά ἔπειπε νά κάνουμε, νά βγάλουμε τό σκασμό; 'Απορία.

Γι' αύτόν τό λόγο εἴμαστε ύποχρεωμένοι τό δικαίωμα στή μνήμη νά τό μοιραζόμαστε μαζί μέ τά θύματα κάθε 'Ολοκαυτώματος, καθώς ἔχουμε ἀρχίσει νά ἀκοῦμε τόν τριγμό ἀοράτων ἀλυσίδων καί σιδερένιων πελμάτων. Τόν ἥχο τῆς πολεμικῆς μηχανῆς κατά τῆς τρομοκρατίας πού πλησιάζει καί ὑπενθυμίζει πώς ὅλοι θά πρέπει νά ζήσουμε στό ρυθμό της. 'Η θά χορέψουμε ἡ θά πεθάνουμε. Καί τότε κάθε προηγούμενο κακό θά μοιάζει σκέτο ὄρεκτικό σέ αὐτό τό ἀτελείωτο τραπέζωμα πού ἀνανεώνει κάθε τόσο τό κύριο πιάτο του, καί τό ὅποιο ἐπιθυμεῖ νά εἶναι πάντα πιό δυνατό, πιό καυτερό, πιό ύψηλό ἀπό τό προηγούμενο. Γιατί ποιός ἄνθρωπος πού βλέπει ἐφιάλτες καί καταφέρνει ἀκόμη νά σκέφτεται, δέν ἀνατριχιάζει στήν ἀπλή σκέψη: μά ἂν κάνουν ὅλα αὐτά γιά νά ἀφανίσουν λαούς ὄλοκληρους πού ἀντιστέχονται, πού δέν θέλουν, κι οὔτε ἀντέχουν, νά ζήσουν μέ τόν τρόπο τῶν ἀπελευθερωτῶν τους, τί θά κάνουν μέ ἐκείνους τούς λίγους πού δέν πράττουν τίποτα, ἀλλά σκέφτονται, ἀπλῶς σκέφτονται, πώς δέν τούς ἀρέσει; Μέ ἐκείνους πού εἶναι «ἄλλου παπᾶ εὐαγγέλιο» τί θά γίνει; Μέ ἐκείνους πού δέν θέλουν νά τυφλώνουν ὅποιον προσπάθησε νά τούς βγάλει τό μάτι, μ' ἐκείνους τί θά γίνει; Μέ ὅλους αὐτούς πού συχνά ἀγνόησαν τό συμφέρον τους, καί οὔτε ἥθελαν νά τό ξέρουν. 'Αγνοώντας το ὅμως, μπορέσαν μέχρι σήμερα (καί ποιός ξέρει γιά πόσο

ἀκόμη;) ἐλεύθερα νά ὄνοματίζουνε τά σύκα σύκα, καί τήν κτηνωδία κτηνωδία.

Μέ έκτιμηση  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΛΛΑΣ

### 'Απάντηση Σταύρου Ζουμπουλάκη

'Αγαπητέ κύριε Νόλλα,

Τό πρῶτο πού θά ἥθελα νά ἔχφράσω, ἀπαντώντας στήν ἐπιστολή σας, γιά τήν ὅποια σᾶς εύχαριστῶ θερμά, εἶναι ἡ ἀπορία μου γιά τήν ἀρχική παρατήρησή σας: «Δέν εἶδα ὅμως νά ἐπισημαίνετε στόν προβληματισμό σας τή χρήση αὐτῆς τῆς τραγωδίας». Μά αὐτό πού λέτε ὅτι λείπει ἥταν ἀκριβῶς τό θέμα ὅλου τοῦ ἀρθρου: ἡ χρήση τοῦ 'Ολοκαυτώματος ἀπό τόν ἐβραϊσμό καί, εἰδικότερα, ἀπό τό κράτος τοῦ 'Ισραήλ, ἡ πολιτική ἐργαλειοποίησή του —γιά νά χρησιμοποιήσω ξανά ἔναν ἀπό ἐκείνους τούς ὄρους πού, καί ὅταν ἀκόμη δέν μᾶς ἀρέσουν, εἴμαστε ύποχρεωμένοι καμία φορά νά χρησιμοποιοῦμε γιά τίς ἀνάγκες τῆς συνεννόησης—, ἡ «ένσωμάτωσή του στόν ἐβραϊκό ἔθνικό μύθο καί στήν ἔθνικιστική ίδεολογία». 'Αφήνω στήν ἄκρη ὅμως τούτη τήν ἀπορία, γιατί τό ζήτημα δέν εἶναι νά ὑπερασπιστῶ τό κείμενό μου, ἀλλά νά μπορέσουμε νά συζητήσουμε.

'Γιάρχουν δύο τουλάχιστον σημεῖα στήν ἐπιστολή σας, μέ τά ὅποια θά συμφωνήσω ἀσμένως: πρῶτον, ὅτι

τό κακό πού πρέπει περισσότερο νά μᾶς κινητοποιεῖ ψυχικά, ήθικά καί πολιτικά εἶναι αύτό πού συντελεῖται γύρω μας σήμερα ή πού μᾶς ἀπειλεῖ αὔριο, καί, δεύτερον, ὅτι ή καταδίκη τῆς πολιτικῆς ἐνός κράτους ή μᾶς κυβέρνησης διόλου δέν σημαίνει καταδίκη συνολικά τοῦ ἀντίστοιχου λαοῦ καί τοῦ πολιτισμοῦ του. "Αν προχωρήσω ὅμως μισό μόλις βῆμα πιό πέρα ἀπό τό σημεῖο τῆς συμφωνίας, ἀρχίζουν οἱ διαφορές μας. Θά σταθῶ στίς κυριότερες.

"Η προσήλωση τῆς προσοχῆς μας στό σημερινό πολιτικό κακό δέν συνεπάγεται οὔτε προϋποθέτει τήν ἐπιλησμονή τοῦ χτεσινοῦ ή τή μείωση τῆς φρίκης του. 'Εντελῶς ἀντίθετα, εἴμαστε σέ θέση νά χαρακτηρίζουμε, νά καταδικάζουμε καί νά πολεμάμε μά σημερινή πράξη ώς κακό, ἐπειδή χαρακτηρίσαμε, καταδικάσαμε καί πολεμήσαμε κάποιες ἄλλες πράξεις ώς κακό κατά τό παρελθόν καί, ἐπιπλέον, ἐπειδή ὅλα αὐτά τά κρατᾶμε στή μνήμη μας, στίς σωστές τους διαστάσεις καί μέ τήν ἀκριβή τους ἔννοια.

"Εγραφα στό κείμενό μου ὅτι ύπάρχει διαβάθμιση ἀκόμα καί στή φρίκη, στό κακό. Φαίνεται ὅτι τήν ἄποψη αύτή τή συμμερίζεστε καί ἐσεῖς, διαφορετικά δέν θά γράφατε πώς «ή γνώμη μου εἶναι πώς μπροστά στίς βόμβες φωσφόρου πού καīνε μικρούς καί μεγάλους τό "Αουστρίτς ωχριā». Δέν καταλαβαίνω, κύριε Νόλλα, εἰλικρινά δέν καταλαβαίνω, γιά ποιό λόγο, ὅταν καταδικάζω ἐγκλήματα τοῦ ισραηλινοῦ στρατοῦ ἐναντίον τῶν Παλαιστινίων εἶναι ἀπαραίτητο νά ωχριā μέσα μου τό "Αουστρίτς. Δέν γίνεται δηλαδή νά μήν ωχριā καθόλου,

ἀλλά νά διατηρεῖ ἀπεναντίας ὅλη τήν ἀνήκουστη φρίκη του, καί συνάμα νά εἶναι ἀπερίφραστη ή καταδίκη τῶν ἐν λόγῳ ἐγκλημάτων;

Φτάνουμε λοιπόν ἔτοι στή βαθύτερη διαφορά μας καί πηγή ἵσως ὅλων τῶν ἐπιμέρους, στό προκείμενο θέμα, διαφωνιῶν μας: κατά τή δική μου γνώμη, τό "Αουστρίτς δέν εἶναι, κατά κανένα τρόπο, συγχρίσιμο μέ τά δεινά πού ἔχουν ὑποστεῖ καί ἐξακολουθοῦν νά ὑφίστανται οἱ Παλαιστίνιοι ἀπό τό κράτος τοῦ Ισραήλ. Οἱ ναζί ὁδήγησαν στό "Αουστρίτς καί στά λοιπά στρατόπεδα τοῦ θανάτου καί ἐξόντωσαν φρικτά 'Εβραίους ἀπό ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τοῦ πλανήτη, ὅχι ἐπειδή τούς ἀντιστάθηκαν ή ἐπειδή διεκδίκησαν κάτι ή ἀμφισβήτησαν, ἔστω καί ἐλάχιστα, τήν ἐξουσία τους, ἀλλά μόνο καί μόνο —εἶμαι ύποχρεωμένος δυστυχῶς νά ἐπαναλαμβάνω χιλιοειπωμένα πράγματα— ἐπειδή ήταν 'Εβραῖοι, οἱ ἴδιοι ή οἱ γονεῖς τους ή οἱ παπποῦδες τους ή οἱ ἀπώτεροι καί ἀπώτατοι πρόγονοί τους. Σκεφτεῖτε λίγο ψύχραιμα: πιστεύετε ὅτι τό ἴδιο ἀκριβῶς κάνουν καί οἱ Ισραηλινοί σήμερα ἐναντίον τῶν Παλαιστινίων; Τούς συλλαμβάνουν ὅπου γῆς γιά νά τούς ἐξοντώσουν σέ στρατόπεδα θανάτου; Λησμονεῖτε ὅτι ἔνα ἐκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζοῦν ώς πολίτες τοῦ κράτους τοῦ Ισραήλ, ἐργάζονται ἐκεῖ, ἐκδίδουν τίς ἐφημερίδες τους, ἐκλέγουν καί ἐκλέγονται; Τό γεγονός ὅτι τό "Αουστρίτς δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά ἐξισώνεται μέ τά πάθη, ὅσο ὁδυηρά καί ἀν εἶναι αὐτά, τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ, διόλου δέν μειώνει τήν ήθική καί πολιτική εύθύνη τῶν 'Εβραίων γιά αὐτά, τήν καθιστᾶ, ἀντιθέτως, πολύ μεγαλύτερη. (Δέν κάνω λόγο ἐδῶ γιά τίς εύθύνες τοῦ

‘Αραφάτ ή γιά τά έγκλήματα τῆς παλαιστινιακῆς τρομοκρατίας, ἀφενός, γιατί τό θέμα μας εἶναι ἄλλο, ἀφετέρου δέ, καὶ χυρίως, γιατί οι εύθύνες δέν συμψηφίζονται.)

“Αν θέλουμε «έλευθερα νά όνοματίζουμε τά σύκα σύκα», τότε τά γεγονότα, οι ιδεολογίες, οι ἔννοιες, οι ὅροι πρέπει νά κρατοῦν τή σημασία τους, τό ιστορικό βάρος, τήν ἔντασή τους καὶ τίς μεταξύ τους διαφορές, γιατί ἄλλιως σπέρνουμε τή σύγχυση. “Οσο ἀντιπαθής αἴφνης καὶ ἂν μοῦ εἶναι ὁ ἀλήστου μνήμης κ. Σή, δέν θά τόν συνέχρινα ὡστόσο ποτέ μέ τόν Γκαϊμπελς. “Οποιος τό κάνει αὐτό, μέ τήν ἀγαθή πρόθεση νά δεῖξει πόσο ἐλεεινός εἶναι ὁ Σή, ταυτόχρονα καὶ ἄθελά του μᾶς λέει ὅτι ὁ Γκαϊμπελς δέν ἥταν δά καὶ τόσο ἀπεχθής, ἥταν κάτι παρόμοιο, ἃς ποῦμε, μέ ἔναν κυνικό ἀξιωματοῦχο τῆς ἀγγλικῆς δημοκρατίας.

“Ερχομαι τώρα στό δεύτερο σημεῖο τῆς συμφωνίας μας (καταδικάζω τή ναζιστική Γερμανία δέν σημαίνει καταδικάζω καὶ τόν γερμανικό λαό ἡ πολιτισμό). Θέλετε, φαντάζομαι, νά πεῖτε πώς ὅμοια ίσχύουν καὶ μέ τό Ισραήλ. Πόσο ὅμοια ὅμως; Πόσοι εἶναι ἔχεινοι πού καταδικάζουν τήν πολιτική τῆς κυβέρνησης Σαρόν (καὶ ὅποιας ἄλλης ισραηλινῆς κυβέρνησης) ἡ ὄρισμένες ἐπιλογές, συνολικότερα, τοῦ ισραηλινοῦ κράτους καὶ τῆς ισραηλινῆς κοινωνίας –ἄδικες, ἀπάνθρωπες καὶ φονικές, σπεύδω νά πῶ, χωρίς νά ἐνδίδουν στό πανάρχαιο καὶ παγκόσμιο μίσος κατά τῶν Εβραίων; Δέν εἶναι λίγοι, ἐλπίζω, ἄλλα δυστυχῶς δέν εἶναι οι περισσότεροι.

Μέ έκτιμηση  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  
[‘Απρίλιος 2003]

**Τό πολιτικό πρόβλημα τῆς Ιερουσαλήμ**  
Σέ ποιόν ἀνήκει τελικά αὐτή ἡ πόλη;

**Ο**Ι ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ τῶν τελευταίων μηνῶν μεταξύ Ισραηλινῶν καὶ Παλαιστινίων, μέ τόν ἀριθμό τῶν ἐκατέρωθεν νεκρῶν καὶ τραυματιῶν νά αὔξανει καθημερινά καὶ μονίμως ἀνιστοικά (οι ἀσθενέστεροι, δηλαδή οι Παλαιστίνιοι, θρηνοῦν πάντοτε τούς περισσότερους), πυροδοτήθηκαν, ως γνωστόν, ἀπό τήν «έπισκεψη», στίς 28 Σεπτεμβρίου 2000, τοῦ Ἀριέλ Σαρόν στήν Πλατεία τῶν Τεμενῶν. Γιά νά κατανοήσουμε πῶς εἶναι δυνατόν μά βόλτα τοῦ Σαρόν στήν Ιερουσαλήμ, ὅσο μισητός –δικαίως– καὶ ἂν εἶναι ὁ Ισραηλινός αὐτός πολιτικός στούς Παλαιστινίους, ὅχι μόνο νά προκαλεῖ τόσους νεκρούς, ἄλλα καὶ νά ἀπειλεῖ νά τινάξει στόν ἀέρα μά ἐπίπονη εἰρηνευτική διαδικασία, ἡ ὅποια ἔχει συμπληρώσει ἥδη ἑφτά χρόνια (13 Σεπτεμβρίου τοῦ 1993 ὑπογράφηκαν οι συμφωνίες τοῦ “Οσλο”) καὶ

βρίσκεται τώρα στό πιό χρίσμα σημεῖο της, πρέπει προηγουμένως νά κατανοήσουμε τή σύνθετη σημασία καί τήν ξεχωριστή βαρύτητα τῆς πόλης αὐτῆς τόσο γιά τούς Ισραηλινούς ὅσο καί γιά τούς Παλαιστινίους. Μόνο τότε θά καταλάβουμε, γενικότερα, πέραν τῶν πρόσφατων γεγονότων, τούς λόγους γιά τούς ὅποιους ἡ πόλη αὐτή ἀποτελεῖ τό πεδίο μᾶς πολύχρονης, καθημερινῆς –κυριολεκτικά–, παντοιότροπης διεκδίκησης καί βίαιης ἀναμέτρησης Ισραηλινῶν καί Παλαιστινίων, βίαιης ἀκόμη καί ὅταν δέν παίρνει τή μορφή τοῦ πολέμου. Ή ἀντιμέτρηση αὐτή ἀποτυπώνεται καί στά διπλωματικά κείμενα πού ἀφοροῦν τήν ἀραβοϊσραηλινή σύγχρουση, τά ὅποια, ἀπό τό 1947 καί ἐντεῦθεν, περιέχουν ὅλα τους εἰδική ἀναφορά στήν Ιερουσαλήμ.

Πρίν μιλήσουμε γιά τίς σημερινές ὄψεις τοῦ προβλήματος τῆς Ιερουσαλήμ, ἀποτελεῖ καλή εἰσαγωγή νά θυμίσουμε ὅτι τό χυμένο αἷμα δέν εἶναι διόλου ἀγνωστο στήν πόλη αὐτή. Ή τρισαγία πόλη τῆς Ιερουσαλήμ –πρώτη ιερή πόλη γιά τούς Εβραίους, πρώτη γιά τούς χριστιανούς, τρίτη, μετά τή Μέχκα καί τή Μεδίνα, γιά τούς μουσουλμάνους– εἶναι μιά πόλη γιά τήν ὅποια, ὅχι παρά τήν ιερότητά της, ἀλλά, ἐντελῶς ἀντίθετα, ἔξαιτίας της, οἱ ἀνθρώποι σκότωσαν καί σκοτώθηκαν, γιά νά τήν ἔχουν δική τους. Στά τρεῖς χιλιάδες χρόνια τῆς ιστορίας της, μετά τήν καταστροφή τοῦ πρώτου Ναοῦ (586 π.Χ.), ἡ Ιερουσαλήμ θά περάσει διαδοχικά ὑπό τήν κυριαρχία τῶν Περσῶν, τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ρωμαίων, τῶν Βυζαντίνων, τῶν Ἀράβων, τῶν Σταυροφόρων, τῶν Μαμελού-

## ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

κων, τῶν Ὀθωμανῶν καί, τελευταῖα, τῶν Ἀγγλων (1917-1948).

Πρίν κάνουμε μιά σύντομη ἐπισχόπηση τῆς ιστορίας τῆς Ιερουσαλήμ, ἀπό τό 1947 μέχρι σήμερα, ἃς σταθοῦμε προηγουμένως λίγο στήν ἀνθρωπογεωγραφία της, μιά ἀμυδρή ἔστω ἰδέα τῆς ὅποιας μᾶς χρειάζεται προκειμένου νά συνεννοηθοῦμε σωστά.

Η πόλη τῆς Ιερουσαλήμ, ὁ δῆμος τῆς Ιερουσαλήμ, μέ πληθυσμό συνολικά 660.000 περίπου κατοίκους, ἐκ τῶν ὅποιων 450.000 Εβραῖοι καί 210.000 Παλαιστίνιοι, χωρίζεται στή Δυτική Ιερουσαλήμ, στήν Ἀνατολική καί στήν παλιά πόλη. Η Δυτική εἶναι ἀμιγῶς ἔβραική, ἐνῶ ἡ Ἀνατολική κατοικεῖται σήμερα ἀπό Παλαιστινίους (210.000) ἀλλά καί ἀπό Εβραίους ἐποίκους (180.000), σέ ἐποικισμούς πού ἔχουν δημιουργηθεῖ ἐντός τῶν ὄρίων της. Στήν Ἀνατολική Ιερουσαλήμ, στά ὄρια μέ τή Δυτική, ἀνήκει καί ἡ παλιά πόλη, ἡ ἐντός τῶν τειχῶν, μέ ἔκταση πού δέν φτάνει καλά καλά τό ἔνα τετραγωνικό χιλιόμετρο, ἀλλά μέ ξεχωριστή βαρύτητα, ἀφοῦ ἔχει βρίσκονται οἱ κατεξοχήν ιεροί τόποι τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ὁ ἔνας δίπλα στόν ἄλλο, ἀκόμη καί ὁ ἔνας, ἀξεχώριστα, πάνω στόν ἄλλο, στό ἴδιο ἀκριβῶς σημεῖο. Εκεῖ βρίσκεται, ἐκτός ἀπό τίς χριστιανικές συνοικίες, τό "Ορος τοῦ Ναοῦ, κατά τό ιερό τοπωνυμικό τῶν Εβραίων, ἡ Χάραμ ἀλ Σαρίφ, κατά τό ἀντίστοιχο τῶν μουσουλμάνων, ἐκεῖ δηλαδή βρίσκεται ὁ ιερότερος τόπος τῶν Εβραίων, τό Δυτικό Τεῖχος τοῦ Ναοῦ (τό Τεῖχος τῶν Δαχρύων, καταπώς τό ἀποκαλοῦν οἱ χρι-

στιανοί), ἔχει ὁ Θόλος τοῦ Βράχου καὶ τό τζαμί 'Αλ 'Ακτσά τῶν μουσουλμάνων.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν καθαυτό πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ, ὑπάρχει σήμερα καὶ ἡ Μεγάλη Ἱερουσαλήμ, ἡ ὅποια περιλαμβάνει τούς ἔβραικούς ἐποικισμούς πού ἔχουν ἐνταχθεῖ στά διευρυμένα ὄρια τοῦ δήμου (123 τ.χλμ. σήμερα, ἔναντι 21 πού εἶχε τό 1947 καὶ 108 τό 1967) καὶ οἱ ὅποιοι ἔχουν δημιουργηθεῖ μέσα στά εὐρύτερα ὄρια τῆς Δυτικῆς Ἱερουσαλήμ καὶ, χυρίως, τῆς Ἀνατολικῆς.

Άλλα ἔκτός ἀπό τήν Μεγάλη Ἱερουσαλήμ, ἔχει εἰσαχθεῖ στίς διπλωματικές συζητήσεις καὶ διαπραγματεύσεις ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἰσραηλινῶν καὶ ὁ ὄρος Ζώνη τῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ ὅποια ἔχει ἔκταση διπλάσια ἀπό τήν Μεγάλη Ἱερουσαλήμ καὶ περιλαμβάνει τούς δύο τεράστιους ἐποικισμούς, τόν Givat Ze'ev στά δυτικά καὶ τόν Maale Adoumim στά ἀνατολικά.<sup>1</sup>

Ἡ ἀνθρωπογεωγραφία τῆς Ἱερουσαλήμ, τήν ὅποια λίαν ἀδρομερῶς παρουσιάσαμε, δέν εἶναι βεβαίως προϊόν τῆς φύσεως ἀλλά τῆς ιστορίας. "Ἄς πάρουμε λοιπόν ως ἀφετηρία αὐτῆς τῆς ιστορίας τήν ἀπόφαση 181 τοῦ ΟΗΕ τῆς 29ης Νοεμβρίου 1947) γιά τό διαμοιρα-

σμό τῆς Παλαιστίνης καὶ τήν ἴδρυση ἔκει δύο χωριστῶν κρατῶν, ἐνός ἔβραικοῦ καὶ ἐνός ἀραβικοῦ.<sup>2</sup> Ἡ ἀπόφαση αὐτή ὅριζε ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ θά ἀποτελοῦσε corpus separatum, ὑπό εἰδικό διεθνές καθεστώς, διοικούμενη ἀπό τόν ΟΗΕ. Ἡ ἀπόφαση 181 δέν ἐφαρμόστηκε ως γνωστόν ποτέ, ἀλλά ἔδωσε, ἀντίθετα, τό ἔναυσμα, ἀπό τήν ἐπομένη ἀκριβῶς ἡμέρα (30 Νοεμβρίου), γιά νέες συγκρούσεις μεταξύ Ἐβραίων καὶ Ἀράβων. Στίς 14 Μαΐου 1948 ὁ Μπέν Γκουριόν θά ἀνακηρύξει τήν ἴδρυση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ. Τήν ἐπομένη θά εἰσβάλουν στήν Παλαιστίνη συνασπισμένες ἀραβικές δυνάμεις καὶ θά ἀρχίσει ὁ πρῶτος ἀραβοϊσραηλινός πόλεμος, πού θά τελειώσει μέ συντριπτική νίκη τοῦ Ἰσραήλ. Ὡς πρός τήν Ἱερουσαλήμ, πού εἰδικά μᾶς ἐνδιαφέρει ἔδω, ὁ πόλεμος θά ὀδηγήσει στή διαίρεση τῆς πόλης γιά πρώτη φορά στήν τρισχιλιετή ιστορία της. Ἡ Δυτική Ἱερουσαλήμ θά ἀνακηρυχθεῖ τήν 1η Ιανουαρίου 1950 πρωτεύουσα τοῦ ισραηλινοῦ κράτους (ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ Βουλή εἶχαν ἥδη μεταφερθεῖ ἔκει στίς 13 Δεκεμβρίου 1949, τέσσερεις ἀκριβῶς μέρες μετά τήν υιοθέτηση ἀπό τόν ΟΗΕ σχεδίου πού προέβλεπε, γιά ἄλλη μιά φορά, τή διεθνοποίηση τῆς Ἱερουσαλήμ!), καὶ ἡ Ἀνατολική θά τελεῖ πλέον ὑπό ἰορδανική χυριαρχία. Οἱ Παλαιστίνιοι πού ζοῦσαν

<sup>1</sup> [Γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἔξεβραισμός τῆς Ἱερουσαλήμ ἔχει ἔκτοτε ἐπιταθεῖ μέ χριούς δύο τρόπους, χυρίως ὅμως μέ τήν ἀνέγερση τοῦ Τείχους, τό ὅποιο σχεδιάστηκε μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά ἀποκλείει ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους, χωρίς νά χρειάζεται νά τούς διώξει ἀπό τά σπίτια τους. Ἡ μόνη μάχη τήν ὅποια φαίνεται, γιά τήν ὥρα, νά μή χάνουν οἱ Παλαιστίνιοι εἶναι ἡ δημογραφική.]

<sup>2</sup> Τήν πρόταση ὑπερψήφισαν τριάντα τρεῖς χῶρες, καταψήφισαν δεκατρεῖς καὶ ἀπεῖχαν ἔντεκα. 'Αξίζει νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι, μεταξύ τῶν χωρῶν πού καταψήφισαν τήν πρόταση, δύο μόνο, ἡ Κούβα καὶ ἡ Ἐλλάδα, δέν ἦταν μουσουλμανικές ἡ δέν εἶχαν, ὅπως ἡ Ἰνδία, ισχυρή μουσουλμανική μειονότητα.

στή Δυτική Ιερουσαλήμ θά ἔρθουν πρόσφυγες στήν 'Ανατολική – μέ αλλα λόγια, ή Δυτική δέν ήταν άνεκαθεν ἀλλά ἔγινε ἀμιγῶς ἑβραϊκή. Τό 1967, κατά τόν τρίτο ἀραβοϊσραηλινό πόλεμο (5-10 Ιουνίου), οι Ισραηλινοί θά καταλάβουν, σύν τοῖς ἄλλοις, καὶ τήν 'Ανατολική Ιερουσαλήμ καὶ ἡ Κνεσέτ θά ἀποφασίσει (27 Ιουνίου 1967) τήν προσάρτησή της καὶ τήν ἐνοποίηση τῆς πόλης. Τό 1980 (30 Ιουλίου) ἡ Κνεσέτ ψηφίζει τόν θεμελιώδη (συνταγματικό) νόμο τοῦ ισραηλινοῦ κράτους γιά τήν Ιερουσαλήμ, ὁ ὅποῖς ὄριζει τήν «έπανενωμένη Ιερουσαλήμ» ως πρωτεύουσα τοῦ κράτους.

Μετά τήν κατάκτηση καὶ τήν προσάρτηση τῆς 'Ανατολικῆς Ιερουσαλήμ τό 1967, ἔνας ἄλλος πόλεμος ἀρχισε εύθυς ἀμέσως νά διεξάγεται στό πεδίο τῆς πόλης αὐτῆς καὶ ὁ ὅποῖς συνεχίζεται ἀδιάκοπα ως σήμερα. Δέν εἶναι ὁ πόλεμος πού δείχνουν οι τηλεοράσεις, δέν γίνεται μέ πέτρες, βόμβες, δακρυγόνα, σφαῖρες. Εἶναι ἄλλου εἴδους πόλεμος, ἀναίμακτος ἀλλά ὅχι λιγότερο ἀμείλικτος, πόλεμος πολεοδομικός, συγκοινωνιακός, δημογραφικός, οἰκονομικός, τόν ὅποιο διεξάγει καθημερινά τό κράτος τοῦ Ισραήλ μέ σκοπό τόν πλήρη ἔξεβραϊσμό τῆς Ιερουσαλήμ. Δύο ἀριθμητικά δεδομένα εἶναι ἀρχετά γιά νά καταστήσουν ἔκτυπο τό μέχρι σήμερα ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ πολέμου: α) Τό 1967, περισσότερο ἀπό τό 85% τῶν ἐδαφῶν τῆς 'Ανατολικῆς Ιερουσαλήμ ἀνῆκε ίδιοκτησιακά στούς Παλαιστινίους· σήμερα τούς ἀνήκει μόνο τό 13%, τό ὑπόλοιπο 87% τό ἔχουν οι Ισραηλινοί. β) Κατά τήν

ἀπογραφή τοῦ 1972 οἱ Ισραηλινοί ἀντιπροσώπευαν τό 10,3% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς 'Ανατολικῆς Ιερουσαλήμ, κατά τήν ἀπογραφή τοῦ 1997 ἀντιπροσωπεύουν τό 48,1%.

Ἡ Ιερουσαλήμ ἀποτελεῖ τό πιό δυσεπίλυτο ἀπό τά τρία κριτικότερα ζητήματα τῆς ισραηλινοπαλαιστινιακῆς διαμάχης —τά ἄλλα δύο εἶναι τά σύνορα τῶν δύο κρατῶν καὶ τό δικαίωμα ἐπιστροφῆς τῶν προσφύγων— κυρίως λόγω ἔχείνου τοῦ ιεροῦ τετραγωνικοῦ χιλιομέτρου. Τούς λόγους πού καθιστοῦν τόσο δύσκολη τή λύση του καθώς καὶ τήν κατεύθυνση πρός τήν ὅποια πρέπει νά ἀναζητηθεῖ, κατά τή γνώμη μας, ἡ λύση αὐτή θά τά συζητήσουμε παρακάτω. Τά λιγόστα πραγματολογικά δεδομένα πού παραθέσαμε ως ἐδῶ ἃς θεωρηθοῦν ἐλάχιστη προϋπόθεση ώστε ἡ συζήτηση νά γίνει μέ συγχεκριμένο τρόπο καὶ ὅχι σέ ἔνα ιστορικό καὶ ἀνθρωπογεωγραφικό κενό.

Από τήν περιγραφή τοῦ προβλήματος πού προγήθηκε προκύπτει ἀδίαστα ἡ συστηματική ἐκ μέρους τοῦ κράτους τοῦ Ισραήλ, καὶ μέ ὅλα τά μέσα, προσπάθεια ἔξεβραϊσμοῦ τῆς πόλης, ἀλλοίωσης δηλαδή τοῦ δημογραφικοῦ χαρακτήρα καὶ τῆς πολιτιστικῆς φυσιογνωμίας της. Υπάρχουν πολλοί Ισραηλινοί πολίτες πού εἶναι ἀντίθετοι μέ αὐτήν τήν πολιτική τῆς χώρας τους, δέν ὑπάρχει ὅμως οὔτε ἔνας πού νά μήν ἀναγνωρίζει τήν κεντρική θέση πού κατέχει ἡ πόλη αὐτή στήν ἑβραϊκή συνείδηση. Κάθε ἀπόπειρα ἀντιμετώπισης τοῦ προβλήματος τῆς Ιερουσαλήμ, ἂν δέν θέλει νά εἶναι ἐκ προοιμίου ἀλυσιτελής, πρέπει νά

ξεχινάει ἀπό τήν κατανόηση αὐτῆς τῆς θέσης. "Αν αὐτό δέν γίνει, τότε συζητᾶμε στόν ἀέρα ή δέν συζητᾶμε καθόλου καὶ ἀφήνουμε τήν βία, πού εἶναι πάντα ἀμιλητή, νά δώσει μόνη τή λύση.

'Η Ιερουσαλήμ εἶναι γιά τούς 'Εβραίους ή πόλη τοῦ Θεοῦ, ή ἀγαπημένη καὶ πολυύμνητη, ὅλους τούς ἑβραϊκούς αἰῶνες, πόλη τοῦ Γιαχβέ: «δεδοξασμένα ἐλαλήθη περί σου ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ» (Ψαλμοί, 87, 2). 'Ο καθένας, ὃσο ισχνές καὶ ἄν εἶναι οἱ θρησκευτικές γνώσεις του, ξέρει ὅτι οἱ 'Εβραῖοι, ὅπου γῆς, ὅταν προσεύχονται, στρέφονται πρός τήν Ιερουσαλήμ καὶ πολλοί, φαντάζομαι, γνωρίζουν ὅτι τό σεντέρ (= ἡ τάξη) τοῦ Πάσχα καὶ ἡ ἀκολουθία τῆς 'Ημέρας τοῦ 'Εξιλασμοῦ τελειώνουν καὶ τά δύο μέ τήν αἰωνόβια εὐχή «τοῦ χρόνου στήν Ιερουσαλήμ». Τρεῖς νηστεῖες προβλέπονται μέσα στό χρόνο, μέ κυριότερη ἔκείνη τῆς 9ης "Αβ, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἀπώλειας τῆς Ιερουσαλήμ καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ Ναοῦ, ἐνῶ ή 'Αμιντά, ή κατεξοχήν προσευχή τοῦ Ισραήλ, ή ὅποια γίνεται τρεῖς φορές τήν ἡμέρα (πρωί, ἀπόγευμα, βράδυ), περιέχει παράκληση πρός τόν Θεό νά οίχοδομήσει τήν Ιερουσαλήμ καὶ νά ἀποκαταστήσει ἔκεī τή δυναστεία τοῦ Δαβίδ.

Θά ἡταν μεγάλο λάθος νά συμπεράνει κανείς, ἀπό τά ἐλάχιστα αὐτά στοιχεῖα, πώς ή σημασία τῆς Ιερουσαλήμ εἶναι κεντρική μόνο γιά τούς θρησκεύοντες 'Εβραίους. "Οχι, τό ἴδιο ἀκριβῶς ισχύει καὶ γιά τούς μή θρησκεύοντες. 'Η μνήμη τῆς ἀπώλειάς της καὶ ἡ ἐλπίδα τῆς ἐπιστροφῆς σέ αὐτήν συγχρότησαν τόν ἑβραϊσμό μετά τήν καταστροφή τοῦ δεύτερου Ναοῦ

(70 μ.Χ.) καὶ ἀποτέλεσαν τό χρυσό νῆμα πού ἔνωνε ὅλους τούς 'Εβραίους, ἐκατομμύρια ψυχές, πού δρίσκονταν σκορπισμένοι στά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὄρεωντα. "Οπου καὶ ἄν ζοῦσαν, αὐτή ή ἀόρατη πόλη ἡταν ή κατεξοχήν πόλη τους, ὁ συμβολικός τόπος τῆς ἐνότητάς τους. Γι' αὐτό ή Ιερουσαλήμ δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι αὐταπόδεικτα ή πρωτεύουσα τοῦ Ισραήλ. Κανείς 'Εβραῖος δέν χρειάζεται ἐπιχειρήματα γιά νά πειστεῖ περί αὐτοῦ.

'Η Ιερουσαλήμ ὅμως εἶναι ιερή πόλη καὶ γιά τούς μουσουλμάνους —τό ἀραβικό ὄνομά της 'Αλ Κόντς σημαίνει «'Η Αγία»—, ή τρίτη κατά σειράν, μετά τή Μέκκα καὶ τή Μεδίνα, ιερή πόλη τους. "Ενα ἀπό τά κορυφαῖα γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Μωάμεθ (Κοράνι, 17, 1, ἀλλά καὶ σέ πολλές χαντίθ, μέ διάφορες παραλλαγές) εἶναι τό θαυμαστό ούρανιο ταξίδι του ἀπό τή Μέκκα στήν Ιερουσαλήμ καὶ ἀπό ἔκεī, μέ τή συνοδεία τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, στούς ούρωνούς, μέχρι τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ. 'Η Ιερουσαλήμ εἶναι ὅμως ἀκόμη ιερότερη γιά τούς Παλαιστινίους μουσουλμάνους, ὅχι μόνο γιά τόν προφανή λόγο ὅτι αὐτοί ζοῦν ἔκεī, ἀλλά καὶ γιά ιστορικούς λόγους πού ἀνάγονται στόν Σαλαντίν καὶ στούς διαδόχους του Μαμελούκους (1260-1516), οι ὅποιοι ὄργάνωσαν τήν ισλαμική λατρεία τῆς πόλης μέ τρόπο πού νά στερεῖ ἀπό τούς χριστιανούς τή θρησκευτική μονοπώληση τῶν ἀγίων τόπων καὶ, ἄρα, νά ἀποθαρρύνει τήν ἐπανεμφάνιση τῶν Σταυροφόρων. 'Ορίζουν, ἐπί παραδείγματι, ή ἔορτή τοῦ Ναμπί Μουζά, ἥγουν τοῦ Μωυσῆ, νά ἔορτά-

ζεταὶ τὴν ἴδια μέρα μέ το χριστιανικό Πάσχα, ὥστε ἡ πόλη νά μή γεμίζει μόνο ἀπό χριστιανούς προσκυνητές ἀλλά καί ἀπό μουσουλμάνους. Ἡ θρησκευτική ἑορτή τοῦ Ναμπί Μουζά ἀποκτᾶ, ἀπό τὴν ἐποχή τῆς βρετανικῆς ἐντολῆς (1917), καί ἔθνικοαπελευθερωτικό περιεχόμενο γιά τοὺς Παλαιστινίους, καί δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ἡ οἰκογένεια πού ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς διοργάνωσής της εἶναι ἡ οἰκογένεια 'Άλ Χουσεΐν.<sup>3</sup> Ο Χάτζ 'Αμίν 'Άλ Χουσεΐν (1897-1974), ὁ μεγάλος μουφτής τῆς Ιερουσαλήμ, μέ πολλά μελάνα σημεῖα στό βίο του, εἶναι, μέχρι τό 1948, ὁ ἀδιαμφισβήτητος ἡγέτης τοῦ ἀγώνα τῶν Παλαιστινίων ἐναντίον τῆς βρετανικῆς κηδεμονίας καί τῆς ἐγχατάστασης στήν περιοχή Ἐβραίων ἀπό τὴν Εύρωπη. Μέ λίγα λόγια, οἱ Παλαιστίνιοι, μολονότι τό πρόβλημα γι' αὐτούς ἔχει ἄλλο ἱστορικό βάθος καί τίθεται μέ διαφορετικούς ὅρους, δέν μποροῦν πλέον οὕτε αὐτοί νά ἐννοήσουν τὴν ἔθνική ὑπόστασή τους καί τό ὑπό ἵδρυσιν κράτος τους χωρίς τὴν Ιερουσαλήμ ὡς πρωτεύουσά του. Δέν μποροῦν νά τό κάνουν καί γιά ἔναν πρόσθετο λόγο: δέν ἀντέχουν ἄλλη ἥττα.

Ἐδῶ λοιπόν δρίσκεται ὁ πρῶτος καί δυσκολότερος νά λυθεῖ κόμπος τοῦ προβλήματος: οἱ συμβολικές ἐπενδύσεις πού ἔχουν γίνει στήν πόλη αὐτή, θρησκευτικῆς ἀσφαλῶς καταγωγῆς, ἀλλά πού σήμερα ἀφοροῦν ἀποφασιστικά τήν πολιτιστική ταυτότητα καί

<sup>3</sup> Βλ. Henry Laurens, «Jérusalem, crise insoluble?», περ. *Esprit*, Ιανουάριος 2001, σ. 173.

τήν ἔθνική συνείδηση, εἶναι ἔξισου ἰσχυρές καί γιά τά δύο μέρη. Αύτό ἐπομένως πού διακυβεύεται δέν εἶναι τοποθεσίες καί τετραγωνικά χιλιόμετρα.

"Ολες αύτές οι συμβολικές ἐπενδύσεις στήν πόλη, ὅσο ἀντιφερόμενες καί ἂν εἶναι, δέν θά εἶχαν τήν αἰματηρή σημασία πού ἔχουν σήμερα, ἂν δέν ὑπῆρχε ἐπιπλέον καί κάτι ἄλλο, διόλου συμβολικό αὐτό ἀλλά, ἀπεναντίας, ἀθεράπευτα πραγματικό: στήν Ιερουσαλήμ κατοικοῦν δύο λαοί, ἀσυμφιλίωτοι ἔχθροι μεταξύ τους καί πού ὁ καθένας τους τή διεκδικεῖ γιά πρωτεύουσά του, ὅχι ἀπό μακριά, ὅχι ἀπό ἄλλον, ἀλλά ζώντας ἔκει. 'Οπότε τί γίνεται; Σέ ποιόν ἀνήκει τελικά ἡ Ιερουσαλήμ;

Θά δοκιμάσουμε παρακάτω νά φελλίσουμε μά ἀπάντηση, ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση τῆς δυσκολίας τοῦ προβλήματος, δυσκολίας πρῶτα πρῶτα νά τό κατανοήσουμε, καθώς δρισκόμαστε μακριά ἀπό τόν ψυχισμό ἀνθρώπων πού εἶναι διατεθειμένοι νά πεθάνουν —καί πεθαίνουν καθημερινά— γιά μά πόλη. Ἐπιβάλλονται ἀρχικῶς δύο προκαταρκτικές παρατηρήσεις γιά τίς ἀνάγκες τῆς συνενόησης. Πρῶτον θεωροῦμε σταθερά τό πρόβλημα τῆς Ιερουσαλήμ πολιτικό καί ὅχι θρησκευτικό ἡ πνευματικό, ἀναγνωρίζοντας ὅμως ταυτόχρονα τήν ἰσχύ τῶν συμβόλων καί τήν αὐθαίρετη καί, πολλές φορές, ἐντελῶς παράλογη θεμελίωσή τους. Τό ὄρθιολγικό πολιτικό ἐπιχείρημα ὄφελει νά λαμβάνει ὑπάψη του ὅλα τά ἀνορθολογικά καί θυμικά στοιχεῖα τῆς πολιτικῆς, γιατί εἶναι στοιχεῖα τοῦ πραγματικοῦ, διαφορετικά αὐτούποσκάπτεται καί κινδυνεύει νά μεταλλά-

χθεῖ σέ ἀνορθολογικό. Δεύτερον· εἰρηνική λύση τοῦ προβλήματος τῆς Ἱερουσαλήμ μπορεῖ νά δρεθεῖ μόνο στό πλαίσιο τῆς ἀρχῆς «δύο ἔθνη, δύο κράτη» καί στό βαθμό πού ἐμπεδώνεται στίς συνειδήσεις τῶν Ἰσραηλινῶν καί τῶν Παλαιστινίων ἡ πεποίθηση ὅτι ἔξω ἀπό τήν ἀρχή αὐτή ὑπάρχει μόνο ὁ κύκλος τοῦ αἵματος.

Ἡ πρωτοβουλία κινήσεων γιά μία εἰρηνική ἐπίλυση τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος τῆς Ἱερουσαλήμ ἀνήκει στό Ἰσραήλ, γιατί αὐτό δημιούργησε τό πρόβλημα γιά τό ὅποιο μιλᾶμε σήμερα, καταλαμβάνοντας τό 1967 τήν Ἀνατολική Ἱερουσαλήμ, πού ἀνῆκε μέχρι τότε στήν Ἰορδανία, προσαρτώντας την στή Δυτική καί κάνοντας ἐπιπλέον ὅσα ἀκροθιγῶς περιγράψαμε παραπάνω. Ὁ τρώσας καί ίάσεται. Τί εἶναι ὅμως αὐτό πού θά ἔπρεπε καί θά μποροῦσε νά κάνει τό Ἰσραήλ; Τό πρῶτο καί κύριο εἶναι, ἀντλώντας ἀπό τή δική του παράδοση, νά συμβάλει στήν ἀποιεροποίηση τοῦ ζητήματος καί στήν ἐπανασυζήτησή του μέ ήθικούς ὄρους, πού σημαίνει μέ συνείδηση ὅτι μά πόλη τῆς ἀδικίας δέν μπορεῖ ποτέ νά εἶναι ιερή. Ὁ μόνος ιερός τόπος πού ὑπάρχει εἶναι τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου, καί κάθε φορά πού στήν Ἱερουσαλήμ ὑπάρχουν ἀνθρώποι πού ἀδικοῦνται, τότε, γιά νά τό ποῦμε μέ τά λόγια τοῦ Ἐμμανουὴλ Λεβινάς, «αὐτή ἡ γῆ — γῆ τῆς ἐπαγγελίας καί γῆ ἀγία — δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά γυμνότητα καί ἔρημιά, ἔνας σωρός ξύλα καί πέτρες». Εἶναι ἀμέτρητα τά βιβλικά καί ταλμουδικά κείμενα πού θεμελιώνουν αὐτήν τήν ίδέα. Ἡς διαβάσει ὅποιος θέλει τό Α' κεφάλαιο τοῦ Ἡσαΐα καί φτάνει.

Ἡ ἀρχή «δύο ἔθνη, δύο κράτη» σημαίνει ἀναρχαστικά καί δύο Ἱερουσαλήμ, μία ἔβραική (ή Δυτική) καί μία παλαιστινιακή (ή Ἀνατολική); Δυστυχῶς, ναί. Μπορεῖ ἀργότερα, «σάν κατακάτσει ὁ κουρνιαχτός», νά ὑπάρξει ἐκεῖ, γιά πρώτη φορά στήν ιστορία, τό φαινόμενο «δύο κράτη, μία πρωτεύουσα». Τώρα ὅμως καί στό ὄρατό μέλλον αὐτό εἶναι ἀδύνατο. Οι δύο λαοί εἶναι ἔχθροί πού τούς χωρίζει νωπό αἷμα. Ἡ Ἱερουσαλήμ δέν μπορεῖ νά μείνει φυσικῶς ἐνιαία. Ξέρω πόσο δύσκολο εἶναι γιά τούς Ἐβραίους νά δεχτοῦν τή διαίρεση τῆς Ἱερουσαλήμ. Τούς καταλαβαίνω πολύ καλά, καί μακάρι νά ὑπῆρχε ἄλλη λύση. "Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά προσθέσω ὅτι καί ἐμένα προσωπικά μοῦ εἶναι πολύ δύσκολο νά δεχτῶ νά χωρίζει συρματόπλεγμα τήν πόλη αὐτή, εἰδικά τήν πόλη αὐτή, ὅπου διδάχτηκε, γιά πρώτη φορά στήν ιστορία, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη πρός τόν φτωχό καί τόν ξένο, ἡ ἀγάπη. "Ἄς ὑπάρξει ὅμως στό τέλος τέλος αὐτό τό συρματόπλεγμα ώς σύμβολο τῆς πιό τραγικῆς ἀνθρώπινης ἀποτυχίας. Ἐκεῖνο ὅμως πού δέν θά εἶχα καμία ἀπολύτως δυσκολία νά δεχτῶ εἶναι νά τεθεῖ ὑπό διεθνή ἔλεγχο, ώς corpus separatum, ἐκεῖνο τό τετραγωνικό χιλιόμετρο τῶν καθαυτό ἀγίων τόπων καί τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν πού δρίσκεται στήν παλιά πόλη. Τό νά μήν χυματίζει ἐκεῖ καμία ἀπολύτως ἔθνική σημαία εἶναι κάτι πού ὑπαγορεύεται ἄλλωστε καί ἀπό τήν ἔξ ορισμοῦ καθολικότητα τοῦ μονοθεϊσμοῦ.

[“Ολες οι συζητήσεις του Κάμπ Ντέιβιντ II και τῆς Τάμπας προσέχουν στό ζήτημα τῆς κυριαρχίας σέ αὐτό τό ιερό τετραγωνικό χιλιόμετρο. Πῶς νά λυθεῖ πράγματι τό ζήτημα αύτό, ὅταν στό ίδιο ἀκριβῶς σημεῖο, στό “Ορος τοῦ Ναοῦ/Χαράμ ἀλ Σαρίφ, δρίσκεται ὁ ιερότερος τόπος τῶν Ἑβραίων ἀλλά καὶ ὁ τρίτος ιερότερος τόπος ὅχι ἀπλῶς τῶν Παλαιστινίων ἀλλά ὅλων τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς μουσουλμάνων; Ἀκόμη καὶ ἂν τό ἥθελαν οἱ Παλαιστίνιοι, θά μποροῦσαν ποτέ νά παραχωρήσουν στούς Ἑβραίους τήν κυριαρχία στό Χαράμ ἀλ Σαρίφ, στρέφοντας ἔτοι ἐναντίον τους ὅχι μόνο ὅλους τούς “Αραβες ἀλλά ὅλους συλλήβδην τούς μουσουλμάνους τοῦ πλανήτη; Ἡ πῶς, ἀπό τήν ἄλλη, νά δεχτοῦν οἱ Ἑβραῖοι νά μήν ἔχουν τήν κυριαρχία στό “Ορος τοῦ Ναοῦ; Στό Κάμπ Ντέιβιντ προτάθηκαν διάφορα νομικά πλάσματα καὶ συζητήθηκαν διάφορες ίδεις. Ἀκόμη ὅμως καὶ ἂν αὐτά γίνονταν δεκτά καὶ ὑπογράφονταν, τί θά συνέβαινε στήν πραγματικότητα μέ τήν πρώτη χρίση; Μετά ἀπό ὅλες αύτές τίς ἐνδιαφέρουσες προτάσεις καὶ συζητήσεις, ἐμεῖς προσωπικά ἔξακολουθοῦμε νά πιστεύουμε πώς αύτό τό τετραγωνικό χιλιόμετρο πρέπει νά εἶναι corpus separatum ὑπό διεθνή ἔλεγχο, ὅπως ἀκριβῶς προέβλεπε καὶ ἡ ιδρυτική ἀπόφαση τοῦ ΟΗΕ τοῦ 1947. Αὐτή ἡ λύση θά ἦταν πολιτικά ἡ ἀποτελεσματικότερη καὶ θρησκευτικά ἡ συμφωνότερη μέ τό πνεῦμα καὶ τήν ούσια τοῦ μονοθεϊσμοῦ.]

[7 Ιανουαρίου καὶ 25 Φεβρουαρίου 2001]

*Tό δικαίωμα ἐπιστροφῆς  
τῶν Παλαιστινίων προσφύγων  
·Ιστορική ἀλήθεια καὶ πολιτικό ἐπιχείρημα*

Ο ποιος παρακολούθει, ἔστω καὶ ἐλάχιστα, τήν πνευματική καὶ πολιτική ζωή τοῦ Ισραήλ θά ἔχει ἀσφαλῶς πολλές φορές διασταυρωθεῖ μέ τούς ὅρους «νέοι ιστορικοί» καὶ «νέα ιστοριογραφία». Εἶναι φυσικό, ἀφοῦ τό ἔργο τῶν ιστορικῶν αὐτῶν προκαλεῖ συζητήσεις πού εὐλόγως ξεπερνοῦν κατά πολύ τά ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητάς τους, καθώς θίγει μέ καίριο τρόπο ὄρισμένα ἀπό τά κριτιμότερα ιδεολογικά καὶ πολιτικά ζητήματα τῆς ισραηλινῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ισραηλινοῦ κράτους. Τήν ίδια διαδρομή ἀπό τήν ιστορία στήν πολιτική θά ἀκολουθήσουμε καὶ ἐμεῖς παρακάτω, σχετικά μέ ἓνα συγκεκριμένο ζήτημα, τό ζήτημα τῶν Παλαιστινίων προσφύγων.

Οι «νέοι ιστορικοί» (Benny Morris, Ilan Pappe, Simha Flapan, Avi Schäim, Tom Segev κ.ά.) έμφανιζονται κατά τό δεύτερο μισό της δεκαετίας του '80. "Ένα από τα πρώτα βιβλία της όμαδας αυτής και έκεινο που προκαλεῖ τίς έντονότερες πολεμικές αντιδράσεις είναι τό *The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949* (Cambridge University Press 1987) του B. Morris, στόν όποιο άνήκει και ή πατρότητα της όνομασίας «νέοι ιστορικοί» και «νέα ιστοριογραφία».¹ Τό στοιχεῖο που χαρακτηρίζει από χοινοῦ τούς Ισραηλινούς αύτούς ιστορικούς –παρά τίς μεγάλες μεταξύ τους διαφορές– είναι ότι δέν άποδέχονται άνεξέταστα τήν άλληθεια καμιᾶς από τίς ίδρυτικές ίδεες τοῦ κράτους τοῦ Ισραήλ, άλλα τίς θέτουν όλες ύπό τόν έλεγχο τῶν γεγονότων – κάνουν δηλαδή αύτό που ὀφείλουν νά κάνουν ώς ιστορικοί που είναι.

Μία από τίς θεμελιακές ίδεες τοῦ νεοσύστατου κράτους τοῦ Ισραήλ είναι ότι οι Παλαιστίνιοι που ζοῦσαν έκει έφυγαν από τίς πόλεις και τά χωριά τους μέ τή δική τους θέληση, παρακινούμενοι από τούς "Αραβες". Ή οίκειοθελής αύτή έξοδος άρχισε τήν έπαύριο της άποφασης τοῦ ΟΗΕ γιά τό διαμοιρασμό τῆς Παλαιστίνης σέ δύο κράτη (29.11.1947) και συνεχίστηκε μέ

<sup>1</sup> Benny Morris, «The New Historiography: Israel Confronts its Past», περ. *Tikkum* (Νέα Γόρκη), τχ. 36, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1988, όπως παρατίθεται από τόν Joseph Algazy στό έπιμετρό του στό βιβλίο τοῦ Dominique Vidal, *Le peché originel d'Israël. L'expulsion des Palestiniens revisitée par les «nouveaux historiens» israéliens*, Les éditions de l'Atelier, Παρίσι 1998, σ. 192.

έπιταχυνόμενο ρυθμό τά έπόμενα χρόνια. "Άν κατά τή διάρκεια τοῦ πολέμου 1948-1949 σημειώθηκαν και όρισμένες ώμότητες, όπως ή σφαγή άμάχων στό Ντεΐρ Γιασίν (9.4.1948),<sup>2</sup> αύτές άποτελοῦν θλιβερές έξαιρέσεις, οι όποιες άλλωστε καταδικάστηκαν από τίς ισραηλινές άρχες, και πού, σέ καμιά περίπτωση, δέν μποροῦν νά άναιρέσουν τήν Tohar haneshek («τήν καθαρότητα τῶν ὅπλων»), άλλη κεντρική ίδεα τοῦ κράτους τοῦ Ισραήλ: τά ὅπλα τῶν Ισραηλινῶν στρατιωτῶν δέν χύνουν ποτέ άθω αἷμα, είναι άκηλίδωτα, χρησιμοποιοῦνται μόνο γιά λόγους αύτοάμυνας.

Σήμερα, χάρη στό έργο τῶν «νέων ιστορικῶν», γνωρίζουμε τεχμηριωμένα πῶς άκριβῶς έφυγαν από τά χωριά τους οι Παλαιστίνιοι τό 1948-1949: 800.000 περίπου<sup>3</sup> αντρες, γυναῖκες και παιδιά έφυγαν, στή συντριπτική πλειονότητά τους, μέ τή δία, έκδιώχτηκαν μέ συστηματικό και όργανωμένο τρόπο, από τή συνδυαστική δράση τοῦ στρατοῦ και τῶν παραστρατιω-

<sup>2</sup> Δέν είναι ίσως περιττό νά θυμίσουμε ότι ή αγρια αύτή σφαγή, ή όποια διόλου δέν άποτελεῖ, δυστυχῶς, τή μοναδική έξαιρεση, έγινε από τίς παραστρατιωτικές τρομοκρατικές όργανωσεις Ίργκον (άρχηγός της όποιας ήταν ο Μεναχέμ Μπεγκίν, ο κατοπινός πρωθυπουργός τοῦ Ισραήλ!) και Λεχί (μέλος τής τριανδρίας που τή διοικοῦσε, μετά τό θάνατο τοῦ ίδρυτη της, ήταν ο Γιτζάχ Σαμίρ, άλλος πρωθυπουργός τοῦ Ισραήλ!), μέ τή σύμπραξη, όπως ξέρουμε σήμερα, τής Χαγκανά, τοῦ Ισραηλινοῦ στρατοῦ δηλαδή πρίν από τή δημιουργία τῆς Τσαχάλ.

<sup>3</sup> Γιά τόν ύπολογισμό τοῦ άριθμοῦ τῶν προσφύγων τοῦ 1948, βλ. Benny Morris, δ.π., σ. 297-298. Κατά τόν ίδιο τόν Morris ο άριθμός χυμαίνεται μεταξύ 600.000 και 760.000.

κῶν ὄργανώσεων, τά χωριά τους ἔχοντας δίαιτα ή τά ἐγκατέλειψαν φοβούμενοι τήν ἐπαπειλούμενη δίαιτα, πολλά ἀπό αὐτά κάηκαν καὶ καταστράφηκαν. Χύθηκε αἷμα.<sup>4</sup>

Στό Ισραήλ ὑπῆρχαν πάντοτε πολίτες καὶ ὄργανώσεις πού τά κατήγελλαν ὅλα αὐτά, ἀλλά τώρα ἡ ισραηλινή κοινωνία (καὶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος) τά ξέρει πιά μέσα ἀπό τά ίδια τά ισραηλινά, δημόσια καὶ ιδιωτικά, ἀρχεῖα – ὁ προαπαιτούμενος χρόνος γιά τό ἄνοιγμα τῶν ἀρχείων στό Ισραήλ εἶναι ἡ τριακονταετία.

Τό ἔργο τῶν ἐν λόγῳ ιστοριογράφων ξεσήκωσε τόσο ἔντονη συζήτηση καὶ πολεμική ὅχι μόνο ἐπειδή ἀμφισβήτητε ἰδρυτικούς μύθους τοῦ κράτους τοῦ Ισραήλ, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, οὔτε ἐπειδή θέτει ὑπό κρίση τήν ιδεολογία τοῦ Ισραήλ, ἥγουν τόν σιωνισμό, ἀλλά καὶ γιά ἔναν ἄλλο βαθύτερο λόγο: φέρνει ἀντιμέτωπη τήν ἔβραική συνείδηση μέντος ἔνα ἄγνωστο μέχρι στιγμῆς γι' αὐτήν ιστορικό δίαιτα, ὅτι δηλαδή οἱ Ἐβραῖοι δέν εἶναι μόνο τραγικά θύματα ἀλλά, ἀπό τή στιγμή πού ἀπέκτησαν κράτος, γίνονται μοιραῖα καὶ θύτες, γιατί κράτος σημαίνει ἄσκηση δίαιτας, τόσο ἔναντι τῶν πολιτῶν του ὅσο καὶ ἔναντι ἄλλων λαῶν. Οἱ Ἐβραῖοι ἀποκτοῦν κράτος λόγω τοῦ Ὀλοκαυτώματος, καὶ οἱ Παλαιστίνιοι γίνονται, ὅπως λέει συχνά ὁ "Εντουαρντ Σαιντ, «θύματα τῶν θυμάτων».

<sup>4</sup> Μία συνθετική παρουσίαση τῆς γένεσης τῆς παλαιστινιακῆς προσφυγιᾶς, ὅπως τήν ἀνασυγχρότησαν οἱ «νέοι ιστορικοί», παρέχει τό προαναφερθέν βιβλίο τοῦ Dominique Vidal.

Στό σημεῖο αύτό πρέπει, τέλος, νά προσθέσουμε ὅτι ἡ ὑπαρξη καὶ ἡ δραστηριότητα τῶν «νέων ιστορικῶν», συχνά μάλιστα ἀπό ισχυρές θεσμικές θέσεις, συνιστᾶ μιά ἀκόμη ἀπόδειξη ὅτι τό Ισραήλ εἶναι μάζωντανή δημοκρατική κοινωνία καὶ ἐπιπλέον ὅτι, παρότι δρίσκεται ἐπί πενήντα χρόνια σέ συνεχή ἐμπόλεμη κατάσταση, τό κράτος δέν ἀνέστειλε ποτέ τίς δημοκρατικές λειτουργίες.

Τό γεγονός πάντως εἶναι ἔνα: τό 1948-1949 ἐκδιώχτηκαν δίαιτα ἀπό τά σπίτια τους 800.000 περίπου Παλαιστίνιοι, καὶ αὐτό δέν τό ισχυρίζονται οἱ "Αραβες, δέν τό ὑποστηρίζουν διάφοροι ἀνά τήν ὑφήλιο ὄργανοι, πολιτικά κόμματα, ἔντυπα κ.λπ., ἀλλά τό ἀποδεικνύουν μέ ἀχλόνητο τρόπο Ισραηλινοί ιστορικοί. "Ενα τό κρατούμενο.

Ο παλαιστινιακός πληθυσμός κατανέμεται σήμερα ως ἔξης: 800.000 ζοῦν στό Ισραήλ, 2.800.000 στή Δυτική Οχθη, στή λωρίδα τῆς Γάζας καὶ στήν Ανατολική Ιερουσαλήμ καὶ 3.500.000 εἶναι πρόσφυγες σέ ἄλλες χῶρες, ἐκ τῶν ὅποίων 1.000.000 ζοῦν ἀκόμη σέ στρατόπεδα.

Τό ζήτημα τῶν προσφύγων εἶναι, ώς γνωστόν, ἔνα ἀπό τά τρία μεῖζονα ζητήματα τῶν διαπραγματεύσεων μεταξύ τῶν Ισραηλινῶν καὶ τῶν Παλαιστινίων (τά ἄλλα δύο εἶναι ἡ Ιερουσαλήμ καὶ τά σύνορα τῶν δύο κρατῶν). Οἱ 800.000 ὅμως πρόσφυγες τοῦ 1949, στούς ὅποίους ἡ ἀπόφαση 194 (11.12.1948) τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ ΟΗΕ ἀναγνώριζε τό δικαίωμα

έπιστροφής στίς έστιες τους, έχουν γίνει σήμερα 3.500.000.<sup>5</sup> Δύο τάχατούμενα.

Τότε ωράτημα πού τίθεται είναι άπλό και ζόρικο: είναι δυνατόν σήμερα νά έπιστρέψουν οι πρόσφυγες αύτοί, 3.500.000 ανθρώποι, στά σπίτια τους και στίς πατρίδες τους, χάνοντας χρήση του δικαιώματος τής έπιστροφής, όπως άμετακίνητα ζητοῦν οι Παλαιστίνιοι κατά τίς είρηνευτικές διαδικασίες;

Η ιστορική άληθεια είναι άδιαμφισθήτητη, τήν όμολογούν και τήν τεχμηριώνουν και Ισραηλινοί ιστορικοί: οι Παλαιστίνιοι δέν έφυγαν άπό μόνοι τους, έκδιώχτηκαν – αρά, συμπέρασμα, δικαιοῦνται βάσει του διεθνούς δικαίου νά έπιστρέψουν στά σπίτια τους και στά χωράφια τους. Τί σημαίνει όμως στήν πραγματικότητα ή έπιστροφή των Παλαιστινών προσφύγων στίς έστιες τους, αν ύποτεθεῖ ότι θέλουν και οι ίδιοι νά γυρίσουν; Σημαίνει άπλούστατα ότι οι Εβραϊοί θά γίνουν έθνοτική μειονότητα μέσα στό ίδιο τους τό χράτος ή, κατά τή διατύπωση του συγγραφέα Άμος "Οζ, έπιφανούς στελέχους του κινήματος «Ειρήνη τώρα»,

τό δικαίωμα έπιστροφής πού διεκδικούν σήμερα οι Παλαιστίνιοι σημαίνει ότι, άντι «δύο χρατῶν γιά δύο έθνη», θά υπάρχουν τελικά δύο άραβικά χράτη πάνω σέ αυτή τή γῇ.<sup>6</sup>

"Άλλο πράγμα έπομένως ιστορική άληθεια και ήθική δεοντολογία και άλλο πολιτικό έπιχείρημα. Η βίαιη

<sup>5</sup> Αλλοι ύπολογισμοί, έχ μέρους των Παλαιστινών, άνεβάζουν τόν άριθμό αύτό σε 4.500.000 ή και 5.000.000.

<sup>6</sup> Έφ. Η Αύγη, 17.1.2001.

έκδιωξη τῶν Παλαιστινίων από τούς 'Εβραίους κατά τό 1948-1949, τό λέμε γιά πολλοστή φορά, άληθεύει, τό δικαίωμα έπιστροφής τους όμως σήμερα στό χράτος τοῦ Ισραήλ είναι έσφαλμένη πολιτική πρόταση. 'Εσφαλμένη, νά έξηγούμαστε, γιά όποιον πιστεύει ότι ή λύση τοῦ προβλήματος και ή βιώσιμη είρήνη προϋποθέτουν τήν άρχη «δύο έθνη, δύο χράτη». Η άρνηση έπομένως έχ μέρους τοῦ Ισραήλ τοῦ δικαιώματος έπιστροφής σλων τῶν Παλαιστινών προσφύγων είναι πολιτικά όρθη, γιατί ύπερασπίζεται, έχ τῶν πραγμάτων, τήν παραπάνω άρχη, και ας μήν είναι αυτή ή πρόθεσή του. Και ένα τελευταῖο έρώτημα: όσοι θεωροῦν ότι τό έν λόγω δικαίωμα είναι όρθο άπό ήθική άποψη, όφειλουν πράγματι νά άναρωτηθοῦν πόσο ήθικό είναι οντως, αν συνεπάγεται νέο χύκλο βίας και τήν έκμηδένιση, τελικά, τοῦ Ισραήλ.

[28 Ιανουαρίου 2001]

### Ύστερόγραφο (Αύγουστος 2007)

Ο σημερινός άναγνώστης τοῦ άνωτέρω κειμένου θά μποροῦσε δικαιολογημένα νά σχηματίσει τήν έντύπωση ότι ύποστηρίζεται σέ αύτό πώς τό Ισραήλ δέν όφειλει τελικά τίποτε γιά τό έγκλημα πού διέπραξε. Διόλου δέν ήταν και δέν είναι αυτή ή άποψή μας. Τό Ισραήλ όφειλει, όφειλει πολλά και πρωτίστως όφειλει νά άναγνωρίσει τήν άδικία πού έκανε και νά ζητήσει συγγνώμη άπό τόν παλαιστινιακό λαό. Δέν ήθικολογῶ, μιλάω πολιτικά. Τό γεγονός αύτό, αν γινόταν, θά είχε τεράστια πολιτική σημασία γιά ένα λαό πού θεωρεῖ ότι έχει

πάντα τό δίχιο μέ τό μέρος του, ὅτι ἀδικήθηκε ἄλλα δέν ἀδίκησε, ὅτι διώχθηκε ἄλλα δέν δίωξε, ὅτι φονεύτηκε ἄλλα δέν φόνευσε. Ἡ παραδοχή αὐτή ἔχ μέρους τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ ἀποτελεῖ ὅρο sine qua non γιά τήν εἰρήνη καὶ τήν συμφιλίωση μέ τούς Παλαιστινίους. Πῶς νά συμφιλιωθεῖς καὶ νά εἰρηνεύσεις μέ κάποιον, ὅταν δέν ἀναγνωρίζεις τό κακό πού τοῦ ἔχανες;

Τό Ἰσραὴλ, λοιπόν, στήν Τάμπα (18-23 Ιανουαρίου 2001) ύπεβαλε –πολύ ἀργά, φεῦ!— ἐνα ἐμπιστευτικό ἔγγραφο, μέ τό ὅποιο, ἀφενός, ἀναγνώριζε, γιά πρώτη φορά, τήν εύθυνη του γιά τήν προσφυγιά ἑκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων καὶ ἔξεφρασε τή θλίψη του γιά τήν τραγωδία τους, καὶ, ἀφετέρου, δεχόταν νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐπιθυμία ἐπιστροφῆς τῶν προσφύγων, «μέ ἐναν τρόπο συμβατό πρός τήν ὑπαρξη τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ, πατρίδας τοῦ ἔβραικοῦ λαοῦ, καὶ μέ τή δημιουργία τοῦ κράτους τής Παλαιστίνης, πατρίδας τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ». (Τό πλῆρες κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στόν *Monde diplomatique*, Σεπτέμβριος 2001.)

Δέν μποροῦσε δηλαδή, κατά κανένα τρόπο, νά δεχτεῖ τό Ἰσραὴλ –καὶ ποιό ἄλλο κράτος θά μποροῦσε;— τήν κατά γράμμα ἐφαρμογή τής ἀπόφασης 194 τής Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ ΟΗΕ γιά τήν ἐπιστροφή τῶν Παλαιστινίων προσφύγων ἐντός τῶν συνόρων του οὔτε καὶ ἄλλου εἶδους προτάσεις πού σύμφωνα μέ πληροφορίες —δέν ὑπάρχουν, ώς γνωστόν, ἐπίσημα πρακτικά— ὑποβλήθηκαν κατά τίς διαπραγματεύσεις, ὅπως, αἴφνης, τό νά ἐπιστρέψουν 1.500.000 πρόσφυγες, μέ ρυθμό 150.000 κάθε χρόνο. Αύτό πού τό Ἰσραὴλ θεωροῦσε

συμβατό μέ τήν κρατική ὑπόστασή του ἦταν νά δεχτεῖ, ὅπως καὶ δέχτηκε τελικά, μερικές δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες στά σύνορά του, γιά ἀνθρωπιστικούς λόγους καὶ γιά τήν ὅλοκλήρωση οίκογενειῶν, καὶ νά ἀναλάβει, ἀφετέρου, τίς οίκονομικές εύθύνες του ἔναντι τῶν προσφύγων. Εἶναι ἀλήθεια, ἀπό τήν ἄλλη, ὅτι καὶ οἱ Παλαιστίνιοι διαπραγματευτές ἀντιλαμβάνονταν ὅτι μά κατά γράμμα ἐφαρμογή τής ἀπόφασης 194 τοῦ ΟΗΕ ἦταν ούσιαστικά ἀδύνατη, ἄλλα ἡ πίεση τῶν προσφύγων ἦταν τόση πού τούς ἐμπόδιζε νά τό παραδεχτοῦν. Οι διαπραγματεύσεις ἄλλωστε εἶναι μά δοσοληψία, στήν ὅποια προσπαθεῖς νά πάρεις ὅσο γίνεται περισσότερα καὶ νά δώσεις ὅσο γίνεται λιγότερα. Πάντως, πρός τό τέλος τῶν διαπραγματεύσεων καὶ τής παλαιστινιακῆς πλευρᾶς ἡ ἀπολυτότητα ἐπί τοῦ προκειμένου εἶχε μετριασθεῖ.<sup>1</sup>

Στίς 28 Ιανουαρίου 2001, τήν ἡμέρα πού δημο-

<sup>1</sup> Γιά μά ἐμπειστατωμένη καὶ σύνθετη ὑπεράσπιση τής ἄλλης ἀποψῆς, ὑπέρ δηλαδή τοῦ δικαιώματος ἐπιστροφῆς τῶν Παλαιστινίων προσφύγων, βλ. τά συλλογικά ἔργα: α) *Palestinian Refugees. The Right of Return*, ἐπιμ. Naseer Aruri, Pluto, Λονδίνο 2001 —μεταξύ τῶν συγγραφέων τοῦ τόμου καὶ ὁ Ἰσραηλινός νέος ιστορικός "Ιλαν Πάπεκαὶ" β) *Le droit au retour. Le problème de réfugiés palestiniens*, ἐπιμ. Farouk Mardam-Bey καὶ Elias Sanbar, Sindbad/Actes sud, "Αρλ 2002.

"Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ πάντως νά σημειώσουμε ὅτι ὅσα ὑποστηρίζει ὁ συνεπιμελητής τοῦ δεύτερου τόμου, διευθυντής τής *Revue d'Études Palestiniennes* 'Ελιας Σανμπάρ («*Le droit au retour est-il négociable?*», σ. 375-397), δέν ἀπέχουν τελικά, παρά τή διαφορά τόνου καὶ ὀπτικῆς, ἀπό ὅσα ὑποστηρίζουμε καὶ ἐμεῖς. Οι διακρίσεις του μεταξύ πατρίδας καὶ κράτους καὶ, χυρίως, μεταξύ ἀναγνώρισης καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ δικαιώματος στήν ἐπιστροφή, οἱ ὅποιες μᾶς δρίσκουν ἀπολύτως σύμφωνους, ὁδηγοῦν, κατά τή γνώμη μας, στήν πολιτική ἀποψη πού διατυπώσαμε.

σιεύόταν τό κείμενό μου στήν *Κυριακάτικη Αύγη*, ό Γιάσερ 'Αραφάτ και ὁ Σιμόν Πέρες συναντιοῦνται στό Νταβός τῆς 'Ελβετίας, ὅπου συμμετέχουν σέ Διεθνές Οίκονομικό Φόρουμ. 'Εκεῖ ὁ 'Αραφάτ ἔκφωνεῖ ἔναν ἔξαιρετικά σφοδρό λόγο ἐναντίον τοῦ Ισραήλ και ταυτίζει τόν Μπάραχ μέ τόν Νετανιάχου. Λίγες μέρες ἀργότερα, στίς 6 Φεβρουαρίου 2001, ὁ 'Αριέλ Σαρόν χερδίζει τίς ἐκλογές μέ τό συντριπτικό ποσοστό 62,39% ἐναντί 37,6% τοῦ Μπάραχ.

Οι διαπραγματεύσεις τοῦ Κάμπ Ντέιβιντ και τῆς Τάμπας δέν κατέληξαν σέ συμφωνία, ή ὅποια αὐτή τή φορά εἶχε φτάσει, φαίνεται, τόσο χοντά στήν πραγματοποίησή της ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Τό Κάμπ Ντέιβιντ ἀπέτυχε, οι συγχεκριμένες ὅμως προτάσεις πού ὑποβλήθηκαν και ὅσα ἐν γένει συζητήθηκαν ἔκεῖ δέν χάνονται, και ὅταν ξαναρχίσει ἡ διαπραγμάτευση, γιατί δέν μπορεῖ παρά νά ξαναρχίσει, δέν θά ξεκινήσει ἀπό τό μηδέν.<sup>2</sup> Καί τό "Οσλο ἀπέτυχε, ἀλλά ποιός μπορεῖ ἔκτοτε νά ἀναζητήσει λύση τῆς ισραηλινοπαλαιστινιακῆς διαμάχης ἔξω ἀπό τήν προοπτική τῆς ἀρχῆς «δύο ἔθνη, δύο χράτη»;

<sup>2</sup> Γιά μιά ἀκριβοδίκαιη στάθμιση τῶν αἰτίων πού ὁδήγησαν τίς διαπραγματεύσεις τοῦ Κάμπ Ντέιβιντ σέ ἀποτυχία, βλ. τό ἔξαιρετικό ἄρθρο τῶν Robert Malley και Hussein Agha, «Camp David: The Tragedy of Eros», περ. *New York Review of Books*, 9 Αὔγουστου 2001. 'Ο Ρόμπερτ Μάλλευ ἦταν εἰδικός σύμβουλος τοῦ Κλίντον γιά τά ἀραβοϊσραηλινά θέματα και συμμετεῖχε στή συνάντηση κορυφῆς τοῦ Κάμπ Ντέιβιντ ὡς μέλος τῆς ἀμερικανικῆς peace team. Βλ. ἐπίσης τό βιβλίο τοῦ Γάλλου δημοσιογράφου τῆς France 2 Charles Enderlin, *Μεσανατολικό 1995-2002*, μετρ. Βίκυ Ιακώβου, ἐπιμέλεια-ἐπίμετρο Σωτήρης Ντάλης, Scripta, 'Αθήνα 2003.

\*\*\*

Τά δύο κείμενα πού ἀναδημοσιεύονται ἐδῶ, τό ἔνα γιά τήν 'Ιερουσαλήμ και τό ἄλλο γιά τήν ἐπιστροφή τῶν προσφύγων, γράφτηκαν τόν 'Ιανουάριο τοῦ 2001, σέ μιά κρίσιμη χαμπή τῶν εἰρηνευτικῶν διαπραγματεύσεων τοῦ Κάμπ Ντέιβιντ II, ὅταν ὅλα ἔδειχναν πώς ὀδεύαμε πρός ὄριστική ἀποτυχία, ἐνῶ ταυτόχρονα, παρά τή δυσοίωνη προοπτική ἡ ἵσως ἔξαιρετική της, καταβάλλονταν οι τελευταῖες δραματικές και τολμηρότερες προσπάθειες γιά τήν ἐπίτευξη συμφωνίας. Τά κείμενα αὐτά γράφτηκαν μέ τήν πρόθεση νά συμβάλουν στή σχετική συζήτηση στήν 'Ελλάδα, πού χαρακτηρίζεται πάντα ἀπό φιλοπαλαιστινιακή μονομέρεια. Σχόπευα τότε νά γράψω ἔνα ἀκόμη κείμενο, γιά τό τρίτο κρίσιμο ζήτημα τῆς ισραηλινοπαλαιστινιακῆς διαμάχης, γιά τά σύνορα δηλαδή τῶν δύο χρατῶν. "Τστερα ὅμως ἀπό τήν ὄριστική ἀποτυχία τῶν διαπραγματεύσεων, ἔνα τέτοιο κείμενο ἦταν ἀπελπιστικά μάταιο. Σημειώνω παρακάτω, πρός κάλυψη τοῦ κενοῦ, ἐντελῶς τηλεγραφικά, χωρίς ἐπιχειρηματολόγηση, τή θέση πού θά διατύπωνα τότε, και ἔξαχολουθῶ, ἐννοεῖται, νά πρεσβεύω και τώρα.

Τά σύνορα τῶν δύο χρατῶν δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλα ἀπό τήν πράσινη γραμμή τοῦ 1949, τά σύνορα δηλαδή πού εἶχε τό Ισραήλ μέχρι τόν πόλεμο τοῦ 1967. Κάθε διαφορετική ἀντιμετώπιση, ίδιως ἔκεινες περί ἀπαράγραπτων ιστορικῶν δικαιωμάτων πού ἔρχονται ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων, σημαίνει ἀπλούστατα

διαιώνιση τοῦ πολέμου. Τά σύνορα ὅλων τῶν χωρῶν εἶναι πολιτικά σύνορα, ἀποτέλεσμα τίς περισσότερες φορές πολέμων, καὶ ἀποσκοποῦν στὸν ὄριστικό τερματισμό τους καὶ στήν κρατική ἀσφάλεια. Αὐτά τά σύνορα πρέπει νά ἀποδεχτοῦν καὶ οἱ δύο πλευρές, μέ τίς ἀναγκαῖες ἀναπροσαρμογές, ἐπί τῆ βάσει τῆς ἀνταλλαγῆς, ὃσο ὁδυνηρό καὶ ἂν εἶναι γιά πολλούς Ισραηλινούς καὶ Παλαιστινίους. Καὶ στό ζήτημα αὐτό, τό Κάμπ Ντέιβιντ II-Τάμπα προχώρησε ἀρχετά πρός τή σωστή κατεύθυνση.

### *Ισραηλινή ἐπίθεση αὐτοχτονίας*

**Ε**ΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ αὐτοχτονίας τῶν Παλαιστινίων —φρικτές πράξεις τίς ὅποιες, ὃσο καὶ ἂν ὀφειλουμε νά ἔρμηνεύσουμε, πρέπει ἀπερίφραστα νά καταδικάζουμε, χωρίς «ναι μέν, ἀλλά»— αὗτές τίς μέρες βρίσκεται σέ πλήρη ἔξελιξη μά ἄλλη, μείζονος σημασίας, αὐτοχτονική ἐπίθεση: ή εἰσβολή τοῦ ισραηλινοῦ στρατοῦ σέ πόλεις τῆς ζώνης A, σέ ἐδάφη δηλαδή πλήρους παλαιστινιακῆς κυριαρχίας, ἂν διατηρεῖ ἀκόμη κάποια σημασία ή διάχριση αὐτή τῶν τριῶν ζωνῶν. Γιά τήν ιστορία, πάντως, ἃς θυμίσουμε ὅτι, βάσει τῆς ἐνδιάμεσης συμφωνίας (28 Σεπτεμβρίου 1999), η ζώνη A ἀντιπροσώπευε μόλις τό 3% τῶν ἐδαφῶν τῆς Δυτικῆς "Οχθῆς, ποσοστό πού προϊόντος τοῦ χρόνου αὔξηθηκε λίγο ἀκόμη, μέ τίς συμφωνημένες διαδοχικές ἀποσύρσεις τῶν ισραηλινῶν στρατευμάτων, παρ' ὅλες τίς καθυστερήσεις καὶ παλινωδίες τοῦ Ισραήλ.

Τό Ισραήλ νικάει στόν πόλεμο πού διεξάγεται άπό τίς 29 Μαρτίου 2002, γιατί είναι στρατιωτικά ισχυρότερο, ή νίκη του όμως αύτή άνήκει σέ έκεινες τίς νίκες πού μετατρέπονται τελικά σέ ήττες. Τό τυφλό πολεμικό μένος τῆς χυδέρνησης Σαρόν έναντιον τῶν Παλαιστινίων όδηγει τή χώρα αύτή, ἀργά ή γρήγορα, στήν αὐτοχτονία. Απομονώνει τό Ισραήλ άπό όλο τόν κόσμο, τό στερεῖ άπό κάθε διεθνές στήριγμα, διασπαθίζει τήν ήθική και πνευματική περιουσία τοῦ ἔβραισμοῦ, ἀναζωπυρώνει τόν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ἀντισημιτισμό (ό όποιος δέν θέλει δά και πολύ, προκειμένου νά ἀναζωπυρωθεῖ), στρατιωτικοποιεῖ τήν ισραηλινή κοινωνία και τή συσπειρώνει φοβικά γύρω ἀπό ὑπερθνικιστικά γεράκια, ὑποσκάπτει τήν ισραηλινή δημοκρατία και, βεβαίως, ἐνισχύει τούς φονταμενταλιστές τῆς Χαμάς.

‘Ακέραιη εύθύνη γι’ αύτήν τήν αὐτοχτονική ἐπίθεση φέρει και τό Εργατικό Κόμμα, τό όποιο μετέχει στήν χυδέρνηση ἐθνικῆς ἐνότητας τοῦ Σαρόν, στερώντας μέ αύτόν τόν τρόπο τήν πολιτική ζωή τοῦ Ισραήλ άπό τή δυνατότητα ὑπαρξῆς ἀντιπολιτευτικοῦ πόλου. Βαριά είναι βεβαίως και ή εύθύνη τοῦ Αραφάτ, λόγω τῆς ἄρνησής του νά ὑπογράψει τελικά τό εἰρηνευτικό σχέδιο Κάμπ Ντέιβιντ II και ίδιως τήν ἀμερικανική πρόταση τῆς 23ης Δεκεμβρίου 2000, πού ίκανοποιοῦσε σέ μέγιστο βαθμό τίς παλαιστινιακές θέσεις.

Τό Ισραήλ κάνει ὅ,τι κάνει στηριζόμενο ἀποκλειστικά και μόνο στίς ΗΠΑ. Τά γεωστρατηγικά συμφέροντα όμως τῆς Αμερικῆς, μετά τό τέλος τοῦ διπολι-

σμοῦ, δέν τήν όδηγοῦν, ὥπως στό παρελθόν, νά ταυτίζεται, κατά τρόπο μόνιμο και ἀπαρασάλευτο, μέ τό Ισραήλ. “Αν σήμερα, ἐπί παραδείγματι, ή Αμερική εἶχε λάβει τήν ἀπόφαση νά ἐπιτεθεῖ στό Ιράκ, τότε είναι βέβαιο πώς δέν θά στήριζε τό Ισραήλ, γιατί αύτή τήν ἐπίθεση δέν θά μποροῦσε νά τήν πραγματοποιήσει μέ όλο τόν ἀραβομουσουλμανικό κόσμο ξαναμένο ἐναντίον της.<sup>1</sup>

Είναι δυνατόν, όμως, τό Ισραήλ νά ζήσει μέσα σέ ἔναν ὡκεανό ἀραβικοῦ μίσους, χωρίς διεθνή στηρίγματα, μόνο πάνω στόν πλανήτη; “Ἄς μιλήσουμε ἀπλά: ἂν ή σημερινή «πολιτική» συνεχιστεῖ, τό Ισραήλ θά φάει τελικά τό κεφάλι του. Ο χρόνος –και δέν μιλᾶμε γιά μῆνες ή γιά χρόνια— μετράει εἰς βάρος του.

‘Η λύση ὑπάρχει και είναι μία και μόνη: τά δύο χωριστά κράτη στή βάση τῶν συμφωνιῶν τοῦ Κάμπ Ντέιβιντ II. Τίμια όμως και ξεκάθαρα, χωρίς δηλαδή ἀπό τή μιά νά συζητᾶμε γιά ειρήνη και, ἀπό τήν ἄλλη, τό Ισραήλ νά δημιουργεῖ νέους ἐποικισμούς. Τήν ἀσφάλεια τοῦ Ισραήλ δέν τήν ἐγγυῶνται οἱ ἐποικισμοί. Τήν ἀσφάλεια τοῦ Ισραήλ μπορεῖ νά τήν ἐγγυηθεῖ μόνο ή ἵδρυση παλαιστινιακοῦ κράτους, γιατί μόνο ἔνα συγκροτημένο και δημοκρατικό κράτος μπορεῖ νά ἔξουδετερώσει τήν παλαιστινιακή τρομοκρατία.

‘Η μεγαλύτερη ὑπηρεσία πού μποροῦν νά προσφέρουν στό Ισραήλ οἱ Ισραηλινοί πολίτες και οἱ Εβραῖοι τῆς Εύρωπης και τῆς Αμερικῆς είναι ή θαρραλέα και

<sup>1</sup> [‘Η ὑπόθεση, ώς γνωστόν, δέν ἐπιβεβαιώθηκε.]

## ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ἀπόλυτη καταδίκη τοῦ σαρονισμοῦ. Νά καταδικάσουν δηλαδή τήν ἄποψή του γιά τούς ἐποικισμούς («ὅπου βρίσκεται ἔνας ἐποικισμός ἔχει βρίσκεται τό 'Ισραήλ») καί, χυρίως, τήν παρανοϊκή ίδέα ὅτι ὁ πόλεμος τοῦ 1948 δέν ἔχει τελειώσει. 'Ο σαρονισμός δέν ἔγγυᾶται τήν ἀσφάλεια τοῦ 'Ισραήλ —ἡ χώρα αὐτή εἶχε νά θρηνήσει τόσους νεκρούς ἀπό τήν ἐποχή τοῦ πολέμου τῆς 'Ανεξαρτησίας— ἀλλά ὀδηγεῖ μαθηματικά στήν αὐτοκτονία του.

Τό ἕδιο ὀφείλουμε νά κάνουμε καί ὅλοι οἱ ἄλλοι, χυρίως ὅσοι θεωροῦμε τήν ἕδρυση τοῦ κράτους τοῦ 'Ισραήλ γεγονός ὑψίστης πολιτικῆς καί ἡθικῆς σημασίας.

[14 Απριλίου 2002]