

# Να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας!

*Bykea Migrants*

Του Αντώνη Καρακούση  
akarakousis@do1net.gr

**Ο** πρωθυπουργός κ. Αλ. Τσίπρας χρεώστηκε επιτάμηνες διαπραγματεύσεων προκειμένου να συμφιλιωθεί με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και τις ανεπιθύμητες υποχρεώσεις της χώρας. Και τώρα ακόμη, έπειτα από τόσες και τόσες περιπέτειες, οι υπουργοί του δεν έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που απειλούν τη χώρα και τους πολίτες. Αντιστοίχως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δίνει μάχη εξουσίας χωρίς περιεχόμε-

νο. Συγκρούονται τούτες τις μέρες τζάκια, σόγια, ομάδες και ομάδες προτού ακόμη αναλυθεί το πολιτικό κενό και αξιολογηθεί η απόσταση της συντηρητικής παράταξης από την ελληνική κοινωνία.

**Κ**αι τα άλλα κόμματα, ηγετικά και προσωποπαγή τα περισσότερα, μοιάζουν ανίκανα να περιγράψουν λύσεις εφικτές και ζωογόνες για τη χώρα και τον λαό της. Όλα πηδάζουν από την αδυναμία της ελληνικής πολιτικής

να προσεγγίσει χωρίς φόβο και πλόθος το πρόβλημα, να αναλάβει το κόστος και να αποδώσει καθαρά και ξάστερα τη λύση.

**Ο**σοι παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη των ελληνικών υποθέσεων γνωρίζουν ότι το κράτος δεν έχει και δεν μπορεί. Για



αρκεί χρόνια θα ζει με λιγότερα και θα δικαιεί τα περισσότερα.

**Π**ράγματι που σημαίνει ότι για να στέκεται υποτιτωδώς στο

διεθνές περιβάλλον και να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των πολιτών θα είναι υποχρεωμένο να περιορίξει κατά το δυνατόν τις δαπάνες του και να αυξάνει στο έπακρο τα έσοδά του. Για πολλούς μάλλον θα ήταν ευχής έργον να αφοραθούν το κράτος

και η πολιτική τουλάχιστον στη σταθεροποίηση της οικονομίας και της χώρας.

**Κ**ατά τα ψέματα, η πλειονότητα των συμπολιτών μας έχει αντιληφθεί την παραπάνω βασική συνθήκη και έχει συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι το κράτος έχει ξεμείνει από δυνάμεις και δυνατότητες. Με άλλα λόγια, οι νοήμονες Έλληνες δεν περιμένουν πολλά από το κράτος. Αυτό άλλοστε μαρτυρούν οι διάσπαρτες ανά τη χώρα πολιές, μικρές ή μεγαλύτερες, παραγωγικές πρωτοβουλίες.

**Π**εριδιαβάζοντας την Ελλάδα αναλαμβάνεται ο καθεής την τάση αναδημιουργίας. Πρόσωπα και συλλογικότητες επιχειρούν τούτο τον καιρό σε ιδιαίτερα δυσμενείς περιβάλλον. Όπου να σταθείς θα βρεις ξεχωριστούς πολίτες που ξαναστηνουν δουλειές, αξιοποιούν ξεχασμένα κληματα, αναστηλώνουν κτίσματα

και ανασταίνουν παλιές αξίες και δραστηριότητες. Μικρές επιχειρηματικές οντότητες έχουν να παρουσιάσουν εξαιρετικά προϊόντα ή να προσφέρουν υπηρεσίες που δεν φαντάζεσαι ότι μπορεί να υπάρχουν στη χώρα μας.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων περισεύουν το μεράκι, η εφευρετικότητα, η αξιοποίηση της υποσυνείδητης γνώσης και των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Και προπάντων είναι φανερός ο κόπος, η προσπάθεια, η πίστη στις ιδέες, δυνάμεις και δυνατότητες.

**Ο**ι Έλληνες ξέρονται ότι δεν υπάρχουν σούτιρες να τους σώσουν. Συνειδητοποιούν ότι θα σταθούν μόνοι τους, με τη δουλειά και τη δημοκρατική προσπάθειά τους. Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη διαθρονητική αλλαγή που επέφερε η κρίση. Και η πιο αιτιοφόρος, αν λάβει χαρακτηριστικά κόμματος και πανελλαδικές διαστάσεις.